



Djoemoe'a 18 Safar 1438

Djoemoe'a 18-11-2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHI Saheb
Het verwerven van kennis en wijsheid is een verplichting die rust op elke moesliem; dus verzaak deze niet.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Qoel hal jastawiel-ladziena ja'e-lamoena walla-dziena laa ja'e-lamoen. Iennamaa jata-dzakkaro oeloel-albaabe". (Soerah 39, vers 9)**"Zeg (O Profeet): 'Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk?' Slechts de verstandigen laten zich waarschuwen".*** **"Wo kamale hoesne hoezoer hai, ke ghoemaane -naqs djaghaan nehien.****Jehie phoel gaar se doer hai, jehie sjamma hai ke dhoewan nehien".** (Ala Hazrat)* **Hadji-oo awo Sjehensja ka Roza dekho, Kaaba to dekh tjoeke, Kaaba ka Kaaba dekhoo.** (Ala Hazrat)**Madina wo hai ke Kaaba bhie sadjdah karta hai. Kaaba goed Taibah ke djanieb djoekhta lakta hai".**

1* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen.

Vandaag op de derde Djoemoe'a-dag van de heilige maand **Safar** 1438 Hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om Allah ﷻ te gedenken en om Hem ﷻ te aanbidden, de Heilige Qoeran te reciteren, Doeroed en Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ.De heilige maand **Safar** is zeer belangrijk voor de gelovigen, omdat op de **25-ste** Safar 1340 Hiedjrie **Ala Hazrat Ahmad Razakhan** ﷺ heengegaan is en de moesliems organiseren **Oers Sjari'ef-herdenking** in deze tijd van het jaar.Deze heilige en vele andere heiligen, z.a: **Moedjaddiede Alfie Sanie, Data Adjmerie, Sjaigh Abdoelqadier Djlania, Qaide Ahle Soennat Shah Ahmad Noeranie Siddiqui** ﷺ, de grote heilige **Imaams**, enz. hebben jaren de kennis en de wetenschap van de heilige Qoeran en de Ahadiets-Overleveringen grondig bestudeerd. Zij hebben deze wetenschappen omgezet in goede daden en perfecte karakter. Zij hebben tevens honderden boeken geschreven en gestreden tegen de afvallingen om de juiste Islam kennis over te dragen aan de komende generaties.* Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 30: **"En gedenkt toen uw Heer tot engelen zeide: 'Ik ga op aarde een "khalifah"-stedehouder plaatsen'. Zij zeiden: 'Wilt U zo iemand daarop plaatsen, die er verderf zal brengen en bloed zal vergieten, terwijl wij Uw roem verkondigen en Uw heiligheid verheerlijken?' Hij zeide: 'Ik weet, wat gij niet weet'".**

Allah ﷻ heeft de 1-ste mens, heilige profeet Adam ﷺ geschapen en daarna heeft Allah ﷻ hem alle kennis geleerd. Allah ﷻ heeft de mens ook het gehoor, het zicht, hart en verstand geschonken, opdat hij dankbaar moge zijn.

De mensen leerden kennis en wijsheid van heilige Profeet Adam ﷺ en ontwikkelden daarmee de wereld.

De mens ontwikkelde zich langzaam en gestadig ontwikkelde dus de kennis en de wetenschap met de tijd mee.

Allah ﷻ stuurde daarna door de eeuwen heen vele duizenden heilige Profeten ﷺ met steeds meer kennis en wijsheden mee. Tenslotte heeft Allah ﷻ Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ als **Gatiemoen-nabiejien** (de Zegel der Profeten) met de **heilige Qoeran** naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ is de Bron van alle kennissen en wijsheden en deze kennis en wijsheid heeft de Schepper ﷻ met de heilige Qoeran meegestuurd. De heilige Qoeran omvat niet alleen kennis van de religie, maar ook kennis van geneeskunde, natuur-wetenschappen, handel, economie, politiek, management, technische wetenschappen en alle andere denkbare wetenschappen.En Allah ﷻ zegt in Soerah 96, vers 1-2: **"Lees voor (Ieqera'a) in naam van uw Heer, Die geschapen heeft. Hij heeft de mens uit een bloedklomp geschapen".**Dit eerste woord **"Ieqera'a" (lees voor)** dat geopenbaard werd aan de heilige profeet Moehammad ﷺ was een bevel om te lezen, dat hem ﷺ opgelegd werd. Dit is dan de reden, dat geleerden verklaard hebben, dat het lezen en **kennis verwerven** de eerste verplichting is die een persoon na moet komen; deze verantwoordelijkheid om te lezen, te studeren en om wetenschap te verwerven, rust dus op iedere moesliem.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de heilige Qoeran nageleefd en hij ﷺ heeft zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ gereinigd en hun deze bron van kennis, wetenschap en wijsheid onderwezen. Deze 1-ste moesliems bezaten dus kennis.

Allah ﷻ heeft de moesliem begunstigd met het geloof Islam **Ahle Soennat wal Djama'at**, de heilige Qoeran en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om kennis en wijsheid te blijven verwerven en deze wetenschap aan de anderen te leren.Tevens moet ieder moesliem kennis verwerven over zijn Schepper Allah ﷻ, Zijn religie en Zijn openbaringen. Kennis en wetenschap kunnen wij ook in twee soorten verdelen, n.l. de **religieuze kennis** en **wereldse kennis**.Allah ﷻ heeft in de bovenvermelde Soerah 39, vers 9 Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ gevraagd **Pagina 1**

om openlijk bekend te maken, dat de mensen met kennis zeker hoger in rang zijn en meer respect verdienen dan de mensen zonder kennis. Het is niet zo maar, dat Allah ﷻ aan Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ vraagt om deze belangrijke openbaring persoonlijk aan de mensen te zeggen met het woord "Qoel". Hier wilt Allah ﷻ tevens de hoge status van Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ aan de mensen doorgeven, maar ook wordt hier de verhevenheid van de boodschap vermeld om de kennis en wetenschap te verwerven. De hoge status van een Schrift-geleerde wordt ook vergeleken met een gewone moesliem en Allah ﷻ vraagt in de bovenvermelde Soerah: **'Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk?'** Allah ﷻ geeft direct daarna antwoord op deze vraag door te openbaren: **"Slechts de verstandigen met kennis en wijsheid laten zich waarschuwen"**. Dus de onverstandigen kunnen het niet gemakkelijk begrijpen en kunnen daardoor verkeerde beslissingen nemen en van het rechte pad afdwalen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is ook de allerbeste Minnaar van Allah ﷻ en hij ﷺ is tevens de Beminde Dienaar en Profeet van Allah ﷻ en Allah ﷻ heeft hem ﷺ alles dat in het verleden gebeurd is en hetgeen, dat in de toekomst tot en met de Dag des Oordeels zal gebeuren, perfect in zijn totaliteit geleerd. Velen kunnen deze wijsheid niet vatten en zeggen, dat de Beminde Profeet van Allah ﷻ geen kennis heeft van wat in de toekomst zal gebeuren ("Ielme Gaib"), terwijl Allah ﷻ Zijn Profeet ﷺ alle kennis heeft gegeven. Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof niet goed en zeggen daarom openlijk, dat iedereen gelijk is. Alle mensen zijn inderdaad als mens gelijk, maar bij Allah ﷻ is een **gelovige** hoger in rang dan een **ongelovige**. Zo ook is bij Allah ﷻ een **gelovige wetenschapspersoon**, b.v. een eerwaarde **Imam**, een eerwaarde **Qarie**, een eerwaarde **Maulana** of een **Moeftie Saheb** hoger in rang dan een ongeschoolde moesliem. De onverstandigen zien het verschil tussen een Imam, Maulana of Moeftie en een ongeletterde Momien niet, terwijl Allah ﷻ duidelijk het verschil openbaart en zelfs door Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ laat zeggen. Maar de verstandigen weten het verschil wel degelijk en leren het geloof, de heilige Qoeran en de Hadiets via de rechtgeleide Imams, de Maulana's en Moefties. En de ongeschoolde hoogmoedigen kruipen meestal achter de computer en leren via **face book, internet** of lezen uit boeken, die meestal door Mierzai's, Qadiani's, Wahabies, Salafisten, enz. geschreven zijn, waardoor zij afdwalen van het rechte pad en hun imaan verliezen. Allah ﷻ zegt hier ook, dat Hij ﷻ de geleerden en de wetenschapsmensen tot hoge rangen zal verheffen. Wij moeten dus ook de gelovige wetenschapsmensen, z.a. een Imam, Maulana of Moeftie Saheb respecteren. Heilige profeet Moehammad ﷺ zegt: **"Gairoekoem man ta'allamal-qoerana wa'allamahoe"**. (Boogaarie) Hetgeen betekent: **"De beste onder u is hij, die de heilige Qoeran bestudeert en anderen leert"**. Het is duidelijk, dat als een moesliem kennis vergaart van de heilige Qoeran en de Ahadiets-overleveringen bestudeert en daarna de anderen onderwijst, dan is deze verstandige moemien bij Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de beste en verdient hij hoge waardering en respect. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Man joeriediellahoe biehe gairan joefaq-qiehoe fiiddienie wa joelhiemhoe roesjdahoe"**. Hetgeen betekent: **"Als Allah ﷻ wenst om een persoon te belonen en hem in rang te verhogen, dan zorgt Hij ﷻ ervoor dat hij kennis verwerft en een "faqieh"-verstandige wordt"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ reinigt de moesliems, onderwijst de heilige Qoeran aan hen en deelt kennis en wijsheid aan de gelovigen uit en zal al deze Gunsten van Allah ﷻ blijven uitdelen tot en met de Opstanding. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at is de juiste geloofsovertuiging (aqiedah), die naar het Paradijs leidt.** Heilige profeet ﷺ heeft ook gezegd: **"Het zoeken van kennis is verplicht voor iedere moesliem"**. En Allah ﷻ zegt in Soerah 35, vers 28: **"Slechts diegenen van Zijn dienaren, die kennis bezitten, vrezen Allah. Allah is Eerwaardig, Vergevensgezind"**. Moesliems kunnen dus alle wetenschappelijke studies volgen, maar hij zal nimmer de studie van Islam negeren. Laat uw kinderen en kleinkinderen vooral studeren, maar zij moeten ook o.l.v. de Imaam het geloof leren. Het is wel jammer dat er onverstandige mensen zijn, die in het geloof en in de masdjied verdeeldheid zaaien. Wij hebben leiding gekregen van de eerwaarde **Maulana Abdoel Aliem Siddiqui** ﷺ, eerwaarde **Qaide ahle Soennat Maulana Shah Ahmad Noeranie Siddiqui** ﷺ en andere grote Maulana's en deze leiders hebben jaren lang onze Djama'at geleid, Masdiets laten bouwen en voor ons Jamia gesticht en ons geleerd om onder leiding van onze geestelijke leider te blijven studeren. Deze leiders hebben altijd geweten, dat sommige domme, onnozele en ongeschoolde sekte leiders het geloof Islam **Ahle Soennat wal Djama'at** verkeerd begrijpen. Zij willen uit hoogmoed de wereld laten zien, dat zij ook een masdjied en een grote djama'at hebben. Deze ongeschoolde mensen werken dag en nacht om het geloof te ondermijnen. Zij schamen zich niet om de moesliems te verdelen. Moge onze harten gevuld worden met kennis, wijsheid, sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de duisternis, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!