



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 11-de Safar 1438

Djoemoe'a 11-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb.
Geef op Allah's weg uit van wat Hij ﷻ jou geschonken heeft en wordt rijker en gelukzaliger.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen". (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de 2-de Djoemoe'a dag van de heilige maand **Safar** van het jaar 1438 Hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroed en Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Hiernamaals. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ eervol en liefdevol de mens met een hart en een ziel geschapen heeft. Dit hart is dag en nacht bezig om zijn toekomst in deze wereld veilig te stellen. Geld wordt gespaard om een dure auto te kopen, een dure reis te bekostigen of een kasteel te bouwen. Geld wordt ook gespaard om de kinderen goed gekleed met dure auto's naar school te sturen. Maar de mens vergeet door de wereldse glitters en andere schitterende aantrekkingskrachten om de toekomst in het Graf of in het Hiernamaals veilig te stellen. Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen en hij kan goed nadenken en keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ zegt in Soerah 51, vers 56: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt ook in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten (Djama'at), die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Handleiding, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft tevens de heilige Metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de Handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen, de uitvoering ervan zoals heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft achtergelaten leren en daarna hun leven ernaar leiden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat (Paradijs) tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 195: **"En geeft bijdragen op Allah's weg en stort u niet met uw eigen handen in de ondergang en doet goed; waarlijk Allah bemint hen, die goed doen".**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 261: **"De gelijkenis van degenen die hun rijkdommen op Allah's weg uitgeven, is als een gelijkenis van een zaadkorrel die zeven aren doet ontspruiten, in iedere aar honderd korrels. En Allah vermeerdert zelfs meer dan dat voor wie Hij wilt; en Allah is Alomvattend, Alwetend".**

Dus Allah ﷻ geeft ons opdracht om op Zijn Naam te besteden- **"Ienfaaq fie sabieliellah"- Pagina 1**

Als wij met liefde doneren en met de juiste intentie omwille van Allah ﷻ onze rijkdommen besteden, dan zullen wij **niet armer** maar **juist rijker** worden. Wellicht vraag je jezelf af hoe dat kan. Maar als je weet, dat Allah ﷻ alles kan en Hij ﷻ geeft ons deze opdracht, dan zegt onze Imaan, dat het werkelijk zo moet zijn. Het besteden op Allah's weg is niet slechts een Barmhartige daad onderling tussen de mensen, maar ook een groot voordeel en succes voor de uitgever en de donateur; dus blijf uitgeven en ontvang 10 tot 700 maal en soms zelfs 70.000 maal terug in de vorm van geld, rijkdommen, gelukzaligheid, gezondheid, bescherming tegen ellenden, ongelukken, frustraties, burn-outs, depressie en verlamming, vrome kinderen, hoge plaats in het Paradijs, enz. Het is heel erg jammer, dat sommige kortzichtige ondeskundigen, gedreven door winstbejag, gierigheid, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen twifelen om op Allah's weg te besteden. Als je hun aanspreekt dan zeggen zij: **“Insja Allah-(als Allah het wilt), later zal ik geven”**. In werkelijkheid geven zij nooit. Deze moesliems moeten wel begrijpen, iedere Masdjied bouw en onderhoud een verantwoordelijkheid van iedere moesliem is. **Samen zijn wij sterk en samen kunnen wij met de Wil van Allah ﷻ (Insja Allah) veel bereiken.** Iedere cent telt mee. Neemt u wat geld mee en helpt mee aan de opbouw van uw Gemeenschap.

*** Een oud verhaal illustreert de consequentie van zulke onverstandige en kortzichtige mensen.

Op een dag liep een hoogmoedige, deftig geklede rijkaard langs een Masdjied en de Imaam vroeg hem, waar zijn reis naar toe was. Hij zei: **“Ik ga naar de paarden-markt om een dure paard te kopen”**. De heilige imaam reageerde hierop als volgt: **“O mijn moesliem broeder. Als u een goede daad wenst uit te voeren. Zeg dan ‘Insja Allah’-(als Allah het wilt) erbij, want dan wordt de handeling met de Wil van Allah ﷻ extra gezegend”**. Maar de onverstandige en hoogmoedige moesliem zei heel nonchalant: **“O Imaam, dat hoef ik niet te zeggen, want ik heb een tas vol geld en ik weet waar de markt is en welk paard ik nodig heb, dus mijn zaken zijn goed geregeld”**. De koppige moesliem negeerde de Imaam en hoogmoedig liep hij door naar de markt.

Op de markt zocht hij zijn schitterende paard uit en onderhandelde met de boer over de prijs. Toen hij wilde betalen, ontdekte hij dat zijn geldtas gerold was en hij werd bleek, schaamde zich en vertelde de boer dat zijn geld verloren is. Met hangende gezicht en vol verdriet keerde hij terug, maar onderweg ontmoette hij weer de heilige Imaam, die hem doortastend vroeg: **“O mijn broeder, waar is je paard”**. De teleurgestelde moesliem zei nu: **“O Imaam. Insja Allah reisde ik naar de markt. Insja Allah, ik heb een prachtig paard uitgezocht. Insja Allah, ik onderhandelde over de prijs. Insja Allah, de boer was erg blij om het paard aan mij te verkopen. Insja Allah, ik reed een eind op het prachtige paard. Insja Allah, ik was erg ingenomen en wilde afrekenen met de boer. Insja Allah, een zakkenroller had mijn geld gestolen. Insja Allah, ik kon de boer niet betalen en Insja Allah, de boer werd verschrikkelijk boos op mij. Insja Allah, ik sta teleurgesteld nu voor u”**. De Imaam troostte hem met liefde en zei: **“O mijn broeder, als jij met de juiste intentie slechts één keer “Insja Allah” had gezegd, dan zou je door Allah ﷻ extra beschermd en gezegend zijn en je zou tevreden met je schitterende paard thuis komen”**.

Dus blijft “Insja Allah” zeggen en doneer omwille van Allah ﷻ. Allah ﷻ zegt trouwens in Soerah 2, vers 274:

“Zij die hun bezittingen als bijdrage bij dag en bij nacht heimelijk of openlijk uitgeven, voor hen is hun loon bij hun Heer; en er is geen vrees voor hen en niet zullen zij bedroefd zijn”.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een gever van liefdadigheid is dichtbij Allah, is dichtbij de mensen en is dichtbij de Djannah (Paradijs) en is ver weg van Djahannam (Hel)”**. Een gierigaard is ver weg van Allah, ver weg van de mensen, ver weg van Djannah (Paradijs) en dichtbij de Hel”

* Heilige Profeet ﷺ heeft ook gezegd: **“Onderschat een goede daad niet. Al is het maar een glimlach op je gezicht bij de ontmoeting van je broeder, dan is dat bij Allah ook een grote verdienste”**.(Aboe Dzar ﷺ).

En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Het lezen van Tasbieh, Takbier, Allahoe Akbar, Laa ielaha iellahoe Moehammadoer-rasoelallah is zegenrijk. Het vermijden van kwaad is ook een Aalmoes.**

Tevens wordt een aalmoes verdient, als men intieme gemeenschap heeft met zijn wettige echtgenote. Let op! Sex bedrijven met vreemde mensen is niet toegestaan en is een zeer grote zonde”.(Aboe Dzar ﷺ).

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Het rechtvaardig oordelen tussen twee personen en het herstellen van de ontwrichte vriendschap van deze twee personen is een beloning. Het helpen van een noodlottige persoon is een beloning. Het zeggen van een vriendelijk woord is een beloning. Elke stap naar de Masdjied die je zet, is een beloning. Iedere obstakel, die je verwijdert, is een beloning.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Iedere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach op je gezicht is vol zegeningen.**

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om **Qoerbanie-offers** voor ons Geloof te brengen en strijden om onze Imaan te versterken en om alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!