



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".** Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".** Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”** (Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.**

**Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**





Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.***

***Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.**

**Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedj dah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”** (Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**





Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”** (Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedj dah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.**

**Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.**

**Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.**

**Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**





Ahle Sunnat

## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.**

**Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”** (Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**





Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige **Moettaqien** de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabiema wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de dijen en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de “Soedjoed”- Siedjah en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**





Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".** Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".** Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven.***

***Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoem".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige **Moettaqien** de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”** (Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponeert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**



Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljoenen lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de dijen voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: **“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.**

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige Moettaqien de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.**

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”**(Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door amdere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de Ahle Soennat wal Djama'at te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: **“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.** Hetgeen betekent: **“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.**

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**





Ahle Sunnat

# STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 4-de Safar 1438

Djoemoe'a 4-11-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb. Iedere moesliem is verplicht om de eer en verhevenheid van zijn geloof Islam te beschermen.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Jaa-ajjoehalla-dziena aamanoe anfiqoe miemmaa razagenaakoem mien gabelie anja'e-tieja jawmoel-laa bai-'oen fiehie wa laa goella-toenwwa laa sjafaa'ah. Wal kaafieroena hoemoezh-zhaaliemoen".** (Soerah 2, vers 254)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, besteedt op Allah's weg van hetgeen Wij u hebben geschonken, voordat de Dag komt, waarop noch handel, noch vriendschap voor de ongelovigen, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen, zij zijn de onrechtvaardigen".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de eerste Djoemoe'a dag van de heilige maand Safar van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren en Doeroedo-Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze aanwezigheid belonen en ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Graf. Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de "Noer"-Licht van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft geschapen. Daarna heeft Hij ﷻ alle werelden, z.a. de zon, de maan, de sterren, de aarde, de bergen, de planten, de oceanen, de dieren, de vissen, de mens, de vogels, enz. vanuit deze heilige Noer geschapen. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol met een hart en ziel geschapen. Dit hart pompt het bloed naar de longen om zuurstof op te nemen en naar de darmwanden om voedsel en vitaminen op te nemen; dit bloed transport de zuurstof, voedsel en de vitaminen naar de miljarden lichaamsdelen. Iedere lichaamscel ontvangt de zuurstof en de vitaminen om gezond te blijven. Maar bovenal deponert iedere cel zijn afvalstoffen z.a. koolzuur gas en andere afvalstoffen aan het bloed. Dit bloed stroomt naar de nieren en naar de longen alwaar de afvalstoffen worden verwijderd om opnieuw voedsel, vitaminen en zuurstof op te nemen. Het kleine hart pompt en circuleert het bloed dag en nacht zonder te stoppen of te rusten door **72000 kilometer** bloedaders. Allah ﷻ heeft inderdaad de mens als Zijn beste Creatie naar de wereld gestuurd. De mens heeft tevens een wil en verstand van zijn Schepper ﷻ gekregen. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan dus kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt. Onze Schepper ﷻ heeft de werelden ten dienste van de mens geschapen en Hij ﷻ heeft de mens en de djien voor Zichzelf geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

En Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".**

Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Gij zijt de beste van al de gemeenten, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de moesliems hoog verheven boven alle andere gemeenschappen, omdat de moesliems een taak hebben om het goede aan te moedigen, het kwade en verdorvenheid te verbieden en in Allah ﷻ te geloven. Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met Zijn Instructie-Boek, de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. De moesliems moeten dus de handleiding van Allah ﷻ, de heilige Qoeran grondig bestuderen en hun leven ernaar leiden. En Allah ﷻ zegt in Soerah 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen"**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah".**

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het Hiernamaals".**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen. **Pagina 1**

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Moettaqien**-(de Godvrezenden) een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷻ hebben geen vrees, angst of verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ. Allah ﷻ openbaart in Soerah Baqarah 2, vers 2-3: ***“Dit verheven Boek(de heilige Qoeran), daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de moettaqien. Die geloven zonder te hebben gezien en de namaaz naleven en van het onderhoud dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden”.***

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat de heilige **Moettaqien** de volgende drie karakter-eigenschappen bezitten, n.l.:

**1\*** Zij geloven zonder te hebben gezien. Zij accepteren met hart en ziel alles wat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hun hebben gezegd;het bestaan van **Djannat, Djahannam, Qayamat, Opstanding, enz.**

**2\*** Zij onderhouden regelmatig de Namaaz, bouwen Masdjeds, helpen in de onderhoud, bescherming, respect, verhevenheid van de Masdjeds, motiveren andere moesliems om Masdjeds te bezoeken, enz.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: ***“Een momien, die een Masdjed bouwt omwille van Allah, zal Allah voor hem een Paleis in het Paradijs bouwen”.***

Dus help je Djama'at om de Masdjeds te helpen bouwen, te onderhouden, de moesliems motiveren om in de Masdjed namaaz te lezen en stel je toekomst in het Hiernamaals veilig. Allah ﷻ belooft u een Paleis in het Paradijs.

De Masdjeds worden specifiek gebouwd met het doel en met volle overtuiging voor de **“Soedjoed”- Siedjdah** en om Allah ﷻ te aanbidden in de vorm van Namaaz. Dus moeten de beheerders en de Imaams ervoor waken, dat minstens de **5-vijf** dagelijkse verplichte Namaaz en de verplichte Djoemoe'a Namaaz samen met de Djama'at in de masdjed gelezen worden en dus ook de Azaan-oproep tot het gebed op de juiste tijden uitgevoerd worden.

De Masdjeds kunnen daarnaast ook gebruikt worden om Darse Qoeran, Darse Hadiets, Oers Sjarief-herdenkingen van de heiligen, Mielaad Sjarief en om andere Islam opleidingen en bijeenkomsten uit te voeren.

De Masdjeds zijn **“Bait-oellah”** (Allah's Huis) en zij zijn dus zeer zeker **geen** pretparken, feestplaatsen, handelscentra of ontmoetingsplaatsen van atheïsten, Mirzai's, Qadiani's en andere sekten. De Imaams moeten erop toezien, dat de regels en wetten van het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in de Masdjeds gehandhaafd worden.

Alle Masdjeds zullen op de Dag des Oordeels in zijn geheel in het Paradijs opgenomen worden.

Het is heel erg jammer, dat sommige ondeskundigen, gedreven door winstbejaag, jaloezie, hoogmoed of door andere wereldse voordelen een eenvoudige tijdelijke gebouw in de naam van Masdjed opzetten, waarin de 5 dagelijkse Azaan en de verplichte Namaaz uitblijven. Zij gebruiken de bebouwing op de zaterdag en de zondag als een buurthuis en organiseren daarin meestal gezellige feesten. Tiener moesliems worden onder valse voorwensel uitgenodigd om een gezellige tijd te hebben. Meestal zitten de jonge dames en meisjes tussen de mannen zonder enige scheidingsmuur om de gezellige sfeer te verhogen.

De onverantwoordelijke Imaams weten niet eens, dat zij tegen de heilige Qoeran en tegen de regels en de wetten van Allah ﷻ werken. Zij zijn tevens bezig de heiligheid van de Islam en de reinheid van de *Ahle Soennat wal Djama'at* te vernederen. De vloek van Allah ﷻ zal zeker bij deze niet uitblijven.

**3\*** Zij besteden op **“Ienfaaq fie sabieliellah”**- op de Weg van Allah ﷻ van hun onderhoud, loon van hun verdiensten, salaris van hun werk, dat Allah ﷻ hun heeft geschonken. Zij besteden op alle geoorloofde noodzakelijke zaken, z.a.: **het zich goed (halal) voeden, zich ondehouden en aankleden, het verzorgen van hun gezin, de helpende hand bieden aan hun ouders, familieleden, Djama'at-leden, armen, wezen en behoeftigen, ondersteunen van Masdjeds bouw en onderhoud, donatie aan Jamia en Qoeran school schenken, enz. De beloningen van deze bestedingen zijn groot. Voor iedere bestede Euro zal de oprechte moesliem 10 tot 700 of zelfs 70.000 maal terug ontvangen in de vorm van veel bezittingen, gelukzaligheden, gezondheid, vrome kinderen en een hoge plaats in het Paradijs.**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 215: ***“Jas-aloenaka maadzaa joenfieqoen; goel maa anfaqetoem-mien gairien faliel-waaliedainie wal aqrabienna wal jataamaa wal masaakienie wabenies-sabiel; wa maa taf'aloemien gairien fa-iennallaha biehie 'aliem”.*** Hetgeen betekent: ***“Zij vragen U wat zij moeten uitgeven. Zeg: Welk vermogen gij ook weggeeft, het moet zijn voor de ouders en de naaste verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger. En welke weldaad gij ook doet, waarlijk, Allah weet het”.***

In bovenvermelde Soerah 2, vers 254 zegt Allah ﷻ om op Zijn Weg uit te geven van hetgeen Hij ﷻ aan u heeft geschonken. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat ledere Dinar (Euro), die je kunt besteden, moet je eerst op je gezin besteden, want je bent verplicht om je gezin te verzorgen. Daarnaast zal je je ouders, familieleden, wezen en armen helpen. Zelfs een glimlach is vol zegeningen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met **“iestieqaamat”**-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons Geloof en Imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

Namens het Bestuur: **Mohamed Junus Abdul-Gaffar**

**Pagina 2**