



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
Jamia Medinatul-Islam Soennie Universiteit te Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 27-ste Moharram 1438

Djoemoe'a 28-10-2016

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOEHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MIESBAHIE Saheb.  
De heilige Profeet Moehammad ﷺ is de allerbeste leider van alle werelden.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Wa maa ataakoemoer-rasoeloe fagoedzoehoe wa maa nahaakoem 'anhoe fantahoe, wattaqoellah. Iennallaha sjadiedoel'ieqaabe".** (Soerah 59, vers 7)

Hetgeen betekent: **"En wat de Boodschapper u moge geven, neemt het en wat hij u verbiedt, onthoudt daarvan. En vreest Allah. Voorwaar, de straf van Allah is hevig".**

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de laatste Djoemoe'a dag van de heilige maand Moharram van het jaar 1438 hiedjrie zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Deze aanbiddingen zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter, welzijn, ziel en gezondheid te laten schitteren. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons helpen in het Hiernamaals. Allereerst moeten wij realiseren, dat Allah ﷻ de mens geschapen heeft om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden en Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".** Hetgeen betekent: **"En ik heb de djienn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".** Onze Schepper Allah ﷻ heeft alle werelden, de sterren, de zon, de maan, de aarde, de bergen, de bomen, de oceanen, de bloemen, de vruchten, de dieren, de vissen, enz. ten dienste van de mens geschapen. En Allah ﷻ heeft de djienn en de mens slechts geschapen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol geschapen en heeft hem verstand en een wil geschonken. Hierdoor kan de mens keuzes maken. Hij kan kiezen tussen de rechte weg, die naar de "Djannat"-het Paradijs leidt of de slechte zijweg, die naar de "Djahannam"-de Hel leidt.

Allah ﷻ heeft tevens Zijn allerbeste Creatie, Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ met de heile Qoeran naar de werelden gestuurd. Allah ﷻ heeft ook de heilige metgezellen ﷺ als helpers met de heilige Profeet ﷺ gestuurd. En Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Hij ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien".** Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden".**

Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie".** Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker".**

Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen.

In de Namaaz lezen wij dagelijks tientallen keren de Soerah Fatiha; tevens smeken wij Allah ﷻ en reciteren: **"Iehdie-nash-shirathal-moestaqiem. Shiera-thalla-dziena an'amta 'alaihien".** Hetgeen betekent: **"Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken".**

En Allah ﷻ zegt ook in Soerah 4, vers 69: **"En wie Allah en zijn Boodschapper gehoorzaamt, die zal dan samen zijn met degenen, wie Allah gunsten heeft geschonken, namelijk de Profeten (Nabieyien) en de Waar-achtigen (Shieddieqien) en de Martelaren (Sjoe-hadaa) en de Rechtschapenen (Shaaliehien). Wat een uitstekende metgezellen zijn dat".**

\*. En in Soerah 9, vers 119 zegt Allah ﷻ: **"O gelovigen, vreest Allah en weest met de waarachtigen".**

En Allah ﷻ in Soerah Anfaal 8, vers 34: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen".** Hetgeen betekent: **"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen-taqewa bezitten".**

\*Allah ﷻ zegt verder in Soerah 33, vers 21: **"Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt".**

Wij merken hier dus op, dat Allah ﷻ de gelovigen bemint en wilt hen redden en dus geeft Hij ﷻ hen opdracht om goede daden te verrichten en die vooruit te sturen als genade en bescherming in het Graf.

Wij lezen meestal ook deze Doe'a: **"Rabbanaa aatienna fied-doenjaaa hasanatanw-wa fiel agieratie hasanatanw-wa Qienaa adzaaban-naar"** (Soerah 2, vers 201)

Hetgeen betekent: **“O Mijn Heer, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het Hiernamaals en red ons van de straf van de Hel”.**

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107-108 nadrukkelijk: **“Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd wonen. Zij zullen daarvan geen vernadering van plaats wensen”.**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Ad-doenya Mazra’atoel agierah”.**

Hetgeen betekent: **“Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het hiernamaals”.**

Wij moeten in deze wereld dus hard ons best doen om ons gedrag te verbeteren en goede daden omwille van Allah ﷻ te verrichten; de voordelen zullen wij in het Hiernamaals-Graf ontvangen.

Als een persoon goede daden verricht, maar heeft geen Imaan, dan zal hij geen enkel voordeel ervan in het Hiernamaals hebben, want hij gelooft niet in Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

De belangrijkste voorwaarde is dus Imaan. Zonder Imaan is hij niet welkom in het Paradijs.

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de **Shaalihien** en **Shaadigien** een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya’s-Zijn Vrienden gemaakt en deze Awliya-e-Kiraam ﷺ hebben geen vrees, angst en verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ.

De heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft zijn uiterste best gedaan om de mensen te onderwijzen om het geloof Islam **Ahle Soennat wal Djama’at** te omhelzen, maar de **Koeffare Makkah** waren erg stug en hard.

Zij accepteerden het geloof van Allah ﷻ heel langzaam, terwijl de inspanningen heel groot waren.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ gebruikte met de Wil van Allah ﷻ tevens vele wonderen om zo de stugge atheïsten van de heilige stad Makkah Sjarief over de drempel te helpen.

\* Op een avond bij volle maan b.v. zagen enkele invloedrijke Mekkanen de heilige Profeet ﷺ en zij zeiden:

**“O Moehammad, split de maan en wij zullen tot inzicht komen. Indien u dat bewerkstelligt, zullen wij u geloven”.**

De Beminde Profeet van Allah ﷻ keek naar de maan en hief zijn heilige vinger en gaf een teken. De maan splitste zich in twee delen; de ene helft boven een berg en de andere helft boven een andere berg. Iedereen stond er versteld van deze overweldigende gebeurtenis. De Beminde Profeet van Allah ﷻ zei: **“O mijn metgezellen, wees getuige hiervan, wees geuige”.**

De Koeffaare Makkah keken elkaar stomverbaasd aan. Ze zochten naar een verklaring, maar uiteindelijk werden zij door hun ongeloof overmeesterd en zeiden zij: **“Hij heeft ons betoverd. De tovenarij van Moehammad reikt tot in de hemelen”.** ( *Abdoella ibne Mas'oeed* ﷺ; Boogaarie Sjarie ).

\* Het is overgeleverd door *Djabier ibne Abdoella* ﷺ, dat de metgezellen ﷺ op de markt van Medina Sjarief waren en zij vertelden aan de heilige Profeet Moehammad ﷺ, dat er een groot tekort aan water was. Hij ﷺ liet een waterkan met een klein beetje water halen en hij ﷺ zette zijn heilige vinger in de kan. Hij ﷺ liet zo veel water uit zijn heilige vinger stromen, dat het gebrek aan water onder de 1500 metgezellen ﷺ verdwenen was. Iedereen had genoeg water om te drinken en te gebruiken. ( *Boogaarie Sjarief* ).

\* Tevens is overgeleverd door *Abdoella ibne Mas'oeed* ﷺ, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ samen met de metgezellen ﷺ op reis was en onderweg was er ernstige waterschaarste. De metgezellen ﷺ vertelden het probleem aan hun leider heilige Profeet Moehammad ﷺ. De Beminde Profeet van Allah ﷻ liet een waterkruik halen. Er was nog een beetje water in de kruik en de lieve profeet Moehammad ﷺ stak zijn heilige vinger in het water, waardoor met de Wil van Allah ﷻ gezegend water uit zijn vinger begon te stromen. De meer dan 300 metgezellen ﷺ dronken allen eerst het water om hun dorst te lessen en maakten zij de “Woedzoe”-kleine wassing en tevens werden de lege watertassen bijgevuld.

\* De pasgeboren heilige Profeet *Iesma'iel* ﷺ lag in de zon en begeerde huilend naar water. Allah ﷻ heeft Zijn Engel *Djebriel* ﷺ naar hem toegestuurd en Hij ﷻ heeft de “Zam Zam” waterbron laten opwellen.

Als leider van alle werelden en leider van alle heilige Profeten ﷺ heeft de Beminde Profeet van Allah ﷻ veel meer macht en kracht gekregen van Allah ﷻ en daardoor kan hij ﷺ veel grote mirakels laten zien.

\* Hazrat *Anas bin Maliek* ﷺ heeft overgeleverd, dat hij aan de Beminde Profeet van Allah ﷻ vroeg wat “*AlKautsar*” was. De heilige profeet Moehammad ﷺ zei, dat Allah ﷻ hem ﷺ de “*AlKautsar*” rivier van het Paradijs heeft geschonken. Het water van “*AlKautsar*” is witter dan melk en zoeter dan honing en ik zal in het Paradijs aan mijn volgelingen dit ontzettend zoete water uitdelen.

De metgezel *Hassan bin Tsabit* ﷺ reciteerde vaak vele *Naat sjariefs* van de heilige profeet Moehammad ﷺ:

\* Als wij heengaan, kunnen wij zelf niet meer handelen, maar onze Imaan, onze goede daden, onze liefde voor Namaaz met de *Djama’at*, onze lebadat en goed gedrag zullen ons beschermen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met “*iestieqaamat*”-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

De metgezel *Hassan bin Tsabit* ﷺ reciteerde vaak vele *Naat sjariefs* van de heilige profeet Moehammad ﷺ:

\* Als wij heengaan, kunnen wij zelf niet meer handelen, maar onze Imaan, onze goede daden, onze liefde voor Namaaz met de *Djama’at*, onze lebadat en goed gedrag zullen ons beschermen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met “*iestieqaamat*”-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

De metgezel *Hassan bin Tsabit* ﷺ reciteerde vaak vele *Naat sjariefs* van de heilige profeet Moehammad ﷺ:

\* Als wij heengaan, kunnen wij zelf niet meer handelen, maar onze Imaan, onze goede daden, onze liefde voor Namaaz met de *Djama’at*, onze lebadat en goed gedrag zullen ons beschermen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met “*iestieqaamat*”-shabr, geduld en volharding en ons helpen om ook voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart en ziel af te slachten. Amien !!!

De metgezel *Hassan bin Tsabit* ﷺ reciteerde vaak vele *Naat sjariefs* van de heilige profeet Moehammad ﷺ: