



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Soennat



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 14-10-2016

Djoemoe'a 12-de Moharram 1438

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb.

Imam Hoesein heeft het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at voor altijd gered.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa laa nabeloe wannakoem bie iemmienal gawfie wal djoe'ie wa naqeshiem-minal amwaatie wal anfoesie wats-tsamaraat wa basj-sjiriesh-shaabirien. Alladziena iedzaa ashaabat-hoem-moeshibatoen, qaaloe: 'Ienna liellahie wa iennaa ielaihie radjie-oen'. Oelaaa-ieka 'alaihie shalawatoem-mierrabbihiem wa rahmah. Wa oelaaa-iekahoemoel-moektadoen". (Soerah 2, vers 155-157)

Hetgeen betekent: "En Wij zullen u zeker beproeven door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen. Welke, wanneer een ongeluk hen treft, zeggen:

'Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren'. Deze zijn het op wie de zegeningen en de barmhartigheid van hun Heer rusten en dezen zijn de rechtgeleiden".

1* "Alhamdoe liellah". Vandaag zijn wij bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz in Djame Masdjied Taibah te lezen. Moge Allah ﷻ en Zijn Heilige Profeet Moehammad ﷺ ons allen zegenen met de gunsten van de Djoemoe'a.

Vandaag zullen wij uitweiden over het verheven gedrag, de volharding, toewijding van Sayyadoes Shohada Sayyadina Imam HOESAIN ﷺ, zijn Ahle Bait ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ.

Wij moesliem lezen vaak: **"Katie Hoesain azel meng marghaje Jazied hai, Islam zienda hota hai her Karbala ke baad"**-, hetgeen impliceert, dat het martelen van Imam Hoesain ﷺ de dood van Jazied heeft geresulteerd.

Ons geloof Islam wordt na iedere Karbala revolutie gepoetst en gepolijst en in het originele staat teruggezet. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Sjahiede Karbala Imam Hoesein ﷺ ons een verheven leven schenken en ons beschermen tegen ziekten, ellenden, Jaziedie gedrag en andere duivelse daden.

Wij herdenken regelmatig onze heilige Profeet Moehammad ﷺ, zijn afstammelingen, zijn metgezellen, Awliya-e-Kiram ﷺ en andere heiligen ﷺ. Zolang wij slechts Allah ﷻ aanbidden en daarnaast met de gedachtenis van Allah ﷻ ook heilige Profeet Moehammad ﷺ, zijn Ahle Bayt ﷺ, zijn metgezellen ﷺ, awliya-e-kiram ﷺ en andere heiligen ﷺ blijven herdenken, zullen wij standvastig op het rechte pad in ons geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at blijven leven. Niemand zal dan durven om ons te misleiden. Innige liefde en respect hebben voor de heilige Profeet Moehammad ﷺ, zijn Ahle Bait ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ is in werkelijkheid "Imaan".

Allereerst moeten wij realiseren, dat Allah ﷻ de mens geschapen heeft om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden en Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: : **"En Ik heb de djenn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

2* De moesliems van Koefa verkeerden in grote problemen, omdat de wrede moordenaar Jazied het geloof Islam Ahle Soennat Soennat wal Djama'at vernederde, de geloofsregels negeerde en duivelse leefmethoden invoerde. Deze wrede Jazied dronk alcohol, danste, martelde, deed aan vrije seks, organiseerde hondenwedstrijden en nog vele andere zeer slechte daden werden verricht door hem en zijn aanhangers. De moesliems werden onder grote druk gezet en zij moesten gebukt leven onder de wrede onderdrukker en moordenaar Jazied.

Het geloof en de geloofsbelijdenis werden systematisch belachelijk gemaakt, vernederd en veranderd. De kleinzoon van heilige Profeet Moehammad ﷺ Sayyadina Imam HOESAIN ﷺ, zijn Ahle Bait-familie ﷺ en zijn metgezellen ﷺ zijn op de Djoemoe'a- "Asjoera"-dag van het Islamitische jaar 61 Hiedjrie door Jazied gemarteld. Sommige ondeskundigen kunnen niet begrijpen waarom Imam HOESAIN ﷺ van Medina Sjarief naar Karbala reisde en daar werd hij ﷺ, zijn 72 familieleden en metgezellen ﷺ door de bezeten moordenaar Jazied gemarteld. Toen Imam HOESAIN ﷺ naar Karbala reisde, ontmoedigden velen hem en de heer Hoer zei zelfs het volgende:

"O Imam Hoesain ﷺ, u gaat regelrecht de dood in. U moet nu stoppen". Imam HOESAIN ﷺ reageerde hierop en zei vervolgens: **"Probeer jij mij met de dood bang te maken. Ik weet dat ik daarmee een eeuwig leven zal krijgen".**

Allah ﷻ zegt trouwens in Soerah 2, vers 154: **"Wa laa taqeloe liemanj-joegetaloe fie sabiellahie amwaat. Bal ahjaa oenw-walaa kiellah tasj-oeroen".** Hetgeen betekent: **"En degenen die op Allah's Weg gedood worden, zegt van hen niet dat zij gestorven zijn. Integendeel, zij leven, maar gij bemerkt het niet."**

Imam Hoesain ﷺ moest het getij keren en het ware geloof Islam redden van ondergang. Het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at is een geloof van vrede, liefde, rechtvaardigheid, barmhartigheid, offers en broederschap.

Allah ﷻ heeft dit geloof aan Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ meegegeven en Hij ﷻ heeft tevens de heilige Djama'at, de Sahaba-e-Kiraam ﷺ als helpers aan de heilige Profeet Moehammad ﷺ toegevoegd.

Allah ﷻ zegt in Soerah 5, vers 3: **"Heden heb ik voor u uw Godsdienst volmaakt en Mijn Gunst**

Pagina 1

jegens u voltooid en de Islam voor u als Godsdienst gekozen".

De Islam is dus gekomen om de mens tot en met de Dag de Oordeels te leiden. De metgezellen ﷺ hebben hun tijd, moeite, rijkdommen, huizen, bezittingen, landbouw arealen, gezinnen, levens opgeofferd voor het geloof. Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **"Mijn metgezellen ﷺ zijn als schitterende sterren. Het maakt niet uit wie jij van hen volgt; je zal altijd goed geleid worden".**

Wij vragen Allah ﷻ elke dag in onze Namaaz: **"Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken. Niet dat van hen, over wie toorn is uitgestort, noch dat der dwalenden".** (Soerah 1, vers 5-7).

En Allah ﷻ zegt in Soerah Hoed-11, vers 112 : **"Weest dus standvastig, zoals u is bevolen en (ook) degenen, die met u tot berouw zijn gekomen. En o mensen, weest niet overmoedig. Waarlijk, Hij ziet uw daden".**

Wij smeken Allah ﷻ onafgebroken om ons op het rechte pad te leiden en dus geeft Allah ﷻ ons opdracht om altijd standvastig te zijn. Wij moeten niet alleen de heilige Qoeran reciteren en lezen, maar de woorden en zinnen ook goed begrijpen en deze in de praktijk toepassen en zeer zeker deze een deel van ons leven maken. Imam Hoesein ﷺ heeft door zijn standvastige en heldhaftige houding de komende generaties tot de Dag des Oordeels geleerd, dat het geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at standvastig beschermd moet worden.

Op ons rust de verplichting om ons geloof Islam te beschermen, al moeten wij het met ons leven bekopen. Sommige onnozele moesliems zijn hard bezig om onder de vlag van de Islam gezellige bijeenkomsten te organiseren en kleurrijk te feesten. Zij begrijpen niet, dat zij heel vaak met deze sociale bijeenkomsten het geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at ondermijnen en de handelingen van Jazied aanwakkeren.

Allah ﷻ zegt in Soerah 33, vers 33 : **"Iennamaa joeriedoellahoe liejoedz-hieba 'ankoemoer-riedjesa ahlal- baitie wa joethah-hierakoem tathe-hieraa".** Hetgeen betekent: **"Allah wenst slechts van u, o gij huisgenoten van de Profeet, iedere onreinheid te verwijderen en u volledig te reinigen".**

Hazrat Oemme Salma ﷺ zei, dat in haar huis deze bovenvermelde Soerah-vers geopenbaard werd en Oemme-Salma ﷺ zei verder, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ hazrat Fatima Zohra ﷺ, Hazrat Ali Moertaza ﷺ, Imam Hassan ﷺ en Imam Hoesain ﷺ bij elkaar bracht en legde zijn heilige deken op de hoofden van deze heiligen en vroeg Doe'a aan Allah ﷻ om alle onreinheden van zijn "Ahle Bait"- nakomelingen te verwijderen en hun volledig te reinigen van slecht gedrag, slechte moraal, slechte eetgewoonten en leefgewoonten.

* Het is tevens overgeleverd, dat op een dag heilige Profeet Moehammad ﷺ de Masdjiede Nabawie binnen kwam. Hij droeg op zijn heilige schouders zijn heilige kleinzoon Hasan ﷺ en de heilige Hoesain ﷺ. Hij ﷺ zat daarna in de Masdjied en speelde, kuste, liefkoosde, vertroetelde, aaide zijn beide heilige kleinkinderen. Een metgezel ﷺ stond daarna op en vroeg zeer hoffelijk: **"Jaa Rasoelallah, bemint u uw kleinkinderen".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ antwoordde hierop: **"Ja zeker, ik houd erg veel van deze mijn kleinkinderen".**

* Op een andere dag leidde de lieve Profeet Moehammad ﷺ de Namaaz en de "Siedjdah" van dit Gebed werd verlengd. De volgelingen werden zeer bezorgd en vroegen later waarom de Siedjdah verlengd werd.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ zei, dat mijn lieve kleinkind Hoesain op mijn nek **"paardje rijden"** speelde. Hij ﷺ liet Imam HOESAIN ﷺ ongestoord door spelen. De Beminde Profeet van Allah ﷻ wist toen zeker, dat Iman HOESAIN ﷺ later op Karbala gemarteld zou worden, terwijl hij tijdens zijn Namaaz in de Siedjdah houding zou zijn.

* Het is ook overgeleverd, dat de metgezel Aboe Hoerairah ﷺ vele jaren later op een dag Imam Hasan ﷺ verzocht om zijn **"Djoebba"**-(lange jas) omhoog te trekken. De heilige Imam Hasan ﷺ was zeer verbaasd en zei: **"Waarom moet ik dat doen".** Hazrat Aboe Hoerairah ﷺ zei zeer hoffelijk: **"Ik heb gezien, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ vroeger je heilige buik kuste en ik heb nu de innige wens om deze Soennah na te volgen".**

De heilige Imam Hasan ﷺ trok zijn lange jas omhoog en de metgezel Aboe Hoerairah ﷺ kuste zijn heilige buik.

* De Galiefah-(leider der moesliems) hazrat Oemar Faroeq ﷺ kwam tijdens de Hadj bij de heilige **"Hadjre Aswat"** in Makka Sjarief aan en zei: **"O Hadjre Aswat, jij bent slechts een steen; ik zou je nooit kussen, maar omdat mijn lieve Profeet Moehammad ﷺ jou gekust heeft, kus ik jou in navolging van hem ﷺ ook".**

* De metgezel hazrat Abdoella ibne Oemar ﷺ kuste uit eerbied en liefde zelfs de plaatsen waar de heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezeten en heeft gelopen.

* Imam HOESAIN ﷺ groeide op in Medina Sjarief. Hij ﷺ was vastbesloten en standvastig vol **"lestieqamat"**- shabr in het volharden. De strijd was vechten voor het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at, voor de rechtvaardigheid, eerlijkheid, vrede, liefde, ondersteuning, offers brengen, broederschap, enz. tegen de vijand van het geloof Islam, die onrechtvaardig, oneerlijk, onvredig, vijandig was en haat zaaide, onderdrukte, martelde en dus moest hij gestreden worden. Dus moest offers gebracht worden om voor altijd het geloof Islam te laten zegevieren. Heiligen reciteren vaak deze urdu zin: **"Ai Karbala ke gaak, ies ihsaan ko na bhoel.Terhpie hai toedj pe laasje djieghar, Ghoosja-e-Batoel".** Hetgeen impliceert: **"O zand van Karbala, u wordt verzocht om deze offers nimmer te vergeten, want op u zijn de lichamen en bloed van de verwanten van hazrat Fatimah Zohra door martelingen gevallen.**

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met innige liefde voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ en ons een momien leven schenken en beschermen tegen "haram" handelingen. Amien!