



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Soennat



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 7-10-2016.

Djoemoe'a 5-de Moharram 1438

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) va

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Het geloof Islam is van generaties op generaties door veel Oerbanie-Offers tot ons gekomen.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa laa tahsabannal-ladziena goetieloe fie sabie-liellahie amwaataa; bal ahjaaa-oen 'ienda rabbihiem joerzaqoen". (Soera 3, Vers 169). Hetgeen beteken **"En degenen, die op Allah's Weg gedood zijn, denkt niet van hen dat zij gestorven zijn ; integendeel, zij leven bij hun Heer".**

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de 1-ste Djoemoe'a dag van de heilige maand Moharram en van het nieuwe jaar 1438 zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen, de Heilige Qoeran te reciteren, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Deze aanbiddingen en alle andere aanbiddingen zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter, welzijn, ziel en gezondheid te laten schitteren. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons beschermen tegen de martelingen in het Graf en op de Dag des Oordeels.

Allereerst moeten wij realiseren, dat Allah ﷻ de mens geschapen heeft om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden en Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".** Hetgeen betekent: **"En ik heb de djenn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen".**

Het jaar 1437 Hiedjrie is nu voorbij en wij zijn 1 jaar ouder geworden en 1 jaar dichterbij ons graf genaderd. De dierbare tijd raast snel voorbij en de seconden tikken voor onze neus snel voorbij. De verstandigen zijn alert en werken heel hard om zoveel mogelijk zegeningen te verwerven. Zij zien de jongeren oud worden en de ouderen bejaard worden en de meeste bejaarden snel naar de begraafplaatsen gaan. De moesliems, die goed hun best doen om Allah ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden en de Beminde Profeet Moehammad ﷺ liefdevol te volgen en te respecteren, zullen zeer zeker geen spijt hebben, want zij hebben geleefd naar de Tevredenheid van hun Heer ﷻ en omwille van Allah ﷻ.

*Allah ﷻ heeft de Djama'ats-Gemeenten van de Heilige Profeten ﷺ hoog gewaardeerd, maar Hij ﷻ heeft de Djama'at van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ boven de andere Djama'ats op de top geplaatst.

* En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **"Koentoen gaira oemmatien oegrie-djat liennasie ta'e-maroenabiel ma'e-roefie wa tanhawna 'aniel-moenkarie wa toe'e-mienoena biellahie".**

Hetgeen betekent: **"Gij zijt de beste van alle djama'ats (gemeenten), die onder de mensen zijn voortgebracht; zij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah ﷻ heeft de Sahaba-e-Kiraam ﷺ (Metgezellen) zeer hoog verheven en deze Metgezellen ﷺ zeiden tegen de Beminde Profeet Moehammad ﷺ: **"Als u de zee in gaat, dan zullen wij u daarin ook volgen".**

M.a.w. De Sahaba-e-Kiraam ﷺ zullen hun innig geliefde Profeet Moehammad ﷺ nooit in de steek laten.

Zoals wij weten is de "Asjoera", de 10-de Moeharram bij Allah ﷻ zeer verheven en dit blijkt uit het volgende zegenrijke gebeurtenissen:

a* Allah ﷻ heeft heilige profeet Adam ﷺ geschapen, **b*** Allah ﷻ heeft de heilige profeet Adam ﷺ vergeven en zijn Doe'a op de Asjoera verhoord. **c*** Heilige profeet Noeh ﷺ is gered,

d* Allah ﷻ heeft heilige profeet Ibrahiem ﷺ van het vuur gered, **e *** De bevrijding van de zieken van heilige profeet Ajjoeb ﷺ; **f*** Hereniging van heilige profeet Noeh ﷺ met zijn vermiste zoon heilige profeet Joesoef ﷺ,

g* Bevrijding van heilige profeet Joenoos ﷺ uit de maag van de walvis, **h *** Heilige profeet Iedries ﷺ is levend opgenomen in het Paradijs, **i*** Heilige profeet Iesa (Jezus) ﷺ is ook levend in het Paradijs opgenomen, **j*** De redding van heilige profeet Moesa (Mozes) ﷺ van de wrede Fierawn; **k*** Allah ﷻ zal ook de "Qayamat"-de Dag des Oordeels op de "Asjoera"-dag laten ingaan. **l*** Tevens zijn de kleinzoon van heilige Profeet Moehammad ﷺ

Sayyadina IMAM HOESAIN ﷺ, zijn Ahle Bait-familie ﷺ en zijn metgezellen ﷺ op de Djoemoe'a "Asjoera"-dag van het Islamitische jaar **61 Hiedjrie** door Jazied gemarteld.

De "Asjoera" is voor de Moesliems Ahle Soennat wal djama'at zeer verheven en tevens heel erg verdrietig.

* IMAM HOESAIN ﷺ heeft het ware geloof Islam en de Moesliems Ahle Soennat wal djama'at op de "Asjoera" dag gered van ondergang. Wij moeten daarom blij zijn met Sayyadina IMAM HOESAIN ﷺ en hem blijven herdenken.

Voor de Moesliem is de geloofsovertuiging-"Imaan", innige liefde en respect hebben voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet ﷺ, de "Ahle Bait"-de Verwanten ﷺ van de heilige Profeet Moehammad ﷺ

Pagina 1

en de Metgezellen ﷺ van de heilige Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ zegt in Soerah Hoed-11, vers 112 : **“Fastaqiem kamaa oemierta wa man taaba ma'aka wa laa tathe-qaw. Iennahoe biemaa ta'e-maloena bashier”** .

Hetgeen betekent : **“Weest dus standvastig, zoals u is bevolen en (ook) degenen, die met u tot berouw zijn gekomen. En o mensen, weest niet overmoedig. Waarlijk, Hij ziet uw daden”** .

Wij smeken Allah ﷻ tevens om ons op het rechte pad te leiden (Soerah 1, vers 5) en dus geeft Allah ﷻ ons opdracht om altijd standvastig te zijn. Wij moeten niet alleen de heilige boeken reciteren en lezen, maar de woorden en zinnen ook goed begrijpen en deze in de praktijk toepassen en zeer zeker deze een deel van ons leven maken. De heiligen zeggen vaak ook het volgende: **“Ai Moeselmaan, soen je noekta: ‘Darse Qoeranie meng hai: ‘Azmate Islam-o-Moesliem, sierf Qoerbanie meng hai’. Gharieb sada-o-ranghien hai dastaane Haram. Niehajat oeskie Hoesain, iebtadaa hai iesma'iel”**.

Hetgeen betekent: **“De heilige Qoeran zegt, dat de verhevenheid van de Islam en de Moesliems is vastgeankerend in de offers, die zij brengen. Zij zijn eenvoudig, nederig, kleurrijk, eerlijk, vastbesloten, standvastig in het geloof en brengen offers. Imam Hoesain ﷺ heeft deze houding zichtbaar gemaakt door zijn heilige leven op te offeren voor het geloof. Deze stap was reeds eerder gezet door de heilige Profeet Iesma'iel ﷺ”** .

* Het is overgeleverd, dat op een dag de heilige hazrat Oemmoel Fadhal ﷺ bij de Beminde Profeet van Allah ﷻ kwam en vertelde, dat zij een treurige droom had gehad. De lieve Profeet Moehammad ﷺ vroeg haar wat zij gedroomd heeft. Zij zei, dat zij een deel van het heilige lichaam van de heilige Profeet Moehammad ﷺ op haar schoot zag liggen. De heilige Profeet ﷺ glimlachte en zei, dat deze droom een aangenaam nieuws voor ons is. Hij ﷺ zei verder, dat zijn heilige dochter Fatimah ﷺ over enkele weken een zoon zal baren. En inderdaad kwam zij na enkele weken terug met een baby in haar armen en zei: **“Jaa Rasoelallah, dit is je kleinzoon”**.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ nam het kind lachend in zijn armen en gaf de heilige jongen de naam **“HOESAIN”**. Direct daarna begon de lieve Profeet ﷺ te wenen en met tranende ogen zei hij tegen hazrat Oemmoel Fadhal ﷺ: **“Zo juist is bij mij hazrat Djiebril ﷺ met een Boodschap van Allah ﷻ gekomen en zei, dat deze je heilige kleinzoon zal later gemarteld worden om het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama 'at voor altijd te beschermen”**.

Deze boodschap werd onder de meeste Sahaba-e-Kiraam ﷺ - Metgezellen ﷺ bekend gemaakt.

* Sayyadina IMAM HOESAIN ﷺ groeide op in Medina Sjarief. Hij kreeg op 56 jarige leeftijd vele berichten en honderden brieven van de Moesliems van Koefa. De Moesliems van Koefa werden onderdrukt door de bezeten dictator, moordenaar Jazied ibne Moe'awiyah. Jazied kreeg de macht na het heengaan van zijn vader Amieroel-Mominien Moe'awiyah ﷺ. Deze door sjaitaan gedreven wrede Jazied wilde het ware geloof Islam Ahle Sunnat wal Djama'at veranderen. De Heilige Qoeran en de Ahadiets-overleveringen waren voor hem te streng. Hij leefde als een atheïst, ontweek de Namaaz, dronk alcohol, deed aan vrije seks, ontucht, honden-wedstrijden en dansfeesten; moorden, verkrachtingen en kindermishandelingen werden gewoonlijk bedreven. Hij ondermijnde het ware geloof Islam en zette het volk met geweld onder zware druk. Het geloof Islam moest het onderspit delven en de geloofsbelijdenis werd vernederd en belachelijk gemaakt.

* Imam HOESAIN ﷺ werd verzocht om de Moesliems te komen helpen. Hij besloot om naar Koefa te gaan om het geloof en de Moesliems te beschermen, maar velen zeiden om ervan af te zien. De wrede Jazied is een zelfzuchtige moordenaar en hij zal jullie allen elimineren. Maar Imam HOESAIN ﷺ had geen andere keuze, omdat hij heilige Profeet ﷺ beloofd heeft om naar Koefa te gaan om het geloof Islam en de Moesliems te beschermen. Hij ﷺ zei, dat heilige Profeet Moehammad ﷺ in zijn droom kwam en ik heb hem ﷺ beloofd om het geloof te beschermen. Tevens zei hij, dat als Jazied mij zal martelen, dan kom ik bij Allah ﷻ en mijn Rab ﷻ zal mij zeer zeker verheven ontvangen, maar als ik niet ga en ik overlijd later toch, dan zal ik bij Allah ﷻ arriveren en bij Hem ﷻ moeten verantwoorden, waarom ik het geloof van Allah ﷻ niet heb geholpen. Ik zal voor Allah ﷻ vernederd voelen. In mijn graf zal ik ook mijn **“Nana”**-heilige Profeet Moehammad ﷺ ontmoeten; hoe zal ik hem ﷺ in het Hiernamaals aankijken en zeggen, dat ik zijn Missie heb laten varen en de wrede Jazied niet gestopt.

Voor Imam HOESAIN ﷺ was dus de enige weg om tegen de bezeten Jazied op te treden om het geloof Islam, dat door de Heilige Profeet Moehammad ﷺ gegrondvest is, onveranderd te laten. Hij ﷺ werd opgevoed door zijn heilige moeder hazrat Fatimah Zohra ﷺ en heilige vader hazrat Ali Moertaza ﷺ, dus was hij standvastig vol **“Iestieqamat”**- shabr in het volharden. Hij ﷺ nam afscheid van de Heilige Profeet Moehammad ﷺ en reisde naar Makkah Sjarief om daar met de andere heiligen te overleggen. Velen ontmoedigden hem, maar hij moest zijn opdracht uitvoeren en reisde door naar Koefa. Onderweg in Karbala hebben de wrede Ibne Ziyad en Ibne Saad met een leger van 22.000 soldaten hem en zijn 72 familieleden ﷺ en Metgezellen ﷺ onderschept en gemarteld. De heiligen zeggen: **“Qatle Hoesain asal mein mar gaje Jazied hai. Islam zienda hota hai har Karbala ke Baad”**

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met innige liefde voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ en ons een momien leven schenken en beschermen tegen **“haram”** handelingen. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar