



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Soennat



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 4863847

Djoemoe'a 30-09-2016.

Djoemoe'a 28-ste Dziel Hiedjja 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) va

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR BEHMAN MISBAHI Sahab
Alle Metgezellen van de heilige Profeet Moehammad zijn bewoners van het Paradijs.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Moehammadoer-Rasoeloellah; walladziena ma'ahoe asjieddaa-oe 'alal-koeffarie roehamaaa-oe
bai-nahoem taraahoem roekka'an soedj-djanj-jabe-taghoena fadhlammie-nallaahie wa riedhwaa-
nan siemaahoem fie woedjoehiehiem atsaries soedjoed".** (Soera 48, Vers 29). Hetgeen beteken

**"Moehammad is de Boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en
zachtmoedig onder elkaar. Gij zult hen zich zien buigen en nederwerpen, Allah's Genade en Welbehagen
zoekende. Hun tekenen zijn op hun aangezichten, vanwege het zich ter aarde werpen".**

Wij lezen vaak deze urdu tekst: **"Moestafa djaane rahmat pe laakhooon salaam, Sjamma'e bazme hiedaajet pe
lakhooon salaam. Ham gharieboon ke aaka pe behed Doeroed, hem fakieroon ke serwet pe laakhooon salaam".**

1* **"Alhamdoe liellah"**. Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah en vrede en zegeningen zij met de
Bemide Profeet Moehammad en zijn Metgezellen, zijn Ahle Bait-Nakomelingen en zijn volgelingen,
Wij feliciteren tevens elkaar van harte, dat Allah en Zijn Bemide Profeet Moehammad ons de laatste
Djoemoe'a-dag van het jaar 1437 Hiedjrie geschonken hebben om als een hechte familie bij elkaar te komen en
om gezamenlijk Djoemoe'a Namaaz te lezen, Heilige Qoeran te reciteren, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te
presenteren aan onze lieve Profeet Moehammad. Deze aanbiddingen en alle andere dagelijkse aanbiddingen
zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter, welzijn, ziel en gezondheid te laten schitteren.

Het jaar 1437 Hiedjrie is snel voorbij geraasd. Wij merken op, dat de tijd niet stil zit en de seconden tikken voor
onze neus snel voorbij. De verstandigen zijn alert en werken heel hard om zoveel mogelijk zegeningen te
verwerven. Zij zien de jongeren oud worden en de ouderen bejaard worden en de meeste bejaarden snel naar
de begraafplaatsen gaan. De moesliems, die goed hun best doen om Allah te gehoorzamen en te aanbidden
en de Bemide Profeet Moehammad liefdevol te volgen en te respecteren, zullen zeer zeker wensen om hun
graven zo snel te betreden en zullen zij geen spijt hebben, want zij hebben geleefd omwille van Allah.

* Allah heeft allereerst Zijn Verheven Gunsten, Zegeningen, Barmhartigheid, Liefde, enz. aan Zijn Heilige
Profeten gegeven. Tenslotte heeft Allah Zijn Bemide Dienaar en Heilige Profeet Moehammad als
"Gatimoen-Nabie-jien" (Zegel de Profeten) en als Genade der werelden met de heilige Qoeran gestuurd en
Allah openbaart in Soerah 93, vers 5: **"Wa lasawfa joe'e-tieka rabboeka fatardhaa".**

Hetgeen betekent: **"En waarlijk, uw Heer zal u weldra zoveel geven, zodat gij tevreden zult zijn".**

* Wij lezen en luisteren ook heel vaak naar de "Urdu Naat Sjarief": **"Sabse alaa wo bala hamara Nabie",**

* Allah heeft de Djama'ats-Gemeenten van de Heilige Profeten hoog gewaardeerd, maar Hij heeft
de Djama'at van Zijn Bemide Profeet Moehammad boven de andere Djama'ats op de top geplaatst.

* En Allah zegt in Soerah 3, vers 110: **"Koentoem gaira oemmatien oegrie-djat liennasie ta'e-maroen
biel ma'e-roefie wa tanhawna'aniel-moenkarie wa toe'e-mienoena biellahie".**

Hetgeen betekent: **"Gij zijt de beste van alle djama'ats (gemeenten), die onder de mensen zijn
voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Allah heeft de Sahaba-e-Kiraam (Metgezellen) zeer hoog verheven en deze Metgezellen zeiden
tegen de Bemide Profeet Moehammad: **"Als u de zee in gaat, dan zullen wij u daarin ook volgen".**

M.a.w. De Sahaba-e-Kiraam zullen hun innig geliefde Profeet Moehammad nooit in de steek laten.

* En Allah zegt in Soerah 4, vers 115: **"En wie de Boodschapper tegenwerkt, nadat de rechte leiding
voor hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen (moesliems), die
zullen Wij in zijn toestand laten en hem de Hel doen ingaan, en dat is een slechte bestemming".**

* En Heilige Profeet Moehammad plachtte over zijn Sahaba-e-Kiraam te zeggen: **"De beste generatie
onder de mensen is mijn generatie".** Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de Heilige Profeten.

En ook heeft Heilige Profeet Moehammad gezegd: **"Zeg geen slechte woorden over mijn metgezellen.
Wie mijn metgezellen uitscheldt, op hem rust de Vloek van Allah, de vloek van de vervloekers,
de vloek van de Engelen en de vloek van de gehele mensheid".** (Tabranie)

De Sahaba-e-Kiraam bezaten een zeer hoog verheven karakter. Zij waren het, die hun woonplaats, familie,
rijkdommen, bezittingen, landbouw-arealen en veeteelt hebben verlaten voor het geloof Islam. **Pagina 1**

Zij waren het, die emigreerden naar Ethiopie (Abessinie) en naar Medina Sjarief. Zij waren het, die hun leven voor het geloof Islam hebben gegeven. Zij waren het, die het geloof Islam hebben verspreid en groot gemaakt. Zij hebben op Allah's Weg gestreden en hebben vele aanvallen, ellenden en martelingen doorstaan.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft zijn metgezellen ﷺ aangewezen als opvolgers om zijn Missie verder te verkondigen en het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* in alle hoeken van de wereld te verspreiden.

* Allah ﷻ openbaart in Soerah 12, vers 108: **“Zeg: Dit is mijn weg (Godsdienst). Ik roep tot Allah; Ik en wie mijn voet-sporen volgen, zijn degenen, die innerlijke ogen bezitten. Heilig is Allah en behoort niet tot de afgodendienaren”**.

Ondanks deze grote prestaties zijn er toch hypocrieten, die het geloof Islam van binnenuit trachten te ondermijnen en zich slecht uitlaten over de Metgezellen ﷺ, die Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ heel hoog waarden. Deze slechte personen weten niet eens, dat Imaan of geloofsbelijdenis niet alleen met hart en ziel accepteren en volmondig uitspreken van: **“Laa ilaha iellallahoe Mohamadoer-rasoelallah”** zijn, maar tevens **innige liefde** hebben voor Allah ﷻ, de heilige Profeet Moehammad ﷺ en zijn Ahle Baits ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ.

Van de ongeveer 140.000 Metgezellen ﷺ zijn er velen, die zeer hoog gewaardeerd worden door Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Als wij naar hun gedrag, karakter, durf, heldhaftigheid, kennis, kundigheid, wijsheid en liefde voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ kijken, dan staat hazrat **Aboe Bakr Siddique** ﷺ aan de top, gevolgd hazrat **Oemar Faroeq** ﷺ, Hazrat **Oetsman Affan** ﷺ en Hazrat **Ali ibne Aboe Talieb** ﷺ. Deze heilige personen worden ook wel **“Goelfa-e-Rasjidien”** (kaliefen) genoemd.

* Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ was erg bevriend met de Beminde Profeet van Allah ﷻ. Deze heilige heeft vanaf zijn jeugd met de Beminde Profeet van Allah ﷻ geleefd. Hij is 1-ste Quraisj leider, die het geloof Islam heeft omhelsd en heeft naast de Beminde Profeet van Allah ﷻ gestreden en zelfs heeft hij moeten vechten met de Quraisj atheïsten en zijn leven op het spel gezet om de heilige Profeet Moehammad ﷺ te kunnen beschermen. Hij is de opvolger als Khalifah van de heilige Profeet Moehammad ﷺ na zijn heengaan. In zijn regeer-periode van ruim 2 jaren heeft hij grote problemen opgelost en vele landen zich laten aansluiten in het Arabische Rijk. Vele onenigheden, zoals niet inleveren van Zakaat, niet accepteren, dat heilige Profeet Moehammad ﷺ de Laatste en Zegel der Profeten is, werden heldhaftig onder controle gebracht.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft tevens de 10 “Asjara Moebasjarah”-(Nobele Metgezellen met zeer grote verdiensten) reeds op de wereld verteld, dat zij de bewoners van het Paradijs zijn.

Deze Nobele Sahaba-e-Kiraam ﷺ zijn: 1* Aboe Bakr Siddique ﷺ, 2* Oemar Faroeq ﷺ, 3* Oetsman ﷺ, 4* Ali ﷺ, 5* Talha ﷺ, 6* Zoebair ﷺ, 7* Abdoer-rahman ibne Auwf ﷺ, 8* Sad ﷺ, 9 Said ibne Zayd ﷺ, 10* Aboe Oebay ﷺ.

* De ongeveer 313 strijders om het geloof Islam en de Moesliems te beschermen op de “Djanghe Badr”-(strijd van de heuvel Badr) en de Sahaba-e-Kiraam, die deelnamen aan de “Soele Hoedaibieya” werden door heilige Profeet Moehammad ﷺ het blijde nieuws gegeven, dat zij ook de bewoners van het Paradijs zijn.

Overigens heeft Heilige Profeet Moehammad ﷺ gezegd: **“Mijn gehele Djama'at- (volgelingen) zal het Paradijs binnentreden, behalve degenen die weigeren”**. Toen de Metgezellen ﷺ vroegen wie er weigeren, zei onze lieve Profeet Moehammad ﷺ: **“Degene, die mij gehoorzaamt, zal het Paradijs binnentreden en degene die mij ongehoorzaam is, heeft geweigerd”**. (Boogaarie Sjarief)

Heilige Profeet Moehammad ﷺ gezegd: **“Mijn metgezellen ﷺ zijn als schitterende sterren. Het maakt niet uit wie jij van hen volgt; je zal altijd goed geleid worden”**.

Na Aboe Bakr Siddique ﷺ werd hazrat Oemar Faroeq ﷺ als **“Khalifah”**-Leider der Moesliems gekozen.

Hij ﷺ heeft in ruim 10 jaren tijd de organisatie van de Moesliem gemeenschap verder verbeterd. Instututen van Bejaarden zorg, Hospitalen, Ziekenhuizen, Armen voorzieningen, Weeshuizen, Kinder opvang en vele andere sociale voorzieningen werden gesticht. De moesliem wereld groeide snel; vele landen sloten zich aan bij de Islamitische wereldrijk. Een groot deel van de wereld werd geleid door de Khalifah hazrat Oemar Faroeq ﷺ en de volkeren leefden vredig, eerbiedig en liefdevol onder elkaar. Alle noden van de volkeren werden opgelost. Velen hebben opgemerkt, dat als Allah ﷻ en de Beminde Profeet van Allah ﷻ de wereld nog twee leiders als hazrat Oemar Faroeq ﷺ hadden geschonken, dan zou de gehele wereld onder leiding staan van de Moesliems. Door een misverstand werd de grote leider hazrat Oemar Faroeq ﷺ in de Masdjied Nabawie tijdens het gebed door Aboe Loeloe Firooz met een zwaard aangevallen en zwaar verwond. Enkele dagen daarna is de heilige wereld leider op de 1-ste Moharram heengegaan. Wij herdenken ieder jaar deze belangrijke dag. Het is algemeen bekend: **“Een volk, dat zijn heilige leiders niet herdenkt en niet liefdevol respecteert, zal zeer zeker uitsterven”**.

Moge Allah ﷻ en de Beminde Profeet van Allah ﷻ ons zegenen met innige liefde voor Allah ﷻ, Zijn Beminde Profeet ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ en ons een momien leven schenken en beschermen tegen “haram” handelingen in deze wereld en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar