



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Secretariaat;
 Kraaieneest 125
 1104 CH Amsterdam
 Tel 020-6982526
 Postbank 4863847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 23-9-2016.

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaieneest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasila”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 23-9-2016.

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.**Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.***"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem"** (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de

moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden,

de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven.

De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze

te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de

helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen,

donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven

de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn.

Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**.Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**.Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen

wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte

karakervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet

Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ

gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeekbeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeekbeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 23-9-2016.

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.**Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.***"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem"** (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de

moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden,

de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven.

De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze

te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de

helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen,

donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven

de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn.

Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamiem"**.Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**.Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen

wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte

karakervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent:**"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest.

Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Secretariaat;
Kraaieneest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 23-9-2016.

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**.

Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen.

Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen.

De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven.

De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden.

De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz.

Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd.

Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**.

Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**.

Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen.

Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest.

Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaieneest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd.

Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**.

Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**.

Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**.

Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen.

Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest.

Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”**- (lieveling van Allah ﷻ) en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasielea”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**. Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**. Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”- (lieveling van Allah ﷻ)** en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen.

Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen.

De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven.

De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid

aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz.

Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd.

Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**.

Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**.

Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen.

Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest.

Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”- (lieveling van Allah ﷻ)** en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeebeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeebeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Ahle Sunnat

Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 21 Dziel Hiedjdja 1437

Djoemoe'a 23-9- 2016.

Korte Nederlandse versie van de Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Noeranie Saheb.

Allah ﷻ vraagt de moemiens om de Zijn Geloof te helpen, Allah ﷻ zal dan hun helpen en hun versterken.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tan-shoeroellaaha janshoerkoem wa joetsab-biet aqedaamakoem" (Soerah 47, vers 7). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken"**.

1* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de vierde Djoemoe'a-dag van de heilige maand

Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om gezamenlijk Allah ﷻ te aanbidden, om elkaar vrede toe te wensen en om gezamenlijk uit respect en liefde Doeroedo-Salaam te presenteren aan de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at en Hij ﷻ vraagt Zijn Dienaren om Zijn Godsdienst te helpen. Dus de Schepper van alle werelden, Allah ﷻ vraagt de gelovigen, de moemiens om Zijn Godsdienst te helpen. Allah ﷻ vraagt Zijn Dienaren, de moesliems om Zijn Masdjied, Zijn Jamia, Zijn Instituten, Zijn mensen, de kinderen, de studenten, de armen, de wezen, de zieken, de invaliden, de bejaarden, de hulpelozen, enz. te helpen. De Almachtige Allah ﷻ kan zelf al deze zegenrijke handelingen uitvoeren of door Zijn Engelen laten uitvoeren, maar Hij ﷻ geeft deze eer aan Zijn Dienaren, de Moesliems.

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste creatie geschapen en deze in rang boven alle andere creaties verheven. Tevens heeft Allah ﷻ de moemiens als Zijn beste gemeente (djama'at) boven de andere gemeenten verheven. De mens kan lopen, praten, luisteren, goed logisch nadenken, kan het verschil tussen het goede en het kwade onderscheiden. Daar bovenop heeft Allah ﷻ de mens een wil gegeven om te kunnen beslissen en om keuze te kunnen maken tussen de goedheid en slechtheid of tussen taqewa (godvrezende) en ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ en zonden. De moemiens hebben dus de taak om andere moesliems te helpen. En Allah ﷻ zal de helpers dan extra helpen. Allah ﷻ is Krachtig en Machtig en Hij ﷻ is dus zeer zeker in staat om ons te helpen. Allah ﷻ openbaart in Soerah 5, vers 2: **"Wa ta'awanoe 'alal bierrie wat-taqewa wa laa ta'awanoe 'alal ietsmie wal 'oedwaanie wat-taqoellah; iennallaha sjadiedoel-ieqaabe"**

Hetgeen betekent: **"En helpt elkander in goedheid en vroomheid en helpt elkander niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezende. Waarlijk Allah's Straf is hevig"**.

Allah ﷻ geeft ons hier de opdracht, dat wij moesliems elkaar moeten helpen. Allah ﷻ weet dat de moesliems in staat zijn als zij willen, om de andere moesliems te helpen. Deze hulp kan in de vorm materiele bijdragen, donatie, zakaat, namaaz leren, heilige Qoeran leren, Hadiets leren, Doe'a vragen, stimuleren om te studeren, enz. Sommige moesliems zijn erg vroom en hun gehoorzaamheid aan Allah ﷻ en vrees voor Allah ﷻ reiken boven de hemelen. Deze vromen zijn heel dichtbij Allah ﷻ en worden "Awliya's"- Vrienden van Allah ﷻ genoemd. Deze heiligen kunnen nog meer en nog gemakkelijker de moesliems helpen omdat zij erg dichtbij Allah ﷻ zijn. Heilige Profeten ﷺ zijn nog dichterbij Allah ﷻ en dus kunnen zij nog veel meer de moesliems helpen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de Beminde Dienaar, de Allerliefste en de Laatste Profeet van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ de "Rahmat"-Gunsten, Rijkdommen, Kennis, Macht, enz. geschonken en Allah ﷻ zegt in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel-'aalamien"**.

Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**.

Heilige profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Iennama anaa qasiemoen wallahoe joe'etie"**. Hetgeen betekent: **"Ik ben de verdeler (van de Gunsten van Allah ﷻ) en Allah ﷻ is de Schenker"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Allerliefste Profeet Moehammad ﷺ als verdeler van Zijn Gunsten geschapen en dus kunnen wij hem ﷺ alle soorten Gunsten en Hulp vragen.

Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ als Zijn allerbeste schepping naar de werelden gestuurd. De heilige Qoeran zit vol met de excellente goed gedrag en perfecte karaktervormen van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ openbaart in Soerah 68, vers 4: **"Wa iennaka la'ala goeloegien azhiem"**. Hetgeen betekent: **"En voorzeker gij staat op hoog zedelijk peil"**. Hieruit kunnen wij opmerken, dat onze lieve Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld is en hij ﷺ vreest en gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Al het denkbare verheven gedrag en de karaktervormen heeft hij ﷺ van zijn Schepper ﷻ meegekregen en hij ﷺ gehoorzaamt Allah ﷻ het meest. Dus al het denkbare verheven goed gedrag en de karaktervormen

heeft hij ﷺ van Allah ﷻ meegekregen, omdat hij ﷺ de allerliefste Profeet van Allah ﷻ is. Hij is de **“Habieb-oellah”- (lieveling van Allah ﷻ)** en Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 4: **“Iennallaha joehiebboel-moettaqien”**. Hetgeen betekent: **“Waarlijk, Allah heeft Godvruchtigen lief”**.

De Beminde Profeet Moehammad ﷺ de meest rechtschapen man van de wereld en hij ﷺ is de meest godvruchtige en Allah ﷻ heeft hem ﷺ erg lief. Allah ﷻ houdt erg veel van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en dus worden zijn verzoeken en smeekbeden verhoord. Een moesliem kan Allah ﷻ rechtstreeks vragen en smeken voor hulp, maar met de **“wasiela”** (tussen-persoon) van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ is de kans groter, dat zijn verzoeken en smeekbeden verhoord worden.

Allah ﷻ zegt in Soerah 68, vers 4: **“Wa ienna la'ala goeloeqien 'azhiem”**.

Hetgeen betekent: **“En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil”**.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 32: **“Zeg: 'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper'. Doch indien zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief”**.

De gelovigen zijn dus verplicht om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te gehoorzamen en hem ﷺ te volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 53, vers 3-4: **“Wa maa janthieqoe 'aniel-hawaa. Ien hoewa iellaa Wah-joenj-joehaa”**. Hetgeen betekent: **“Noch spreekt hij naar eigen lust. Het is niets dan de Openbaring, die hem wordt gegeven”**.

De Beminde Profeet van Allah ﷻ handelt, doet en zegt, wat hem ﷺ geopenbaard wordt en hij ﷺ zal zonder enig twijfel de moemiens helpen en hun noden verlichten.

Dus de moemiens en de heiligen zijn verplicht elkaar te helpen in goedheid en vroomheid

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd: **“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. En wees broeders van elkaar, O dienaren van Allah. De moesliem is de broeder van de andere moesliem. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier; hij wees daarna tot drie keer toe naar zijn heilige borst. En hij ﷺ zei verder: 'Het is erg genoeg voor iemand om zijn moesliem-broeder te verachten'. Alles van een moemien is onschendbaar voor een andere moemien: 'Zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer”**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 5, vers 2: **“En helpt elkaar in goedheid en vroomheid, helpt elkaar niet in zonde en overtreding. En blijft Allah vrezen. Waarlijk Allah's straf is hevig”**.

Allah ﷻ zegt hier ook, om elkaar niet te helpen in zonde en overtreding.

Sommige onverstandige mensen begrijpen het geloof Islam Ahle Soennat wal Djama'at niet goed genoeg en weten niet eens, dat Allah ﷻ in de bovenvermelde Soerah de moesliems opdracht geeft om elkaar **niet in zonde en overtreding te helpen**.

Allereerst zullen wij enkele zonden en overtredingen vermelden: activiteiten van de Masdjeds ondermijnen, de Djama'at-leden tegen elkaar ophitsen, ruzie stichten, mensen vernederen, mensen belasteren, discrimineren, ontucht plegen, stelen, liegen, bedriegen, alcohol drinken, haram voedsel nuttigen, roddelen, lasteren, enz.

Als een zondaar in bijzijn van een moesliem een zonde begaat en de moesliem ziet hem de zonde uitvoeren, dan moet hij hem stoppen. Als hij niet met zijn hand hem kan stoppen, dan moet hij met zijn woorden hem stoppen, als hij dat niet kan doen, dan moet hij met zijn hart hem stoppen en zeker niet meehelpen en meedoen.

Sommige onverstandige mensen roddelen over de moesliems en belasteren hen. Zij bespreken deze lasterpraatjes met andere moesliems en deze moesliems worden meegesleurd in hun roddelpraatjes. De vertellers en de luisteraars delen mee in de grote zonde. De luisteraars moeten de zondaars niet helpen in het plegen van de zonden. Zij moeten afstand nemen van de zondaars en niet meeluisteren en hen stoppen en hen zeker niet helpen in het plegen van de zonde, want de helpers van de zondaars zullen ook gestraft worden. De gelovigen zullen dus hun best moeten doen om de zondaars te stoppen in het plegen van de zonden.

Sommige zondaars drinken alcohol, eten varkensvlees, plegen overspel, enz. Als de moesliems deze zondaars aanspreken, dan reageren deze heftig en zeggen: **“Bemoei jij met je eigen zaken, ik doe wat ik wil”**. Wij nemen dan afstand van hun. Niet reageren is een zonde; dus moeten wij hem laten blijken, dat hij een zonde begaat en later als hij bespreekbaar is, hem helpen om van de zonden af te komen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 104-105: **“En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt; en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet als degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!