

**Ahle Sunnat**

Djoemoe'a 7 Dziel Hiedjdja 1437

Korte Nederlandse versie van Djoema Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Hafiez Qarie Moehammad Rafie Saheb**Allah ﷻ heeft de moemiens begunstigd met een perfect gedrag en een verheven karakter.***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"Kamaa arsalnaa fiekoem rasoelam-mienkoem jatloe 'alaikoem aajaatienaa wa joezakkie- koem wa joe 'alliemoe-koemoel kietaaba wal hieknata wa joe 'alliemoe-koem-maa lam takoenoe ta'elamoen". (Soerah 2, vers 151).

Hetgeen betekent: **"Zoals Wij u een Boodschapper uit uw midden hebben gezonden, die u Onze tekenen verkondigt en u zuivert en u het Boek en de Wijsheid onderwijst en u leert, hetgeen gij niet wist".**

1* A* "Alhamdoe liallah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige familieleden ﷺ, zijn metgezellen ﷺ en zijn oprechte volgelingen. Vandaag op de 1-ste Djoemoe'a dag van de heilige maand Dziel Hiedjdja zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons beschermen tegen de martelingen in het Graf en op de Dag des Oordeels. Allereerst moeten wij realiseren, dat Allah ﷻ de mens geschapen heeft om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden en Hij ﷻ openbaart in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lie ja'e-boedoen".** Hetgeen betekent: **"En Ik heb de djenn en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen".**

De moesliems moeten ook begrijpen, dat Allah ﷻ vóór de Schepping van de mens met alle "Roehs"-zielen een belofte had afgenomen. Allah ﷻ had alle zielen bij elkaar laten komen om hun te vertellen, dat Hij ﷻ de mens met hun ziel wilde scheppen en Hij ﷻ vroeg of zij bereid waren om Hem ﷻ dan te gehoorzamen en te aanbidden. Alle zielen beantwoordden toen deze met: **"Jaa Rab, wij beloven u om u te gehoorzamen en te aanbidden".** Allah ﷻ heeft de mens met alle zintuigen geschapen om te kunnen waarnemen, inzicht te krijgen en na te denken, waardoor zij de juiste beslissingen kunnen nemen om hun Schepper ﷻ te aanbidden. De mensen zijn dus slechts voor Allah ﷻ geschapen en daarom moeten zij hun Heer ﷻ gehoorzamen en alleen hem aanbidden. Tevens heeft Allah ﷻ alle andere Creaties ten dienste van de mens geschapen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 22, vers 65: **"Hebt gij niet gezien, dat Allah al wat op aarde is in uw dienst heeft gesteld en dat de schepen op Zijn bevel op de zee varen? En Hij weerhoudt de hemel ervan op de aarde te vallen, behalve met Zijn verlof, Voorwaar Allah is Liefhebbend, Genadig jegens de mensen".**

Allah ﷻ heeft b.v. de zon geschapen om ons daglicht en warmte te verstrekken, waardoor wij kunnen werken, lopen en een verheven leven leiden. Wij worden moe van de enorme inspanningen en kunnen 's avonds rusten.

Allah ﷻ wilt ons tevens beschermen tegen de fouten en zonden en vraagt ons om Hem ﷻ te aanbidden.

Alle handelingen moeten wij dus uitvoeren omwille van Allah ﷻ en om Hem ﷻ tevreden te stellen.

Sommige mensen denken, dat zij slim genoeg zijn om als een waardige mens of als een verheven moesliem te leven en dus denken zij, dat zij alles zelf kunnen leren of kennis kunnen verwerven om een rechtvaardig leven te leiden. Deze mensen weten niet beter, dat Allah ﷻ niet alleen de heilige Qoeran met kennis gestuurd heeft, maar tegelijkertijd ook Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ alle kennis mee gegeven heeft om de mensen te zuiveren, Zijn Boodschap te onderwijzen en de Wijsheid perfect over te brengen.

Allah ﷻ zegt in de bovenvermelde Soerah 2, vers 151: **"Zoals Wij u een Boodschapper uit uw midden hebben gezonden, die u Onze tekenen verkondigt, en u zuivert (Joezakkhiem) en u het Boek en de Wijsheid (Hiekmah) onderwijst en u leert, hetgeen gij niet wist".**

Allah ﷻ zegt in Soerah Ar Rahmaan 55, vers 1-4: **"De Barmhartige; heeft Zijn geliefde Profeet de Qoeran onderwezen. Hij heeft de kern der mensheid, Moehammad geschapen. Hij heeft hem geleerd hetgeen is geschied en hetgeen zal geschieden tot de Opstanding".**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de allerbeste Minnaar van Allah ﷻ en hij ﷺ is tevens de Beminde Dienaar en Profeet van Allah ﷻ en Hij ﷻ heeft hem ﷺ alles geleerd hetgeen is gebeurd en hetgeen zal gebeuren tot de Opstanding. Velen kunnen deze wijsheid niet vatten en zeggen, dat de Beminde Profeet van Allah ﷻ geen kennis heeft wat in de toekomst zal gebeuren (Ielme Gaib), terwijl Allah ﷻ hem ﷺ alle kennis heeft gegeven. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is dus gekomen om de mensen tot waardevolle mensen (Insaan) te maken en tot waardevolle moesliems te verheffen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 152: **"Fadzkoeroenie adzkoerkoem wasjkoeroelie wa laa takfoeroen". Pagina 1**

Djoemoe'a 9-9-2016.

Hetgeen betekent: ***“Gedenkt Mij dan, Ik zal u gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar”.***

Allah ﷻ geeft ons bij deze de opdracht om Hem ﷻ te gedenken en als wij Hem ﷻ gedenken, dan zal Hij ﷻ aan ons denken; tevens zegt onze Heer ﷻ om Hem ﷻ dankbaar te zijn en niet ondankbaar te zijn.

* Velen herdenken allerlei wereldse zaken, vrijheden en uitvindingen, die voor hun wel belangrijk zijn en doen toren hoge moeite om de mensen bij elkaar te brengen en deze grootse zaken en uitvindingen te vieren.

De moesliems zijn begunstigd met de allergrootste Gunst van Allah ﷻ. Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ en met hem ﷺ de heilige Qoeran gestuurd naar de mensen en vooral naar de moesliems. Deze bijzondere Gunst heeft de werelden verlost van ellenden, martelingen en hartziekten.

Allah ﷻ zegt in Soerah 9, vers 33: ***“Hij is het, Die Zijn Boodschapper met leiding en ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, al mogen de afgodendienaren er afkerig van zijn”.***

Uit dankbaarheid van deze zegenrijke Gunsten van Allah ﷻ moeten wij onze Heer ﷻ gedenken en Hem ﷻ veelvuldig aanbidden. Wij kunnen niet zeggen, dat wij van Allah ﷻ houden en tegelijkertijd Hem ﷻ niet gehoorzamen en Zijn Bevelen niet nakomen. Als je Allah ﷻ met hart en ziel werkelijk bemint, dan is het onmogelijk om Hem ﷻ ongehoorzaam te zijn, zijn bevelen te verzaken en Hem ﷻ niet te aanbidden.

Wij moeten dus laten zien, dat wij van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ werkelijk houden door gehoorzaam aan Hem ﷻ te zijn en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ liefdevol volgen.

Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 153: ***“En Wij zullen u zeker beproeven door een vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de geduldigen”***

Deze wereld is een plaats van bezoeking en beproeving en de “Barzaagh”- het Hiernamaals is een plaats van beloning en bestraffing. Dus zullen de oprechte gelovigen beloond worden met de “Djannah”-het Paradijs en zondaars en ongelovigen bestraft worden met de “Djahannam”- de Hel.

Het Paradijs is een verheven beloning en niemand zal het betreden behalve de “Saalihien”- goeden.

Allah ﷻ is Verheven en Goed en accepteert niets anders dan het verhevene en het goede.

Allah ﷻ beproeft Zijn Dienaren door middel van rampen en beproevingen en onderscheid daarmee de gelovigen van de ongelovigen en de waarachtigen van de leugenaars.

Allah ﷻ zegt stellig in Soerah 2, vers 2-3: ***“Zijn de mensen er trots op, dat zij vrijgelaten zullen worden te zeggen: ‘Wij geloven’, zonder dat zij aan beproevingen worden blootgesteld. En voorzeker hebben Wij degenen, die vóór hen waren , beproefd. Daarom zal Allah de waarachtigen zeker aanschouwen en de leugenaars zeker aanschouwen”.***

Succes en overwinningen kunnen niet bereikt worden, behalve door beproevingen, waardoor het goede wordt onderscheiden van het kwade en gelovigen van de ongelovigen.

En dus zegt Allah ﷻ in Soerah 3, vers 179: ***“Allah zal de moesliems niet in de toestand laten waarin gij zijt, zolang Hij de de onreinen van de reinen niet heeft gescheiden”.***

En Allah ﷻ zegt in Soerah 49, vers 10: ***“Moesliems zijn elkaars broeders. Brengt dus verzoening tussen uw beide broeders tot stand en vreest Allah , opdat u barmhartigheid moge geschieden”.***

Allah ﷻ wenst vrede, liefde en barmhartigheid onder de moesliems te bewerkstelligen en vraagt de moesliems om onderling te blijven verzoenen en zeker moeten zij onderling niet twisten, vechten en verdeeld leven.

Heilige Profeet Mohammad ﷺ zegt: ***“De Moesliems zijn wat betreft de liefde, genade en mededogen die zij voor elkaar hebben als één lichaam. Wanneer een deel ervan lijdt aan een ziekte, dan lijdt het gehele lichaam mee in de vorm van koorts en slapeloosheid”.***

Dus ons geloof Islam Ahle Soennat wal Djama’at leert ons om voor onze broeders datgene te wensen wat zij voor zichzelf wensen. En het moet afgelopen zijn met de zelfingenomenheid, die gebaseerd is op zaken van het slechts eren van eigen familie, ras, cultuur, kleur, plaats van herkomst, enz.

Sommige onverstandige mensen, die zichzelf moesliems noemen, vinden het heerlijk om andere moesliems op te hitsen en daardoor ruzies te laten ontvlammen. De gelovigen moeten voorzichtig zijn met deze zondaren.

Allah ﷻ in zegt Soerah 49, vers 6: ***“O gelovigen, indien een faasieq (kwaadbedrijver) tot u enig bericht brengt, onderzoekt het dan nauwkeurig, opdat gij niet in onwetendheid mensen schaadt en naderhand spijt krijgt van hetgeen gij gedaan hebt”.***

Allah ﷻ heeft de mens als Zijn beste schepping met liefde en eerbetoon geschapen en de moesliems hoog gewaardeerd, omdat zij het goede bevelen en het kwade verbieden en in Allah ﷻ oprecht liefdevol geloven.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: ***“Gij zijt de beste van alle djama’ats (gemeenten) , die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah”.***

Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: ***“Alles van een moesliem is onschendbaar voor een andere moesliem: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer”.***

Moge onze harten gevuld worden met sterke liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en moge wij beschermd worden tegen de influisteringen van de duivel, tegen verdeeldheid, tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!