



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
Kraaienest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 25-8-2016.

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 23-ste Dzoel Qada 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**"De Zegeningen van het Bezoek aan Heilige Profeet MOHAMMAD ﷺ na de Hadj".**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaa-oeka fastagh-faroellaha was-taghfara-rala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiema" (Soerah 4, vers 64)Hetgeen betekent: **"En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om Vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend en Genadevol is"** (Soerah 4, vers 64)

* "Alhamdoe liellah". Wij feliciteren elkaar, omdat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons weer de kans heeft gegeven om op de zegenrijke wekelijkse **led-dag**, de Djoemoe'a dag in Djame Masdjied TAIBAH de verplachte Djoemoe'a Namaaz te kunnen lezen. De Djoemoe'a is zeer zegenrijk en één van de zegenrijkste gunsten van deze dag is, dat onze gepresenteerde Doeroedo-Salaam rechtstreeks "online" door de Beminde Profeet van Allah ﷻ gehoord en waargenomen wordt. De Beminde Profeet van Allah ﷻ beantwoord tevens de gepresenteerde Doeroedo-Salaam.

Wij lezen regelmatig de volgende vers van de Oerdoe Naat Sjarief: **"Doer awr nasdiek ke soenne wale wo kaan, Kaane laale karamat pe lakhoong salaam"**.* Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd: **"Wat ik kan zien en horen, kunnen jullie niet zien en horen"**.Moge Allah ﷻ ons zegenen met **"Sjafa'at"** (bemiddeling voor vrijspraak) van de Heilige Profeet Moehammad ﷺ op de **Dag des Oordeels**. En wij vragen tevens Doe'a aan Allah ﷻ met de **"Wasiela"** (tussenkomst) van Heilige Profeet ﷺ om ons vergiffenis te schenken en de Hadjies, die nu naar Makka Sjarief voor Hadj gaan, te zegenen.* Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 96: **"Waarlijk, het allereerste Huis dat voor de mensheid voor aanbidding bestemd werd, is dat te Makkah; vol van zegeningen en als een rechte leiding voor de werelden"**.

* De handelingen, die de Hadjies in Makka Sjarief uitvoeren zijn in navolging en Soennat van Hazrat Ibrahiem ؑ en de Soennat van onze Heilige Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de Hadjies uitverkoren, dat zij de **Roep** van Hazrat Ibrahiem ؑ hebben gehoord en gehoor hebben gegeven. Zij zullen gekleed in de **"Ihraam"**-de witte kleding van 2 stukken naadloze dekens en vol enthousiasme reizen naar Makkah Sjarief. Zij zullen bij aankomst in de heilige stad Makka erg enthousiast raken en oprecht met intens liefde en eerbetoon het volgende herhalen: **"Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaika laa sjarieka laka Labbaik. Iennal hamda wannie'e-mata laka wal moelk. Laa sjarieka lak"**.Hetgeen betekent: **"Hier ben ik, O Allah, hier ben ik. U hebt geen deelgenoot, hier ben ik. Voorzeker, aan U de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoot"**. Zij zullen daar de grote drukte van miljoenen Hadjies ontmoeten en de **"Hadjre Aswat"** steen kussen, de Tawwaaf-rondgangen uitvoeren. Zij zullen de Noer van een geweldige hechte en verheven massa van Hadjies ervaren. Het geeft een onbegrensd gevoel van eenheid en gelijkheid van één Moesliem gemeenschap zonder enige discriminatie.* Allah ﷻ zegt trouwens in de Heilige Qoeran Soerah 3, vers 103: **"En klampt u vast aan het Koord van Allah, allen tezamen en weest elkander niet verdeeld en gedenkt de Gunst van Allah jegens u, toen jullie elkaar's vijanden waren en Hij toen uw harten verenigde, zodat jullie door Zijn Weldaad elkanders broeders werden"**.

Deze Eenheid van de momiens wordt in Kaaba, Haram Sjarief, Mina, Arafat, Moezdalifa, enz. zichtbaar gemaakt. Moesliems van alle windstreken en van de gehele wereld zijn daar bij elkaar gekomen om gezamenlijk de Hadj rituelen uit te voeren en om hun Schepper Allah ﷻ te aanbidden. Er is nergens op de wereld een tweede plek, waar miljoenen mensen bij elkaar komen, met elkaar leven en samen Allah ﷻ aanbidden. Allah ﷻ heeft inderdaad de moesliems Imaan, Heilige Qoeran en Zijn allerlaatste heilige Profeet Moehammad ﷺ geschonken.

* Hazrat Oemar Faroeq ؓ had gezien, dat de heilige Profeet ﷺ de **"Hadjre Aswat"** gekust had en hij stond voor de Hadjre Aswat en zei: **"O Hadjre Aswat, je bent slechts een steen en ik kus jou, omdat mijn lieve Profeet ﷺ je gekust heeft"**.De Hadjies zullen tevens na het verblijven op de Arafat heuvel, in Moedzdalifah, in Mina Sjarief en het stenigen van de Djamraats, de vervloekte duivel ook offers brengen van **Qoerbanie dieren**. Deze ter herdenking van de offer, die de heilige Profeet Ibrahiem ؑ voor Allah ﷻ heeft gebracht om zijn zoon Iesma'iel ؑ te offeren.Allah ﷻ zegt in Soerah 108, vers 2: **"Fa-shallie lie Rabbieka wanhar"**. Vert. **"Bidt daarom tot uw Heer en offer"**.* Allah ﷻ zegt in Soerah 90, vers 1 en 2: **"Laa oeqesimoe bie haadzal-balade. Wa anta hielloem** **Pagina 1**

bie haadzal-balade”- Vertaling: **“Ik zweer bij deze stad. Dat gij, o beminde (Profeet), in deze stad moogt zijn”**. Omdat deze Soerah in Makka Sjarief nedergedaald is, zweert Allah ﷻ dus op de heilige stad Makka Sjarief. De vraag rijst, waarom zweert Allah ﷻ dan? Deskundigen zeggen, omdat heilige Profeet Moehammad ﷺ in de heilige stad Makka geboren is, gewoond heeft en daardoor is deze stad hoog verheven en de belangrijkste stad.

* Sjaigh Abdoelhaq Moehaddies ﷺ heeft gezegd, dat sommige moesliems beweren, dat Makka Sjarief de verhevendste plaats op de aarde is en anderen zeggen dat Medina Sjarief de verhevendste plaats is. Hij zelf zei, dat beide groepen gelijk hebben. Toen de Beminde Profeet ﷺ in Makka Sjarief leefde, was die stad de heiligste. Hij ﷺ verhuisde daarna naar Medina Sjarief, waardoor Medina de verhevendste plaats is geworden.

* Sjaigh Sahaboedien ﷺ werd gevraagd door zijn leerling: **“Welke plaats is de beste plaats op de aarde”**. Hij ﷺ zei abrupt: **“De verblijfplaats van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ in Medina Sjarief”**. Daarna reageerde de student spontaan en zei: **“Waarom wensen de meeste moesliems dan om naar het Paradijs te gaan”**. De wijze Sjaigh ﷺ zei hierop: **“Omdat de Beminde Profeet Moehammad ﷺ nu in Medina Sjarief leeft, dan is Medina Sjarief de beste plaats. Maar als de Beminde Profeet Moehammad ﷺ naar het Paradijs verhuist, dan is het Paradijs de beste plaats om te wensen”**.

Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 33, vers 6: **“Annabieyoe awlaa biel-moemieniena mien anfoesiehiem”**. Hetgeen betekent: **“De Profeet is dicht bij de moemiens dan zij zelf zijn”**.

* Allah ﷻ zegt ook in Soerah 49, vers 7: **“Wa'e-lamoe anna fiekoem rasoelallah”**. Hetgeen betekent: **“En weet, dat de Boodschapper van Allah onder u is”**.

Nadat de Hadjies alle Hadj rituelen in Makka Sjarief oprecht en omwille van Allah ﷻ uitgevoerd hebben, worden zij beloond met de **“Hadje Mabroer”** of **“Hadje Makboel”** en krijgen zij een verheven plaats in het Paradijs.

* Heilige Profeet ﷺ heeft gezegd: **“Degene die de hadj uitvoert maar mijn Mausoleum niet bezoekt, blijft mij ontrouw”**. Na het voltooien van de Hadj reizen de vrome Hadjies door naar Medina Sjarief, de stad van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Zij logeren daar enkele dagen en lezen Namaaz in de **“Masdjiede Nabawie”**, vragen Doe'a, lezen Doeroed Sjarief en Salatoes-Salaam bij de Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Wij lezen in oerdoe: **“Hadjie-oo awoo Shahenshah ka Rowza dekho. Kaaba to dekh tjoeke, Kaaba ka Kaaba dekho”** Zoals bovenvermeld in Soerah 4, vers 64 staan de Hadjies voor de **“Mazaar”**-Mausoleum van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ en vragen oprecht vergiffenis aan Allah ﷻ en de heilige Profeet Moehammad ﷺ vraagt ook vergiffenis aan Allah ﷻ voor hun. Allah ﷻ zal dan de zonden en fouten van de vrome Hadjies vergeven.

* Het is overgeleverd, dat drie dagen na het heengaan van de Beminde Profeet van Allah ﷻ een Arabier bij hazrat Ali Moertaza ﷺ kwam en hem het volgende vroeg: **“Waar is de Profeet van Allah ﷻ”**. Hazrat Ali Moertaza ﷺ nam hem mee naar het Graftombe van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ en zei: **“Hier ligt de de Beminde Profeet ﷺ”**. De Arabier begon daar te wenen en viel met zijn hoofd op het graf van de beminde Profeet Moehammad ﷺ neer en las de bovenvermelde Soerah 4, vers 64: **“En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is”**. Hij zei verder: **“Jaa Rasoelallah, ik heb mijn werk gedaan en het is nu aan u om uw werk te doen”**.

Hazrat Ali Moertaza ﷺ zei, dat hij duidelijk hoorde, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ van uit zijn heilige Graf zei: **“O Dienaar van Allah ﷻ, ik heb vergiffenis aan Allah ﷻ voor u gevraagd en uw Heer heeft u vergeven”**.

* Het is tevens overgeleverd, dat hazrat Sjaigh Sajjad Ahmad Kabier Rafa'ie ﷺ altijd wenste om de Beminde Profeet Moehammad ﷺ te bezoeken en hem ﷺ een handdruk te geven. Hij reisde vol enthousiasme naar Medina Sjarief, stond vóór de Mausoleum van de heilige Profeet Moehammad ﷺ en sprak tot hem ﷺ met de volgende woorden: **“Jaa Rasoelallah, ik heb mijn gehele leven Allah ﷻ gesmeekt om u te ontmoeten en u een handdruk te geven. Ik sta nu vóór u, gunt u mij deze eer”**. De Beminde Profeet Moehammad ﷺ stak spontaan zijn heilige hand uit naar voren en onder toezien oog van vele anderen, gaf hij ﷺ de Sjaigh Sajjad Ahmad een handdruk. De Hadjie, die dus oprechte liefde heeft voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zal de Hadj uitvoeren en dan de **“Goembade Gazrah”** van de heilige Profeet Moehammad ﷺ bezoeken en daar ook Doeroedo-Salaam lezen om trouw, lief en dankbaar te zijn aan Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

De terugkerende Hadjies moeten oprecht streven om voorbeeldig met goed gedrag en vroomheid vol taqewa verder te leven. De Hadjies hebben in hun Doe'as aan Allah ﷻ **rechte leiding** gevraagd en dus zullen zij streven om zonder onderbreking Namaaz, de heilige Qoeran, Doeroedo-Salam te lezen, Zakaat te betalen, Vasten en gelovig te leven. De momiens, die niet naar Hadj zijn gegaan, zullen op de **Ied-oel-Adha** (Offerfeest) dag naar hun Masdjed gaan om **Ied-oel-Adha Namaaz** te lezen en daarna Qoerbanie offers van sterke en gezonde dieren laten uitvoeren, z.a. Allah ﷻ in Soerah 108, vers 2 vermeldt: **“Fa-shallie lie Rabbieka wanhar”**. Vert. **“Bidt daarom tot uw Heer en offer”**. Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met de liefde voor het geloof Islam Ahle Soennat wal-Djama'at en met een goed gedrag en ons beschermen tegen de Satanische sekten en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !