



Djoemoe'a 16-de Dzoel Qada 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van de

Djoemoe'a 19-8-2016

Eregast Maulana MOEHAMMAD HASSAN Saheb uit IEDGAH SHARIEF Pakistan.

De liefde, respect, eerbetoon voor en de verheven positie van de heilige Profeet Moehammad ﷺ.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Qoel hoewallahoe ahade". Vertaling: **Zeg (O Profeet) "Hij is Allah ! Hij is Één"**. (Soerah 112, vers 1).

A* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vrede en zegeningen zij met onze heilige Profeet Moehammad ﷺ, zijn heilige Gezin ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ.

Vandaag op de derde Djoemoe'a van de heilige maand Dzoel Qada zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen. Wij aanbidden slechts Allah ﷻ en wij buigen en knielen voor Allah ﷻ alleen.

Omwille van Allah ﷻ beminnen en respecteren wij de Beminde Profeet van Allah ﷻ en om onze Imaan te beschermen, sturen wij Doeroed Sjarief en lezen Salatoes-salaam uit liefde en respect voor onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons redden van martelingen in het graf.

Wij mogen trots zijn, dat *Qaide Ahle Soennat hazrat Maulana SHAH AHMAD NOERANIE SIDDIQUI* ﷺ ons leiding heeft gegeven, waardoor wij hier in dit land als Moesliems *Ahle Soennat wal Djama'at* kunnen schitteren.

Tevens worden wij gefeliciteerd, dat zijn heilige zoon Maulana *SHAH MOHAMMAD ANAS NOERANI SIDDIQUI* Saheb nu tussen ons aanwezig is en ons leiding geeft. Moge Allah ﷻ ons beschermen tegen de satanische influisteringen.

Onze geloofsovertuiging is: **"Laa ielaha iellallahoe moehammadoer-rasoelallah"**. Wij bevestigen oprecht, dat wij slechts Allah ﷻ aanbidden en dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ de Dienaar en Beminde Profeet van Allah ﷻ is.

Velen zeggen abusievelijk dat het **beminnen en respecteren** van de heilige Profeet Moehammad ﷺ een **deel** van de **"Imaan"**-geloofsovertuiging is. Deze gedachte zou kunnen betekenen, dat het **niet beminnen en niet respecteren** van de heilige Profeet Moehammad ﷺ het andere deel van de **"Imaan"** nog overblijft, hetgeen onjuist is. Wij moeten wel duidelijk weten, dat het oprecht boven alles **beminnen en respecteren** van de heilige Profeet Moehammad ﷺ de **"Imaan"** is en hem ﷺ **niet het uiterste beminnen en hoog respecteren** dwaling en ongeloof is.

Ook moeten wij weten, dat Imaan tevens inhoudt, dat men de heilige Profeet Moehammad ﷺ volledig liefdevol gehoorzaamt en accepteert, dat hij ﷺ **"Malieke Moegtaar"** (Beheerder van gunsten en zegeningen van Allah ﷻ) is.

Om een inzicht van de **"Azmat"**- (de positie) van de heilige Profeet Moehammad ﷺ te kunnen krijgen, analyseren wij de bovenvermelde Soerah 112, vers 1: **"Qoel hoewallahoe ahade"**. Vertaling: **Zeg (O Profeet) "Hij is Allah ! Hij is Één"**.

Allah ﷻ vraagt hier aan Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ om aan zijn volgelingen te zeggen: **"Hij is Allah ! Hij is Één"**. Allah ﷻ kon toch hier zelf hebben gezegd: **"Anaallahoe ahade"**.

Hetgeen betekent: **"Ik ben Allah ! Ik ben Één"**.

Maar Allah ﷻ doet dat niet, omdat Allah ﷻ aan de momiens wilt laten weten, dat Hij ﷻ via Zijn Heilige Profeten ﷺ met de moesliems communiceert en hun verplichte opdrachten, regels en wetten laat opleggen.

Heilige Profeten ﷺ ontvangen meestal de Boodschappen van Allah ﷻ via de volgende communicatie methoden::

a* Rechtstreeks van Allah ﷻ.

b* Hazrat Djiebril ﷺ brengt de Boodschappen van Allah ﷻ over aan de heilige Profeten ﷺ.

c* De heilige Profeten ﷺ ontvangen de Boodschappen van Allah ﷻ via dromen en ingevingen, enz.

Het is algemeen bekend dat **"Zonder Rasoel is geen Riesalat mogelijk is"**, hetgeen betekent: **"Zonder een heilige Profeet ﷺ godsdienst niet mogelijk is"**. Het is dus een **proces** dat de heilige Profeten ﷺ de

Boodschappen van Allah ﷻ ontvangen en deze doorgeven aan hun volgelingen en dit proces heet **"Riesalat"**.

Allah ﷻ zegt, dat wij de leiding en regels van Allah ﷻ slechts kunnen krijgen met de **"wasiela"** (tussenpersoon) van de heilige Profeet ﷺ. Wij kunnen dus naderen Allah ﷻ, maar hebben wel de **wasiela** van de heilige Profeet ﷺ nodig.

Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 31: **"O beminde (Profeet), zeg: 'O gij mensen, indien gij de Liefde van Allah wenst, weest mij dan gehoorzaam en volgt mij uit liefde, Allah zal u beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol'."**

Dus hier zegt Allah ﷻ duidelijk, dat als wij de Liefde van Allah ﷻ wensen en onze zonden willen laten vergeven, dan is het noodzakelijk om Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ uit liefde te gehoorzamen en hem te volgen.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet ﷺ het allerhoogste niveau van Liefde en Eer geschonken en Allah ﷻ zal tot en met de Dag des Oordeels deze allerhoogste Liefde en Respect aan hem ﷺ stand houden.

Imaan is dus volledig geloven in de Beminde Profeet Moehammad ﷺ en hem ﷺ liefdevol gehoorzamen en volgen.

Allah ﷻ zegt verder in Soera 2, vers 137: **"Indien zij dan ook geloven, zoals gij hebt geloofd, dan zijn zij rechtgeleid en indien zij zich afwenden, dan zijn zij in klaarblijkend verzet. O gij beminde (Profeet), daarom zal Allah u weldra voldoende zijn tegen hen, en Hij is de Alhorende, Alwetende"**.

Volgens Tafsier geleerden geeft Allah ﷻ hier opdracht aan de mensen om in Zijn Beminde Profeet ﷺ volledig te geloven zoals de Sahaba-e-Kiraam ﷺ volledig geloofden en zeker niet om slechts een deel te geloven. **Pagina 1**

Allah ﷻ zegt verder in Soera 2, vers 8: **“En sommige mensen zeggen: 'Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag' en zij zijn toch geen gelovigen”**. Hier zegt Allah ﷻ duidelijk dat sommige mensen zeggen, dat zij in Allah ﷻ en in de *Qayamat* geloven, maar zij zijn ongelovigen, omdat zij hartziekte hebben en op de Beminde Profeet van Allah ﷻ jaloers zijn. Door deze ziekte van jaloezie houden zij in werkelijkheid niet van de heilige Profeet Moehammad ﷺ. Allah ﷻ openbaart verder in Soera 2, vers 13: **“En wanneer tot hen gezegd wordt: 'Geloof, zoals andere mensen geloven, dan zeggen zij: 'Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven'. Luistert ! Zij zijn het, die dwaas zijn, maar zij weten het niet”**. De Tafsier geleerden zeggen, dat Allah ﷻ hier het woord richt tot “moenafieqs”-hypocrieten en Allah ﷻ zegt: **“Geloof, zoals andere mensen geloven”**; dus “geloof, zoals de Sahaba-e-Kiraam ﷺ geloven”. Allah ﷻ zegt, dat de moenafieqs de Sahaba-e-Kiraam ﷺ dwazen noemen, maar Allah ﷻ zegt, dat zij zelf de dwazen zijn. Tijdens de Hadj b.v. vroeg de heilige Profeet Moehammad ﷺ aan zijn metgezellen ﷺ in Mina Sjarief het volgende:

- * Welke dag is vandaag ? De metgezellen ﷺ zeiden hierop: "Jaa Rasoelallah, U weet het beste".
- ** Heilige Profeet Moehammad ﷺ vroeg daarna: Welke maand is deze ? De metgezellen ﷺ zeiden weer: "Jaa Rasoelallah, U weet het beste"..
- *** De Beminde Profeet Moehammad ﷺ wees naar de richting van Makka Sjarief en vroeg daarna: Welke stad is deze ? De metgezellen ﷺ zeiden weer: "Jaa Rasoelallah, U weet het beste".

Iemand zei daarna tegen deze metgezellen ﷺ: **“Waarom reageerden jullie zo onwetend bij de vragen van de heilige Profeet Moehammad ﷺ ?”**. De metgezellen ﷺ zeiden hierop: **“Wij wisten dit alles, maar uit liefde en respect lieten wij hem ﷺ zelf de vragen beantwoorden; het is best mogelijk, dat hij ﷺ ons nieuwe informatie zou verstrekken en wij dienaren van hem ﷺ, geloven volledig in hem ﷺ zonder enige aarzeling”**.

Het is tevens overgeleverd, dat hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ gevraagd werd of hij meer van Allah ﷻ hield of van de Beminde Profeet Moehammad ﷺ. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ zei hierop, dat hij ﷺ door zijn innige liefde voor de heilige Profeet ﷺ en door in hem ﷺ volledig te geloven, hij ﷺ Allah ﷻ heeft gevonden en Hem ﷻ oprecht heeft bemind. Als wij het graf bereiken, dan zullen wij daar de heilige Profeet Moehammad ﷺ zien. De engelen zullen ons vragen wat wij over hem ﷺ in de wereld zeiden. De momiens zullen spontaan zeggen: **“Hij is onze lieve Profeet ﷺ”**. Ala hazrat Imam Ahmad Raza Khan ﷺ heeft het prachtig gezegd: **“Djab Qabr men Sarkaar aaje, to mai kadmoong per ghieroeng. Aghar fariesjte bhie oethaaje to oense je kahoeng: ‘Ab to paaje naaz se, mai fariesjte kioeng oethoong’. Mar ke pahoentja hai jahang ies dielroepa ke waaste”**. Hetgeen betekent: **“Als mijn leider mijn graf zal betreden, dan zal ik voor zijn heilige voeten vallen. Als de engelen mij overeind willen tillen, dan zeg ik: ‘Nu heb ik deze gelegenheid met veel trots en verlangens gevonden, waarom zal ik moeten opstaan. Na mijn overlijden heb ik mijn beminde bereikt”**.

* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 4, vers 64: **“En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is”**.

*Het is overgeleverd, dat drie dagen na het heengaan van de heilige Profeet Moehammad ﷺ een Arabier bij hazrat Ali ﷺ kwam en vroeg waar de Beminde Profeet van Allah ﷻ was. Hazrat Ali ﷺ nam hem mee naar het Graftombe van de heilige Profeet ﷺ en zei: **“Hier rust onze lieve Profeet ﷺ”**. De Arabier begon te wenen en viel met zijn hoofd neer op het Graf en las de bovenvermelde Soerah 4, vers 64. Hij deed taubah en vroeg vergiffenis aan Allah ﷻ. Hazrat Ali ﷺ zweerde en rapporteerde, dat hij duidelijk hoorde, dat uit het Graf de heilige Profeet Moehammad ﷺ sprak en zei: **“O Dienaar van Allah ﷻ, ik heb voor u bij Allah ﷻ vergiffenis gepleit en uw Heer heeft u vergeven”**.

*Het is ook overgeleverd, dat toen hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ heenging zijn heilige lichaam voor de deur van de Graftombe van de heilige Profeet Moehammad ﷺ gelegd werd. Vele metgezellen ﷺ, die daar bij stonden, hebben duidelijk gehoord, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ zei: **“Laat mijn lieveling bij zijn beminde binnen komen”**. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ werd binnen gebracht en naast de heilige Profeet Moehammad ﷺ bijgelegd.

*Wij moeten weten, dat een momien *vredelievend* is en zal om zijn imaan-geloofsovertuiging te beschermen altijd vrede, liefde, respect uitstralen. *Beledigen* en *vernederen* van anderen kan nimmer het werk van een momien zijn. Een terrorist of moordenaar, die zichzelf en anderen opblaast met bommen kan nimmer een momien zijn.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft duidelijk gezegd: **“Bij een momien is het leven, het bloed, de rijkdom, de eer en respect van een andere beschermd”**.

Op een dag ging een begrafenisstoot voorbij. Heilige Profeet Moehammad ﷺ stond spontaan op. De Sahaba-e-Kiraam ﷺ zeiden: **“Jaa Rasoelallah, wat voorbij gaat, is van een Jood”**. De Beminde Profeet van Allah ﷻ zei zonder aarzeling hierop: **“Hij is nog steeds een mens geweest”**.

* Het is overgeleverd, dat een dame een hijgende dorstige hond water heeft gegeven om te drinken en het beest gered van marteling. Zij werd door deze verheven daad door Allah ﷻ beloond met het Paradijs.

*Ook is overgeleverd, dat een wrede vrouw haar kat vastgebonden had en niet verzorgde, geen eten gaf en martelde. Zij werd voor deze wrede daad door Allah ﷻ ernstig gestraft en werd zij in het Hellevuur gegooid. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons genadig zijn, hoogste liefde, goed gedrag en een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!