



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Ahle Sunnat Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag


 Secretariaat;
 Kraaienest 125
 1104 CH Amsterdam
 Tel 020-6982526
 Postbank 4863847

Djoemoe'a 9-de Dzoel Qada 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Djoemoe'a 12-8-2016

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profet Moehammad ﷺ heeft de opdracht van Allah ﷻ perfect uitgevoerd en ons gered.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa atiemmoel Hadj-dja wal 'Oemrata liellah". (Soerah 2, vers 196).

Hetgeen betekent: "En volbrengt de Hadj en Oemrah voor Allah"

A* **"Alhamdoe liellah".** Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vrede en zegeningen zij met onze heilige Profet Moehammad ﷺ, zijn heilige Gezin ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ.

Vandaag op de tweede Djoemoe'a van de heilige maand *Dzoel Qada* zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen. Wij aanbidden slechts Allah ﷻ en wij buigen en knielen voor Allah ﷻ alleen.

Omwille van Allah ﷻ beminnen en respecteren wij de Beminde Profet van Allah ﷻ en sturen wij

Doeroed Sjarief en lezen Salatoes-salaam uit liefde en respect voor onze lieve Profet Moehammad ﷺ.

Moge Allah ﷻ ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons redden in het Hiernamaals.

Allah ﷻ zegt in Soerah 62, vers 9: **"Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie**

mienj-jawmiel Djoemoe'atie fas'aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba'i; dzaalikoem gairoella-koem ien koentoem ta'elamoen".

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Gebed opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbedding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet".**

En Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 29, vers 45: **"Iennash-shalata tanhaa 'aniel fahsjaa-ie wal moenkar".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker het gebed weerhoudt van zedeloosheid en kwaad".**

Deze aanbeddingen en de andere dagelijkse Namaaz (aanbeddingen) zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter, gezondheid, moraal en ethiek te laten schitteren en om gelukkig en voorbeeldig te kunnen leven.

De zegeningen en gunsten van de *Djoemoe'a dag*, de wekelijkse *Feestdag* of *Ied-dag* zijn zeer groot. De moesliems moeten, net als op de *Ied-ul-Fietr dag*, met hun kinderen en familieleden op deze verheven dag zich voorbeeldig gekleed met moesliem kleding en hoofdbedekking naar de Masdjied gaan voor de Djoemoe'a Namaaz. Op deze wijze zullen wij dan de andere moesliems aanmoedigen om hetzelfde te doen. Deze houding is een belangrijke methode van **"tabliegh"- training proces**. De gemeenschap zal de vrome moesliems beter respecteren en zelfs deze voorbeeldige moesliems uiteindelijk volgen.

Enkele andere belangrijke gunsten van de Djoemoe'a zijn als volgt:

a* Als wij de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ lezen, dan zal Allah ﷻ onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.

b* Er is een periode op de Djoemoe'a waarin Allah ﷻ onze *Doe'as*-smeekbeden verhoort en ons leven laat schitteren.

c* De gepresenteerde *Doeroed Sjarief* en *Salatoessalam* worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profet Moehammad ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profet ﷺ gehoord en waargenomen. Hij ﷺ reageert en geeft antwoord op de geluisterde *Doeroed Sjarief* en *Salatoessalam*.

d* Op de Djoemoe'a-dag staan de *Noerie Engelen* bij de ingang van de *Hoofd Moskee* om te noteren welke momien de masdjied als eerste betreedt, wie als de tweede binnenkomt en welke personen daarna binnenkomen.

Als deze moesliems binnen zitten, dan lezen zij de heilige *Qoeran*, *Tasbieh*, *Doeroed Sjarief*, *Dziekroellah*, enz.

*Allah ﷻ zegt verder in Soerah 3, vers 164: **"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moemiens geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit het midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt ("Joezakkiehiem") en hen het Boek en de Wijsheid ("Hiekmah") onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden".**

Allah ﷻ zegt in deze Soerah, dat Hij ﷻ een grote gunst heeft geschonken aan de moesliems.

Als iemand een gunst aan een andere schenkt, dan moeten er **3 zaken** of personen betrokken zijn, n.l.

1* De schenker van de gunst, ook wel de **"Moehsien"** genoemd en de Schenker is hier Allah ﷻ.

2* De ontvanger van de gunst, de *moesliem*, de *moemien*,

3* De gegeven gunst en dat is: **een Boodschapper uit het midden van henzelf**.

In de Arabische grammatika is de regel, dat als een woord **"al" (de)** als voorvoegsel heeft, dan betekent dat alles of iedereen zonder uitzondering erbij hoort. Dus **"al-moeminiena"** betekent alle momiens, niet slechts de Sahaba-e-Kiraam ﷺ, maar ook de *Taba-ien* ﷺ, en alle andere momiens t/m de *Qayamat*.

In het tweede deel van de "ayat"-vers zegt Allah ﷻ: "die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen **reinigt en**

hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke **Pagina 1**

dwaling verkeerden". Dus Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ geschonken aan alle momiens, die de verzen van de heilige Qoeran aan hen voordraagt en hun reinigt ("**joezakkiehiem**") en wijsheid ("**hiekmah**") leert, "**hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden**". Wij moeten wel goed begrijpen, dat de gegeven gunst, die Allah ﷻ aan de momiens geschonken heeft, blijvend is en dus voor altijd en voor alle momiens is. Dus kunnen de momiens aller tijden de begeleiding ontvangen van de Beminde Profeet van Allah ﷻ. Het is dus klaablijkkelijk, dat Beminde Profeet van Allah ﷻ leeft om de momiens te kunnen begeleiden. **Zonder Rasoel is geen Riesalat** en dus is onze Beminde Profeet Moehammad ﷺ in leven en kunnen wij onze Kalimah blijven onderhouden.

Ala hazrat Imam Ahmad Raza Khan ﷺ zegt: "**Toe zienda hai Wallah, toe zienda hai Wallah. Mere tjasme alam se tjhoep djaane wale**".

Sommige domme mensen, gedreven door het wereldse gewin met al haar lusten, jaloezie en plezier studeren via Internet, Face book, enz. over het geloof Islam. Sommige artikelen zijn werkelijk door deskundige Islam geleerden geschreven, maar veelal ook door Non Moslims, Wahabie sekten of Salafisten en andere vijanden. Als een persoon niet scherp is of zonder persoonlijke begeleiding van een Maulana of Moeftie het geloof *Ahle Soennat wal Djama'at* studeert, dan kan hij misleid worden. Deze onwetende mensen weten niet, dat onze deskundige Geestelijke Leaders, de 4 Imams, Sjaigh Abdoel Qadier Djilanie ﷺ, Ala hazrat Ahmad Raza Khan ﷺ, enz. specialisten zijn in het geloof. Door de eeuwen heen zijn deze heiligen geweest die de sekten van de Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* hebben bestreden. **B* De Hadj of bedevaart van de Heilige Ka'aba** en andere gezegende plaatsen in Makka Sjarief Saoudie Arabië is verplicht voor de moesliems en deze is de laatste pilaar van het Islamitische geloof *Ahle Soennat wal Djama'at*. Door veelvuldig Allah ﷻ te aanbidden, de Dzikroellah, Namaaz en Tasbieh te lezen, Zakaat af te dragen, Vasten, Doeroedo-Salaam te lezen, enz. komen wij dicht bij onze *Schepper Allah ﷻ*.

Nadat de momien zich sterk gemaakt heeft met de basis van het geloof, zijn "**taqewa**"- **godvrezendheid en vroomheid** heeft opgebouwd, dan zal zijn "roeh"-ziel zelf ervaren, dat hij erg dichtbij Allah ﷻ is genaderd. Hij zal zich dan nog sterker moeten maken voor de belangrijkste taken van zijn leven, n.l. het aanbidden van Allah ﷻ, taubah doen, inhalen van de gemiste namaaz, zakaat, vasten, verbeteren van zijn goed gedrag en vergiffenis vragen aan anderen en hij zal daarna alles in het werk zetten voor de **hadj rituelen**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soera 2, vers 196: "**En volbrengt de Hadj en Oemrah voor Allah**"

Allah ﷻ zegt tevens in Soera 2, vers 186: "**Ik verhoor het smeekgebed van de smekeling wanneer hij Mij aanroept**".

De moesliems hebben van Allah ﷻ met het smeekgebed-de Doe'a een verheven bescherming gekregen.

De Hadjies zullen bij het vertrek Doe'as vragen en Allah ﷻ smeken voor kracht, shabr-volharding en geduld en bescherming tegen de vervloekte duivel. Bij het aanschouwen van Kaaba Sjarief vraagt Hadjie oprechte Doe'a en hij toont zijn dankbaarheid, dat Allah ﷻ hem deze gelukzaligheid heeft geschonken.

Bij het uitvoeren van de Tawwaaf (rondgangen om de Kaaba Sjarief) vraagt de Hadjie Doe'a; hij begint met het kussen de "**Hadjre Aswat**" (de Zwarte Jaquet steen) of deze met een stok aanraken en de stok kussen. Bij grote drukte kan men van een afstand met verheven handpalmen zich richten naar de Hadjie Aswat en de handpalmen kussen. Op de plek "**Makame Ibrahiem**" leest de Hadjie twee raka'ats namaaz ; op deze plek betuigt hij dank aan Allah ﷻ en vraagt hij Doe'a voor de acceptatie van de voorgenomen Hadj rituelen. Hij loopt dan naar de bron "**Zam Zam**" en drinkt het **Zam Zam** water en besprenkelt zich met dit heilige water en vraagt Doe'a voor Sjiefagezondheid. Hij verricht de **Sa'ie**-het heen en weer lopen tussen de 2 heuvels **Safa** en **Marwa** en vraagt ook daar weer Doe'a. Het verblijven van de Hadjies op de Arafat heuvel, in Moedzdalief, in Mina en de 3 Djamraats (Sjaitan-muren) stenigen en daarna Allah ﷻ beloven, dat zij ver zullen blijven van de duivel en tevens Allah ﷻ smeken, dat hun Hadj geaccepteerd wordt.

De Hadjies zullen dan in navolging van de heilige Profeet *Ibrahiem* ﷺ en de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ op de 10-de Dzoel Hiedjdja Qoerbanie-offers van kamelen, rammes of andere dieren uitbrengen.

Indien de Hadjies geslaagd zijn in hun missie, dan hebben zij **Hadjie Mabroer** of **Hadjie Makboel**-een perfecte Hadj zonder tekortkomingen en zonden uitgevoerd. En heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft hierover gezegd, dat deze Hadjies vrij zijn van zonden, net alsof zij pas geboren zijn en zij zullen beloond worden met het Paradijs. Deze heiligen zullen zichtbaar een omwenteling in hun leven brengen,

*Heilige Profeet ﷺ heeft gezegd: "**Degene die de hadj uitvoert maar mijn Mausoleum niet bezoekt, blijft mij ontrouw**".

De Hadjie, die oprechte liefde heeft voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ, zal de Hadj uitvoeren en dan de "**Goembade Gazrah**" van de heilige Profeet ﷺ bezoeken en daar ook Doeroedo-Salaam lezen om trouw, lief en dankbaar te zijn aan Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ.

De terugkerende Hadjies moeten oprecht streven om voorbeeldig met goed gedrag en vroom vol taqewa verder te leven. De Hadjies hebben in hun Doe'as aan Allah ﷻ rechte leiding gevraagd en dus zullen zij streven om zonder onderbreking namaaz, de heilige Qoeran, Doeroedo-Salam te lezen, zakaat betalen, vasten en gelovig te leven. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ ons genadig zijn, hoogste liefde, goed gedrag en een gelukzalig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!