



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaieneest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 29-7-2016.

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 24-ste Sjawaal 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de opdracht, die hij van Allah ﷻ kreeg, perfect uitgevoerd en ons gered.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Ienna awwala baytienw-woedhie'a liennaasie lalladzie bie bakkata moebarakanw-wa hoedal-liel-'aalamien". (Soerah 3, vers 96)Hetgeen betekent: **"Waarlijk, het allereerste Huis dat voor de mensheid voor aanbedding bestemd werd, is dat te Makkah; vol van zegeningen en als een rechte leiding voor de werelden".**1* **"Alhamdoe liellah".** Alle lof en dank zijn aan Allah ﷻ. Vrede en zegeningen zij met onze heilige Profeet Moehammad ﷺ, zijn Familie ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ.

Vandaag op de laatste Djoemoe'a-dag van de heilige maand Sjawaal zijn wij weer door Allah ﷻ uitgenodigd om Hem ﷻ te aanbidden en om liefdevol Doeroedo-Salaam te zenden naar Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Allah ﷻ heeft de moesliems als Zijn allerbeste schepping met hoge eer naar de wereld gestuurd om slechts Hem ﷻ te gehoorzamen, Hem ﷻ te aanbidden en slechts voor Hem ﷻ te leven. Allah ﷻ heeft de mens hiervoor geschapen.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 62, vers 9: **"Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie mienj-jawmiel Djoemoe'atie fas'aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba'i; dzaalikoem gairoella-koem ien koentoem ta'elamoen".**Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Gebed opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbedding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet".**Allah ﷻ zegt in Soerah 29, vers 45: **"Iennass-shalata tanhaa 'aniel fahsjaa-ie wal moenkar".**Hetgeen betekent: **"Voorzeker het gebed weerhoudt van zedeloosheid en kwaad".**

Deze aanbeddingen en de andere dagelijkse Namaaz (aanbeddingen) zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter, gezondheid, moraal en ethiek te laten schitteren en om gelukkig en voorbeeldig te kunnen leven.

De zegeningen en gunsten van de Djoemoe'a dag, de wekelijkse Ied-dag zijn zeer groot. Enkele gunsten zijn als volgt:

A*Als wij de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ lezen, dan zal Allah ﷻ onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.

B*Er is een periode op de Djoemoe'a waarin Allah ﷻ onze Doe'as-smeekbeden verhoort en ons leven laat schitteren.

C*De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet Moehammad ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet ﷺ gehoord en waargenomen. Hij ﷺ reageert en geeft antwoord op de geluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.

D*Op de Djoemoe'a-dag staan de Noerie Engelen bij de ingang van de Hoofd Moskee om te noteren welke momien de masdjied als eerste betreedt, wie als de tweede binnenkomt en welke personen daarna binnenkomen.

Als deze moesliems binnen zijn, dan lezen zij de heilige Qoeran, Tasbieh, Doeroed Sjarief, Dziekroellah, enz.

*De vroegere moesliems deden al hun handelingen volgens de regels van het geloof om Allah ﷻ en zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ tevreden te stellen. Zij gingen regelmatig zonder onderbreking naar de Masdjied om de vijf dagelijkse Namaaz te lezen en stonden in groepen voor Allah ﷻ en knielden neer voor hun Schepper ﷻ.

Deze vroegere momiens lazen de Namaaz met hoge achting, toewijding en met volledige overgave. Zij lazen

Namaaz alsof zij vóór Allah ﷻ stonden en dat zij hun Rab ﷻ aanschouwden en als zij Hem ﷻ niet konden zien, dan wisten zij zeer zeker, dat Allah ﷻ hun wel zagen. Deze momiens schitterden in de Noer van Allah ﷻ en

leefden gelukkig, gezegend, eerbiedwaardig zonder hartziekten en werden zij beschermd door de Noerie Engelen.

Het is wel jammer, dat tegenwoordig vele moesliems en vooral de westerse moesliems erg diep weggezakt zijn in de modder van de moderne wereld en zij zich verwijderd hebben van de juiste geloofsovertuiging. Hun handelingen zijn

tegenwoordig gebaseerd op het wereldse gewin. De liefde voor geld, rijkdommen, dure huizen, auto's, hoge eer en aanzien worden nu hoger geplaatst dan de liefde en respect voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Deze moderne moesliems denken, dat zij geweldig zijn en dat zij zonder Allah ﷻ vrolijk verder kunnen leven en negeren daardoor de Namaaz, Zakaat, Vasten en Hadj. Zij houden ook geen rekening met de naderende ouderdom,

ziekten en dat zij zullen sterven en in het duistere graf zullen belanden, alwaar zij vernederd en gemarteld zullen worden. Allah ﷻ zegt in duidelijke taal in Soerah 23, vers 115: **"Denkt gij dan, dat Wij u zomaar geschapen hebben en dat gij niet tot Ons zult worden teruggebracht"**

Deze slechte moesliems moeten ook weten, dat wanneer zij op het sterfbed liggen, dan zullen hun eigen lieve kinderen en familieleden, die zij verwaarloosd hebben, begerig zullen wachten op de opgebouwde rijkdommen

en bankrekeningen. Zij zullen tevens onrechtmatig van elkaar roven en heftige ruzies ontketenen.

De momiens moeten daarom regelmatig Doe'as-smeekbeden verrichten en Allah ﷻ verzoeken voor oprechte toewijding van het hart en drang om het goede te blijven verrichten en als een goede momiens het leven te leiden. Allah ﷻ zegt in Soerah Fatiha 1, vers 5-6: **"Iehdinash-shieratalmoestaqiem. Shieratalladziena an'amta 'alaihiem"**. Hetgeen betekent: **"Leid ons op het rechte Pad. Het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken"**.

De 5 pilaren, waarop ons geloof Islam gebaseerd is, zijn: 1 De Imaan-geloofsovertuiging oprecht uitspreken. 2* De Namaaz lezen, 3* De Zakaat overdragen, 4* Vasten in de maand Ramadaan en 5* De Hadj uitvoeren. De Hadj is in de 9-de Hiedjrie door Allah ﷻ verplicht gesteld en Hij ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ op de 10-de Hiedjrie uitgenodigd tijdens de "Hadjoel-wadaa" om naar de heilige plaats Arafat te komen. Hij ﷻ zat op zijn kameel Qaswa en sprak tijdens de Djoemoe'a zijn ongeveer 140.000 metgezellen ﷻ toe. Op dat moment openbaarde Allah ﷻ de Soerah 5, vers 3: **"Aljawma akmaltoe lakoem dienakoem wa atmamtoe 'alaikoem ni'ematie wa radhietoe lakoemoel islamaa dianaa"**. Vertaling: **"Heden heb Ik voor u uw godsdienst volmaakt en Mijn gunst jegens u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen"**.

De metgezellen ﷻ reageerden bij deze gelegenheid zeer emotioneel en vereerd. Zij schreeuwden in een weergalmende koor uit: **"Wij getuigen, dat U ons geloof Diene Islam compleet hebt voltooid en overgebracht"**.

* Na de maand Sjawaal zullen de Moesliems in de komende maanden "Dzoel Qada" en "Dzoel Hiedj-dja" zich voorbereiden voor de Hadj rituelen en zij zullen vertrekken naar de heilige stad Makka Sjarief.

* Het is overgeleverd, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ gezegd heeft: **"Degene, die voor het verrichten van de Hadj geen gebrek heeft aan de middelen, noch door een tirannieke heerser wordt gestopt, noch door een ziekte wordt belemmerd en dan sterft zonder de Hadj te hebben verricht, die moge dan sterven hetzij als een Jood hetzij als een Christen"**. (Boogaarie Sjarief).

* Allah ﷻ zegt tevens in Soerah Al Balade 90, vers 1 en 2: **"Laa oegesimoe bie haadzal-balade. Wa anta hielloem bie haadzalbalade"**. Vertaling: **"Ik zweer bij deze stad. Dat gij, o beminde (Profeet), in deze stad moogt zijn"**

Omdat deze Soerah in Makka Sjarief nedergedaald is, zweert Allah ﷻ dus op de stad Makka Sjarief. De vraag rijst waarom zweert Allah ﷻ dan ? Deskundigen zeggen, omdat heilige Profeet Moehammad ﷺ in deze stad geboren is, daar geleefd heeft en dus is bij Allah ﷻ deze stad de belangrijkste en hoog verheven. Het is dus algemeen bekend, dat Makka Sjarief de verhevendste plaats op de wereld is en de beloningen daar zijn 100.000 maal voor iedere goede daad, terwijl in Medina Sjarief deze beloningen 50.000 keren zijn. Vermeldingswaard is, dat Allah ﷻ Makka Sjarief in het middelpunt van de aarde heeft geschapen. Daarna heeft onze Schepper ﷻ de Kaaba Sjarief door Zijn Noerie Engelen laten bouwen. Na 2000 jaren heeft de heilige Profeet Adam ﷺ de Kaaba Sjarief op aanwijzing van de Engelen opnieuw gebouwd. Door de eeuwen heen werd deze heiligdom opnieuw gebouwd door de heilige Profeet Ibrahiem ﷺ en zijn Zoon heilige Profeet Isma'iel ﷺ. Daarna plaatsten de polytheïsten door duizenden jaren heen 360 beelden in de Kaaba Sjarief. Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gestreden tegen de "Moesjrieks"-de polytheïsten en alle afgodsbeelden werden verwijderd en deze heiligdom in zijn eer hersteld en dus slechts voor moesliems toegankelijk gemaakt. Heilige Profeet Moehammad ﷺ en zijn metgezellen ﷻ hebben voor de moesliems deze heiligdom achtergelaten om de rituelen van de verplichte Hadj en Oemrah uit te voeren. Als een moesliem de oprechte intentie heeft om de "Baitoellah"- het Huis van Allah ﷻ te bezoeken, de "Tawwaaf"- 7 rondgangen te verrichten, de Safa-Marwa rituelen uit te voeren, op de Arafat berg te verblijven, op de vlakte van Moedzdalifah te overnachten, in Miana te verblijven, de Djamraats-de duivels te stenigen, de Qoerbanie-offers te brengen en daarna te reizen naar Medina Sjarief om de lieve Profeet Moehammad ﷺ te ontmoeten en daar Doeroed Sjarief en Salatoes-salaam te presenteren en oprecht vergiffenis aan Allah ﷻ te vragen en de Beminde Profeet Moehammad ﷺ ook voor hem vergiffenis vraagt, dan is de kans groot, dat Allah ﷻ hem zijn zonden vergeeft.

* Allah ﷻ zegt trouwens in Soerah 4, vers 64: **"En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is"**.

De oprecht uitgevoerde Hadj omwille van Allah ﷻ wordt ook wel "Hadj Mabroer" of "Hadj Makboel" genoemd. Het is tevens belangrijk te weten, dat Hadj een belangrijke geloofsovertuiging is en moet met volle overgave en oprecht uit liefde en respect voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ uitgevoerd worden. Sommige mensen weten niet beter en zeggen, dat deze reis voor hun "Pick nick" of vakantie reis is. Anderen denken abusievelijk, dat de Hadj rituelen alle voorgaande zonden wegneemt. Zij moeten wel weten, dat anderen pesten, vernederen, mishandelen, bestelen of onrechtmatig behandelen niet vergeven zullen worden, tenzij die bewuste personen de Hadjie vergeven of de schulden aan hen terugbetaald worden. Tevens moeten de terugkerende Hadjies alle gemiste Namaaz, Zakaat, Vasten en andere verplichtingen inhalen en oprecht streven om vroom verder te leven. Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met de liefde voor het geloof Islam Ahle Soennat wal-Djama'at, een goed gedrag en ons beschermen tegen de satanische sekten en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !