



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 22-7-2016.

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 17-de Sjawwaal 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de mens gered van vernietigingen, dus weest dankbaar aan Allah ﷻ.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem-mierrie-djaaliekoe wa laa-kier-rasoelallahie wa gaataman-nabie-jien; wa kaanallahoe bie koellie sjai-ien 'aliemaa". (Soerah 33, vers 40)Hetgeen betekent: **"Moehammad is niet de vader van één uwer mannen; jazeker, hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van alle Profeten. En Allah heeft kennis van alles". (Soera Ahzaab 33, vers 40).**1* **"Alhamdoe liellah".** Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op deze Djoemoe'a-dag van de heilige maand Sjawwaal zijn wij weer bij elkaar om de Namaaz te lezen en om Allah ﷻ liefdevol te gedenken.

* Het is overgeleverd, dat de kleine peuter Zaid ibne Haritsah door de rovers ontvoerd werd en later als een slaaf verkocht werd. Hazrat Khadidja ﷺ kreeg daarna deze jonge slaaf als een geschenk van haar neef. Na de "Nikaah"-huwelijk van de heilige Profeet Moehammad ﷺ met de heilige Khadidja ﷺ adopteerde hij ﷺ de kleine Zaid.

De ouders van Zaid zochten jaren lang naar hun zoon en kwamen op het spoor, dat Zaid in Makka Sjarief was.

Na een zeer lange zoektocht vonden zij hun zoon bij de heilige Profeet Moehammad ﷺ. Zij smeekten hem om hun zoon terug te kopen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ liet de ouders een keuze maken. Hij zei: **"Laat Zaid de vrijheid om zelf te beslissen. Als hij kiest om met jullie mee te gaan, dan mogen jullie hem meenemen zonder losgeld te geven. Maar als hij kiest om met mij te blijven, dan moeten jullie het accepteren".** Zaid werd geroepen en werd gevraagd of hij deze mensen kent. Hij zei: **"Ja, ze zijn mijn vader en mijn oom".** Heilige Profeet ﷺ zei: **"Zij zijn je komen halen. Je hebt een keuze. Je mag van mij met hun meegaan, als jij dat wilt. Maar als jij wenst om bij mij te blijven, dan mag jij bij mij blijven. De keuze ligt bij jou".** Zaid zei hierop: **"Ik heb niemand, die voor mij beter is dan u. U hebt de plaats van mijn vader en moeder genomen".** De familieleden reageerden emotioneel, boos en zeiden: **"Schaam jij je niet. Heb je liever slavernij dan vrijheid".** Zaid glimlachte vol vreugde en zei vervolgens: **"Ik heb opmerkelijke gedragsvormen z.a. liefde, mededogen, tederheid en behulpzaamheid bij deze heilige persoon gezien, die nergens anders voor mij zichtbaar is".**De beminde Profeet ﷺ nam hem vervolgens vol liefde mee naar de Ka'aba Sjarief en zei: **"O mensen! Getuig dat Zaid mijn zoon is; ik ben zijn erfgenaam en hij is van mij".** Hij werd door hem ﷺ Zaid ibne Moehammad genoemd. Een paar jaar later huwde de heilige Profeet Moehammad ﷺ zijn nicht hazrat Zainab bint Jabsh met Zaid. Deze huwelijk kon niet lang stand gehouden worden door onvrede en uiteindelijk gaf Zaid haar "tiellaak"- echtscheiding. Om Zainab te redden van vernedering en vernietiging heeft Allah ﷻ de heilige Profeet Moehammad ﷺ met de gescheiden Zainab laten trouwen. De vijanden van de Islam begonnen overal te vertellen, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ met de gescheiden vrouw van zijn zoon Zaid ibne Harietsah is getrouwd. Terwijl hij ﷺ Zaid had geadopteerd en dus was Zaid ibne Harietsah niet zijn bloedverwante zoon.*Allah ﷻ heeft daarom de bovenvermelde Soera 33, vers 40 geopenbaard, waarin Hij ﷻ zegt: **"Moehammad is niet de vader van één uwer mannen; jazeker, hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van alle Profeten".** Onze vaders kunnen ons op deze wereld beschermen, maar de heilige Profeet ﷺ is overal onze beschermheer. Hij ﷺ zal zijn dienaren niet alleen op deze wereld helpen en beschermen, maar ook in het graf en op de Dag des Oordeels. *Allah ﷻ zegt trouwens in Soerah 33, vers 6: **"Annabieyoe awlaa biel-moemieniena mien anfoesiehiem wa azwaadjoehoe oemmahaatoehoem"- "De Profeet is dichterbij de moesliems dan hun levens en zijn vrouwen zijn hun moeders".** Allah ﷻ heeft dus zijn allerliefste Profeet Moehammad ﷺ dichterbij de moemiens dan hun eigen levens geplaatst en daardoor kan elke moesliem van de lieve Profeet ﷺ alle hulp, zegeningen en gunsten rechtstreeks ontvangen en de heilige echtgenoten van de heilige Profeet ﷺ zijn de moeders van de momiens .

*Allah ﷻ nodigde Zijn allerliefste Profeet Moehammad ﷺ tijdens de Hadjoel-wadaa op de heilige plaats Arafaat uit. Hij ﷺ zat op zijn kameel Qaswa en sprak tijdens de Djoemoe'a zijn ongeveer 140.000 metgezellen ﷺ toe.

* En Allah ﷻ openbaarde op dat moment de Soerah 5, vers 3: **"Aljawma akmaltoe lakoem dienakoem wa atmamtoe 'alaikoem ni'ematie wa radhietoe lakoemoel islamaa dienaar".** Vert.: **"Heden heb Ik voor u uw godsdienst volmaakt en Mijn gunst jegens u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen".**

De kameel Qaswa kon deze neerdaling van de heilige Qoeran niet verdragen en zakte op de grond neer.

*Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 59, vers 21: **"Indien Wij deze Qoeran op een berg hadden neergezonden, dan zoudt gij hem (de berg) zeker zich hebben zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. En deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor, opdat zij mogen nadenken".** Hazrat Zaid ﷺ heeft overgeleverd, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ eens met zijn heilige hoofd op mijn dij lag te rusten en plotseling daalde een "ayat"-vers van de heilige Qoeran op hem ﷺ neer, waardoor ik een hevige, krakende pijn

De kameel Qaswa kon deze neerdaling van de heilige Qoeran niet verdragen en zakte op de grond neer.

*Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 59, vers 21: **"Indien Wij deze Qoeran op een berg hadden neergezonden, dan zoudt gij hem (de berg) zeker zich hebben zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. En deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor, opdat zij mogen nadenken".** Hazrat Zaid ﷺ heeft overgeleverd, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ eens met zijn heilige hoofd op mijn dij lag te rusten en plotseling daalde een "ayat"-vers van de heilige Qoeran op hem ﷺ neer, waardoor ik een hevige, krakende pijn

De kameel Qaswa kon deze neerdaling van de heilige Qoeran niet verdragen en zakte op de grond neer.

*Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 59, vers 21: **"Indien Wij deze Qoeran op een berg hadden neergezonden, dan zoudt gij hem (de berg) zeker zich hebben zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. En deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor, opdat zij mogen nadenken".** Hazrat Zaid ﷺ heeft overgeleverd, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ eens met zijn heilige hoofd op mijn dij lag te rusten en plotseling daalde een "ayat"-vers van de heilige Qoeran op hem ﷺ neer, waardoor ik een hevige, krakende pijn

voelde en het leek alsof mijn dijbeen aan het verbrijzelen was.

* Toen hazrat Oemar Faroeq ﷺ de bovenvermelde Soerah 5, vers 3 hoorde, begon hij te wenen. Op een vraag waarom hij huilde, zei hij ﷺ het volgende: **"Allah ﷻ openbaart, dat onze "Dien"-onze godsdienst voltooid is. Als iets compleet is en voltooid is, dan beginnen de problemen te komen. Want de mensen zullen de neiging hebben om delen van de heilige Oeran weg te halen en andere delen eraan toe te voegen".**

Vermeldingswaard is, dat de heilige Profeet Moehammad ﷺ, de metgezellen, de vroegere leiders en gelovigen hun handelingen en leefgewoonten verrichtten volgens het geloof "Diene Islam". Maar tegenwoordig worden de meeste handelingen op basis van het wereldse gewin z.a. eer, geld, plezier, ontspanning, enz. uitgevoerd. Hierdoor kunnen deze moesliems de beloofde zegeningen, gunsten en voordelen van Allah ﷻ niet krijgen.

De rijken en de heersers hebben nu bijna alle rijkdommen en andere wereldse gewin naar zich toegetrokken, waardoor de armen en zwakkeren honger lijden, vernederd worden en het onderspit delven.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ leefde eenvoudig en leerde zijn metgezellen ﷺ om eenvoudig te leven, waardoor er genoeg te eten, te drinken en rijkdom, eer, waardering, enz. voor iedereen in de wereld was.

Hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ heeft overgeleverd, dat bij haar in huis maanden lang geen eten gekookt werd. Zij leefden van wat dadels en water. De heilige Profeet Moehammad ﷺ zei: **"O A'iesja, denk niet dat wij arm zijn. Als ik wil, dan kunnen wij met bergen goud leven. Maar ik onderwijs de wereld wat het werkelijke leven is".**

De vroegere moesliem leiders leefden ook eenvoudig; zij waren zeer machtig maar toch leefden zij eenvoudig. Het goed gedrag en goede karakter-vormen van de moesliems werden over de gehele wereld verspreid.

De wereld bevolking zochten naarstig hulp, bescherming en leiding van deze moesliems.

Eens kwam een ambassadeur naar Medina Sjarief om de "Galiefah"- moesliem leider hazrat Oemar Faroeq ﷺ te ontmoeten. Hij vroeg aan de mensen om hem het paleis van hun koning aan te wijzen. Het volk zei, dat hun leider geen paleis heeft. Deze vreemdeling werd geleid naar hazrat Oemar Faroeq ﷺ, die onder een dadelboom lag te rusten. De vijandige vreemdeling zag een gouden kans om hazrat Oemar Faroeq ﷺ te martelen. Op het moment, dat hij zijn zwaard uittrok, zag hij een stralende grote leeuw op hem springen, waardoor hij flauw viel. Allah ﷻ beschermt Zijn onderdanige Dienaren met Zijn Engelen; dus leef met **Tawakkoel-op Allah ﷻ vertrouwen.**

* Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 33, vers 40, dat heilige Profeet Moehammad ﷺ **"gaataman-nabie-jien"** of **de laatste van alle Profeten** is. Vanaf de dag, dat de heilige Profeet ﷺ bekend maakte, dat hij **Profeet van Allah ﷻ is**, zijn er mensen, die zich zelfs moesliems noemden, bezig geweest om de heilige Profeet ﷺ en zijn metgezellen ﷺ tegen te werken en het geloof Islam te ondermijnen. Maar de gelovigen bleven met hartgrondige "shabr" volharden om het juiste geloof te handhaven en verder over te dragen.

Een prachtig voorbeeld is als volgt: **"De vijanden vertelden aan de burgers van Medina Sjarief, dat de vreemdeling, die Moehammad wordt genoemd, in onze stad verblijft. Hij vertelt allerlei leugens, waardoor de burgers verdeeld raken. Deze man zaait haternij en ruzie en dus moeten wij ver van hem blijven".**

Op een dag zag heilige Profeet Moehammad ﷺ een bejaarde zieke vrouw met een zware last op haar hoofd lopen. De lieve Profeet ﷺ kon zich niet langer beheersen, liep naar haar toe en zei: **"O lieve ma, u bent zo zwak en ziek en u draagt een zware last, waardoor u nauwelijks kunt lopen. Ik zal u helpen met uw spullen".** Heilige Profeet ﷺ pakte de zware lading van haar hoofd weg en begeleidde haar naar haar bestemming. De bejaarde vrouw raakte van het goed gedrag van de heilige Profeet Moehammad ﷺ erg ontroerd. Zij begon op haar manier te bidden en zei:

"O mijn lieve god; ik heb nooit in mijn leven zo'n goede persoon ontmoet, die zo erg beleefd, eerlijk, behulpzaam, zorgzaam en zachtaardig is. O god, beschermt u deze bijzondere persoon van de schaduw van Moehammad".

Heilige Profeet ﷺ luisterde aandachtig naar de bejaarde moeder en zei vol liefde: **"Ma, ik ben Moehammad".**

Toen zij dat hoorde, viel zij op de grond en pakte de heilige voeten van de beminde Profeet ﷺ en werd moesliemah. * De leugenaar Moesailma Kazzab en zijn aanhangers maakten bekend, dat hij ook een profeet van Allah ﷻ was.

De eerste Galiefah Aboe Bakr Siddique ﷺ moest ook hard optreden tegen deze leugenaars en bracht orde op zaken. Door de eeuwen heeft Allah ﷻ regelmatig **geestelijke leiders** gestuurd om Zijn Geloof Islam van verval te behoeden.

Een groep hypocrieten, gedreven door wereldse gewin van hebzucht, eerezucht, jaloezie, enz. hadden in Pakistan de **Qadianie, Lahorie, Mierzai** sekten gesticht, waarin vele beledigende woorden over het geloof en de heilige Profeet ﷺ werden toegevoegd. Deze hypocrieten verspreidden hun bedriegelijke en valse geloof over de gehele wereld.

Qaide Ahle Soennat-de geestelijk leider van de Soennieten Maulana SHAH AHMAD NOORANI SIDDIQUI ﷺ heeft eerst in de wereld de moesliems op de hoogte gebracht van de bedriegerij van deze sekten en daarna in 1973 is hij in de politieke arena van Pakistan getreden en deze door de **duivel** gedreven sekten tot **non-moesliems** laten verklaren. Deze sekten zijn dus officieel **ongelovigen** en iedere moesliem moet openlijk zeggen, dat zij kafiers zijn.

De moesliems moeten alle sociale banden met deze sekten afbreken, al zijn zij onze bloedverwante familieleden.

De durf, moeite en liefde, die Qaide Ahle Soennat gedemonstreerd heeft, worden nu met **gouden letters** geschreven.

Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met liefde voor het geloof **Ahle Soennat wal-Djama'at**, een goed gedrag en ons beschermen tegen de satanische sekten en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !