



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 10-de Sjawaal 1437

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 15-07-2016.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQR BEHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profeet Moehammad is als "Rahmatul-Aalamiem"-Genade voor alle werelden gekomen.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa iennaka la 'alaa goelieqien 'asiem"- "En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil" (Soerah 68, vers 4).

1* "Alhamdoe liellah". Wij zijn begunstigd, dat Allah ons op deze wekelijkse Ied dag, de Djoemoe'a dag heeft uitgenodigd om in Djame Masdjied Taibah de Namaaz te lezen in de maand Sjawaal. Wij zijn Allah dankbaar en vragen Hem en Zijn Profeet om ons te beschermen tegen de influisteringen van de vervloekte duivel Sjaitan.

Heilige Profeet Moehammad heeft ons geleerd om op de Djoemoe'a dag de Masdjied te bezoeken voor het volgende: a* Om de verplichte Djoemoe'a Namaaz oprecht te lezen. b* Vredelievend, sociaal en liefdevol elkaar te ontmoeten. c* Informaties met elkaar delen en waar nodig elkaar ondersteunen. d* Goed gedrag vredig uitwisselen.

2* Allah heeft Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammad speciaal en opvallend geschapen met uitstekende karakter-eigenschappen en met uitmuntend goed gedrag. Zijn heilige gedragsvormen reiken boven de hemelen.

Hij is een leider beter dan de koningen, staatshoofden en generaals. Hij is de leider der werelden zonder body-guard, zonder militairen, zonder leger, zonder paleis en rijkdommen. Hij is de beste leider der aller tijden en hij heerst met de Wetten en Regels van Allah en deze geopenbaarde Wetten en Regels zijn in de heilige Qoeran genoteerd.

De Beminde Profeet Moehammad leefde heel eenvoudig in een hut met muren van ongebakken klei en een rieten dak van palmladeren. Hij wist dat de aardse goederen voor hem weinig voordelen zou leveren en hij zei vaak het volgende: "Mijn band met deze wereld is als die van een reiziger die eventjes uitrust in de schaduw van een boom en vervolgens verder reist".

* Heilige Profeet Moehammad wist, dat rechtschapenheid de mens leidt naar goed gedrag, rechtvaardigheid, vrij van zonden en een veilig leven, terwijl slecht gedrag en zonden leiden naar onrustig leven en vernietiging.

Allah zegt over Zijn Profeet in bovenvermelde Soerah 68, vers 4: "En voorzeker, gij staat op hoog zedelijk peil"

En Allah geeft de moesliems in Soerah 33, vers 21 opdracht om de heilige Profeet Moehammad te volgen en Allah zegt: "Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah, voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt".

Allah leert ons om goede karaktervormen en goed gedrag op te bouwen en daardoor een goed leven te leiden. Wij zijn Moesliems Ahle Soennat wal Djama'at en Allah onderwijst ons ook om goed gedrag tegenover alle bejaarden te tonen.

Allah zegt in Soerah 17, vers 23: "En Uw Heer heeft bevolen, dat gij niemand anders dan Hem zult dienen en handelt goed jegens uw ouders. Indien één of beiden van hen bij u een hoge leeftijd bereiken, zeg dan niet tot hen: "Oef" en snauw hen niet af, maar spreek tot hen een eerbiedig woord"

Heilige Profeet Moehammad heeft het volgende gezegd: "Diegen die geen vriendelijkheid toont jegens onze jongeren en geen respect heeft voor onze ouderen, is niet van ons (Tiermizie)

Een persoon kan dus nimmer de ware Imaan (geloof) bereiken totdat hij zijn ouders en ouderen perfect behandelt door hen te gehoorzamen en op een beleefde wijze met hen te communiceren en hun te respecteren.

"Hoesne aglaak"-rechtschapenheid en rechtvaardigheid is het allerhoogste bezit van een momien en deze zal op de Dag des Oordeels heel zwaar wegen.

Heilige Profeet Moehammad is altijd eerlijk geweest. Hij was de meest betrouwbare persoon. De atheïsten van Makkah Sjarief bewaarden hun dierbare dure artikelen bij hem. Tijdens de emigratie naar Medina Sjarief liet Heilige Profeet hazrat Ali in zijn huis achter om de dure artikelen en bezittingen aan de rechthebbenden terug te geven.

* Hij was altijd nederig, ook toen hij de enige machthebber van Madina Sjarief was. Hij leefde, werkte en vocht meestal mee met zijn metgezellen en de families. Hij streed op de voorgrond om de moesliems te beschermen.

De Beminde Dienaar en Profeet van Allah was ten alle tijden vergevingsgezind en had geen wraakgevoelens.

Tijdens de terugreis van een krijgstoct lag de lieve Profeet Moehammad onder een boom te rusten. Een vijandig atheïst herkende hem en greep naar de zwaard van de heilige Profeet en vroeg hem uitdagend: "Wie kan jou nu tegen mij beschermen"? De heilige Profeet keek rustig en bedeesd naar hem en zei met tawakkoel: "Allah zal mij beschermen". De atheïst begon te trillen en de zwaard viel uit zijn hand. De Beminde Profeet Moehammad nam het zwaard op en vroeg hem op zijn beurt: "Wie kan jou nu beschermen"? De vijand begon te beven en te trillen van angst en zei: "Niemand, vergeeft u mij. Ik zal nooit meer u lastig vallen". De heilige Profeet reageerde hierop als volgt: "Allah kan je ook beschermen". De lieve Profeet Moehammad vroeg hem of hij een geloof had en "Laa ielaha iellalahoe, Moehammad oerrasoelallah" las. De vijandig atheïst had geen geloof.

Heilige Profeet Moehammad vergaf en liet hem daarna gaan. Deze atheïst was zo ingenomen over het

gedrag van de heilige Profeet ﷺ, dat hij bij aankomst in zijn dorp het volgende uitschreeuwde: **“Ik heb nog nooit een mens met zo’n perfecte karakter en gedrag als de Profeet van de moesliems ontmoet”**. Hierdoor werden zij moesliems. Onthoudt u dus: **“Islam nehie phailaa talwar ke saje me, Islam too phailaa hai kierdaar ke saje me. Koeffar ke zarra tjaron teref phailaa, biestar pe bedaar hoewe Haidar (hazrat Ali ﷺ) talwar ke saje me”**. Hetgeen betekent: **“Het geloof Islam is niet verspreid door het zwaard, maar wel door goed gedrag en perfecte karakter. Toen hazrat Ali ﷺ op het bed van de heilige Profeet ﷺ wakker werd, was hij omringd door de zwaarden van de atheïsten”**.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ was ook zeer vrijgevig en verdraagzaam. Het is nimmer voorgekomen, dat een hulpbehoevende geen hulp van de heilige Profeet ﷺ kreeg.

Op een dag moest de de heilige Profeet Moehammad ﷺ van een Jood geld lenen om een noodlijdende persoon te helpen. De Jood kwam eerder bij hem dan de afgesproken tijd om de schuld op te eisen. Hij behandelde de heilige Profeet Moehammad ﷺ erg ruw en beledigde hem.

* Hazrat Oemar Faroeq ﷺ zag de tafereel en kon zich niet beheersen en wilde hem een les leren.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ glimlachte en zei: **“Nee Oemar, je moet hem integendeel adviseren om de schuld op een nette manier op te eisen en aan mij te vragen die op een betere wijze te vereffenen”**.

Op een dag vroeg een metgezel ﷺ aan de lieve Profeet ﷺ het volgende: **“Welke zijn de verhevendste daden om gevrijwaard te worden van het vuur van de djahannam-hel”**. Heilige Profeet Moehammad ﷺ zei hierop:

“Houd je tong en je intieme lichaamsdelen beschermd”.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ zei vaak tegen de mensen, die teveel kletsten, om stil te zijn. Onnodig praten, onwaarheden verspreiden en anderen vernederen zijn grote zonden en deze leiden naar vernietigingen van de gemeenschappen. Als je wilt praten, praat dan beheerst en praat met vriendelijke woorden. Laat de luisteraars geen pijn krijgen van je woorden. Allah ﷻ heeft de mens de tong en spraak geschonken om de heilige Qoeran, Dziekroellah, Alhamdoe Liellah, Soebhan Allah, Tasbieh, Doeroed Sjarief, Naat Sjarief, enz. te lezen.

De moesliem vaders en moeders hebben een grote verantwoordelijkheid gekregen om hun kroost het geloof Islam te leren. Zij moeten erop toezien, dat hun kleine kinderen niet kapot gemaakt worden door spelenderwijs te dansen en filmliederen te zingen. Wij moeten de beginnelingen leren om het volgende te zeggen: **“Allah, Biesmiellah, Alhamdoe liellah, Soebhan Allah, Moehammad,,enz.** De kinderen zullen verder groeien met de heilige Qoeran en Naat sjarief. Hazrat Ghauwse Azam ﷺ b.v. kon reeds bij de geboorte vele Soerah van de heilige Qoeran reciteren. Toen hij nog niet geboren was, leerde hij de heilige Qoeran, omdat zijn heilige moeder iedere avond tijdens het **Tahadj-djoed – nachtgebed** de heilige Qoeran regelmatig reciteerde.

Hazrat Ali ﷺ zegt, dat de schade gebracht door een zwaard kan gemakkelijk genezen kunnen worden, maar de schade gebracht door de tong is erg pijnlijk, meestal blijvend en zeer moeilijk te genezen. Dus let goed op je woorden.

Het beschermen en bedekken van de intieme lichaamsdelen is zeer zegenrijk. De wereld van dansen, vrije seks, intieme relaties met vreemde vrouwen en mannen, betaalde seks, sex clubs, enz. laat de mens gebukt lopen en deze leidt naar vernietigingen van de gemeenschappen, dorpen en steden. Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hebben ons het geloof Islam geschonken om ons te beschermen van deze verdoemenissen en vernietigingen.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de "Nikaah"-huwelijk voor de moesliems heel eenvoudig, gemakkelijk en effectief gemaakt en daarom mag er geen reden zijn om vrije seks te bedrijven. Moesliems kunnen hierdoor zonder veel inspanningen hun gezinnen veilig, liefdevol, vredig en rechtschapen leiden.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat eerlijkheid leidt naar vroomheid en is de weg naar het Paradijs.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd, dat een **"Moenafieq"-hypocriet of huichelaar** is te herkennen aan 3 kenmerken en deze zijn: **1* Als hij praat, dan vertelt hij leugens. 2* Als hij iets belooft, dan komt hij zijn belofte niet na. 3* Als je hem iets toevertrouwt, dan bedriegt hij en schendt het vertrouwen**". (Boogaarie Sjarief)

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat "Shabr"-geduldig volharden is de helft van onze imaan-geloof.

Op een dag zag de Beminde Profeet ﷺ een vrouw bij een graf wenen. Hij ﷺ vroeg haar wat er aan de hand was.

Door haar verdriet, kon zij de lieve Profeet ﷺ niet herkennen en zei: **“Loop jij maar door en bemoei niet”**. Na enkele minuten realiseerde zij, dat zij onbehoorlijk sprak tot de heilige Profeet ﷺ. Zij liep snel hem achterna en betuigde haar spijt en vertelde haar verdriet. De zorgzame heilige Profeet ﷺ troostte haar en zei: **“Bij een beproeving moeten wij juist vanaf het begin standvastig met Shabr volharden; de beloning hiervan is bij Allah ﷻ heel groot”**.

Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 153: **“Iennallaha ma-ash-shaabierien”**. Hetgeen betekent: **“Allah is met de geduldigen”**.

Op een dag zag een geestelijke een enthousiaste vrome dame bij de Kaaba sjarief Allah ﷻ aanbidden. Zij schitterde zo erg van de **“Noer van Allah ﷻ”** alsof zij nooit een probleem heeft gehad. De geestelijke raakte benieuwd en vroeg haar hoe het met haar gaat. De enthousiaste dame begon te praten en zei heel bedeesd vol tranen: **“Mijn lieve zoontje liep weg van ons huis en verloor zijn leven bij een ongeluk. Mijn tweede kind ging hem zoeken en viel onder weg en hij is ook overleden. Mijn echtgenoot is voor mijn ogen afgeslacht. Ik heb veel verloren, maar Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ zijn met mij en ik volhard geduldig met veel Shabr en Tawakkoel-(vertrouwen hebben op Allah ﷻ)**.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!!