



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 3-de Sjawwaal 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Heilige Profeet Moehammad ﷺ is als "Rahmatul-Aalamien"-Genade voor alle werelden gekomen.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa ayyoehalladziena amanoettaqoellaaha haqqa toeqaatiehie wa laa tamoe toenna iella wa antoem moesliemoen" (Soerah 3 , vers 102). Hetgeen betekent:

"O gij die gelooft, vrees Allah met de vrees die Hem toekomt en sterft nooit tenzij gij moesliem zijt"

1* **"Alhamdoe liellah"**. Wij zijn begunstigd, dat onze Schepper, Allah ﷻ ons heeft uitgenodigd om in Djame Masdjied Taibah de 1-ste Djoemoe'a Namaaz te lezen in de heilige maand **"Sjawwaaal"**. Wij zijn Allah ﷻ dankbaar en vragen Hem ﷻ en Zijn Profeet ﷺ om ons in deze wereld te leiden en ons op de Dag des Oordeels te beschermen.

2* Allah ﷻ heeft allereerst de Noer van heilige Profeet Moehammad ﷺ geschapen en daaruit alle andere creaties z.a. de zon, de maan, sterren, het Pardijs, de Hel, de aarde, de zee, de bergen, de dieren, de mensen, enz. geschapen.

In de Hel wordt het hellevuur aangewakkerd door de lichamen van de mensen en stenen. Het vuur van de Hel is zo intens, dat als een druppeltje van dit hellevuur op de aarde zou terecht komen, dan zou alle groen van de wereld voor goed verdwijnen. Daarom moeten onze daden en gedrag zo verheven zijn, dat wij ver kunnen blijven van de Hel.

Ons gedrag en handelingen moeten zo gericht zijn, dat de Teverdenheid van Allah ﷻ bereikt wordt. Wij moeten leven als een momien en leven omwille van Allah ﷻ en vrees hebben voor Zijn straf en zeker ver blijven van de Hel.

In de bovenvermelde Soerah 3, vers 102 zegt Allah ﷻ aan de gelovigen: **"Vrees Allah ﷻ met de vrees, die Hem ﷻ toekomt en sterft nooit tenzij gij moesliem zijt"**.

Het is overgelverd, dat een heilige eens door een oerwoud wandelde en plotseling zag hij een kind, dat huilde. De heilige vroeg hem, waarom hij huilde. Het kind gaf daarop antwoord en zei: **"Ik huil omdat ik bang ben voor het vuur van de Hel"**. De heilige was verbaasd en reageerde als volgt: **"O mijn kind, je bent nog zo jong en vrij van alle zonden. Je hoeft niet bang te zijn voor het hellevuur. De hel is bestemd voor de ongelovigen en grote zondaars"**.

De slimme jongen zei hierop: **"Ik heb mijn moeder gezien tijdens het aanwakkeren van het vuur. Zij heeft heel vaak moeite mee om de grote stukken hout te laten branden. Om de grote stukken hout aan te wakkeren, heb ik gezien, dat zij eerst kleine stukjes hout laat branden. En met behulp van deze kleine brandende stukjes hout worden de grote stukken hout aangestoken. Het kan zijn, dat ik eerst in vlammen gezet word en met mijn brandende lichaam dan de grote lichamen aangestookt worden"**.

Wij moesliems moeten ook de vrees voor de hel hebben. Door de vrees van Allah ﷻ, zullen wij regelmatig tauwbah doen, vergiffenis vragen en de kalimah: **"Laa ilaha iellallahoe Moehammadoer-rasoelallah"** blijven reciteren.

3* Allah ﷻ is **"Arrahmaan"** en **"Arrahiem"**-Genadevol en Barmhartig en Hij ﷻ schenkt Zijn Dienaar alles wat Hij ﷻ maar wilt. Als Zijn Dienaar ziek is, dan schenkt Hij ﷻ hem weer gezondheid. Als de Dienaar van Allah ﷻ arm is, dan zal Hij ﷻ hem begunstigen met veel rijkdom. Hij ﷻ schenkt Zijn Dienaren dus alles wat zij nodig hebben.

En Allah ﷻ heeft ook Zijn Beminde en Allerliefste Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ als **Rahmat-aHiel'-aalamien** naar de werelden gestuurd, zoals Hij ﷻ zelf in de Soerah 21, vers 107 zegt: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmat-al-liel'-aalamien"**. Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**.

Het woord **"Rahmat"** is genade, die onbegrensd en algemeen universeel is, zonder beperkingen.

Het woord **"Aalamien"** betekent werelden, dus alle werelden behalve Allah ﷻ. Dus de wereld van mannen, vrouwen, kinderen, zieken, diens, dieren, vogels, planten, bloemen, vruchten, rivieren, bergen, heelal, het zonnestelsel, sterren, het paradijs, de hel, enz. enz.

Het woord **"iellaa"** verwijst naar 'slechts' of beter gezegd 'alleen voor' of 'niets anders dan'. Dus Allah ﷻ openbaart hier, dat Hij ﷻ Zijn allerliefste Profeet Moehammad ﷺ voor niets anders dan genade heeft gestuurd. De **"liel"** in **"liel'-aalamien"** betekent van **alle** werelden met uitzondering van Allah ﷻ, dus de wereld van alle mensen, djien, dieren, vogels, planten, rivieren, enz.

Opgemerkt dient te worden, dat als het maar voor een paar werelden zou zijn bedoeld, dan zou Allah ﷻ in de heilige Qoeran **'biel'** 'aalamien' laten schrijven.

Tevens is het belangrijk te weten, dat de letter **"I"** aan het einde van **"liel"**, nog een extra grammaticale betekenis heeft, nl. Het betekent, dat onze Heilige Profeet Moehammad ﷺ door deze gunst van Allah ﷻ zelfs tot **"Maliek"**-beheerder is benoemd van alle **"Rahmat"**-genade zonder enige uitzondering.

Hazrat Mu'awiyah ﷺ heeft overgeleverd, dat heilige Profeet Moehammad ﷺ gezegd heeft, dat **"Allah ﷻ hem als "Maliek"-beheerder van alle "Rahmat"-genade heeft gestuurd en hij ﷻ deelt deze Rahmat aan iedereen uit. Pagina 1**



Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ is dus "Qasiem"-uitdeler van Genade van *Allah* ﷻ.

De heilige *Abdoessattar Niazie* ﷺ heeft in zijn Naat Sjarief over de status van de heilige Profeet *Moehammed* ﷺ het volgende gezegd: **"Allah ke gazanoong ke Maliek hai Nabie-e- Sarwar ﷺ. Je setj hai Niazie hem Sarkaar ﷺ ka khaateng hai"**. Hetgeen betekent: **"Heilige Profeet Moehammad ﷺ is de beheerder van de Rijkdommen van Allah ﷻ. Het is helemaal juist Niazie, dat wij eten van de heilige Profeet Moehammad ﷺ"**.

Wij moeten wel begrijpen, dat wij moesliems deze Genade en Gunsten overvloedig kunnen verwerven, als wij de leefwijze, het goed gedrag en de karaktervormen van onze lieve Profeet *Moehammad* ﷺ omhelzen en *Allah* ﷻ gehoorzamen, respecteren, vrezen en voor *Allah* ﷻ buigen en knielen. Wij zullen dan zeer zeker de zoetigheid van het geloof Islam proeven en nimmer buigen voor anderen en zeker vrij van wereldse onderdrukkingen en angst leven.

Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 50, vers 16: **"Wa nahnoe aqeraboe ielaihie mien habeliel waried"**.

Hetgeen betekent: **"En Wij (Allah) zijn dichterbij hun (de mensen) dan hun hartslagaders"**.

En *Allah* ﷻ zegt ook in Soerah 33, vers 6: **"Annabieyoe awlaoe biel-moemieniena mien anfoesiehiem"**.

Hetgeen betekent: **"De Profeet is dichterbij de moesliems dan hun levens"**.

Allah ﷻ heeft dus zijn allerliefste Profeet *Moehammad* ﷺ dichterbij de moemiens dan hun eigen leven geplaatst en daardoor kan elke moesliem van de lieve Profeet *Moehammad* ﷺ alle hulp, verworvenheden, zegeningen en gunsten rechtstreeks ontvangen. Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ kan dus overal gaan om de hulp, gunsten en zegeningen aan de moesliems te schenken.

Sommige ongeschoolde en onwijze personen geloven niet in de Macht en Kracht van *Allah* ﷻ en wat Hij ﷻ in de heilige *Qoeran* geopenbaard heeft. Zij zeggen, dat als heilige Profeet *Moehammad* ﷺ van de *Goembade Gazrah* in *Medina Sjarief* naar andere plaatsen gaat om de *Rahmat* uit te delen aan de moesliems, dan is de *Goembade Gazrah* onbewoond en de bezoekers van de *Medina Sjarief* zullen de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ niet kunnen ontmoeten.

Deze mensen kunnen wij met de volgende praktische voorbeeld uitleggen.

De zon b.v. staat hoog in de 4-de hemel te schitteren en vandaar straalt hij, verlicht en verwarmd hij de aarde. De mensen, planten, bomen, bloemen, dieren, vissen en alle andere schepselen van *Allah* ﷻ profiteren van de warmte, de lichtstralen en andere gunsten en zegeningen van de zon. De zon is op zijn plaats gebleven en zal onveranderlijk daar blijven schitteren. Deze zon zal zijn gunsten aan de aarde en andere creaties van *Allah* ﷻ schenken en deze laten schitteren, verfrissen, groeien en bloeien. De zon zal onveranderd blijven schitteren.

De Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ zegt: **"Iennama Qasiem, Wallahoe Joetie"**. Hetgeen betekent:

"Ik ben 'Qasiem'-de uitdeler en Allah ﷻ is 'Joetie'- de Schenker" (*Sahieh Bookharie*).

Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ las op een dag de *Nafli Namaaz* en hij liep enkele stappen naar voren en reikte zijn hand naar voren om iets te grijpen. De metgezellen ﷺ zagen deze handelingen en vroegen daarna, wat het betekende. Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ zei hierop het volgende: **"Ik zag het Paradijs en reikte mijn hand om een tros druiven te plukken, maar ik heb van de verborgene afgezien. Als ik het geplukt had, dan zouden de mensen tot en met de Dag des Oordeels deze verrukkelijke druiven blijven eten. Het is voor ons beter van deze druiven later in het Paradijs te genieten"**.

Hazrat *Shah Walie-oellah* ﷺ zei, dat zijn heilige vader *Abdoer-Rahiem* ﷺ ernstig ziek werd en hij wenste de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ te ontmoeten. Hij zag inderdaad de Beminde Profeet ﷺ in zijn droom, die aan hem zei:

"Beta Abdoer-Rahiem, hoe gaat met je". De zieke vader *Abdoer-Rahiem* begon te huilen. De Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ streelde en aaide zijn gezicht en hij werd spontaan beter. Hij vertelde verder, dat hij eerder wenste om van de Beminde Profeet ﷺ 2 heilige hoofd haren als geschenk te kunnen krijgen. In deze droom plukte de lieve Profeet ﷺ 2 hoofd haren en gaf deze haren aan mij. Toen ik daarna wakker werd, kon ik de 2 haren niet meer vinden en bleef piekeren en rond kijken. Plotseling verscheen de beminde Profeet ﷺ in levende lijve voor mij en zei: **"Beta Abdoer-Rahiem, de haren liggen onder de kussen"**. Mijn vader pakte de haren, maar merkte op, dat zij aan één zijde aan elkaar gegroeid waren. Mijn vader zei, dat hij daarna zonder te aarzelen *Doeroed Sjarief* begon te lezen en hij zag de haren langzaam uit elkaar groeien.

Wij kunnen nu samenvattend concluderen, dat *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ dichterbij de moemiens zijn dan hun eigen hals-slagader en hun levens. Als de moemiens dan toenadering zoeken om met innige liefde *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ te gehoorzamen, te volgen en slechts *Allah* ﷻ te aanbidden, dan zullen zij schitteren in de *Noer van Allah* ﷻ. Zij zullen de zoetigheid van het geloof proeven en zullen zij ontdekken, dat hun smeedbeden verhoord worden, hun noden opgelost worden en hun wensen vervuld worden.

Sommige mensen zeggen ook, dat als de Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ de "Rahmat"- Genade van *Allah* ﷻ heeft gekregen, om uit te delen. Dan blijft er bij *Allah* ﷻ niets van de "Rahmat"- Genade over. Deze mensen maken een grote denkfout. Zij weten niet dat *Allah* ﷻ oneindig veel "Rahmat" (Genade) bezit, die nimmer zal verminderen en daarvan geeft Hij ﷻ een klein deel weg en dat maakt voor Hem ﷻ niets uit. Zoals b.v. een emmer water van de grote zee weggehaald wordt, dan zal er voor de zee niets uitmaken. De zee zal even vol blijven.

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!!