



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 1-07-2016.

Djoemoe'a 25-ste Ramadaan 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Zegeningen van LAILATOEL QADR in de 27-ste nacht van de vastenmaand RAMADAAN.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Innaa anzalnaahoe fie lailatiel qader. Wa maa aderaaka maa lailatoel qader. Lailatoel-qaderie gairoem-mien alfie sjahr. Tanazzaloel malaa-iekatoe war-roehoe fiehaa bie iedznie rabbiehiem, mien koellie amr. Salaam. Hieja hatta mathela-'iefadjer". (Soera 97, vers 1-5)

"Waarlijk, Wij hebben Hem (de Heilige Qoeraan) nedergezonden in de waardevolle nacht. En wat doet u kennen, wat de waardevolle nacht is? De waardevolle is beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en Djibriel neder door het gebod van hun Heer voor iedere zaak. Vredig is hij (nacht) tot het schitteren van de morgen". (Soera 97, vers 1-5)

1* **"Alhamdoe liellah".** Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de "Djoematoel-wada"- de laatste gezegende Djoema-dag in de maand Ramadaan 2016 zijn wij weer bij elkaar om de Namaaz te lezen en Doe'a te vragen. U wordt gefeliciteerd, dat u hier aanwezig bent en samen met ons deze dag in Djame Masdjied TAIBAH Namaaz en Doeroedo-Salaam leest, elkaar liefdevol vrede wenst en Doe'a vraagt. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze goede wensen in vervulling brengen, vrede, volharding en geduld schenken en ons op het rechte pad, de weg van Vrienden van Allah ﷻ leiden.

2* Allah ﷻ zegt in de heilige Qoeraan: **"O gelovigen, jullie moeten vasten om taqewa te verwerven of godvruchtig te worden".** Onze Schepper ﷻ is Barmhartig en Genadevol en Hij ﷻ wilt ons laten vasten, niet om ons te onderdrukken, maar Allah ﷻ wilt ons laten bezinnen en volharden met veel "Shabr" en hoop. Hij ﷻ wilt ons trainen om ons gedrag en karakter te verbeteren. Hij ﷻ is onze Schepper en heeft ons geschapen. Hij ﷻ kent al onze gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze sterke en andere emotionele krachten. Hij ﷻ kent ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen en daarom heeft Hij ﷻ de heilige Qoeran in de maand Ramadaan als leidraad en als een instructieboek voor ons gestuurd.

3* Allah ﷻ heeft in de maand Ramadan tevens aan ons de **Lailat-oel Qader** geschonken.

Het woord **Lailat** betekent Nacht en **Qader** heeft 3 betekenissen, nl:

I* **Kracht** of **power** hebben om iets te realiseren. Hiermee toont Allah ﷻ Zijn Vermogen en Kracht doordat Hij ﷻ voor de gebeden, lebadat, giften en offers in deze ene nacht meer zegeningen en gunsten geeft dan 1000 maanden (84 jaren en 4 maanden) aanbiddingen van andere dagen en nachten van het jaar.

II* **Verheven.** De Lailatoel Qader nacht is verhevender dan andere nachten omdat hierin de heilige Qoeran nedergezonden is en daardoor heeft deze nacht vele zegeningen, gunsten, glorie en schitteringen.

III* **Lotsbestemming.** In deze nacht geeft Allah ﷻ de engelen opdrachten om de lotsbestemmingen van Zijn Dienaren beginnende deze Lailatoel Qader tot de volgende Lailatoel Qader uit te voeren.

In opdracht van onze Schepper ﷻ dalen hazrat Djibriel ﷺ en een grote groep engelen vanuit de hemelen op de aarde neer met alle zaken, die Allah ﷻ heeft bepaald en besloten voor Zijn Dienaren voor het komende jaar to de volgende Lailatoel Qader.

4* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat op de **Lailatoel Qader nacht** daalt hazrat Djibriel ﷺ met een grote djama'at engelen neer op de aarde waarna deze vergiffenis en doe'a vragen, zegeningen en gunsten smeken voor de momiens, die staande of zittende lebadat doen, zikr, doeroed, namaaz lezen. Op de nacht van Lailatoel Qader daalt er overal op de aarde zegeningen, gelukzaligheden en schitteringen neer en overal heerst er glorie, vrede en rust. De gehele nacht tot de komst van de dageraad zal Allah ﷻ zijn Barmhartigheid en Genade schenken aan de momiens.

In de laatste 10 dagen van de maand Ramadaan schenkt Allah ﷻ bevrijding van het Hellevuur. Velen, die vastzitten worden door Zijn Barmhartigheid bevrijdt en verlost.

In een overleveringen van hazrat A'iesja Siddiqua ﷺ heeft heilige Profeet Moehammad ﷺ medegedeeld om de Lailatoel Qader nacht te zoeken tussen de nacht van de oneven nummers gedurende de laatste 10 nachten van de heilige Ramadaan (Boogaarie Sjarief).

Deze nacht kan dus zijn op **21-ste, 23-ste, 25-ste, 27- ste** of de **29-ste** van de maand Ramadaan.

Heilige Profeet ﷺ wijdde veel tijd uit aan het gedenken van Allah ﷻ in de laatste 10 dagen van deze maand.

Hij ﷺ verbleef in de Masdjied in **"Ietakaaf"**-Retraite geheel afgezonderd van de wereldse zaken om slechts Allah ﷻ te aanbidden. En Hij ﷺ heeft zijn volgelingen ook aangespoord om in deze periode Allah ﷻ te lofprijzen, de heilige Qoeraan te reciteren, Zikr, Namaaz, Doeroed sjarief en Salatoes-salaam te lezen.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft tevens gezegd: **"O mensen! Jullie getuige is**

Pagina 1

de maand in welke er één nacht is, die beter is dan 1000 maanden. Degene die misdeeld is van al het goede (dus de voordelen, gunsten en zegeningen ervan) en hij kan alleen in het ware misdeeld worden van de zegeningen van deze nacht, die ver blijven van het al het goede”.

Wij vasten en verwerven taqewa-vroomheid. Ons gedrag en karakter worden verder gepolijst en wij zullen over enkele dagen de **Lailatoel Qader** verwelkomen en nog meer zegeningen verwerven. Daarna zullen wij deze maand vaarwel moeten zeggen of wel **“Alwieda”** zeggen. Wie weet of wij volgend jaar deze maand weer mogen verwelkomen. Honderden momiëns van onze djama'at liggen nu in hun graven. Wij zullen ook op een dag deze wereld moeten verlaten en onze graven bereiken. Moge *Allah* ﷻ onze lebadat, namaaz, zikr, doeroed sjarief accepteren, onze goede wensen en goed gedrag en “taqewa”-vroomheid in vervulling brengen en ons de zegeningen van de maand Ramadaan schenken.

5* *Allah* ﷻ stort op de **Lailatoel Qader** nacht in overmaat aan zegeningen en gunsten uit. Iedere momiëns, die in lebadat de nacht doorbrengt, wordt overspoeld met deze zegeningen en gunsten. En dan blijft nog een groot deel over, dat dan gestort wordt op bepaalde ongelovigen. Deze ongelovigen schitteren hierdoor en met de Wil van *Allah* ﷻ lezen zij dan hart en ziel de Kalimah: **“Laa ielaha iellallah, Moehammadoer-Rasoe-lallah”** en worden zij de nieuwe moesliëms. En nadat de zegeningen en gunsten aan de ongelovigen uitgedeeld zijn, blijven er nog bergenvol zegeningen en gunsten over en deze worden op de jonge kinderen uitgestort.

6* *Allah* ﷻ heeft ons deze maand geschonken om ons gedrag, moraal en karakter te verbeteren. Onze Schepper ﷻ kent ons en weet, dat velen van ons afgedwaald zijn van de rechte weg en verkeren op het pad van verdoemenis en ellenden. Deze afdwalenden vasten niet en lezen de namaaz, zikr en doeroed sjarief niet en leven in een heel andere wereld. Zij omhelzen de cultuur en gewoonten van de atheïsten en leven met zeer slechte gedragsvormen, gewoonten en karakter. Sommige ouders ontdekken, dat de levenspatroon van hun tiener kinderen schaamteloos en laag is; zij besteden hun tijd veelal in casino's, café's, sex-clubs en leven losbandig. Zij schamen zich niet om alcohol te drinken, drugs te gebruiken en handel te drijven in cocaine, hasj en alcohol. Meestal komen deze kinderen stomdronken thuis en de ouders kijken toe en kunnen niets er tegen aan doen. De moeders en vaders zien hoe hun eigen dierbare dochters en zonen de weg van verdoemenis en zelf-vernietiging bewandelen. Zij kunnen geen woord tegen deze kinderen reppen, want hard optreden en hun stoppen om de weg van de verdoemenis op te lopen, betekent dat de help-lijn gebeld wordt en lokale instanties staan onherroepelijk voor de deur. Moeder en vader kunnen nu alleen maar huilen en jammeren. Zij klagen veelal, dat hun kinderen hen niet gehoorzamen en zij zeer slechte gedrag tonen tegenover hun ouders. Meestal zijn zij stomdronken en tonen onbeschoft gedrag tegenover hun ouders. Deze tieners weten het niet beter; zij leven en leren reeds op school, op straat, tijdens de voetbal, van de televisie en nog van vele andere instellingen. Deze kinderen zijn onze kinderen, maar zij worden opgevoed door andersdenkenden. Meestal hebben de ouders geen tijd en geen zin om hun kroost vanaf het begin op te voeden. Deze kinderen worden verwaarloosd door de ouders. De vader en moeder lezen vaak ook geen namaaz, zikr, doeroed sjarief en vasten ook niet en dus leven zij niet volgens de Islamitische regels. Meestal leven de kinderen precies als de ouders en doen meestal de ouders na en vallen snel in de handen van de atheïsten en nemen de cultuur en laaghartige, vieze gewoonten van de lokale mensen aan.

De metgezel hazrat Anas ibne Maliek ؓ heeft overgeleverd, dat de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ het volgende heeft gezegd: **“De Aartsengel hazrat Djibriel ؑ en zijn djama'at met noerie engelen dalen op de wereld neer en verspreiden zich om de momiëns te ontmoeten, die namaaz, ziekroellah en doeroed-salaam lezen. Zij groeten hun eerbiedig en geven hun het blijde nieuws van hun verdiensten”**

Maar toch zijn er slechte mensen, die de zegeningen en gunsten van Lailatoel Qader niet krijgen en deze misdeelde mensen zijn: **a* Alcoholisten.** Deze zijn de mensen, die onheil in de djama'at veroorzaken.

b* De mensen, die hun ouders mishandelen. Zij treden laaghartig, ruw en onbeschoft op tegenover hun eigen moeders, vaders en familieleden. Zij hebben meestal ook geen tijd voor hun bejaarde ouders.

c* Mensen, die zich vijandig opstellen tegenover de andere moesliëms. Het is haram (verboden) om langer dan 3 dagen vijandig te zijn tegenover je moesliem broeders en zusters. Dit gedrag is een grote zonde.

d* Moesliëms, die willens en wetens en met voorbedachte rade zonden begaan en daarna “tauwbah” doen of vergiffenis vragen. En deze mensen begaan daarna dezelfde zonden om weer taubah te doen en deze handelingen blijven herhalen. Tauwbah betekent, dat een persoon diep spijt betuigt van de begane zonde en *Allah* ﷻ belooft, dat hij of zij nooit terugvalt in dezelfde zonde. Weet dat *Allah* ﷻ in je hart kijkt.

De doe'a bij het aanvangen van het vasten: **“Wa bie-shauwmie ghadien nawaita mien sjahrie ramadaan”**

Hetgeen betekent: **“Ik ben voornemens om morgen het vasten van de Ramadaan in acht te nemen”.**

De doe'a voor het beeindigen van het vasten: **“Allahoemma laka shoemtoe wa 'alaa riezqieka afthart”.**

Hetgeen betekent: **“O Allah voor U heb ik gevast en van Uw voedsel zal ik eten na het vasten”.**

De doe'a van de oprechte vastenden zal nimmer verloren gaan en *Allah* ﷻ zal vroeg of laat deze verhoren.

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met het vasten in de maand Ramadaan en met de Djoemoe'a, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de straf in het Graf. Amien!