



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 24-06-2016.

Djoemoe'a 18-de Ramadaan 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOEHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

De vastenmaand RAMADAAN, JAUWM-OEL-FOERQAAN en de Slag bij BADR 4

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa laqade nashara-koemoellahoe bie baderienw-wa antoem adziellah, fattaqoellaha la'allakoem tasjkoeroen". (Soerah 3, vers 123)

Hetgeen betekent: **"En Allah heeft u zeker geholpen in Badr, toen gij onbetekenend waart. Vreest dus Allah, opdat gij wellicht dankbaar moogt worden". (Soerah 3, vers 123).**

1* "Alhamdoe liellah". Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah ﷻ en vrede en zegeningen zij met de Beminde Profeet Moehammad ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ en zijn Ahle Bait ﷺ.

Wij feliciteren tevens elkaar van harte, dat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons de 3-de Djoemoe'a-dag in de heilige maand Ramadaan geschonken hebben om als een hechte familie bij elkaar te komen en Namaaz en Heilige Qoeran te lezen en Doeroed Sjarief en Salatoessalam te presenteren.

2* Allah ﷻ heeft de Djama'ats van de heilige Profeten ﷺ hoog gewaardeerd, maar Allah ﷻ heeft bovendien de Djama'at van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ boven de andere Djama'ats op de top geplaatst.

* En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110 :**"Koentoem gaira oemmatien oegrie-djat liennasie ta'e-maroenia biel ma'e-roefie wa tanhawna'aniel-moenkarie wa toe'e-mienoena biellahie".**

Hetgeen betekent: **"Gij zijt de beste van alle djama'ats (gemeenten) , die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah".**

Dus Allah ﷻ heeft de metgezellen ﷺ zeer hoog verheven en deze metgezellen ﷺ zeiden tegen de Beminde Profeet Moehammad ﷺ: **"Als u de zee in gaat, dan zullen wij u daarin ook volgen".** M.a.w.

De Sahaba-e-Kiraam ﷺ zullen hun innig geliefde Profeet Moehammad ﷺ nooit in de steek laten.

* En Allah ﷻ zegt in Soerah 4, vers 115: **"En wie de Boodschapper tegenwerkt, nadat de rechte leiding voor hem duidelijk is geworden en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, die zullen Wij in zijn toestand laten en hem de Hel doen ingaan, en dat is een slechte bestemming".**

* En heilige Profeet Moehammad ﷺ plachtte over zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ te zeggen:**"De beste generatie onder de mensen is mijn generatie".** Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de heilige Profeten ﷺ.

En ook heeft heilige Profeet Moehammad ﷺ gezegd:**"Zeg geen slechte woorden over mijn metgezellen ﷺ. Wie mijn metgezellen ﷺ uitscheldt, op hem rust de Vloek van Allah ﷻ, de vloek van de vervloekers, de vloek van de engelen en de vloek van de gehele mensheid". (Tabranie)**

De **Sahaba-e-Kiraam ﷺ** bezaten een verheven karakter. Zij waren het, die hun woonplaats, familie, rijkdommen, bezittingen, landbouw en veeteelt hebben verlaten voor het geloof om naar Medina te emigreren.

De moesliems onder de leiding van heilige Profeet Moehammad ﷺ schitterden als sterren in de hemel. Zij leerden het geloof, de heilige Qoeran en de Ahadiets-overleveringen. Op hun beurt doceerden zij dan het geloof in hun woonplaatsen, dorpen en steden. Het geloof Islam werd in alle lagen van de wereld verspreid.

Hazrat Mieqdad ﷺ zei tegen heilige Profeet Moehammad ﷺ: **"Jaa Rasoelallah, onze belofte aan u is heel sterk. Onze harten zijn met u en u moet handelen zoals Allah ﷻ het wilt".** Wij zullen u nimmer

zeggen wat Banie-lesra'iel tijdens de djiehaad aan zijn heilige Profeet Moesa-Mozes zei, n.l.: **"O Moesa, gaat u en uw Heer voor de djiehaad daar binnen en wij zullen hier blijven zitten".** Maar wij zeggen:

"Als u de zee ingaat, dan zult u ons vinden, dat wij met onze paarden de zee inrijden".

Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 131 :**"Iedz qaala lahoe rabboehoe asliem, qaala aslamtoe lie rabbiel'aalamien"**

Hetgeen betekent: **"Toen zijn Heer tot hem zeide: 'Onderwerp u', zeide hij: 'Ik heb mij aan de Heer der werelden onderworpen".**

Allah ﷻ zegt in Soerah 6, vers 163: **"Qoel iennash-shalaatie wa noesoekie wa mahjaaja wa mamaatie liellaahie rabbiel-áalamien".** Hetgeen betekent: **"Zeg, waarlijk, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden".**

* Het is jammer, dat Allah ﷻ door de snelle ontwikkelingen van de wereld aan de mens veel rijkdommen, betere gezondheid, fleurige glitters, gemak en aantrekkelikheden heeft geschonken. Hierdoor werd het geloof door velen in de achtergrond geplaatst en deze non chalante moesliems gooiden hun geloofsbelijdenis over boord. Welvaart heeft deze moesliems verziekt en het ongeloof heeft gehuisvest bij deze mensen. Hun kinderen werden meestal verwaarloosd en nu klagen zij over het gedrag van hun eigen familie en gezin.

* Het is ook algemeen bekend, dat volkeren, die hun geschiedenis verwaarlozen en zich niet in hun geschiedenis verdiepen, geen toekomst hebben en uiteindelijk vernietigd worden.

Wij zijn moesliems en wij hebben een prachtige geschiedenis en wij moeten deze intensief bestuderen.

* B.v. op 17-de Ramadaan van de 2-de Hiedjrie hebben de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ met de interventie van *Allah* ﷻ een overweldigende overwinning voor het geloof Islam behaald. De ongelovigen, de Koeffare Makka streefden om het geloof Islam te vernietigen door de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ en zijn metgezellen ﷺ te martelen en hun te vernietigen.

*Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft zijn metgezellen ﷺ bij elkaar gebracht en hun de plannen van de Koeffare Makka verteld. Besloten werd om op de 12-de Ramadaan van de 2-de Hiedjrie met 313 metgezellen ﷺ naar de vallei van Badr te gaan en daar de Koeffare Makkah op te wachten.

Bij aankomst op 16-de Ramadaan werd als eerste de vijver van Badr bezet gehouden en een "Aariesj"-tent voor de heilige Profeet ﷺ opgesteld. De lesja Namaaz werd gelezen. Heilige Profeet ﷺ inspecteerde persoonlijk de "Saft"-rijen en herhaalde om de Saft recht te houden. Met een klein stokje raakte hij de metgezellen, die niet erg recht stonden aan. Hazrat Sawaad ﷺ reageerde hierop als volgt: **"Jaa Rasoelallah ﷺ; ik wil rechtvaardigheid. U hebt met uw stok mijn buik aangeraakt. Ik wil u ook hetzelfde terug doen"**. Heilige Profeet ﷺ accepteerde de wraakname. De metgezel ﷺ naderde hem ﷺ en kuste eerbiedig zijn heilige voorhoofd en omhelsde hem. Hij zei: **"Jaa Rasoelallah ﷺ, wij zijn op het slagveld en wie weet of ik morgen nog in leven ben, daarom verlangde ik u te omhelzen, waardoor ik gevrijwaard kon zijn van de hel"**.

Na de Isha Namaaz ging iedereen slapen, behalve de heilige Profeet ﷺ, die in zijn "Aariesj"-tent aan het bidden was en hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ, die als de body guard voor de deur de wacht hield. De gehele avond huilde en bad de heilige Profeet ﷺ terwijl hij steeds zei: **"O Allah, ik smeed u om deze moesliem djama'at vernietigen, dan zal er niemand op de wereld zijn, die Uw Naam en Uw Eer hoog zal kunnen houden"**. Hazrat Aboe Bakr ﷺ reageerde als volgt op de oneindige lange smeekbeden: **"Jaa Rasoelallah ﷺ, Allah ﷻ heeft u reeds beloofd, dat u zal zegevieren. Waarom huilt u nog en bent u nog wakker om meer Doe'a te vragen. Gaat u wat rusten"**. Maar de heilige Profeet ﷺ bleef door bidden.

Aan de andere zijde van de vijver vierden de arrogante ongelovigen de gehele avond feest. Zij hadden tientallen kamelen geslacht en geroosterd, alcohol werd gedronken, uitbundig gezongen en gedanst. Zij hadden de overtuiging, dat zij de moesliems konden vernietigen en van de wereld bodem wegvagen. De volgende dag stuurde Aboe Djahal 3 sterke, goed uitgeruste mannen naar voren om op te komen tegen drie moesliems. Hazrat Hamza ﷺ, hazrat Ali ﷺ en hazrat Oebayda ﷺ kwamen naar voren. Hazrat Hamza ﷺ doodde Oetbah ibne Rabi'ah, Hazrat Ali ﷺ vermoordde Walied ibne Oetba en Oebayda ﷺ raakte ernstig gewond, maar hij doodde Sjayba ibne Rabi'ah. Daarna brak er een hevig gevecht tussen de beide groepen. *Allah* ﷻ hielp de gelovigen en honderden engelen onder leiding van hazrat Djiebril ﷺ vochten aan de kant van de moesliems mee. De wrede Aboe Djahal en vele andere vijanden der momiens kwamen om de moesliems van de aardbodem voor goed te laten verdwijnen, maar zij zijn binnen enkele uren verslagen en vernietigd. Aboe Djahal werd zelfs door twee jonge Ansaar kinderen vermoord.

Allah ﷻ zegt duidelijk in bovenvermelde Soerah 3, vers 123: **"En Allah heeft u zeker geholpen in Badr, toen gij onbetekenend waart. Vreest dus Allah, opdat gij wellicht dankbaar moogt worden"**.

Deze veldslag heeft duidelijkheid gebracht tussen: **a* Geloof in de ene Allah ﷻ en ongelooft-polytheïsme, b* eerlijkheid en bedrog, c* rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid, d* onderdrukking en ondersteuning, e* rein en onrein, f* vroom en losbandigheid, enz.**

* Hazrat Ali Sjeere Goda ﷺ vroeg in de periode van zijn Khilafat-leiderschap aan zijn gemeenschap: **"Wie is de dapperste metgezel"**. De mensen zeiden hierop: **"O leider der moesliems, U bent de dapperste en u bent de Sjeere Goda"**. Hazrat Ali ﷺ weende en zei: **"Neen, ik ben niet de dapperste metgezel. De dapperste metgezel is hazrat Aboe Bakr ﷺ"**. Op de Djanghe Badr werd de Aariesj-tent voor de Beminde Profeet ﷺ gebouwd en werd gevraagd, wie de bewaking op zich zou nemen. Niemand durfde deze grote verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hazrat Aboe Bakr ﷺ stond op en zei zeer bedeesd: **"Deze taak is voor mij weggelegd"**. Hazrat Ali Sjeere Goda ﷺ stelde een tweede vraag: **"Waren de volgelingen van heilige profeet Moesa-Mozes beter of de volgelingen van heilige Profeet Moehammad ﷺ beter"**.

Hazrat Ali ﷺ gaf hierop zelf antwoord en zei: **"De volgelingen van heilige profeet Moesa-Mozes waren bang voor Fierawn en kwamen niet openlijk voor hun Imaan op, maar hazrat Aboe Bakr ﷺ sprak in het openbaar over zijn Imaan"**. De ongelovigen Koeffare Makka stormden als bijen op hem af en martelden hem. Hij bleef met zijn leven de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ beschermen. De wrede ongelovigen deden allerlei pogingen om de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ te martelen, maar hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ kwam er steeds tussen. De ongelovigen mishandelden soms Aboe Bakr Siddique ﷺ zo erg, dat hij bewusteloos werd. Maar hij bleef volharden en zei: **"O mensen, willen jullie een heilige martelen, omdat hij openlijk verklaart, dat zijn God Allah ﷻ is"**. Dus Aboe Bakr Siddique ﷺ is de dapperste metgezel".

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met het vasten in de maand Ramadaan en met de Djoemoe'a, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de straf in het Graf. Amien!