



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 4863847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 20-ste Sjabaan 1437

Djoemoe'a 27-05-2016.

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHIE Saheb Doe'a-smeekgebed verrichten is een onderdeel van ons geloof en is zeer zegenrijk.*Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.****"Wa iedzaa sa-alaka 'iebaadie 'annie fa iennie qariebe; oedjieboe da'ewa-tad-daa'ie ledzaa da'anie fal-yasta-djieboe lie wal yoeminoe bie la'allahoem yarsjoedoen".***Hetgeen betekent: ***"En, o beminde Profeet, wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, dan ben Ik nabij. Ik verhoor het smeekgebed (Doe'a) van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept. Daarom moeten zij Mijn bevelen gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij wellicht rechtgeleid mogen worden".*** (Soerah 2, vers 186).1* *"Alhamdoe liellah".* Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah ﷻ en vrede en zegeningen zij met de Beminde Profeet Mohammad ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ en zijn Ahle Bait ﷺ.

Wij zijn Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ zeer erkentelijk, dat zij ons in de maand Sjabaan deze Djoemoe'a-dag geschonken hebben om gezamenlijk de Djoemoe'a Namaaz, Doeroedo-Salaam, de heilige Qoeran te lezen, Darse Qoeran te leren en om elkaar vol vrede en liefdevol te begroeten.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ onze aanwezigheid rijkelijk belonen en ons vergeven.

Wij vragen Allah ﷻ vergiffenis, doen Tauwbah en smeken Hem ﷻ om onze vasten in de maand Sjabaan en in de komende maand Ramadaan te accepteren en om ons te reinigen en op het rechte te leiden.

* Onze Schepper ﷻ kent onze tekortkomingen, onze noden en onze levensdoelen en weet hoe wij kunnen schitteren. Wij moeten Hem ﷻ aanbidden, met Hem ﷻ verbonden blijven en aan Hem ﷻ Doe'a vragen.

* Wij kennen in onze gemeenschap twee grote groepen mensen, twee djama'ats nl.

a* De *"Rahmaniyat" djama'at*, de Goddelijke gemeenschap, die door Allah ﷻ geleid wordt.b* De *"Sjaitaniyat" groep*; deze duivelse gemeenschap werkt de Moesliems tegen en deze groep is ongehoorzaam aan Allah ﷻ en richt zich op de wereldse en emotionele voordelen.Zij worden gedreven door eerezucht, rijkdommen, vrije seks en andere wereldse glitters en schitteringen. Het is erg verdrietig, dat vaak de geestelijk zwakke Moesliems en de ongeschoolde jongeren zonder na te denken, aangetrokken voelen door de charme en schitteringen van deze duivelse sekten. Wanneer zij éénmaal binnen de **"clan"** zijn, ontdekken zij de vele valkuilen en bedrog. Meestal is er geen weg terug en verzuipen zij zich in hun gevormde ellenden. Zij belanden dan onder invloed van Sjaitan in de hel.* Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hebben de mens geholpen met het sturen van de heilige Qoeran. Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de heilige Qoeran voorgeleefd en in 23 jaren zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ -volgelingen geleerd om een beschaafd, een rein en een veilig leven te leiden. Deze Djama'at, de *"Rahmaniyat" Djama'at*, de *Ahle Soennat wal Djama'at* van ongeveer 140.000 volgelingen is in 23 jaren zonder veel bloedvergieten gesticht door onze lieve, vredig en geduldige Profeet ﷺ.Allah ﷻ wenst ons te leiden en geeft ons de opdracht om de verplichte Namaaz te lezen. In de Namaaz zijn wij verplicht om in alle *Raka'ats* de eerste Soerah van de heilige Qoeran, de Soerah Fatiha te lezen.

De Soerah Fatiha wordt ook wel Soerah Doe'a genoemd.

Allah ﷻ zegt in deze Soerah 1, vers 5, 6 en 7: ***"lehdienash-shieratal moestaqiem. Shieratalladziena an'anta 'alaihiem. Ghairael magh-dhoebie 'alaihiem wa ladh-dhaaal-lien".***Hetgeen betekent: ***"Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken. Niet van hen, over wie toorn is uitgestort, noch dat der dwalenden".***

Wij moeten met reine ziel blijven de Doe'a vragen en in onze Namaaz deze Doe'a blijven herhalen:

Wij zijn mensen en de Sjaitaan zal ons kunnen misleiden, waardoor wij soms fouten maken en zondigen.

Maar als wij tauwbah doen en Doe'a vragen, kunnen wij door onze Schepper Allah ﷻ vergeven worden.

Dus om onze harten en zielen te reinigen, moeten wij veelvuldig tauwbah doen en Doe'a vragen.

Terwijl de openings-Soerah Fatiha op de eerste bladzijde van de heilige Qoeran vetgedrukt staat, kunnen sommige ongeschoolde, geest-gestoorde mensen deze niet zien. Deze mensen zeggen, dat wij na Namaaz Doe'as-smeekbeden niet moeten vragen en proberen dan met smoesjes de jongeren en zwakke Moesliems te misleiden. Zij zeggen dat nergens in de heilige Qoeran en Ahadiets staat geschreven, dat wij na Namaaz Doe'a kunnen vragen.

* Sommige religieuze handelingen zijn **niet verbonden** aan voorwaarden; deze worden **"moetalak"** genoemd. Een voorbeeld hiervan is, dat Allah ﷻ en Zijn Engelen zegeningen zenden over de Verkondiger van de verborgenheid (Profeet ﷺ). O gij die gelooft zendt zegeningen over hem en wenst hem veelvuldig vrede toe (Soerah 33, vers 56).

Allah ﷻ vraagt de gelovigen om Doeroedo-salaam te zenden over de heilige Profeet Moehammad ﷺ, maar deze handeling is niet verbonden aan bepaalde voorwaarde zoals de tijd, plaats en situatie.

Vele andere aanbiddingen zijn gebonden aan voorwaarden. Zoals de volgende voorbeelden:

* Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 183: "O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, verplicht was gesteld, opdat gij wellicht godvruchtig moogt worden", Het verplichte vasten in de maand Ramadan is wel gebonden aan voorwaarden en is dus **"niet moetalak"**.

Het verplichte vasten moet in de heilige maand Ramadaan worden uitgevoerd en dus niet Sjabaan.

** Doe'a vragen en aanbiddingen verrichten op bepaalde plaatsen zijn zeer zegenrijk; deze zijn:

a* Na Tawwaaf Doe'a vragen. **b*** Na het heen en weer lopen van de Safa naar Marwa en Doe'a vragen.

c* Op de Arafat vlakke Doe'a vragen. **d*** Nafli Namaaz lezen op de heilige plaats "Makame Ibrahiem".

* In Soerah Asj-Sjams 91, vers 9 en 10 zegt Allah ﷻ duidelijk: **"Voorzeker, succes heeft hij, die zich reinigt (van zonden). En verloren gaat hij, die zich met zonden belaadt"**.

Dus wij moeten onze zielen reinigen, alleen dan kunnen wij succesvol worden. Allah ﷻ maakt hier tevens duidelijk wie de ware overwinnaars zijn en wie de ware verliezers zijn.

* En onze Schepper ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah Baqarah 2, vers 186: **"En O Beminde (Profeet), wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, dan ben Ik hen nabij. Ik verhoor het smeekgebed (Doe'a) van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept. Daarom moeten zij Mijn bevelen gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij zeer zeker rechtgeleerd mogen worden"**.

Allah ﷻ zegt als Mijn dienaar Mij aanroept, dan geef Ik antwoord en verhoor Ik zijn Doe'a. Onze Schepper ﷻ erg dichtbij ons is en verhoort onze Doe'as. Wij kunnen dus alle reine ondersteuning en hulp van Allah ﷻ krijgen, indien wij Hem ﷻ smeken in de vorm van Doe'a. In elke situatie is er een Doe'a en handreiking van Allah ﷻ, z.a. vóór het betreden en verlaten van Masdjeds, na de Namaaz, vóór en na het eten, voor en na slapen, reizen, vasten, hadj, ziekten, tegenslagen, etc.

* Wij moeten niet zo maar rennen achter mensen voor onze problemen, noden en ziekten, maar oprechte Doe'as vragen aan onze Barmhartige Allah ﷻ. Bij anderen z.a. doktoren, apothekers, advocaten en deskundigen kunnen wij hulp zoeken als "wasiela"-tussenpersoon. Maar de werkelijke hulp zullen wij toch krijgen met de Wil van Allah ﷻ. Daarom is het noodzakelijk om te weten, dat onze Schepper ﷻ dichtbij ons is dan onze hartader en op elk moment weet Hij ﷻ wat onze noden zijn en welke hulp wij moeten krijgen en Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah om Doe'a te vragen. Deze smeekbeden zullen wij nederig moeten vragen, maar eerst moeten wij met hart en ziel Hem ﷻ gehoorzamen, aanbidden, onze zielen zuiveren, tauwbah doen / vergiffenis vragen en dan de Doe'a vragen. Indien wij op deze wijze Allah ﷻ benaderen en smeken, dan zullen wij de hulp zeker krijgen. (**tawakkoel**-op Allah ﷻ rekenen).

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat wanneer mijn volgeling mij aanspreekt, dan wordt mijn ziel teruggestuurd en ik geef hem dan antwoord. Hier wordt bedoeld, dat onze levende Heilige Profeet Moehammad ﷺ altijd met volle aandacht gekoppeld is met Allah ﷻ en als een momien hem ﷻ aanspreekt, dan geeft hij ﷻ aandacht aan hem. Precies zoals wij in Namaaz met alle aandacht voor Allah ﷻ buigen, Hem ﷻ aanspreken en geloven, dat wij Hem ﷻ zien en Hij ﷻ ons ziet. Deze aandacht van een Momien is volledig en wankelt dus niet.

* Allah ﷻ zegt in Soerah 94, vers 7 en 8: **"Fa iedza faraghta fanshabe. Wa ielaa rabboeka farghabe"**- Het betekent: **"Wanneer gij dus het gebed hebt beëindigd, ijvert u dan in het smeekgebed. En wend u tot uw Heer"** Heilige Profeet Mohammad ﷺ, de Sahaba-e-Kiraam ﷺ, de Grote Imaams ﷺ en alle heiligen hebben na de Namaaz met veel beminning en voortvarendheid aan Allah ﷻ Doe' a gevraagd.

* Hazrat Abdoella ibne Abbas ﷺ heeft overgeleverd, dat heilige Profeet ﷺ heeft gezegd, dat na de Namaaz de oprechte Doe'a-smeekbede aan Allah ﷻ zeer zeker verhoord wordt.

* De metgezel Aboe Oemama Bahilie ﷺ vroeg aan de heilige Profeet ﷺ: **"Welke is de beste tijd voor een Doe'a- smeekbede om verhoord te worden.** Heilige Profeet Mohammad ﷺ zei hierop: **"Het midden van het laatste gedeelte van de nacht en na het verrichten van de voorgeschreven namaaz-gebeden.** (Tiermidzie).

* Hazrat Foedzail ibne Oebaid ﷺ heeft overgeleverd, dat een persoon erg haastig de Doe'a verrichtte. Heilige Profeet ﷺ zei: **"O Namazie, jij hebt te haastig de Doe'a gelezen. Iedere Doe'a blijft hangen en bereikt Allah ﷻ niet, totdat er vóór en na Doeroed over de heilige Profeet Mohammad ﷺ gebeden wordt"**.

De Doe'a zal zeker verhoord worden, als wij met Doeroed Sjarief beginnen en ermee eindigen.

De smeekbede na het verplichte gebed: **"Allahoemma antas-salaam wa mienkas-salaam wa ielaika jardjie-oessalaam, hayyienaa rabbanaa bies-salaam wa adegielnaa daaras-salaam, tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita jaa dzal-djalaalie wal-iekraam"**. Hetgeen betekent: **"O Allah ! Gij zijt de Bron van Vrede en vrede komt van U, en tot U keert de vrede terug. O onze Heer houdt ons leven in stand met vrede en doe ons het Oord van Vrede (Djannat) binnengaan. O onze Heer, Gij zijt zeer gezegend, verheven. De Bezitter van Heerlijkheid en Eer"**

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ ons zegenen met veel shabr en ons helpen om wijsheid te verwerven, taubah te doen en Namaaz, Doeroed Sjarief en Salatoessalam te lezen. Amien !!