



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 7-de Sjabaan 1437

Djoemoe'a 13-05-2016.

Zijne Eminentie Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb
Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHIE Saheb
De voortreffelijkheden van de maand Sjabaan en de zegenrijke "Shabe Bara'at".

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa aygoehalladziena amanoe toeboe ielallahie tauwbatan nashoehaa"

"O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw" (Soerah 66, vers 8)

1* Alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer en Meester der werelden. Hij ﷻ heeft de momiens werkelijk lief en dus heeft Hij ﷻ ons vandaag in *Djame Masdjied TAIBAH* verzameld voor de Djoemoe'a Namaaz, Heilige Qoeran recitatie, Darse Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoessalam en Doe'a's - smeekbeden. Moge Allah ﷻ ons allen zegenen met *Imaan, Barmhartigheid, Liefde en Onbaatzuchtigheid*. Amien ! Allah ﷻ heeft bepaalde maanden en nachten zegenrijke posities gegeven, zoals, **Radjab** de maand van Allah ﷻ, **Sjabaan** de maand van Heilige Profeet Moehammad ﷺ, **Ramadaan** de maand van de **Oemmah**-volgelingen van Heilige Profeet ﷺ, **Shabe Bara'at, Lailtoel Qadr**, enz. Als wij in deze heilige maanden en op deze heilige nachten aanbiddingen doen, dan schenkt Allah ﷻ ons extra veel zegeningen.

* Allah ﷻ hecht veel waarde aan Zijn Schepping en toont ontzettend veel Liefde en Barmhartigheid aan de mensen en Hij ﷻ zegt in Soerah 24, vers 31: **"En wendt u allen tezamen in berouwvolle inkeer tot Allah, O Moesliems, in de hoop dat gij succes moogt hebben"**.

Allah ﷻ vraagt ons om **"tauwbah te doen"- vergiffenis te vragen** en tot berouwvolle inkeer te komen. Allah ﷻ heeft vele zegenrijke gunsten en rijkdommen voor ons bewaard om in de maand Shabaan en op "Shabe Bara'at" uit te delen. Omdat Allah ﷻ ons geschapen heeft, kent Hij ﷻ onze sterke kwaliteiten en zwakke emotionele krachten. Door deze zwakke en minder sterke gedragsvormen maken wij bewust of onbewust fouten en zondigen. Door de wereldse aantrekkingskrachten, schitteringen en glamours worden wij vaak misleid en vergeten wij heel vaak, dat wij na een tijd deze wereld met alle mooie en schitterende bezittingen en huizen, die wij met innige liefde gebouwd en verzameld hebben, moeten verlaten om plaats te nemen in het **duisterse graf**. In het graf zullen wij niet 50 of 80 jaren verblijven, maar duizenden jaren en daarna na de **Opstanding op de Dag des Oordeels** voor eeuwig. Wij mensen zijn soms niet erg slim om deze **geloofsovertuiging** goed te doorgronden, maar Allah ﷻ heeft kennis van alle zaken en wilt ons redden van de martelingen in het graf en op de Dag des Oordeels. Allah ﷻ heeft ons werkelijk lief en wilt met Zijn Genade en Barmhartigheid ons rechte leiding en vroomheid verschaffen, waardoor wij in deze wereld, in het Graf, op de Dag des Oordeels en in het Eeuwig verblijf met **Noere Ielahie** kunnen schitteren.

* Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaqetoel djienna wal iensa iellaa lieja'e-boedoen"**. Hetgeen betekent: **"En ik heb de djiens en de mensen slechts tot Mijn Aanbidding geschapen"**. Alle creaties doen dus **"Dziekr-oellah"- het gedenken van Allah ﷻ**. Maar de djiens en de mensen zijn specifiek geschapen met maar één doel en dat is om slechts Allah ﷻ te aanbidden.

Dus wij mensen hebben geen enkel ander doel in het leven dan Allah ﷻ te aanbidden. Als wij ons doel van aanbidding nastreven, dan zullen wij zeer zeker in het leven van deze wereld, in het Graf en op de Dag des Oordeels schitteren en gelukkig leven. Allah ﷻ zal ons beladen met beloningen en zegeningen. Wij zullen zeer zeker schitteren in gezondheid, gelukzaligheid en wij zullen vrome kinderen, familieleden, veel bezittingen, lang leven op deze wereld en een schitterend, aangenaam verblijf in het graf hebben.

2* In de maand Sjabaan heeft Allah ﷻ de volgelingen van Zijn Beminde Profeet ﷺ een verheven cadeau, de **"Shabe Bara'at"** nacht geschonken, waarin Hij ﷻ ons opgedragen heeft om vergiffenis en doe'a te vragen. Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 66, vers 8: **"O gij gelovigen, wendt u tot Allah in oprecht berouw"**

Heilige Profeet Moehammad ﷺ zegt het volgende over de maand Sjabaan en de Shabe Bara'at:

A* "Voorwaar, Allah aanvaardt geen enkel daad, behalve dat oprecht gedaan is voor Hem en om Zijn Welbehagen te verkrijgen".

B* In de maand Sjabaan wordt ons rapport van onze daden gepresenteerd bij onze Heer Allah ﷻ.

En ik (heilige Profeet ﷺ) vast omdat bij het presenteren van mijn daden ik in staat van vasten verkeer.

C* Hazrat Aiesja Siddiqua ؓ vroeg aan de heilige Profeet ﷺ waarom hij in de maand Sjabaan zoveel vastte. Heilige Profeet ﷺ zei: "In de maand Sjabaan schrijft Allah ﷻ de lijst van de mensen, die in het komende jaar zullen sterven. Ik wens dat ik in staat van vasten verkeer tijdens mijn heengaan".

D* Hazrat Djibriel ؑ zei aan de heilige Profeet ﷺ, dat Allah ﷻ het volgende gezegd heeft: **Pagina 1**

* **“Als een persoon één jaar vóór zijn overlijding, taubah - vergiffenis gevraagd heeft, dan zal Allah ﷻ hem vergeven”**. Heilige Profeet ﷺ stuurde Djibriel ﷺ terug naar Allah ﷻ om de tijd te laten verminderen. Allah ﷻ verlaagde tijd naar één maand vóór zijn heengaan. Heilige Profeet ﷺ stuurde hem ﷺ weer terug om verder te laten verlagen. Allah ﷻ verlaagde op dit verzoek de tijd van taubah-vergiffenis vragen van de momien naar slechts het moment vlak vóór zijn overlijding.

De vervloekte duivel **leblies** zei tegen Allah ﷻ: **“O Allah, ik zal Jouw Dienaren altijd blijven misleiden”**.

Allah ﷻ gaf hierop het volgende antwoord aan Sjaitan-de vervloekte leblies: **“Ik zal Mijn Dienaren, die tot de dood oprecht taubah doen - vergiffenis vragen, blijven vergeven”**.

* Een Arabier zei heel erg emotioneel **“Astaghfieroellah, Astaghfieroellah. Wa atoeboe ilaih”**.

Hazrat Ali ﷺ zei hierop, dat deze taubah van een leugenaar was en hij moest oprechte taubah doen.

De Arabier vroeg verbaasd en nederig aan hem:

“Wat is dan een oprechte taubah”. Hazrat Ali ﷺ gaf het volgende antwoord: **a* Oprechte spijt betuigen van de begane zonde en fout en met hart en ziel jammeren en huilen.**

b* De fout corrigeren, alles terug betalen aan de rechthebbenden en vergiffenis vragen aan Allah ﷻ.

c* Goed zijn en behulpzaam zijn voor de anderen. d* Vertoeven en zitten tussen de heiligen en de vromen.

* Op de “Sjabe-Bara’at” vragen wij dus vergiffenis aan Allah ﷻ en lezen tevens extra Nafl Namaaz, Dziekroellah, Doeroedo-Salam, Naat sjarief, en vasten de dag daarop, waardoor wij dichter bij Allah ﷻ komen en verdienen wij tevens veel zegeningen, gunsten en gelukzaligheden.

E* Heilige Profeet **Mohammad ﷺ** heeft tevens gezegd, dat op de avond van “Shabe Bara’at” Hazrat Djibriel ﷺ met vele andere engelen nederdaalt door het gebod van zijn Heer Allah ﷻ voor iedere zaak. Zij dalen neer vanaf de zonsondergang tot het schitteren van de dageraad en verspreiden zich over de gehele wereld tussen de volkeren om gade te slaan, welke personen **taubah doen, goede daden verrichten** en wie **Nafl Namaaz, Zikr, Naat- en Doeroed Sjarief en Salatoes-salaam** lezen en vasten.

* Allah ﷻ is **“Ghafoer-oer-Rahiem”-(Allah is Vergevingsgezind, Barmhartig)** en Hij ﷻ zal de momiens blijven begeleiden zolang deze met innige liefde en oprecht **Hem ﷻ** en Zijn Heilige Profeet **Mohammad ﷺ** blijven volgen en aan Allah ﷻ nederig en oprecht vergiffenis blijven vragen.

* Hazrat Abdoella ibne Abbaas ﷺ heeft overgeleverd, dat Heilige Profeet **Mohammad ﷺ** gezegd heeft, dat velen **“Astaghfieroellah, Astaghfieroellah. Wa atoeboe ilaih”** blijven herhalen en de zelfde fouten en zonden onafgebroken blijven uitvoeren, denkende om later weer **taubah** te doen totdat de Engel des Dood hem verrast. Hij krijgt dus niet de laatste kans om **vergiffenis** te vragen en bereikt het graf beladen met al zijn zonden en de bestraffing en marteling zijn daardoor zeer hevig voor hem.

* Allah ﷻ is tevens zeer ontevreden over de mensen, die geen taubah doen en geen Doe’a vragen. Dus vraag altijd vergiffenis aan **Hem ﷻ** en vraag zeer zeker ook Zijn Hulp en Leiding.

* Op de wereld kunnen wij misschien met allerlei leugens en misleidingen voor een tijdje rondlopen, maar in het Graf (Hiernamaals), waar wij duizenden jaren zullen moeten doorbrengen, zullen wij onder hevige straf en martelingen vastzitten. Onze vrienden, familieleden, ouders, kinderen, echtgenoten, lieve vrouwen zullen van ons wegrennen om voor zichzelf hulp te gaan zoeken. Wij moeten daarom zekerheid zoeken en met je Djama’at **Ahle Sunnat wal Djama’at** en je **Masdjied** leven en onder begeleiding staan van de rechtvaardige Imaam en Geestelijke leiding.

Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 152: **“Gedenkt Mij dan, Ik zal u gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar”**.

* Hazrat Tsabiet Boenanie ﷺ zei op een dag, dat hij precies wist wanneer Allah ﷻ aan hem dacht. Zijn medemenschen waren stomverbaasd en zeiden: **“O sjaigh, hoe weet u precies dat Allah ﷻ aan u denkt en met welke oog ziet u dat”**. De Heilige hazrat Tsabiet Boenanie ﷺ zei hierop: **“O mensen, hebben jullie in de heilige Qoeran niet gelezen, dat Allah ﷻ gezegd heeft: 'Fadzkoeroenie adzkoerkoem'-** Hetgeen betekent: **‘Gedenkt Mij dan, Ik zal u gedenken’**. Hazrat Tsabiet Boenanie ﷺ zei daarna: **“Iedere keer als ik aan Allah ﷻ denk, dan weet ik zeer zeker dat Allah ﷻ aan mij denkt”**.

* Hazrat **Abdoel Aliem Siddiqui ﷺ** en zijn heilige zoon **Qaide Ahle Soennat ﷺ** hebben ons tientallen jaren Geestelijke begeleiding gegeven. Zij hebben ons geleerd hoe wij Allah ﷻ moeten gedenken, onze Imaam moeten beschermen en als een perfecte Moesliem **Ahle Soennat wal Djama’at** ons leven moeten leiden. Zij hebben ons geleerd om onze Masdjieds en Jamia’s te stichten en te onderhouden. Zij hebben ons geleerd om Namaaz te lezen, heilige Qoeran te reciteren, Diekroellah op de Donderdagavond bij te wonen en Doeroedo-Salaam en Naat sjarief te lezen. Tevens hebben zij ons geleerd om onze kinderen goed op te leiden. Deze kinderen moeten onze Masdjied regelmatig bezoeken, de heilige Qoeran leren lezen, Naat sjarief presenteren, innige liefde en respect voor de heilige Profeet **Mohammad ﷺ** op te bouwen en standvastig onderhouden en andere basis geloofsovertuigingen aanleren.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet **Mohammad ﷺ** ons zegenen met veel shabr en ons helpen om wijsheid te verwerven, taubah te doen en Namaaz, Doeroed Sjarief en Salatoes-salam te lezen. Amien !!