



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" te Eindhoven
Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere
Islamic Training Centre "TOOBA" te Amsterdam
"IAMIA MEDINATUL ISLAM" te Den Haag



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 4863847

Djoemoe'a 22-04-2016.

Djoemoe'a 13-de Radjab 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Tekrier (lezing) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQOER REHMAN MISBAHIE Saheb

MI'E RAADJ-DJOENNABIE, DE HEMELREIS VAN HEILIGE PROFEET MOEHAMMAD ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

"Soebehanalladzie iesraa bie'abedihie lailam-mienal masdjiediel Haramie ielal masdjiediel Aqesha, alladzie barakna hawlahoe lienoerie jahoe mien ajaatienaa. lannahoe hoewassamie-'oel bashier".

'Heilig is Hij, Die Zijn Dienaar (Abedihie) des nachts deed reizen van de Haram (Heilige) Moskee naar de Aqesha Moskee, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem Onze Verheven Tekenen zouden tonen. Waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alziende". (Soerah 17, vers 1)

1* **Alhamdoe liellah**, alle Lof en Dank aan Allah ﷻ, de Heer en Meester der werelden. Moge Vrede en Zegeningen rusten op de Beminde Dienaar en Profeet van Allah ﷻ en zijn Metgezellen ﷺ en zijn Ahle Bait ﷺ.

2* Vandaag is de 13-de dag van de heilige maand Radjab en op de nacht van de 27-ste Radjab heeft Allah ﷻ Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammed ﷺ de allerhoogste eer gegeven om hem ﷺ bij Zijn Troon in "Laa Makaan" boven de **zeven** hemelen te laten komen.

De **Heilige Profeten** ﷺ hebben de eer van Allah ﷻ gekregen om "**Moe'edjaza**"- wonderen te verrichten, waardoor hun volgelingen aangetrokken werden en dichterbij Allah ﷻ kwamen. Enkele voorbeelden zijn:

a* **Heilige Profeet Dawoed** ﷺ kon in zijn vuist ijzer laten smelten om de Kracht van Allah ﷻ te demonstreren.

b* **Heilige Profeet Moesa (Mozes)** ﷺ gooide zijn wandelstok op de vloer, die dan een verschrikkelijk grote slang werd. Deze verslond de honderden kleine slangen, die de tovernaars van Fierawn toverden.

c* **Heilige Profeet Iesa (Jezus)** ﷺ kon blinden en melaatsen genezen en zelfs doden tot leven brengen.

d* **Heilige Profeet Saleh** ﷺ predikte voor de Eenheid van Allah ﷻ, maar zijn volgelingen kwamen in de verleiding van de vele aantrekkelijke stomme afgodsbeelden. Allah ﷻ liet hem ﷺ ook wonderen verrichten.

Hij ﷺ liet b.v. een levende beeldschone kameel van uit het niets van een hoge berg naar zich toekomen.

e* Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Moehammed ﷺ erg lief; Hij ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar boven de andere heilige Profeten ﷺ verheven en wilde Zijn Dienaar de allerhoogste eer en positie schenken,

Allah ﷻ heeft tevens Zijn Beminde Profeet Moehammed ﷺ als "**Gatiemoen-nabiejien**" - **Laatste Profeet**, met de heilige Qoeran naar de werelden gestuurd. Hij is gekomen om de werelden tot en met de Dag des Oordeels te leiden. Allah ﷻ weet ook, dat de mensen steeds slimmer en hoog begaafd zullen worden.

De Schepper ﷻ wist dat de mensen in de toekomst zullen vliegen met zware metalen vliegtuigen en raketten.

De mensen zouden de maan, de mars en andere planeten in de hemelen bereiken. Daarom heeft Allah ﷻ Zijn Beminde Dienaar heilige Profeet Moehammed ﷺ naast de vele honderden wonderen 2 allergrootste Mirakels aller tijden laten verrichten, die nimmer te evenaren zullen zijn en deze zijn:

A* De heilige Qoeran, die 1400 jaar geleden op de wereld is nedergedaald. Deze Qoeran is zo perfect en feilloos, dat duizenden grote deskundigen en filosofen uit respect buigen voor deze wetten en regels van Allah ﷻ.

De Quraisj atheïsten en afgoden-dienaren waren zeer begaafd in spraakkunst, redevoering, letterkunde en kunst voor gedichten. Allah ﷻ heeft om Zich te laten kennen de heilige Qoeran als een wonder voor de mens gestuurd, waardoor zij sprakeloos werden en moesten accepteren, dat deze werkelijk van Allah ﷻ kwam.

B* De Heilige "**Meraaj-un-Nabie**"-**Hemelvaart** van heilige Profeet Mohammad ﷺ is 11 jaar na het bekend worden van zijn Profeetschap en vóór de Hiedjrat naar Medina Sjarief hem ﷺ ten deel gevallen.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en Profeet Moehammed ﷺ in levende lijve en met hart en ziel deze verheven eer gegeven om naar Hem ﷻ boven de 7 hemelen in "**Laa Makaan**" te laten komen en Hem ﷻ rechtstreeks te mogen aanschouwen en te spreken. De hoogte van deze Liefde en Eer weet Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammed ﷺ alleen; de normale mens kan deze wederzijdse liefde en respect niet vatten.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah: "**Heilig is Hij, Die Zijn Dienaar (Abedihie) des nachts deed reizen van de Haram (Heilige) Moskee naar de Aqesha Moskee, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem Onze Verheven Tekenen zouden tonen**".

Hij ﷻ heeft dus Zijn Beminde Dienaar Moehammed ﷺ laten reizen om Zijn Tekenen aan hem ﷺ te tonen.

* **Heilige Profeet Mohammad** ﷺ was in het huis van zijn nicht hazrat Oemmoel Haanie ﷺ aan het rusten; zijn heilige ogen waren wel dicht, maar zijn verheven ziel en hart waren wakker. Hazrat Djibriel ﷺ kwam met zijn grote stoet van engelen en hij ﷺ naderde via het dak van het huis heilige Profeet ﷺ; hij ﷺ wilde hem ﷺ niet storen en kuste daarom zijn heilige voet, waardoor hij ﷺ zijn ogen open deed.

Hij ﷻ heeft dus Zijn Beminde Dienaar Moehammed ﷺ laten reizen om Zijn Tekenen aan hem ﷺ te tonen.

* **Heilige Profeet Mohammad** ﷺ was in het huis van zijn nicht hazrat Oemmoel Haanie ﷺ aan het rusten; zijn heilige ogen waren wel dicht, maar zijn verheven ziel en hart waren wakker. Hazrat Djibriel ﷺ kwam met zijn grote stoet van engelen en hij ﷺ naderde via het dak van het huis heilige Profeet ﷺ; hij ﷺ wilde hem ﷺ niet storen en kuste daarom zijn heilige voet, waardoor hij ﷺ zijn ogen open deed.

Hazrat Djibriel ﷺ groette hem en gaf hem het blijde nieuws, dat zijn Gastheer Allah ﷻ Zijn Beminde Dienaar vriendelijk heeft uitgenodigd om bij Zijn Troon in “Laa Makaan” te komen als Zijn Verheven Gast. De bovenvermelde Soerah van de heilige Qoeran beschrijft uitvoerig de Nachtreis van de heilige Profeet ﷺ.

* Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ is zelfs als “*Rahmatoel-liel’alamien*”-Genade der werelden gekomen en hij ﷺ zegt: “*Wallahoe moetie, ana qaasiem*”- Allah ﷻ is de Schenker en ik ben de uitdeler van alle Gunsten en Genade van Allah ﷻ. De positie van heilige Profeet *Mohammad* ﷺ is zelfs hoger dan andere heilige Profeten ﷺ. Hij ﷺ is de Beminde Dienaar en Profeet van Allah ﷻ. De beminning van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ is wederzijds en bereikt de allerhoogste niveau. Daardoor kon de heilige Profeet *Mohammad* ﷺ boven de 7 hemelen en nog verder tot “*Laa Makaan*” en nog verder in de alles doordringende “*Noer van Allah* ﷻ” komen. De Beminde Dienaar van Allah ﷻ was uitgenodigd door zijn Lieve Schepper Allah ﷻ en daardoor had hij ﷺ het vertrouwen, dat hij ﷺ zonder problemen alleen verder kon reizen om bij zijn Bemind Gastheer te komen.

* De Heilige “*Meraaj-un-Nabie*”-De Nachtreis van de heilige Profeet ﷺ bestaat uit *drie* delen, n.l.

1* De Nachtreis van Makka Sjarief, Masdjied-al-Haram naar Masdjied-al-Aqesha in Jeruzalem.

Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ werd in Masdjied-al-Aqesha verwelkomd door alle 124000 Heilige Profeten ﷺ. Allah ﷻ wilde aan de heilige Profeten ﷺ laten zien, dat Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ Zijn Eerste en Verhevendste Schepping is en alle andere Schepsels moeten hem ﷺ respecteren en hem ﷺ liefdevol behandelen. Daarom heeft Allah ﷻ alle heilige Profeten ﷺ uitgenodigd om Zijn Beminde Gast in Masdjied-al-“Aqesha” te verwelkomen en gezamenlijk ter plekke *Namaaz* te laten lezen. En hier werd hij ﷺ tevens als Imaam aangesteld en dus heeft Allah ﷻ Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ verheven tot “*Imam-oel-Ambiyaa*”.

2* Van Baitoel Moeqaddas in Jeruzalem naar de “*Siedratoel Moentahaa*”-Lotusboom boven de 7 hemelen.

3* Van “*Siedratoel Moentahaa*” naar ‘Laa Makaan’-De Troon van Allah ﷻ. Opgemerkt moet worden, dat het 3-de deel van de Hemelreis heilige Profeet *Mohammad* ﷺ alleen moest doorreizen, omdat Djibriel ﷺ zei, dat verder dan “*Siedratoel Moentahaa*” zijn vleugels in vlammen zouden opgaan. Dus de Beminde Profeet van Allah ﷻ reisde vrolijk verder, omdat hij wist, dat hij opgewacht wordt door zijn lieve Schepper Allah ﷻ. Hij ﷺ bereikte de Troon van Allah ﷻ alwaar hij ﷺ feestelijk werd onthaald door zijn Gastheer Allah ﷻ.

De hemelen waren versierd en de engelen jubelden van blijdschap. Overal was er een feestelijke stemming en de blijdschap was zeer groot.

In Soerah An-Nadjm-53, vers 8, 9 en 17 lezen wij: “*Vervolgens naderde hij en kwam steeds dichterbij. Toen ontstond er tussen Hem en de beminde (Profeet) een afstand van twee handen of nog dichterbij. Het oog wendde zich niet af, noch overschreed het de grens*”.

Heilige Profeet ﷺ zei, dat de verrukking, die hij meegemaakt heeft bij de Verheven Ontmoeting met Allah ﷻ hem deed trillen. De vertoning, de ontvlamming en opbruizing van Allah’s schitteringen deed hem datgene ervaren wat geen oog ooit heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Heilige Profeet ﷺ kon zijn ogen van Hem ﷻ niet afwenden en bleef Allah ﷻ aanschouwen en hij ﷺ zag zijn wensen en verlangens in vervulling gaan en hij ﷺ smeekte Allah ﷻ nederig: “*O Allah ﷻ mijn gemeente is erg zondig en ik smee U haar te vergeven*”.

Allah ﷻ antwoordde hierop, *dat als u, O Beminde, dat wenst, dan zal ik uw gemeente vergeven*.

Vermeldingswaard is, dat de Nachtreis in een fractie van een seconde heeft plaatsgevonden, want het bed was nog warm en de deur bewoog nog. Allah ﷻ had alle sterren, de zon, de maan, de aarde, alle werelden en alle creaties opdracht gegeven om tot stil stand te komen, dus de tijd was stilgezet en alle creaties moesten respect tonen voor de Allerbeste Schepping van Allah ﷻ en voor de Opwachting van de Heilige Profeet ﷺ.

Deze reis was zeer uitgebreid met vele activiteiten, waardoor de ongelovige mensen met hun normale verstand deze “*Moe’edjaza*”- Mirakel en lange reis niet kunnen begrijpen en niet kunnen vatten.

Toen de Beminde Profeet van Allah ﷻ deze reis bekend maakte, ontstond er een groot debat tussen de atheïsten en de heilige Profeet ﷺ. Zij dachten, dat deze reis een droom was, maar heilige Profeet ﷺ zei, dat hij ﷺ in levende lijve en ziel deze reis heeft ondernomen. In deze heftige discussies wilde de atheïsten ook bewijzen zien en wilden weten hoeveel ramen, deuren aan iedere zijde van de *Masdjied-al-Aqesha* waren en ook de kleuren van de wanden. Allah ﷻ liet het beeld van de gehele Masdjied voor hem zichtbaar gemaakt en hij ﷺ kon daardoor alle vragen van de indeling beantwoorden.

Allama Sjahranie *Rahmatullahi Alaih* heeft ook bewezen, dat de hemelreis van de heilige Profeet ﷺ, welke in de heilige Qoeran wordt vermeld, in levende lijve vóór de Hiedjrat heeft plaatsgevonden. Na de Hiedjrat naar Medina Sjarief is de heilige Profeet *Mohammad* ﷺ nog 33 andere hemelreizen ten deel gevallen en deze waren in “*Roehanie*”-droom en dus waren deze hemelreizen niet in levende lijve en met hart en ziel.

Hazrat A’iesja Siddiqua ﷺ heeft overgeleverd, dat heilige Profeet ﷺ nog op zijn bed lag tijdens zijn heilige Hemelreis. Maar zij vertelde bij deze over de Roehanie Hemelreis na de Hiedjrat in Medina Sjarief.

Sommige ondeskundigen weten niet beter en raken in de war. Let dus goed op, dat de “*Meraaj-un-Nabie*”-De Nachtreis van de heilige Profeet ﷺ vermeld in Soerah 17, vers 1 in levende lijve is plaatsgevonden.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met shabr, volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven, onze Imaan te verhogen en om Namaaz in de Masdjied te lezen. Amien!

Namens het Bestuur: *Mohamed Junus Abdul-Gaffar*

Pagina 2