



Ahle Sunnat

## STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
 Kraaijenest 125  
 1104 CH Amsterdam  
 Tel 020-6982526  
 Postbank 4863847

Djoemoe'a 8-04-2016.

Djoemoe'a 29-ste Djamadoel Agierah 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah ( Tekrier ) van

**Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb  
 REMINNING van Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE ؓ is BESCHERMING van onze IMAAN.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Iennallaha wa malaaa-iekatahoe joeshalloena 'alannabieje; jaa ajjoe-halladziena aamanoe  
 shalloe 'alaihie wa shalliemoe tasliemaa". ( soerah 33- vers 56)**

**"Allahoemma shallie 'alaa Sajjiedienaa wa Maulanaa Mohammadien wa 'alaa aalie  
 Sajjiedienaa wa Maulanaa Mohammadien wa bariek wa salliem".**

Hetgeen betekent: **"Voorwaar, Allah en Zijn Engelen zenden zegeningen over de Verkondiger van de  
 verborgenheid (Mohammad). O gij die gelooft, stuurt zegeningen over hem en wenst hem veelvuldig vrede  
 toe". O Allah schenk Uw Zegeningen aan onze leider Moehammad ؓ en over de afstammelingen van  
 onze leider Moehammad en moge genade en vrede met hen zijn".**

1\* **"Alhamdoe liellah".** Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah ؓ en vrede en zegeningen  
 zij met de Beminde Profeet Mohammade ؓ en zijn Metgezellen ؓ en zijn Ahle Bait ؓ.

Allah ؓ heeft voor ons de Profeet der Profeten heilige Profeet Mohammod ؓ gezonden met de heilige  
 Qoeran en een volmaakt geloof Islam; Allah ؓ heeft tevens de Sahaba-e-Kiraam-de metgezellen ؓ  
 van Zijn Beminde Profeet Mohammod ؓ verheven tot de beste van alle gemeenschappen.

Zij vertegenwoordigen dus de beste mensen na de heilige Profeten *Alaihiessalam*.

De Sahaba-e-Kiram ؓ bezaten een verheven karakter en een perfect gedrag. Zij waren het, die hun land  
 van herkomst, familie, vrienden en rijkdommen hebben verlaten voor het geloof. Zij waren het, die zelfs  
 hun leven voor het geloof Islam hebben geofferd. Deze grote heiligen hebben het geloof tot ons gebracht.  
 Zij hebben op de Weg van Allah ؓ gestreden, veel moeite gedaan en hebben vele ellenden en ontberingen  
 moeten doorstaan. Heilige Profeet Mohammod ؓ heeft zijn metgezellen ؓ aangewezen als zijn opvolgers  
 om na zijn heengaan het geloof te verkondigen in alle uithoeken van de wereld.

Hazrat Aboe Bakr Siddique ؓ is de perfecte metgezel onder de Sahaba-e-Kiram ؓ. Hij is het toonbeeld van  
 liefde, beminning, vrede, gehoorzaamheid, geduld, onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid en volharding.

2\* Hazrat Aboe Bakr Siddique ؓ is de meest geliefde vriend en dienaar van de heilige Profeet Mohammod ؓ.  
 Onder de grote leiders is hij de eerste volwassen persoon, die het geloof zonder twijfel en aarzeling heeft  
 geaccepteerd. Daarna heeft hij ؓ zich compleet overgegeven aan de Wil van Allah ؓ en bleef hij volharden.

3\* Hazrat Abu Bakr Siddique ؓ heeft vanaf het begin met volle overtuiging en met innige liefde de heilige  
 Profeet Mohammod ؓ gesteund in zijn missie. Hij ؓ heeft altijd naast de heilige Profeet Mohammod ؓ  
 gestaan en gestreden voor het geloof Islam.

\* Op een dag na een missie keerden de metgezellen ؓ samen de heilige Profeet Mohammod ؓ terug,  
 maar onderweg toen zij een rustpauze namen, verloor hazrat A'iesja Siddiqua ؓ haar halsketting.  
 Het terugvinden van de ketting nam veel tijd in beslag en de terugreis werd vertraagd; de Namaaz  
 moest gelezen worden, maar zonder Woedzoe is de Namaaz ongeldig. De omgeving had geen water.  
 Hazrat Aboe Bakr Siddique ؓ werd wrevelig op zijn dochter hazrat A'iesja Siddiqua ؓ.

Heilige Profeet Mohammod ؓ hoorde van de bezorgdheid van de metgezellen ؓ en terwijl hij ؓ hun  
 toesprak, verscheen de aartsengel hazrat Djiebril *Alaihiessalam* met de boodschap waarin

Allah ؓ openbaart: **"Fa lam tadjiedoe maaa-an fa-tajammamoe sha'iedan tajjibaa".**

Hetgeen betekent: **"Als gij uzelf moet reinigen en u vindt geen water, reinigt u zelf dan met reine  
 aarde, veegt dus daarmee uw gezicht en handen af". ( Soerah 5, vers 6)**

Heilige Profeet Mohammod ؓ legde de bezorgde metgezellen ؓ deze ayat-vers van de "tajammoem" uit.

Hij ؓ liet de ritueel van tajammoem uitvoeren en de metgezellen ؓ konden daarna de Namaaz lezen.  
 Deze heiligen ؓ waren zeer verheugd en reageerden als volgt: **"O A'iesja, O afstammeling van Aboe Bakr  
 Siddique ؓ, wij bedanken u. Dit soort grote oplossingen in het geloof hebt u niet voor het eerst laten  
 neerdalen. U hebt ervoor gezorgd, dat door uw toedoen eerdere problemen ook werden opgelost".**

Hieruit kunnen wij concluderen, dat zegeningen en gunsten neerdalen op de vrome heiligen en door  
 hun te beminnen, komen wij dichtbij hun en genieten mee van de neerdalende zegeningen en gunsten.

\* Op een dag zag heilige Profeet Iesa- Jezus *Alaihiessalam* een schitterende lichtzuil op een berg neerdalen.  
 Hij vroeg aan Allah ؓ wat deze lichtzuil moest betekenen. Allah ؓ liet de berg zelf praten en deze berg  
 zei: **"O Iesa, op deze berg verblijft een heilige reeds meer dan 600 jaren; hij heeft zich van de wereld  
 afgezonderd en doet niets anders dan Allah ؓ te aanbidden. Hij leest Namaaz, Tasbieh,**

**Tahliel en doet Dzikroellah. Allah ﷻ is erg tevreden met hem en beloont hem met Zijn zegeningen en gunsten, die in deze vorm van een schitterende lichtzuil op hem neerdaalt. En ik geniet ook mee".**

Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ is de Beminde Dienaar en Profeet van **Allah** ﷻ en hij ﷺ is de bron van alle gunsten, genade en zegeningen. Hij ﷺ is de **Rahmatoel-liel-'aalamiën- Genade der werelden**.

\* Hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ is de beminde dienaar en vriend van de heilige Profeet **Mohammad** ﷺ.

**Allah** ﷻ heeft hem ﷺ uitverkoren, waardoor hij altijd naast de heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft gestaan en met hem ﷺ in alle moeilijke situaties heeft gestreden. Hij ﷺ heeft met zijn geld, rijkdom, familieleden, vrienden en zelfs met zijn eigen leven hem ﷺ omwille van **Allah** ﷻ bijgestaan en met hem ﷺ gestreden.

\* Tijdens de hiedjrat heeft hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ zijn leven in het spel gezet en ging eerst de gevaarlijke grot "Thauwr" binnen en veegde deze schoon. Hij ﷺ zag veel gaten in de wand, waarin giftige slangen verbleven, hij ﷺ scheurde zijn deken in stukken, propte de gaten dicht en maakte de grot vrij van gevaarlijke slangen, schorpioenen en andere dieren. Hij ﷺ begeleidde daarna zijn heilige leider heilige Profeet **Mohammad** ﷺ voorzichtig binnen de grot.

De Qoeraij moordenaars kwamen op het spoor en stonden vóór de opening van de grot om heilige Profeet **Mohammad** ﷺ te martelen en het geloof Islam te vernietigen. De metgezel Aboe Bakr Siddiqui ﷺ werd zeer bedroefd en trilde uit verdriet, denkend aan zijn beminde Profeet ﷺ en aan de toekomst van het geloof.

**Allah** ﷻ openbaarde op dat moment de Soerah 9, vers 40 : **"Iedz hoemaa fiel ghaarie iedz jaqoeloe lie shaahie-biehie 'Laa tahzan iennallaha ma'anaa"**. Hetgeen betekent: **"Toen zij beiden in de ghaar-grot waren en hij tot zijn metgezel zei: 'Weest niet bedroefd, voorzeker Allah is met ons'"**

**Allah** ﷻ zegt hier tot Zijn beminde Profeet ﷺ, toen zij beiden in de grot waren, om aan zijn metgezel hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ te zeggen, dat hij niet bedroefd hoeft te zijn, want **Allah** ﷻ is met ons.

\* Later op de ernstige zieke dagen van de heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft hij ﷺ hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ aangewezen om het gebed keer op keer te leiden.

Na een korte ziekte overleed de Beminde Profeet van **Allah** ﷻ en de metgezellen ﷺ weenden; zij waren in verdriet gedompeld. Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ verwijderde de laken van het gezicht van de heilige Profeet ﷺ, kuste hem ﷺ en weende. Hij was erg verdrietig, maar beheerste zichzelf en sprak de gelovigen in de Masdjiede Nabawie toe. Hij bracht de Sahaba-e-Kiram ﷺ tot kalmte en sprak hen toe om zich vast te houden aan de Genade van **Allah** ﷻ en zei standvastig, dat de heilige Profeet **Mohammad** ﷺ terplekke in zijn mazaar-graftombe gelegd moest worden.

De metgezellen ﷺ kozen daarna hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ als hun leider. Na een korte regeer-periode begonnen er nieuwe problemen op te dagen. Deze waren zeer belangrijk en moesten direct opgelost worden:

a\* Hazrat Osama ibne Zaied ﷺ was door de heilige Profeet **Mohammad** ﷺ als general van een groot leger voor een djihaad gestuurd. De metgezellen ﷺ wilden de jonge generaal terugroepen en hem vervangen door een ervaren oudere legerleider. Hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ reageerde hierop als volgt:

**"Een besluit van de heilige Profeet Mohammad ﷺ staat boven alle besluiten en ik sta standvastig erachter".**

b\* Sommige metgezellen ﷺ weigerden om **zakaat** te betalen. Maar hazrat **Aboe Bakr Siddiqui** ﷺ zei hierop: **"Iedereen, die de regels van Allah ﷻ wilt veranderen, zal door mij hard aangepakt worden".**

c\* Enkele bedriegers wilden het geloof ondermijnen. De idioot Moesailma bin Kazzaab maakte met zijn aanhangers bekend, dat hij ook een profeet was, terwijl **Allah** ﷻ reeds geopenbaard heeft, dat Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ **"Gaamotoen-nabiejien"-de laatste der profeten** is. Na vele waarschuwingen, bleef hij volharden in het propageren, dat hij een profeet was. Onder leiding van hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ werd hij en zijn aanhangers voor altijd vernietigd en opgeruimd.

d\* Hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ heeft in zijn regeerperiode de **Soerachs** en **ajaats** van de heilige Qoeran, die verspreid opgetekend waren op botten, bomen, hout, steen en perkament, verzameld en georganiseerd. Op 63 jarige leeftijd is hij op een maandag netals zijn beminde Profeet **Mohammad** ﷺ heengegaan en is hij ﷺ naast zijn beminde leider in de **Mazaar Goembade Gazra** erbij gelegd. Hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ wordt daarom ook wel **"Jaara Ghaar en Jaara Mazaar"** van de beminde Profeet **Mohammad** ﷺ genoemd.

De bekende hazrat **Abdoel Aliem Siddiqui** Rahmatullahi Alaih en zijn zoon **Qaide Ahle Soennat Shah Ahmad Noerani Siddiqui** Rahmatullahi Alaih zijn de afstammelingen van hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ. Zij hebben ons in deze tijd de weg van de ware Moesliems **Ahle Soennat wal djama'** at gewezen en ons geleid. Zij hebben ons de juiste weg van het geloof Islam met hun gedrag, onbaatzuchtigheid, geduld, volharding, liefde, beminning en vertrouwen stellen in **Allah** ﷻ en hoop op **Allah** ﷻ gedemonstreerd, ons deze geleerd en standvastig laten vasthouden.

Wij zijn ervan overtuigd, dat de beminning van deze heiligen voor ons een **wasielah** is om dichterbij de Beminde Profeet van **Allah** ﷻ te komen en dus ook dichtbij **Allah** ﷻ. De Zegeningen en Genade van **Allah** ﷻ dalen als regen druppels op deze heiligen en wij zullen met de Wil van **Allah** ﷻ ook mee profiteren.

Moge **Allah** ﷻ en Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ ons zegenen met de liefde voor hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ, ons vergeven, ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar