



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIEN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
 Kraaijenest 125
 1104 CH Amsterdam
 Tel 020-6982526
 Postbank 4863847

Djoemoe'a 22-ste Djamadoel Agierah 1437

Djoemoe'a 1-04-2016.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb

Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE ؓ, de perfecte Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram ؓ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Iennallaha wa malaaa-iekatahoe joeshalloena 'alannabiejoe; jaa ajjoe-halladziena aamanoe shalloe 'alaihie wa shalliemoe tasliemaa". (soerah 33- vers 56)

"Allahoemma shallie 'alaa Sajjiedienaa wa Maulanaa Mohammadien wa 'alaa aalie

Sajjiedienaa wa Maulanaa Mohammadien wa bariek wa salliem". Hetgeen betekent:

"Voorwaar, Allah en Zijn Engelen zenden zegeningen over de Verkondiger van de verborgenheid

(Mohammad). O gij die gelooft, stuurt zegeningen over Hem en wenst Hem veelvuldig vrede toe".(S. 33, V. 56)

O Allah schenk Uw Zegeningen aan onze Leider Moehammad ؓ en over de afstammelingen van onze Leider Moehammad en moge genade en vrede met hen zijn".

1* **"Alhamdoe liellah".** Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah ؓ en vrede en zegeningen zij met de Beminde Profeet **Mohammade ؓ** en zijn metgezellen ؓ en zijn Ahle Bait ؓ.

Ons geloof Islam en de heilige Qoeran is een bron van innige liefde, beminning, hoop, geduld en shabr.

Hoe meer innige liefde en gehoorzaamheid wij tonen aan Allah ؓ en Zijn Beminde Profeet **Mohammad ؓ**, des te hoger zijn de gunsten, zegeningen en bescherming tegen problemen, onderdrukkingen en ziekten.

2* Hazrat Abu Bakr Siddique ؓ is de meest geliefde vriend en dienaar van heilige Profeet **Mohammad ؓ**.

Onder de grote leiders is hij de eerste volwassen persoon, die het geloof zonder twijfel en aarzeling heeft geaccepteerd. Daarna heeft hij zich compleet overgegeven aan de Wil van Allah ؓ en bleef hij volharden.

3* Hazrat Abu Bakr Siddique ؓ is de zoon van Abu Kahafa en hij is 2 jaren jonger dan de heilige Profeet **Mohammad ؓ**. Hij ؓ heeft nooit afgodsbeelden aanbeden en heeft nooit getwijfeld en gearzeld om het geloof Islam te accepteren. Vanaf het begin heeft hij met volle overtuiging en innige liefde de heilige Profeet **Mohammad ؓ** gesteund in zijn missie. Hij ؓ heeft altijd naast de heilige Profeet **Mohammad ؓ** gestaan en gestreden voor het geloof Islam.

4* De liefde en vurige drang om het geloof en de missie van zijn leider te helpen uitvoeren, was zeer groot; wij kunnen deze benoemen als "the sky is the limit" en reikte het hoogste niveau boven de wolken.

Bij het smoren van de aanvallen van de "Koeffare Mekkah"-(de aanbidders van grote lelijke beelden in Makka Sjarief), heeft hij zijn gehele rijkdom opgeofferd. Op een dag bracht hij alle rijkdommen wat hij bezat als offers voor het geloof. Op een vraag van zijn leider heilige Profeet **Mohammad ؓ** wat hij achtergelaten had voor zijn echtgenoot en zijn kinderen, gaf hij een voorbeeldig antwoord en zei:

"Ik heb voor mijn echtgenote en kinderen Allah ؓ en Zijn Heilige Profeet Mohammad ؓ achtergelaten".

Dit is pas **"Imaan"** en **"Taqewa"** en zo moet het gedrag en karakter van iedere Momien zijn.

Dit antwoord moeten wij voor altijd blijven onthouden en een deel van ons leven maken.

5* De "Koeffare Mekkah" maakten de levens van de moesliems en vooral het leven van de heilige Profeet **Mohammad ؓ** zo pijnlijk, dat zij moesten emigreren naar Medina Sharief. De meesten waren reeds verhuisd. Heilige Profeet **Mohammad ؓ**, hazrat Abu Bakr Siddique ؓ, hazrat Ali ؓ en enkele anderen metgezellen ؓ waren nog achtergebleven.

De vijanden van de Islam belegden op een avond een geheime conferentie. Ongeveer 100 gemeente bestuurders beraamden een complot. Zij kozen uit elke stam een jonge sterke strijdvaardige man uit. Deze kregen zwaarden uitgereikt om de Profeet van Allah ؓ met zijn allen te martelen.

Heilige Profeet **Mohammad ؓ** was reeds door Allah ؓ op de hoogte gebracht. Hij ؓ vertelde aan hazrat Abu Bakr Siddique ؓ om samen met hem ؓ te vertrekken. Hazrat Ali ؓ kreeg de opdracht om op het bed van heilige Profeet ؓ te slapen en de volgende dag alle toevertrouwde bezittingen aan de eigenaren terug te geven. Vlak vóór het vertrek van heilige Profeet ؓ en hazrat Abu Bakr Siddique ؓ was het huis reeds omsingeld door de moordenaars. Heilige Profeet **Mohammad ؓ** reciteerde de Soerah Jasien en gooide fijn zand, waardoor de moordenaars verblind werden. Heilige Profeet ؓ en hazrat Abu Bakr Siddique ؓ kregen een kans om ongezien te ontglipten. De atheïsten gluurden naar het bed en dachten, dat de heilige Profeet **Mohammad ؓ** nog op het bed sliep. Zij bleven wachten om in deochtend met zijn allen aan te vallen. Maar toen zij wilden aanvallen, ontdekten zij, dat hazrat Ali ؓ op het bed sliep.

Zij alarmeerden hun leiders en een grote zoektocht met snelle ruiters werd ingeschakeld.

Zij volgden de voetsporen op het woestijn zand. Deze eindigde bij de berg grot "Thauwr".

Met de Wil van Allah ﷻ kwamen de atheïsten niet op het idee om in de grot te kijken, terwijl heilige Profeet Mohammad ﷺ en zijn beminde metgezel hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ binnen in de grot waren. * Hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ zette zijn leven op het spel en ging eerst binnen en veegde de grot schoon. Hij ﷺ zag veel gaten in de wand, waarin giftige slangen verblijven en scheurde zijn deken in stukken en propte de gaten dicht en maakte de grot vrij van gevaarlijke dieren. Hij liet daarna zijn heilige leider binnenkomen. Direct daarna groeide met de Wil van Allah ﷻ vóór de grot een struikgewas en hadden de woestijn duiven hun nest gebouwd en legden hun eieren in. Tevens hadden de spinnen een volledige spinnenweb gebouwd en dit alles maakte een indruk, dat niemand er door kan kruipen om binnen de grot te komen. Allah ﷻ zorgde op een prachtig manier voor de bescherming van Zijn Dienaren. Heilige Profeet ﷺ en zijn beminde metgezel hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ waren binnen in de grot. De wrede ruiters volgden de voetsporen en kwamen vóór de opening van de grot, maar zij zagen het zeer oude struikgewas, de woestijn duivennest met de eieren en een zeer oud uitziende spinnenweb. Toen de ongelovigen voor de opening van de grot stonden en de lieve metgezel ﷺ zeer bedroefd werd en uit verdriet trilde, denkend aan de toekomst van het geloof Islam, liet Allah ﷻ de Soerah 9, vers 40 neerdalen: **“Iedz hoemaa fiel ghaarie iedz jaqeloe lie shaahie-biehie ‘Laa tahzan iennallaha ma’anaa”**. Hetgeen betekent: **“Toen zij beiden in de grot waren en hij tot zijn metgezel zei: ‘Weest niet bedroefd, voorzeker Allah is met ons’”**

Allah ﷻ zegt hier tot Zijn beminde Profeet ﷺ, toen zij in de grot waren, om aan zijn metgezel hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ te zeggen, dat hij niet bedroefd hoeft te zijn, want Allah ﷻ is met hen.

De machtige Qoerasj leiders bleven met hun legers en ruiters de omgeving afkammen, maar zij konden geen spoor vinden. Uiteindelijk werd het gehele volk ingeschakeld met de belofte van 100 duurste ras kamelen, als iemand de heilige Profeet Mohammad ﷺ kon vinden of martelen. Na drie dagen werd de reis van de heilige Profeet Mohammad ﷺ en zijn beminde metgezel hazrat Abu Bakr Siddique ﷺ naar Medina Sjarief voortgezet.

De atheïst Soeraqa ibne Malik popelde om de beloning, die beloofd werd voor het vinden van de heilige Profeet ﷺ, te krijgen. Hij stapte op zijn snelle paard en begon de voetsporen van de kameel van de heilige Profeet Mohammad ﷺ te volgen. Hij kwam dichtbij de heilige Profeet ﷺ, maar zijn paard struikelde enkele malen, maar hij bleef volharden om de heilige Profeet ﷺ te volgen. Zijn emoties van hebzucht en de rijkdom van 100 rasechte dure kamelen maakten hem gek. Hij kwam erg dichtbij de heilige Profeet Mohammad ﷺ, maar zakte met zijn paard en al in het woestijn zand. Hij smeekte voor hulp en de heilige Profeet Mohammad ﷺ hielp hem, maar hij bleef daarna hem ﷺ achtervolgen en lastig vallen. Hij zakte weer weg in de grond en smeekte weer voor hulp en zou niet meer lastig vallen. De heilige Profeet ﷺ haalde hem weer uit de problemen, maar opnieuw begon hij de heilige Profeet ﷺ te achtervolgen. Na een tijdje werd hij opnieuw door de woestijnzand vastgezet en kon zich niet meer redden en schreeuwde voor hulp. Heilige Profeet Mohammad ﷺ wist, dat hij bezeten was uit hebzucht en hij ﷺ zag tevens, dat het Perzische rijk zou afbrokkelen. Hij ﷺ zei tegen Soeraqa ibne Malik: **“Hoe zou je je voelen als wij je de armbanden en ornamenten van Choesroes, Choesrow, Kaisar en Kiesra laten dragen”**.

Soeraqa ibne Malik zag hoe wonderbaarlijk hij door heilige Profeet Mohammad ﷺ gered was en hij was daardoor overtuigd, dat heilige Profeet Mohammad ﷺ een Boodschapper van Allah is. Hij was erg blij toen hij hoorde, dat hij de dure ornamenten en armbanden van de koningen van Perzie en Iran zou krijgen. Hij beloofde, dat hij de Boodschapper van Allah ﷺ niet lastig zal vallen. Hij kwam dus om de Beminde Boodschapper van Allah ﷺ te martelen, maar hij moest de heilige Profeet ﷺ smeken om hem te redden en te beschermen. Hij vertelde hem ﷺ wat zijn doel was en smeekte hem ﷺ ook om voor hem op te schrijven, dat hij door de Boodschapper van Allah ﷺ wordt beschermd. Enkele jaren daarna werden beide landen Perzie en Iran veroverd en hazrat Oemar Faroeq ﷺ nodigde Soeraqa ibne Malik uit en overhandigde hem de armbanden, gordel en kroon van koning Goesroes, Goesrow, Kaisar en Kiesra .

* In Medina Sjarief werd de heilige Profeet Mohammad ﷺ door honderden metgezellen ﷺ verwelkomd. De grond vóór het huis van hazrat Ajjoebi Ansaari ﷺ werd gekocht door hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ en de heilige Profeet ﷺ gaf daarna de start-sein om daar ter plekke de **“Masdjiede Nabawie”** te bouwen. De beminde Profeet ﷺ werkte even hard aan de bouw mee. Hij ﷺ vervoerde zelfs de stenen, grind, zand en hout op zijn heilige schouders, terwijl hij ﷺ ook de leiding aan de gemeenschap gaf. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ ons zegenen met de liefde voor hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ, ons vergeven, ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!
Namens het Bestuur: