



Ahle Sunnat

ROEPING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 4863847

Djoemoe'a 25-03-2016.

Djoemoe'a 15-de Djamadoel Agierah 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Sahab

Hazrat ABOE BAKR SIDDIQE ؓ, de perfecte Metgezel onder de Sahaba-e-Kiram ؓ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa ayyoehalladziena amanoed goeloe fies-sielmie kaaaffa-tanw-waa tattabie'oe goethoe-waa-tiesj-sjaithaan. (Soerah 2, vers 208). Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, onderwerpt u zich geheel en al aan de Islam en volgt de voetstappen van sjaitaan niet"**.

1* **"Alhamdoe liellah"**. Waarlijk, alle Lof en Dank behoort toe aan Allah ؓ en vrede en zegeningen zij met de Beminde Profeet **Mohammade** ؓ en zijn Metgezellen ؓ en zijn Ahle Bait ؓ.

Wij zijn Allah ؓ en Zijn Beminde Profeet ؓ zeer erkentelijk, dat zij ons deze Djoemoe'a-dag geschonken hebben om gezamenlijk de Djoemoe'a Namaaz te lezen en om elkaar vol vrede en liefdevol te begroeten. Moge Allah ؓ en Zijn Beminde Profeet ؓ onze aanwezigheid rijkelijk belonen en ons onze zonden vergeven.

Allereerst moeten wij weten, dat het leven op de aarde maar kort is en wij moeten werken voor het leven in het hiernamaals. Het voorbijgaande leven kan niet teruggedraaid worden. De ouderdom is in zicht en de dood zal ons zeker treffen. Wij zullen in het graf dan jammeren, maar krijgen niet de kans om naar de wereld terug te keren om dan goede daden te doen. Daarom moeten wij iedere seconde van dit leven effectief gebruiken om Allah ؓ te gehoorzamen, goede daden te verrichten en om Hem ؓ te aanbidden. Allah ؓ zegt in Soerah 51, vers 56: **"Wa maa galaktoel-djienna wal-iensa iellaa lieja'e-boedoen"**. Hetgeen betekent: **"En ik heb de djien en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen"**.

Allah ؓ heeft de mens slechts geschapen om Hem ؓ te aanbidden en dus heeft de mens geen andere taken. En Allah ؓ zegt in Soerah 90, vers 10: **"Wa hadainaa-hoennadje-dain"** -

Hetgeen betekent : **"En hem de twee duidelijk wegen getoond ?"**. Dus Allah ؓ heeft de mens de twee duidelijke wegen getoond, n.l. de goede weg en de slechte weg. Het is nu de verantwoordelijkheid van de mens zelf om te bepalen welk weg hij zal bewandelen. Het resultaat van de goede weg zal hem veel goeds schenken op de wereld en in het hiernamaals. De consequentie van de slechte weg zal hem martelen en vernietigen in deze wereld en hem tevens martelen en vernietigen in het hellevuur.

*Allah ؓ heeft de mens met veel liefde en barmhartigheid geschapen en Hij ؓ heeft Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ؓ met alle denkbare goede karakter-eigenschappen en goede gedragvormen naar de mens gestuurd. Allah ؓ heeft tevens de heilige Qoeran als rechte leiding voor de mens met de heilige Profeet **Mohammad** ؓ gestuurd

En Allah ؓ zegt in Soerah 59, vers 7 : **"Wa maaa aataakoemoer-rasoeloe fagoedzoehoe wa maa nahaakoem 'anhoe fantahoe wattaqoellah; iennallaha sjadiedoel-'ieqaabe"**.

Hetgeen betekent : **"En wat de Boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan en vreest Allah. Voorwaar, de straf van Allah is hevig"**.

Allah ؓ zegt tevens in Soerah 21, vers 107: **"En Wij hebben u (O BemindeProfeet) niet gezonden dan als een GENADE voor alle werelden"**.

* Allah ؓ heeft Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ؓ alle genade en alle machten geschonken.

Hij ؓ is "moegtare koel". Allah ؓ is dus de **Schenker** van alle Genade, Liefde en Barmhartigheid en Hij ؓ heeft Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ؓ als **uitdeler** van alle genade, liefde en alles benoemd.

Allah ؓ zegt verder in Soerah 3, vers 31: **"Qoel ienkoentoem toehiebboen-allaha fattabie-'oenie Joehbiebe-koemoellahoe wa jagh-fierlakoem dzoenoebakoem; wallahoe ghafoer-rahie"**.

Hetgeen betekent : **"Zeg (O Beminde Profeet) : 'O gij mensen, indien gij Allah bemint, weest mij dan gehoorzaam, Allah zal u dan beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol'**. Allah ؓ geeft dus de mens de opdracht om Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ؓ te volgen.

De metgezellen ؓ hadden de heilige Qoeran goed begrepen; zij hebben de ware liefde, hartgrondige beminning, offers, geduld en volharding gedemonstreerd en deze voor ons achtergelaten.

De hartgrondige liefde, het onbaatzuchtige gedrag, de sereniteit, geduld, loyaliteit en durf, die hazrat Aboe Bakr Siddiqui ؓ heeft laten zien, reiken zelfs boven de hemelen.

Zijn perfecte gedrag en ware beminning heeft Allah ؓ zeer hoog gewaardeerd.

En Allah ؓ zegt in Soerah 39, vers 33 : **"Walladzie djaa biesh-shiedeqie wassaqa biehie oelaa-ieka hoemoel-moettaqoen"**. Hetgeen betekent: **"En hij die de waarheid brengt en degene die haar bevestigen, diegenen zijn de godvrezenden"**.

In dit vers wordt verwezen naar hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ. Hij geloofde zonder enige aarzeling en twijfel in alles, wat zijn leider heilige *Profeet Mohammad* ﷺ hem vertelde.

Tijdens de hiedjrat-emigratie naar Medina sjarief lieten de ongelovigen de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ niet met rust. Zij wilden hem ﷺ gevangen nemen en martelen, maar hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ nam hem ﷺ mee naar de krappe grot "Thauwr". In de hete woestijn landen waren er vele soorten gevaarlijke slangen, schorpioenen en dieren, die zich schuil hielden in de grotten. Hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ aarzelde geen moment en trad als eerste de grot binnen en maakte deze haarfijn schoon. Hij ontdekte vele gevaarlijke gaten en scheurde zijn deken in stukken, waarmee hij deze gaten dicht propte. Maar één gat was nog open en hij drukte dat dicht met zijn grote teen en liet daarna zijn lieve leider *Profeet Mohammad* ﷺ binnen komen. Een slang, die honderden jaren in de grot had gewacht om de Beminde Profeet van *Allah* ﷻ te ontmoeten, zag geen kans om hem ﷺ te kunnen zien. Alle gaten waren dichtgepropt. Na lang zoeken kwam deze giftige slang bij de grote teen en beet zachtjes daarop. De gif stroomde door het lichaam en deed hevige pijn, waardoor een druppel traan op het gezicht van de heilige *Profeet* ﷺ terecht kwam, die dan van zijn metgezel vernam, dat een giftige slang hem had gebeten. De leider nam zijn heilige speeksel en wreef op de wond, waardoor de pijn spontaan verdween, maar de litteken niet. Deze litteken komt steeds terug op de nakomelingen van hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ.

Op de grote teen van Qaide Ahle Sunnat hazrat maulana *Shah Ahmad Noorani Siddiqui* was deze ook te zien.

* De reis naar Medina Sjarief werd daarna voortgezet. In Medina Sjarief werd de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ door honderden metgezellen ﷺ verwelkomd met: "**Tala 'al baderoe 'alaina, mien tsaanij-jaatiel wadaa'e. Wadjabaa 'al sjoekroe 'alainaa, ma da'a liellahie daa'e` . Ajjoehal mabe'oe-tsoe fienaa, djie'e ta biel 'amriel moetaa'e, djie'eta sjarraftal-madienah, marhaban jaa gaira daa`**".

De heiligen waren heel blij en elk van hen wenste, dat de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ bij hem verbleef. Maar de heilige *Profeet* ﷺ zei: "**Laat de teugel van mijn kameel los. De kameel weet waar zij moet stoppen**".

En inderdaad stopte zij voor de deur van hazrat Ajjoebi Ansaari ﷺ. De grond vóór het huis van hazrat Ajjoebi Ansaari ﷺ werd gekocht door hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ en de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ gaf daarna de start-sein om daar ter plekke de "**Masdjiede Nabawie**" te bouwen.

De beminde *Profeet* ﷺ werkte even hard aan de bouw mee. Hij ﷺ vervoerde zelfs de stenen, grind, zand en hout op zijn heilige schouders, terwijl hij ﷺ ook de leiding aan de gemeenschap gaf.

Het perfecte gedrag, de karakter, durf, heldhaftigheid en liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde *Profeet Mohammad* ﷺ, die hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ heeft getoond, reikte de hemelen.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 2, vers 208 : "**O gij die gelooft, onderwerpt u zich geheel en al aan de Islam en volgt de voetstappen van sjaitaan niet**".

Hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ was erg dichtbij de Beminde *Profeet van Allah* ﷻ. Deze heilige heeft vanaf zijn jeugd met de Beminde *Profeet van Allah* ﷻ geleefd. Hij is 1-ste Quraisj leider, die het geloof Islam heeft omhelsd en heeft naast de Beminde *Profeet van Allah* ﷻ gestreden en zelfs heeft hij moeten vechten met de Quraisj atheïsten en zijn leven op het spel gezet om de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ te beschermen. Hij ﷺ had de heilige *Qoeran* goed bestudeerd en begreep deze volledig; hij ﷺ leefde bewust ernaar, z.a. in de bovenvermelde Soerah 2, vers 208 wordt aangegeven. In alle moeilijke tijden heeft hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ naast de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ gestaan en hem beschermd. Als hij naast de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ liep, dan liep hij eerst rechts van hem ﷺ, dan weer links, daarna weer vóór hem en dan weer achter hem ﷺ. De metgezellen ﷺ vroegen hem, waarom hij dat deed. Hij zei: "**Als ik loop, dan maak ik me bezorgd, dat de vijanden misschien de heilige *Profeet Mohammad* ﷺ van links kan aanvallen, dan loop ik links van hem om de slag op te vangen. Als ik daar ben, dan komt het bij mij op, dat de vijanden misschien van vooren hem kan aanvallen, dan loop ik vóór hem. Dan ben ik weer bezorgd, dat de vijanden hem ﷺ van achteren kan aanvallen en ik verplaats me naar achteren**".

* Het is onze geloofsovertuiging om hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ te beminnen, want door hem ﷺ te beminnen en door zijn *wasielah*, kom je dichterbij de lieve *Profeet* ﷺ en dus ook dichterbij *Allah* ﷻ.

De nakomelingen van hazrat Aboe Bakr Siddiqui ﷺ hebben wij zelfs ook meegemaakt. Z.a. De grote missionaris hazrat *Shah Abdoel Aliem Siddiqui Rahmatoellahi Alaih* en zijn heilige zoon *Qaide Ahle Sunnat hazrat maulana Shah Ahmad Noeranie Siddiqui Rahmatoellahi Alaih* hebben ons en de moesliems van de gehele wereld geholpen en ons op de juiste weg van de moesliem *Ahle Sunnat wal Djama'at* achtergelaten. Nu begeleidt hazrat maulana *Shah Mohammad Anas Siddiqui*, de zoon van *Qaide Ahle Sunnat* ons. Wij moeten het gedrag, karakter en de werkwijzen van deze geestelijke leiders bestuderen en deze ons eigen maken, sterk te zijn in ons geloof en daarmee ons leven inrichten en daarmee het Paradijs bereiken. Moge *Allah* ﷻ en de Beminde *Profeet van Allah* ﷻ ons zegenen met innige liefde voor *Allah* ﷻ, Zijn Lieve *Profeet* ﷺ en zijn *Sahaba-e-Kiraam* ﷺ en ons een momien leven schenken en beschermen tegen "haram" handelingen in deze wereld en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het *Graf*. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar