



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat:

Kraaijenest 125

1104 CH

Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a, 11-3-2016.

Djoemoe'a, 1-ste Djamaadal-Agier

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Sahab.**Korte uitleg van Soerah Hoedjoerat-woning-kamers van de Heilige Profeet Mohammad ﷺ***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"O gelovigen, vermijdt teveel gissingen; waarlijk sommige gissingen worden zonde. En zoekt niet naar gebreken, noch belastert elkaar. Zou iemand onder u wensen het vlees van zijn dode broeder te eten? Want gij zoudt er toch walging tegen hebben? En vreest Allah; waarlijk, Allah is zeer Berouwaanvaardend, Genadig". O gij mensen, Wij hebben u uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben u tot volksgroepen en stammen gemaakt, opdat gij elkaar moogt kennen. Voorwaar, de eerwaardigste onder u bij Allah is hij, die onder u het godvruchtigst is. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alkennend" (Soerah 49, vers 12-13)

1* **"Alhamdoe liallah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Moge Allah ﷻ en zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ

onze aanwezigheid in de Masdjed accepteren en ons rijkelijk belonen met de Djoemoe'a Namaaz.

De heilige maand "Djamadal Agier", de 6-de maand van het Islamitische jaar is reeds begonnen.

Deze maand is zeer belangrijk, omdat in deze maand het volgende heeft plaatsgevonden:

a* Deze maand is de geboorte maand van de lieve dochter van heilige Profeet Mohammad ﷺ hazrat Fatimah Zohrah ﷺ.

b* De leider der moesliems Galiefah hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ is in deze maand heengegaan.

c* Hazrat Oemar Faroeq ﷺ werd in deze maand tot Galiefah, de leider der moesliems benoemd.

* Vandaag zullen wij over de zegeningen en gunsten van de eerbetoon, respect en beminning van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ bespreken en het enigszins vernederen van hen is koefr-ongeloof.

Allereerst moeten wij weten, dat Allah ﷻ de gelovigen liefdevol bemint en daarom worden zij met **"O gelovigen"** aangesproken. Allah ﷻ wilt tevens de gelovigen redden en hun op het rechte pad leiden.

De wijze gelovigen zijn er bewust van het feit, dat het leven op deze wereld maar kort en tijdelijk is.

De Soerah 49 Hoedjoerat behandelt specifiek de eerbetoon van de heilige woning en de vertrekken van

onze heilige Profeet Mohammad ﷺ en de regels, die betrekking hebben op de eerbied en beminning van

de leider der Profeten ﷺ en hoe de momiens zich moeten gedragen ten opzichte van zijn leider Mohammad ﷺ.

Allah ﷻ zegt in de bovenvermelde verzen om Hem ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ te beminnen

en te volgen, dus niet je eigen weg kiezen. Tevens worden de moesliems gewaarschuwd om hun stemmen

niet te verheffen in bijzijn van de heilige Profeet Mohammad ﷺ. De gelovigen dienen zich met veel liefde

en respect en met eerbetoon de Beminde Profeet Mohammad ﷺ te benaderen en hem ﷺ in alles te volgen.

Oneerbiedig gedrag en met hoge stem vertoeven tegenover de leider der Profeten ﷺ zullen leiden tot

grote zonden en ongelooft. Tevens is het niet toegestaan om zijn woning zonder afspraak te betreden.

Allah ﷻ beloont de dierbare gelovigen z.a. vermeld in Soerah 49, vers 3: **"Voorwaar, zij die hun**

stemmen verzachten in de nabijheid van de boodschapper van Allah, zijn degenen wier harten Allah

op de proef heeft gesteld voor de godvruchtigheid. Voor hen is er vergiffenis en een groot loon.

En Allah ﷻ zegt verder in Soerah 49, vers 4: **"Voorzeker, zij die u van achter de particuliere**

vertrekken roepen, de meesten hunner hebben geen verstand".

En Allah ﷻ zegt verder in Soerah 49, vers 5: **"En indien zij geduld toonden, totdat gij zelf tot hen**

naar buiten kwam, zou dat beter voor hen geweest zijn. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol".

Tevens moeten wij beseffen, dat Allah ﷻ overal is en Hij ﷻ zegt in Soerah 50, vers 16: **"Wa nahnoe aqraoe**

ielaihie mien habeliel-waried". Hetgeen betekent: **"En Wij zijn nader tot hem dan zijn hartader"**.

Dus is Allah ﷻ erg dichtbij Zijn Dienaren, zelfs dichterbij dan hun hartaders. En Allah ﷻ is Barmhartig en

Genadevol en kan dus Zijn Dienaar alles schenken wat Hij ﷻ maar wilt, maar toch stuurt Allah ﷻ Zijn Dienaren voor *Tauwbah* en om vergiffenis te vragen naar Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ.

Allah ﷻ zegt in Soerah 4, vers 64: **"En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u, o Beminde**

(Profeet), komen en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om vergiffenis

vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden, dat Allah zeer Berouwaanvaardend, Genadevol is".

Sommige laaghartige mensen zeggen ook, dat deze vers in de tijd van de metgezellen ﷺ was, maar zij weten niet

dat Allah ﷻ de heilige Qoeran gestuurd heeft om te blijven tot de *Dag des Oordeels* en niemand zal deze veranderen.

* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 25, vers 1: **"Zeer gezegend is Hij, Die de Qoeran op Zijn dienaar heeft nedergezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle werelden"**.

Allah ﷻ zegt hier duidelijk, dat Hij ﷻ de heilige Qoeran op Zijn dienaar (Profeet) heeft nedergezonden

voor alle werelden, ook de toekomstige werelden tot de *Dag des Oordeels*. Ook hier kunnen wij zien, dat

de heilige Profeet Mohammad ﷺ voor altijd tot en met de *Dag des Oordeels* in leven zal zijn.

Pagina 1

* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 33, vers 6: **“Annabijoe awlaa bielmoemie-niena mien anfoesihiem”**.

Hetgeen betekent: **“De Profeet is dichterbij de moemiens dan zij zelf”**. De beminde Profeet Mohammad ﷺ is dus dichterbij de moesliems dan hun hartaders en hun levens. Als iemand dan dichtbij de heilige Profeet ﷺ komt, terwijl de lieve Profeet ﷺ reeds bij hem is, dan heeft deze persoon een sterke Imaan. De ongelovigen *Aboe Lahab en Aboe Djahal* waren bloedverwanten van de heilige Profeet Mohammad ﷺ en woonden dichtbij hem ﷺ, maar de Beminde Profeet ﷺ was ver van hen. Zij kregen daardoor geen gunsten en bescherming van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ en werden vernederd en vernietigd. En Allah ﷻ zegt in Soerah 49, vers 7-8: **“En weet dat de Boodschapper van Allah onder u is; indien hij in menige zaak aan uw wensen gehoor zou geven, zoudt gij stellig in moeilijkheden zijn geraakt, maar Allah heeft u het geloof dierbaar gemaakt en het in uw harten schoon gesierd, en Hij heeft u het ongelooft en de buitensporigheid en de ongehoorzaamheid hatelijk gemaakt. De zulken volgen het rechte pad. Door de genade en gunst van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs”**.

* Wij leven in de westerse maatschappij, maar wij zijn Moemiens en leven met de richtlijnen van de heilige Qoeran; wij volgen de leiding van de heilige Profeet Mohammad ﷺ en nemen de metgezellen ﷺ als ons voorbeeld. Wij houden het Koord van Allah ﷻ stevig vast en leven als moesliems **Ahle Sunnat wal djama'at** standvastig in deze maatschappij. Wij zijn reeds verkocht aan de heilige Profeet Mohammad ﷺ en zijn niet meer te koop. En Allah ﷻ zegt verder in Soerah 49, vers 1: **“O gelovigen handelt niet voorbarig ten aanzien van Allah en Zijn Boodschapper en vreest Allah. Voorzeker, Allah is Alhorend, Alwetend”**.

Allah ﷻ waarschuwt de gelovigen om niet vooruit te lopen en je eigen weg te kiezen, maar Hem ﷻ liefdevol te gehoorzamen en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ liefdevol standvastig te volgen.

* In een overlevering deed een metgezel ﷺ vóór de heilige Profeet Mohammad ﷺ zijn **Qoerbanie offer** en vertelde het aan de heilige Profeet ﷺ. Hierop reageerde hij ﷺ, dat zijn Qoerbanie niet door Allah ﷻ geaccepteerd was. Hij moest opnieuw offeren, maar had geen Qoerbanie dier. Hij had wel een ram, die pas 6 maanden oud was, terwijl de regel is, dat het dier minstens 1 jaar oud moet zijn. De beminde Profeet ﷺ gaf hem bij deze de toestemming om deze jonge ram te offeren. Dus heeft hij ﷺ de macht om zelfs de geloofsregels aan te passen.

** Een andere persoon zei tegen de heilige Profeet Mohammad ﷺ dat hij het geloof wilde accepteren, maar wilde slechts 3 van de 5 dagelijkse Namaaz lezen. De lieve Profeet Mohammad ﷺ gaf hem wel de toestemming, want hij ﷺ wist, dat iedere moemien sowieso de 5 dagelijkse Namaaz nooit zal verzakten.

*** Een metgezel ﷺ vertelde aan de heilige Profeet Mohammad ﷺ dat hij van plan was zijn **nikaah-huwelijk** te laten voltrekken, maar had geen geld voor de vereiste **mahar-bruidschat**. De lieve Profeet ﷺ gaf hem bij deze de toestemming om als mahar zijn partner enkele ayaat-verzen van de heilige Qoeran te leren. Allah ﷻ zegt uitdrukkelijk in Soerah 59, vers 7: **“En wat de Boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan”**.

Een moemien moet zijn Imaan beschermen en moet allereerst taqewa-vrees voor Allah ﷻ, respect en beminnig van Allah ﷻ op zijn hart dragen; daarna moet hij met innige liefde en respect de Beminde Profeet ﷺ volgen.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 49, vers 2: **“O gelovigen, verheft uw stemmen niet boven de stem van de Verkondiger van verborgenheid (Profeet) en spreekt niet hardop tot hem, zoals gij hardop tot elkaar spreekt, opdat uw werken niet vruchteloos mogen worden, zonder dat gij het vermoedt”**.

Allah ﷻ zegt in de bovenvermelde verzen om Hem ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ te beminnen en te volgen, dus niet je eigen weg kiezen. Tevens worden de moesliems gewaarschuwd om hun stemmen niet te verheffen in bijzijn van de heilige Profeet Mohammad ﷺ. De gelovigen dienen zich met veel liefde, respect en met eerbetoen de Beminde Profeet Mohammad ﷺ te benaderen en hem ﷺ in alles te volgen.

Allah ﷻ beloont de dierbare gelovigen z.a. vermeld wordt in Soerah 49, vers 3: **“Voorwaar, zij die hun stemmen verzachten in de nabijheid van de Boodschapper van Allah, zijn degenen wier harten Allah op de proef heeft gesteld voor de godvruchtigheid. Voor hen is er vergiffenis en een groot loon”**.

Op een dag verscheen groep dorpingen bij de woning van de heilige Profeet Mohammad ﷺ en zeiden uit enthousiasme heel hard: **“Jaa Mohammad!! Wij zijn bij u gekomen om moesliem te worden”**.

Deze mensen wisten niet, dat Allah ﷻ de bovenvermelde verzen geopenbaard had. Daarom zegt Allah ﷻ in Soerah 49, vers 4-5: **“Voorzeker, zij die van achter de particuliere vertrekken roepen, de meesten hunner hebben geen verstand. En indien zij geduld toonden, totdat gij zelf tot hen naar buiten kwam, zou dat beter voor hen geweest zijn. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol”**.

De wijsgeer Allama Iqbal ﷺ heeft gezegd: **“Qoewate iesjq se har past ko balla kerde, daher iesme Mohammad se oedjala kerde”**.

De moesliems zijn tevens heel sterk in verdraagzaamheid en shabr, maar zij kunnen nooit verdragen, dat hun Beminde Profeet Mohammad ﷺ vernederd wordt. Deze sterke beminning, die de moemiens uitstralen, doet de ongelovigen trillen, waardoor zij allerlei wetenschappelijke studies maken om de liefde, de beminning en respect voor de heilige Profeet Mohammad ﷺ uit de harten van de moesliems te verdrijven. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ ons zegenen met shabr, volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en als een gelovige vol taqewa-vrees voor Allah te leven. Amien !!!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar