



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat:

Kraaijenest 125

1104 CH

Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 10-de Djamaadal-Oelaa

Djoemoe'a 19-2-2016.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Het niet regelmatig onderhouden van de dagelijkse Namaaz is een daad van ongelovigen.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Aqimoes-salaata lie doeloekiej-sjmamsie ghasaaqiel lailie wa Qoeranal-fadjerie ; ienna Qoenal-fadjrie kaana masjhoedaa. Wa minal-lailie fa tahadj-djad bihie naafie-latal laka 'asaa anj-jabe-'aisaka rabboeka maqaamam mahmoedaa". (Soerah 17, vers 78 -79)

Hetgeen betekent: **"Onderhoud het gebed vanaf het moment dat de zon het hoogste punt overschreden heeft tot de duisternis van de nacht en het reciteren (van Qoeran) in de ochtendgloren; voorzeker, bij het reciteren (van Qoeran) in de ochtendgloren zijn de engelen aanwezig". En doe de tahadj-djoed gedurende een deel van de nacht. Dit is in het bijzonder als toegift voor u bestemd. Het zal niet lang duren dat uw Heer u op een plaats zal plaatsen waar iedereen uw roem zal verkondigen".** (Soerah 17, vers 78 en79)

1* **"Alhamdoe liellah".** Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij feliciteren elkaar, dat onze Heer ﷻ ons begunstigd heeft met de Djoemoe'a. De Djoemoe'a is zeer zegenrijk en Allah ﷻ deelt zeer grote gunsten en zegeningen uit aan de momiens, die de Djoemoe'a Namaaz lezen.

* Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ heeft gezegd, dat voor de armen en de minderbedeelden, die niet in staat zijn om het Huis van Allah ﷻ in Makkah Sjarief te bezoeken, de Djoemoe'a voor hun *Hadj* is. Als zij de Djoemoe'a Namaaz lezen, worden zij begunstigd met de zegeningen van *Hadj*.

* Op de Djoemoe'a moeten wij met hart en ziel Doeroedo-Salaam presenteren. Op de Djoemoe'a luistert heilige Profeet *Mohammad* ﷺ met veel belagstelling "on line" naar de gepresenteerde Doeroedo-Salaam en hij ﷻ weet precies welke momiens deze gestuurd hebben en beantwoordt hen met veel met veel liefde.

* Het is zeer belangrijk te weten, dat de dagelijkse Namaaz (gebed) na de geloofsovertuiging de belangrijkste verplichting van de momiens is en niets is bij Allah ﷻ aangenamer dan de Namaaz.

Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft hierover het volgende gezegd:

A* **"Laisa bainal abedie wa bainal koefrie iella tarkoes-salaah".** Hetgeen betekent: **"Het verschil tussen een dienaar van Allah en een ongelovige is het onderhouden van de Namaaz".**

B* **"Bainal 'abedie wa bainal koefrie tarkoes-salaah".** Hetgeen betekent: **"Wat een dienaar (van Allah) leidt tot ongeloof is de niet naleving van het dagelijkse gebed (Tirmidhi)**

C* Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ heeft tevens gezegd: **"Iemand die de namaaz verzaakt, is een ongelovige".**

De Namaaz helpt ons om onze leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren en om ons op de wereld gelukkig te laten leven, vrij van frustraties en hartziekten en in het graf zal deze ons beschermen.

* Ook moeten wij weten, dat Allah ﷻ op de Dag des Oordeels over onze goede daden en slechte daden zal beslissen of wij een goede plaats in het Paradijs zullen krijgen of in de Hel moeten branden. Maar voordat Allah ﷻ over deze daden zal beslissen, zal Hij ﷻ ons eerst vragen of wij de Namaaz nederig en met aandacht hebben onderhouden. De allerbelangrijkste en de eerste vraag zal dus over de Namaaz zijn.

Als deze goed bevonden wordt, dan zal er over andere aanbiddingen gesproken worden.

Sommige domme mensen, vooral de hypocrieten vinden dat Namaaz lezen onbelangrijk is en vergeten, dat het niet onderhouden van de Namaaz grote negatieve gevolgen op hun welzijn meebrengt.

De vervloekte sjaitan gebruikt de wereldse *lusten* en *plezier* om de mens te vernietigen. Let op de valkuilen! In de gemeenschap zijn er twee grote groepen, die zich moesliems noemen. n.l.

A* Een groep is zo bezeten van de wereldse lusten, plezier, voordelen en rijkdommen, dat zij niet eens denken aan de verplichte dagelijkse gebeden. Deze mensen zijn de verwaande hypocrieten; zij willen niets horen over het gebed, maar erger nog zoeken zij allerlei excuses en leugens om het niet regelmatig onderhouden of het verzaken van de salaata (gebed) te rechtvaardigen.

B* De tweede groep leest soms wel de namaaz, maar vaak niet en als zij lezen dan doen zij met tegenzin.

a* Deze mensen zullen pas begrijpen wat zij verricht hebben als zij op hun sterfbed gemarteld worden.

b* Op het sterfbed zullen zij tevens hevige dorst hebben en zullen zij snaken naar water. Al zouden zij de oceaanol water toegediend krijgen, dan nog zullen zij paniekerig blijven schreeuwen naar water.

c* In het duistere graf zullen zij gemarteld worden. De "Noer" van de namaaz zal hen niet bijstaan.

Allah ﷻ zegt in Soerah 4, vers 103 : **"Innas-salaata kanat 'alal-muminiena kitaboem-mawkoetaa".**

Hetgeen betekent: **"Waarlijk, de namaaz is voor de moemiens op vaste tijden voorgeschreven". Pagina 1**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 107, vers 4 en 5: "**Fa wayl-oelliel- moeshalliena, alladziena hoem 'an salaati-hiem saahoen**". Hetgeen betekent: "**Wee dan de biddenden, die onachtzaam zijn met hun gebed**"

Allah ﷻ openbaart in dit vers over de mensen, die onachtzaam zijn met de Namaaz en deze niet optijd verrichten. Het Arabiscue woord "**wayl**" is de naam van een ontzettend diepe donkere put in de hel. Als men een steen erop zou gooien, dan zou het **500 jaren** duren voordat deze de bodem bereikt. De verzakers van de Namaaz en zij die onregelmatig de Namaaz lezen, zullen in deze donkere put gesmeten worden. De martelingen in deze put zullen niet eindigen en overweldigend zijn.

Sommige mensen lopen heel erg verwant op de wereld alsof zij geweldig zijn en alles bereikt hebben, maar als zij daar bij Allah ﷻ zullen aankomen, dan ontdekken zij dat zij niets hebben meegebracht. Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 103-104: "**Zeg: 'zullen Wij u vertellen wier werken de slechtste zijn'. Van degenen, wier gehele streven is gericht op het leven dezer wereld, en zij denken dat zij goede daden verrichten**". Deze nonchalante mensen hadden heel veel vrijwillige aanbiddingen verricht, maar de **verplichte Namaaz** hebben zij niet optijd en met minder interesse gebeden of helemaal niet verricht. Zij hadden wel vrijwillige donaties en giften geschonken, maar zij hadden de **verplichte zakaat** niet afgedragen. Ook hebben zij vele keren Oemrah Hady gedaan, maar zij hebben de moeite niet genomen om de **verplichte Hady** te verrichten. Ook hebben zij vrijwillig gevast, maar in de maand Ramadaan de **verplichte 30 dagen niet gevast**.

* **Imam Aboe Hanifah** ﷺ heeft na grondige studies gezegd, dat **het verzaken van de verplichte dagelijkse namaaz een daad is van een ongelovige (kafier)**.

Een momien dient dus de namaaz standvastig te onderhouden en tevens dient een momien ten alle tijden **rein** te leven. Wie weet op welk moment hij deze wereld moet verlaten. Als de **engel des doods** de ziel komt halen, dan kunnen wij hem niet wegsturen om later terug te komen.

* Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft tevens gezegd, dat zijn heilige metgezellen ﷺ netals **schitterende sterren** zijn, dus volg mijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ en u zult u op het rechte pad bevinden en nimmer afdwalen.

De begaafde metgezel **Abdoella ibne Mas'ood** ﷺ heeft veel tijd besteed met de lieve Profeet **Mohammad** ﷺ.

Hij ﷺ had een lange tijd zich volledig dienstbaar gesteld voor de heilige Profeet **Mohammad** ﷺ.

Op een dag vroeg deze metgezel ﷺ hem: "**Ja Rasoelallah, welke daad is het meest geliefd bij Allah** ﷻ".

Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ zei: "**Het gebed (namaaz) op de vastgestelde tijdstippen verrichten**".

Hij ﷺ vroeg aan hem ﷺ: "**en wat volgt daarna**". De beminde Profeet **Mohammad** ﷺ zei: "**Gehoorzaamheid aan de ouders en hun tevreden stellen**".

En hij ﷺ vroeg hem ﷺ wat volgt daarna. De leider ﷺ zei: "**Djihaad**", **vechten voor de zaak van Allah** ﷻ.

* **Imam Aboe Hanifah** ﷺ heeft vele honderden ahadiets-overleveringen van de zeer begaafde metgezel **Abdoella ibne Mas'ood** ﷺ bestudeerd en vastgelegd.

Van de vier grote Imaams, n.l. **Imaam Aboe Hanifah** ﷺ, **imaam Safa'ie** ﷺ, **imaam Hambal** ﷺ, **imaam Maliek** ﷺ **is imaam Aboe Hanifah** ﷺ **de leider**.

Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ hebben ons begunstigd met deze zeer begaafde **Imam Aboe Hanifah** ﷺ als onze Geestelijke Leider. Wees Allah ﷻ hiervoor zeer dankbaar.

* Allah ﷻ zegt uitdrukkelijk in Soerah 66, vers 6: "**O gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, ruw en verschrikkelijk, die Allah's bevel niet negeren, en die volvoeren wat hun bevolen wordt**".

* Allah ﷻ geeft de gelovige moesliem hier opdracht om eerst **zichzelf** te redden van het hellevuur en dan zijn **gezinnen** te redden van het hellevuur.

Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 3 vers 164, dat Hij ﷻ aan de momiens "**een Boodschapper uit het midden van henzelf** heeft geschonken, **die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt (joezakkihiem) en hen het Boek (heilige Qoeran) en de Wijsheid (hiekmah) onderwijst**.

De ouders moeten dus eerst zichzelf redden van het hellevuur en zich voorbeeldig opstellen door de verplichte dagelijkse Namaaz te lezen en dan de kinderen en zijn gezin te onderwijzen. De jongeren hebben scherpe ogen om waar te nemen en te onthouden wat zij zien en horen. Peuters tussen 3 en 8 jaar zijn ook zeer gehecht aan en afhankelijk van de ouders, waardoor zij gemakkelijk kunnen leren. **Hazrat Ali Moertaza** ﷺ heeft gezegd, dat jongeren tussen 15 en 20 jaar goede begeleiding moeten krijgen om wijsheid te bemachtigen, waardoor zij verder kunnen groeien en een gelukkig leven kunnen leiden. Als de ouders wensen, dat hun kinderen Namaaz moeten lezen en deze ouders lezen zelf het gebed niet, dan is het bijna onmogelijk om deze kinderen en aanverwanten te overtuigen. Deze kinderen zullen wel denken, dat hun ouders hypocrieten zijn. Daarom moeten de ouders het goede voorbeeld blijven geven. Onze lieve kinderen en ons gezin kunnen gemakkelijk op deze wijze van de hel gered worden. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjied te kunnen lezen. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar