



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat:
Kraaijenest 125
1104 CH
Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 3-de Djamaadal-Oelaa

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Namaaz (Salaat) is de redding van de mens en bescherming tegen kwade daden en zedeloosheid.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Ienness-shalata tanhaa 'aniel fahsjaa-ie wal moenkar".

Hetgeen betekent: **"Voorzeker het gebed weerhoudt van zedeloosheid en kwaad".** (Soerah 29, vers 45)

1* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem ﷻ en smeken Hem ﷻ om vergiffenis en rechte leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze lieve Profeet Moehammad ﷺ, zijn **"Ahle Bayt"**- Afstammelingen ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ; wij bidden en smeken Allah ﷻ door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ om ons een verheven leven te schenken en ons beschermen tegen ziekten, ellenden, onderdrukkingen, misleidingen en andere duivelse daden. Deze aanbiddingen en de Namaaz (aanbiddingen) zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren en om ons gelukkig te laten leven in het Hiernamaals.

De Namaaz en de smeekbeden worden het beste uitgevoerd in **"Baitoellah"**- het Huis van Allah ﷻ.

De Baitoellah of Masdjieds zijn bidplaatsen, die aan Allah ﷻ toebehoren en deze ere-plaatsen zijn Tekens van Allah ﷻ en de Moesliems dienen deze Tekens goed te onderhouden en deze te bezoeken.

* Ook moeten wij weten, dat Allah ﷻ op de Dag des Oordeels over onze goede daden en slechte daden zal beslissen of wij een goede plaats in het Paradijs zullen krijgen of in de Hel moeten branden. Maar voordat Allah ﷻ over deze daden zal beslissen, zal Hij ﷻ ons eerst vragen of wij de Namaaz hebben onderhouden. De allerbelangrijkste en de eerste vraag zal dus over Namaaz zijn. Als deze goed bevonden wordt, dan zal er over andere aanbiddingen gesproken worden.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ perfect geschapen met "supreme" karakter en gedragsvormen. Als wij moesliems hem beminnen en respectvol volgen, dan kunnen wij met de **"Noer"** van Allah ﷻ en van Zijn Beminde Profeet ﷺ in deze wereld en in het Hiernamaals schitteren.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de Sahaba-e-Kiraam ﷺ opgevoed, onderwezen en de gunsten en zegeningen voor hun zichtbaar gemaakt en zij leefden perfect. Zij hadden de smaak te pakken van goed gedrag, perfecte karakter en respect voor elkaar. Deze Momiens waren dus altijd behulpzaam, eerbiedig, zorgzaam, ondersteunend en behandelden anderen liefdevol zoals zij zichzelf behandelden en zelfs beter. Er was geen ruimte voor onderlinge ruzie, jaloezie, haat, hebzucht, gierigheid, liefde voor wereldse glitter, verdriet, beroving en onderdrukking. Zij gedroegen zich als perfecte momiens.

* Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft gezegd, dat Sahaba-e-Kiraam ﷺ niet te evenaren zijn in goed gedrag en karakter. Al zouden de andere momiens b.v. een berg vol goud op weg van Allah ﷻ offeren, dan is dat bij Allah ﷻ minder in vergelijking met de hoogte van het offeren van een handvol graan van de metgezellen ﷺ.

De reden van deze hoge waardering van de Sahaba-e-Kiraam ﷺ ligt in het feit, dat deze momiens alles deden uit liefde, beminning, respect en omwille van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

Het leven van Sahaba-e-Kiraam ﷺ was slechts voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en zij deden niets anders dan om Allah ﷻ te gehoorzamen en heilige Profeet Moehammad ﷺ te volgen.

Als voorbeeld kunnen wij de Namaaz of de Salaat nemen. Deze verplichte aanbidding van Allah ﷻ en de belangrijkste steunpilaar van ons geloof Islam werd nimmer verzaakt door de metgezellen ﷺ.

De rode draad tussen een Sahaba-e-Kiraam ﷺ en een ongelovige (kafier) was de Namaaz of Salaat. Het was zelfs ondenkbaar, dat een metgezel ﷺ de Namaaz verzaakte.

* Hazrat Djabier ibne Abdoella ﷺ heeft overgeleverd dat de Beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd:

A* **"Laisa bainal abedie wa bainal koefrie iella tarkoes-salaah"**. Hetgeen betekent: **"Het verschil tussen een dienaar van Allah en een ongelovige is het onderhouden van de namaaz"**.

B* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft tevens gezegd: **"Iemand die de namaaz verzaakt, is een ongelovige"**.

C* Hazrat Aboe Darda ﷺ werd door de lieve Profeet Moehammad ﷺ aangemoedigd om nimmer naast Allah ﷻ iemand anders of iets anders te plaatsen, al word je in stukken gehakt en in het vuur gebraden en let goed op en je bent dringend gewaarschuwd om **de dagelijkse namaaz nimmer te verzaken**.

D* **"Verzaakt nimmer de namaaz opzettelijk, want waarlijk, degene die het gebed opzettelijk verlaat, hem komt de de beloofde bescherming van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ niet toe"**

Het gebed, namaaz en masdjied zijn **Tekens en Noer** van Allah ﷻ en een momien dient deze Tekens en Noer van Allah ﷻ in stand te houden en te laten schitteren.

* Imam Aboe Hanifah ؓ heeft na grondige studies gezegd, dat **het verzaken van de verplichte dagelijkse namaaz een daad is van een ongelovige (kafier)**.

Een momien dient dus de namaaz standvastig te onderhouden en tevens dient een momien ten alle tijden **rein** te leven. Wie weet op welk moment hij deze wereld moet verlaten. Als de **Engel des doods** de ziel komt halen, dan kunnen wij hem niet wegsturen om later terug te komen.

* Om het gebed-de namaaz te kunnen lezen is het ook belangrijk te weten, dat wij eerst **rein** moeten zijn; dus het grote bad, de “ghoesl” en de “woedzoe”- kleine wassing moeten zijn uitgevoerd.

Allah ﷻ zegt in Soerah 5, vers 6: **“O gij die gelooft, wanneer gij het gebed wenst te verrichten, wast dan uw gezicht en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft over uw hoofd en wast uw voeten tot aan de enkels”**.

Hieruit blijkt, dat de “woedzoe” 4 farz-verplichte gedeelten heeft en ook nog enkele vrijwillige gedeelten.

De "woedzoe" is dus als volgt: 1* Was 3 keren uw handen tot aan de polsen. 2* Spoel mond, borstel uw tanden en gorgel. 3* Reingt uw neusgaten; snuif 3 keren water in en uit. 4* Was uw gezicht 3 maal vanaf het voorhoofd tot onder de kin en van oor tot oor; eventueel uw baard met natte vingers uit elkaar brengen. 5* Was grondig eerst uw rechter arm tot aan de elleboog en daarna de linker arm.

6* Veeg uw hoofd vanaf de voorhoofd tot aan de achterhoofd met uw pink, ring- en middel vingers van beide natte handen; veegt daarna met uw wijsvingers de binnenzijden van de oren en met de duimen de buiten-kant van de oren; tenslotte veegt u dan met de rug van de vingers uw nek schoon.

7* Was tenslotte eerst uw rechtersoet tot aan de enkel en daarna uw linkersoet goed schoon.

De woedzoe moet heel erg belangrijk gezien worden, want **zonder woedzoe is geen namaaz**. De woedzoe moet met rein water uitgevoerd worden. Het water wast de zonden van uw lichaamsdelen weg.

Een moesliem moet streven om altijd zich **rein** te houden en ver te blijven viezigheden en zonden.

* Heilige Profeet Mohammad ﷺ liep eens met enkele metgezellen ؓ langs 2 graven. Hij ﷺ zag onder in de graven, dat beide personen in het helle vuur gemarteld werden en hij ﷺ merkte op, dat beide personen veel pijn leden door hun zonden. De ene beschermde zich niet van urine spetters, waardoor hij onrein leefde. En de andere had de gewoonte om anderen te vernederen door **achterklap en lasterpraatjes**.

Heilige Profeet Mohammad ﷺ brak 2 takken van een boom en plantte deze op de graven. Hij ﷺ zei, dat zo lang deze groene takken *Dziekr-oe-Allah* lezen, zullen deze bewoners van de graven wat rust krijgen.

* Allah ﷻ zegt in Soerah 49, vers 12: **“O gij die gelooft! Vermijdt veel gissingen; waarlijk gissingen worden zonden. En zoekt niet naar gebreken, noch belastert elkaar. Zou iemand onder u wensen het vlees van zijn dode broeder te eten? Want gij zoudt er toch walging tegen hebben? En vreest Allah; waarlijk, Allah is zeer Berouw-aanvaardend. Genadig”**.

* Het is overgeleverd, dat op een nacht een heilige met zijn negenjarige zoon de moskee betrad voor de Tahadjoed namaaz. De zoon zei: **“Papa, deze mensen liggen hier in de moskee te pitten in plaats van namaaz te lezen”**. De heilige reageerde hierop en zei: **“Beta, het zou voor jou beter zijn, dat jij thuis op je bed lag te slapen. Jij bent nu bezig met een zeer grote zonde. Jij zondigt met roddel en lasterpraatjes. Jij weet niet, waarom deze heiligen hier liggen, misschien nemen zij een rustpauze na de Isha namaaz om dan later de Tahadjoed namaaz te lezen”**.

Namaaz wordt gelezen om Allah ﷻ te aanbidden; dit gebed wordt met innige liefde en respect voor Allah ﷻ gelezen, alsof jij Hem ﷻ ziet en als jij Hem ﷻ niet kan zien, dan moet jij wel bewust ervan zijn, dat Hij ﷻ jou zeer zeker waarneemt. Als Namaaz op deze manier gelezen wordt, dan zal de **“Noer” van Allah ﷻ** op je hart huisvesten, waardoor zedeloosheid en zonden vanzelf uit het hart wegvlugten en je dan een gelukkig leven kunt leiden en ook schitteren in het Hiernamaals.

De Sahaba-e-Kiraam ؓ wisten, dat zij zich niet stand konden houden als zij de Namaaz niet zouden lezen.

Sommige domme mensen, vooral de hypocrieten vinden dat Namaaz lezen onbelangrijk is en vergeten, dat het niet onderhouden van de Namaaz grote negatieve gevolgen op hun welzijn meebrengt.

* Tegenwoordig zorgt het wereldse leven met al haar **lusten en plezier** ervoor, dat wij een nonchalant leven leiden, waardoor wij Allah ﷻ vergeten en niet werken voor het **Hiernamaals**. Wij zijn meestal bezig met allerlei onnozele zaken en leuke spelletjes en verspillen daarmee onze dierbare tijd.

Het niet lezen van Namaaz maakt ons **suf, labiel, wispelturigen angstig**, waardoor wij ernstig **ziek** worden en lijden aan **frustratie, trauma, depressie, hoge bloeddruk, maagzweer, hersenbloeding**.

Deze mensen komen dan naar de moskee voor **Doe'a en Tawiez**. Als zij gevraagd worden om namaaz te lezen, dan vinden zij allerlei **excuses** z.a. ik ben onrein of ik heb geen woedzoe of mijn baas is streng; ik moet hard werken anders word ik ontslagen en ik heb geen tijd. Deze mensen houden zichzelf voor de gek. Het is niet de baas of geen tijd hebben voor de namaaz of je lichaam is niet rein, maar de werkelijke reden is de vervloekte duivel, de interne sjaitaan, die de mens tegenwerkt om gelukkig te leven.

Moge Allah ﷻ en Zijn **Bemінде Profeet** ﷺ ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjied te kunnen lezen. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar