



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 18-de Rabie-oets-Tsaanie

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah ( Tekrier ) van

**Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**  
**Beminning van heilige Profeet Moehammad ﷺ en de Vrienden van Allah ﷻ is Iman bescherming.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

**“Ienaaa a'ethainaa-kalkawtsar”- (Soerah Al Kawtsar 108, vers 1)**

**“O Beminde Profeet, Wij hebben u waarlijk eindeloze gaven geschonken”**

1\* *“Alhamdoe liellah”*. Gezegend zijn wij, omdat Allah ﷻ ons op deze speciale *Ied-dag* heeft uitgenodigd om gezamenlijk de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen in *Djame Masdjied TAIBAH*.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met de gunsten van de Djoemoe'a.

Allah ﷻ heeft alle werelden geschapen, dus ook heeft Hij ﷻ onze wereld en het Hiernamaals geschapen.

En Allah ﷻ openbaart in Soerah 67, vers 2: **“Alladzie galakal-mauwta wal hayaata lie yabe-loe-wakoem ayyoekoem ahsanoe 'amalaa; wa hoe wal 'aziezoel-ghafoer”**.

Hetgeen betekent: **“Hij, Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wiens handeling onder u het beste is; en Hij is de Eerwaardige, de Vergevensgezinde”**.

Het wereldse leven met al haar lusten en plezier zorgt ervoor, dat wij een nonchalant leven leiden, waardoor wij Allah ﷻ vergeten en niet werken voor het Hiernamaals. Als wij in deze wereld met allerlei onnozele zaken en spelletjes bezig zijn en daarmee onze dierbare tijd verspillen, dan zullen wij later als wij het graf bereiken veel spijt van hebben. Maar als wij onze dierbare tijd met de allerbelangrijkste zaken bezig houden, zoals de heilige Qoeran voorschrijft en de Beminde Profeet ﷺ voorgeleefd heeft, dan zullen wij gevrijwaard worden van de straffen en martelingen in deze wereld, in het graf en in het Hiernamaals. De voortschrijdende tijden kunnen niet teruggedraaid worden en dus moeten wij alle beschikbare minuten goed gebruiken om Allah ﷻ te gehoorzamen, te aanbidden en de heilige Profeet ﷺ te volgen.

Heilige Profeet Moehammade ﷺ heeft gezegd: **“Ad-doenya Mazra'atoel Agierah”**.

Hetgeen betekent: **“Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het hiernamaals”**.

Wij moeten in deze wereld dus de landbouw-areaal ploegen, bewerken, zaaïen, beplanten, wateren en onderhouden. De vruchten en andere voordelen zullen wij in het Hiernamaals-graf plukken en ontvangen.

Deze week is de tijd van *“Mahboebe Ielaahie”* hazrat **Sultane Awliya Gaadja Niezamoeddien** ﷺ. Zijn heilige moeder bewerkte katoen en maakte kleding ervan. Deze jongeman studeerde met alle oprechtheid *“Noer Ielm”* en bereikte een hoog niveau in het geloof Islam. Zijn moeder maakte een katoenen tulband en met deze eenvoudige voorzieningen verwelkomde hij duizenden mensen in zijn *“khankah”* voor het geloof en voor de gezamenlijke aanbeddingen van Allah ﷻ.

*“Noere Ielm”* wordt meestal geschonken door Allah ﷻ aan heiligen, die een hoge mate van taqewa bezitten.

\* Op een dag kwam de leerling hazrat *Idries Safa'i* ﷺ bij zijn leraar hazrat *Waq'a'i* ﷺ en zei: *“O Sjaigh, ik kan niet veel onthouden. De leraar zei hierop, dat hij zijn zonden moet laten varen en moet leven als een heilige, want zonden maken het hart zwart. “Noere Ielm”-Allah's Woorden kunnen dan niet op het hart en verstand huisvesten. Door deze wijze woorden was hij veranderd en kon hij alles goed onthouden.*

Heilige Profeet Moehammade ﷺ heeft gezegd: **“Iennal-mar'a ma'a man ahabbaa”-Een persoon zal met iemand zijn en opstaan, die hij lief heeft**. Dus op de Qayamat zullen zij samen met hun vrienden zijn.

\* Een tijd zitten tussen de Vrienden van Allah ﷻ is beter dan 100 jaren aanbeddingen van Allah ﷻ.

De wijsgeer hazrat maulana *Djalaloeddien Roemi* ﷺ schrijft in zijn boek, dat als een momien Allah ﷻ wilt ontmoeten, dan moet hij bij de *Awliya's-e-Kiram* ﷺ, in hun kamp gaan zitten. Deze heiligen zijn net als vuurtorens in het duisternis. Zij doen ons denken aan Allah ﷻ en koppelen ons aan Allah ﷻ.

\* Op een dag kwam een leerling bij hazrat **Sultane Awliya Gaadja Niezamoeddien** ﷺ en zei: *“O Sjaigh, ik ben heel erg arm en mijn schuldeiser wilt nu zijn geld hebben, maar ik heb niets om hem te betalen.*

De Sjaigh nam een ei en begon het volgende te lezen: **“Aoedzoe biellahie minasjai-thanierradiem.**

**Biesmiellaahier-rahma-nierrahiem”**. **“Qoel hoewalla-hoe ahade. Allahoessamade. Lam jalide wa**

**lam joelade. Wa lam jaqoellahoe koefoewan ahade”**. Hij blies daarna enkele keren op de ei en deze werd door de Wil van Allah ﷻ veranderd tot een gouden ei. De Sjaigh gaf de leerling de gouden ei om zijn schuld ermee af te lossen. Hij loste zijn schuld af en dacht na. Ik heb nu van mijn Sjagh 2 voordelen gehad: 1\* Ik ben af van mijn schuld. 2\* Ik heb nu ook geleerd, hoe ik van een kippe ei een gouden ei kan maken. **Pagina 1**

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque “TAIBAH” and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque “ANWAR-e-MADINA” Eindhoven

Culturele Centrum “ZIAL-OEL-ISLAAM” te Almere

Islamic Training Centre” TOOBA” Amsterdam

“JAMIA MEDINATUL ISLAM” Den Haag



Secretariaat:

Kraaijenest 125

1104 CH

Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 29-1-2016.

Heel enthousiast kocht hij daarna wat eieren en begon te lezen: **“Aoedzoe biellahie minasjai-thanierradiem. Biesmiellaahier-rahma-nierrahiem”. “Qoel hoewalla-hoe ahad. Allahoessamade. Lam jaliede wa Lam joelade. Wa lam jaqoellahoe koefoewan ahade”**. En hij bleef lezen en herhalen, maar de kippe ei veranderde niet tot goud. Hij haastte zich naar de Sjaigh en vertelde hem, dat hij hetzelfde reciteerde, maar de kippe ei veranderde niet tot goud. Wat is het verschil en wat deed ik niet goed. De Shaigh zei hierop: **“O mijn zoon, je hebt wel goed gelezen, maar vanwaar haal je de heilige, goddelijke tong, die Allah ﷻ aan Gaadja Niezamoeddien heeft geschonken”**. Wij moeten wel goed begrijpen, dat de Awliya-e-Kiram ﷻ speciale gaven van hun Heer ﷻ hebben ontvangen, waarmee zij wonderen kunnen verrichten. Zij handelen met speciale krachten van Allah ﷻ (Roehaniyat) en schitteren in de Noer van Allah ﷻ. Deze zijn de krachten, die de Vrienden van Allah ﷻ van hun dierbare Schepper ﷻ hebben verworven.

\* Een leerling kwam bij zijn Shaigh en verzocht hem om hem de kunsten van het vak chemie te leren, waarmee hij dan van koper goud kon produceren. De Sjaigh zei, dat hij vroeger chemie beoefende, maar heeft het vak gelaten om zich te verdiepen in de zaak van Allah ﷻ. Hij zei verder, dat hij nu de ervaring heeft, dat goud en andere wereldse schitteringen geen rust te weeg brengt op het hart. Het is veel beter voor jou om van je hart een echte vrome hart te maken, waardoor je hart kan schitteren in de Noer van Allah ﷻ en je hart tot rust kan komen en je gelukkig kunt leven onder de schaduw van Allah ﷻ.

Allah ﷻ zegt in Soerah 13, vers 28: **“Alladziena aamanoe wa tathema-iennoe qoeloebhoebie dieziekriellah. Alaa bie dieziekriellahie tathema-iennoe qoeloeb”**.

Hetgeen betekent: **“Zij, die geloven en wier harten rust vinden door het gedenken van Allah. Luistert! Slechts in het gedenken van Allah is er rust voor de harten”**. **“Tarieke Moestafa ka tjhorna, hai wadjhe barbadie. Iesie se kouwm doenja me howie be iegtiendar apnie. Hemme karnie hai Shahenshahe bataha kie raza ghojie. Wo apne ho ghejie to rahmate parwar-dieghaar apnie”**.

Wij moeten standvastig in verbinding blijven met de groep heiligen en de Vrienden van Allah ﷻ. Allah ﷻ zegt verder in de bovenvermelde Soerah 108, vers 1: **“lennaaa a’ethainaa-kalkawtsar”**.

Hetgeen betekent: **“O Beminde Profeet, Wij hebben u waarlijk eindeloze gaven geschonken”**

Allah ﷻ zegt hier: **“lennaaa”** en dit betekent **“Wij”**, maar Allah ﷻ is **Één** en het moest dus **“Ik”** zijn.

Hier zegt Allah ﷻ dus, dat Hij ﷻ met al Zijn Namen en Eigenschappen z.a. Barmhartig, Genadevol, Schepper, Machtig, enz. Zijn Beminde Profeet Moehammede ﷺ eindeloze gaven heeft geschonken.

Het 2-de woord **“a’ethainaa”** betekent: **“heeft geschonken”**. Allah ﷻ heeft Zijn “Noer” met al Zijn Namen en Eigenschappen laten schitteren op Zijn Beminde Profeet Moehammede ﷺ, niet één of een paar, maar alle Namen en alle Eigenschappen.

De Qoeran tafsier speciakist hazrat **Abdoella ibne Abbaas** ﷺ heeft gezegd, dat met **“alkawtsar”**- bedoeld wordt, dat alle goedheden, gunsten en genade van Allah ﷻ aan de heilige Profeet Moehammede ﷺ is geschonken. Een metgezel ﷺ zei: **“Jaa Rasoolallah ﷺ. Er is een rivier in het Paradijs, die “Alkawtsar” heet”**.

Heilige Profeet ﷺ zei, dat deze ook erbij hoort, die Allah ﷻ aan Zijn Beminde Profeet ﷺ heeft geschonken.

\* En Allah ﷻ openbaart in Soerah 21, vers 107: **“Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-‘aalamien”**. Hetgeen betekent: **“En Wij hebben u (beminde Profeet) niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden”**.

Allah ﷻ heeft dus Zijn Beminde Profeet Moehammede ﷺ gestuurd als **“Genade voor alle werelden”**.

Heilige Profeet ﷺ heeft gezegd, dat Allah ﷻ hem alle **Genade en Gunsten** heeft geschonken en ik deel deze uit.

\* Een leerling zei aan zijn heilige leraar, dat hij vaak hoort, dat heilige Profeet Moehammede ﷺ heel erg vrijgevig is. Is hij dan beter dan de zeer vrijgevige heilige **Hatiem Tai** ﷺ. De heilige **Hatiem Tai** ﷺ had zelfs in zijn kasteel **zeven** deuren laten bouwen om daaruit te schenken. De mensen konden van iedere deur giften ophalen. De heilige leraar zei tegen zijn leerling: **“O mijn zoon, deze heilige verdeelde inderdaad door zeven deuren. Als de persoon niet tevreden was met de gift van de eerste deur, dan ging hij naar de tweede en als hij dan toch niet tevreden was, dan kon hij van de derde of vierde, enz. krijgen** Heilige Profeet Moehammede ﷺ was heel erg vrijgevig en onbaatzuchtig. Als een persoon bij hem kwam voor hulp, dan kreeg hij zoveel, totdat hij tevreden naar huis keerde; deze ene deur is eindeloos genoeg voor iedereen. Hazrat **Aboe Hoerairah** ﷺ leefde in armoede en kreeg wat dadels in zijn tas van de heilige Profeet ﷺ, maar hij mocht niet in de tas kijken. Hij at uit de tas, liet zijn familie en zijn vrienden jaren uit de tas eten en de hoeveelheid verminderde niet. Tijdens de drukte van het heengaan hazrat **Oetsmane Ghanie** ﷺ, verloor hij de tas en hij jammerde, weende en zei; **“O mijn vrienden, jullie huilen voor het heengaan van één heilige, maar ik huil voor twee verliezen; ik heb mijn leider verloren en ik heb mijn dadeltas, die ik van de heilige Profeet Moehammede ﷺ had gekregen nu ook door de drukte verloren.**

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammede ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag, ons liefde schenken opdat wij de Awliya-e-Kiraam ﷺ kunnen beminnen en hun ook volgen. Amien !!