



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 22-1-2016.

Djoemoe'a 11-de Rabie-oets-Tsaanie 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Koning der Soefies Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen"- Soerah`Anfaal 8, vers 34

"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen-taqewa bezitten"

1* **"Alhamdoe liellah"**. Gezegend zijn wij, omdat Allah ﷻ ons op deze speciale dag heeft uitgenodigd om gezamenlijk de verplichte Djoemoe'a Namaaz te lezen in *Djame Masdjied TAIBAH*. De maand *Rabie-oets-Tsaanie* is de maand van **"Ghiejaarwie Sjarief"**. Wij zijn begunstigd door Allah ﷻ en Zijn Profeet *Moehammade* ﷺ met het herdenken van *Ghawse Azam Sjaikh ABDOELQADIER DJILANI* ﷺ. Wij zullen hierdoor onze imaan beschermen en ons wereldse leven weerbaar maken tegen de sjaitan en slechte emoties.

Wij lezen bijna altijd deze Doe'a: **"Rabbanaa aatiena fied-doenjaa hasanatanw-wa fiel agieratie hasanatanw-wa Qienaa adzaaban-naar"** (Soerah 2, vers 201)-

Hetgeen betekent: **"O Mijn Heer, schenk ons het goede in deze wereld en het goede in het Hiernamaals en red ons van de straf van de Hel"**.

Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ heeft gezegd: **"Ad-doenya Mazra'atoel agierah"**.

Hetgeen betekent: **"Deze wereld is de landbouw-areaal voor het leven in het hiernamaals"**.

Wij moeten in deze wereld dus de landbouw-areaal ploegen, bewerken, zaaien, beplanten, wateren en onderhouden. De vruchten en andere voordelen zullen wij in het hiernamaals-graf plukken en ontvangen. Op een dag kwam een jonge metgezel ﷺ bij de heilige Profeet *Moehammade* ﷺ en zei, dat hij bezig was om zijn huis te bouwen en midden in het huis is een dadelboom van mijn buurman. Ik verzoek hem om de boom aan mij te verkopen, waardoor ik deze kan weghalen en de bouw afronden, maar deze man weigerde. Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ liet de buurman komen en verzocht hem om de boom aan hem te verkopen en Allah ﷻ zal u tevens belonen met een veel betere dadelboom in het Paradijs. De buurman bleef weigeren. Een andere metgezel ﷺ hoorde de discussie en reageerde zeer enthousiast en zei: **"Jaa Rasoelallah**. Ik wil deze handel afkopen. Ik heb een zeer grote dadelboom areaal met 600 prachtige dadelbomen, een waterput, behuizing en andere voorzieningen er op en ik geef deze weg aan de buurman als hij de toestemming geeft om de boom te kappen. Heilige Profeet *Moehammade* ﷺ reageerde zeer vreugdevol en zei, dat Allah ﷻ jou zal belonen met een prachtige dadelboom areaal met vele malen betere dadelbomen in het Paradijs.

Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107 en 108: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken doen, voor hen zijn de Tuinen van Djannat tot gastonthaal. Zij zullen daarin voor altijd verblijven. Zij zullen daarvan geen verandering van plaats wensen"**.

Maar als een persoon goede daden verricht, maar heeft geen Imaan, dan zal hij geen enkel voordeel ervan in het Hiernamaals hebben, want hij gelooft niet in Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammade* ﷺ. De belangrijkste voorwaarde is Imaan. Zonder Imaan is hij niet welkom in het Paradijs.

Allah ﷻ zegt in Soerah Fatiha 1, vers 5 en 6: **"Iehdie-nash-shirathal-moestaqiem. Shiera-thalldziena an'amta 'alaihiem"**. Hetgeen betekent: **"Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen, die aan wie U gunsten hebt geschonken"**.

Wij lezen onafgebroken Namaaz en aanbidden Allah ﷻ en lezen de Soerah Fatiha en vragen ermee tevens Doe'a . En Allah ﷻ zegt ook in Soerah 4, vers 69: **"En wie Allah en zijn Boodschapper gehoor-zaamt, die zal dan samen zijn met degenen, wie allah gunsten heeft geschonken, namelijk de Profeten (Nabieyien) en de Waar-achtigen (Shieddieqien) en de Martelaren (Sjoe-hadaa) en de Rechtschapenen (Shaaliehien). Wat een uitstekende metgezellen zijn dat"**.

*. En in Soerah 9, vers 119 zegt Allah ﷻ: **"O gelovigen, vreest Allah en weest met de waarachtigen"**. In bovenvermelde Soerah *Anfaal* 8, vers 34 zegt Allah ﷻ: **"Ien awliyaaa-oehoe iellal moettaqoen"-**

"Voorzeker, de Vrienden van Allah zijn slechts degenen, die Allah vrezen-taqewa bezitten"

Uit de bovenvermelde Soerahs kunnen wij concluderen, dat Allah ﷻ de *Shaalihien* en *Shaadiqien* een speciale eer heeft geschonken en Hij ﷻ heeft deze Heiligen tot Zijn Awliya's-Zijn Vrienden gemaakt en deze *Awliya-e-Kiraam* ﷺ hebben geen vrees, angst en verdriet. Deze Heiligen vrezen slechts Allah ﷻ **Pagina 1**

en leven en werken voor de zaak van *Allah* ﷻ. Zij bezitten speciale kwaliteiten zoals: A* “Ieglaas”-oprechtheid, eerlijkheid en doen alles met innerlijke liefde omwille van *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ. B* Zij vergaren kennis van Islam. C* “Ibadah”-de opgebouwde kennis wordt in de praktijk gebracht. Het is uitendelijk niet de kennis, maar Ibadah en goede daden, die ons van pas zullen komen op de Dag des Oordeels. D* “Taqewa”- Vrees voor *Allah* ﷻ. E* “Aglaaq”-Goed gedrag. Deze Heiligen vertonen zeer verheven gedrag. Hun voorkomen en goed gedrag doen ons zeer zeker denken aan *Allah* ﷻ. Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ zegt, dat *Allah* ﷻ gezegd heeft, dat als Mijn Dienaren die naast de verplichte aanbeddingen ook *Nawafiel*-vrijwillige aanbeddingen uitvoeren, dan komen zij dicht bij Mij. Deze Dienaren zijn na een periode erg dichtbij *Allah* ﷻ en zij leven en schitteren in de Noer van *Allah* ﷻ. *Allah* ﷻ verheft hen dan tot Zijn Vrienden. Deze Vrienden van *Allah* ﷻ noemen wij de *Awliya-e-Kiraam* ﷺ. Zij handelen met speciale krachten van *Allah* ﷻ (Roehaniyat) en schitteren in de Noer van *Allah* ﷻ. Een voorbeeld is het volgende: Hazrat Oemar Faroeq ﷺ zat op de preekstoel van de Moskee van Medina Sjarief en hij zag honderden mijlen verder, dat het Moesliem leger van achteren aangevallen zou worden. Het Moesliem leger onder leiding van hazrat Sadiya ﷺ was in strijd met het leger van Iran. Hazrat Oemar Faroeq ﷺ riep: “Sadiya, let op !!! Jullie worden straks van achteren door het Iranse leger aangevallen”. Hazrat Sadiya ﷺ heeft de stem van hazrat Oemar Faroeq ﷺ op zo’n grote afstand duidelijk gehoord, heeft gereageerd en ook dat leger onder controle gebracht. Dit is de kracht van de Vrienden van *Allah* ﷻ.

* Sjaitaan-Iblies was een heilige geest en zijn naam was Azazel en leefde tussen de engelen in het Pardijs. Sjaitaan heeft 60.000.000 jaren *Allah* ﷻ gehoorzaamd en aanbeden, maar hij is toch vervloekt omdat hij hazrat *Adam* ﷺ niet heeft gerespecteerd. Sjaitaan blijft de moesliems misleiden; wij moeten daarom hem niet volgen. Wij moeten met de heilige *Waliy-oel-Allah* ﷺ liefdevol bevriend zijn en onze Imaan beschermen.

* De Koning der Soefies Ghauwse Azam Moehie-oed-dien Shaigh Abdoelqadier Djilani ﷺ is door *Allah* ﷻ verheven tot de Geestelijk Leider van alle *Awliya-e-Kiraam* ﷺ. Zijn heilige vader hazrat Aboe Saleh ﷺ en de heilige moeder Oemmoel Ghair ﷺ waren zeer vrome afstammelingen van heilige Profeet *Moehammad* ﷺ. Zijn heilige vader liep op een hete dag langs een gracht en hij was moe en dorstig. Hij zag een appel op het water drijven en zonder na te denken, pakte hij deze spontaan op en heeft deze opgegeten. Na een tijdje realiseerde hij, dat de appel niet van hem was en dus was het onterecht om een appel van een andere op te eten. Hij moest vergiffenis vragen en liep langs de gracht op zoek naar de eigenaar. Hij zag de appel boomgaard en sprak met de bejaarde eigenaar hazrat Abdoella Moesa’ie ﷺ om hem te vergeven voor het onterecht opeten van zijn appel. Deze bejaarde dacht in zichzelf na, wat een engelachtig gedrag vertoont deze jongeman en ik moet hem in huis nemen. De eigenaar zei daarna, dat hij hem slechts op één voorwaarde zou vergeven. Hij moest allereerst 10 jaren op zijn boomgaard werken en daarna moest hij met zijn dochter, die blind, verlamd en doofstom was, trouwen. De jongen dacht even na, dat hij vergeven moest worden om de hartstochtelijke relatie met *Allah* ﷻ te behouden. Dus heeft hij het voorstel van de eigenaar geaccepteerd. Na de Nikah bleek, dat de bruid normaal en gezond was en de vader had eerder gezegd dat zijn dochter ziek was, omdat zij zo erg vroom was, waardoor zij nooit een vreemde man had gezien of gesproken en zij trad nimmer buiten haar huis. Uit dit vrome gezin was de Koning der Soefies Moehie-oed-dien Ghawse Azam Sjaikh Addoel-QADIER Djilani ﷺ in het jaar 470 *Hidjrie* geboren. Vermeldingswaard is ook, dat hij:

a* de recitatie van de Heilige *Qoeran* reeds als foetus in de buik van zijn moeder heeft geleerd.
b* als baby heeft hij in de maand *Ramadaan* overdag volledig gevast en pas na zonsondergang melk gedronken.
c* de belofte van zijn heilige moeder in eer hoog gehouden heeft. Dit gebeurde als volgt:
Bij het vertrek naar Bagdad Sjarief stond de verdrietige moeder bij de karavaan en zei: “Mijn zoon, wat er ook gebeurt, spreek altijd de waarheid. *Allah* ﷻ zal bij jou zijn. Ik vertrouw jou aan *Hem* ﷻ en *Allah* ﷻ zal jou altijd te hulp staan en beschermen”. De 40 rovers hebben onderweg de karavaan beroofd. Deze jongeman werd ook ondervraagd en hij heeft eerlijk verteld, dat hij 40 Dinars bij zich. Hij loog niet omdat hij zijn moeder dit beloofd had. Hierdoor werden de rovers wakker geschud en dachten na, dat zij altijd *Allah* ﷻ ongehoorzamen en werden door deze eerlijke houding van de Sjaigh allen *Awliya-e-Kiraam* ﷺ.

d* Het schip van enkele Moerieds van de Sjaigh ﷺ kregen schipbreuk en hun schip was aan het zinken. Deze Moerieds schreuwden het volgende uit: “Jaa Sjaigh AbdoelQadier, al madad-redt ons van deze verdrinking”. De Sjaigh ﷺ verzorgde op dat moment “Dars” in zijn Khankah. Hij ﷺ maakte enkele heftige hand-bewegingen en redde het zinkende schip en zijn Moerieds. Deze groep Moerieds kwamen daarna om hem te bedanken. De Sjaigh ﷺ zei, dat hij hun roep en kreet heeft gehoord. “Ik heb daarna met de Wil van *Allah* ﷻ jullie schip boven water gebracht en jullie gered. Deze is kracht, die de Vrienden van *Allah* ﷻ van hun dierbare Schepper ﷻ hebben verworven.

Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag, ons liefde schenken opdat wij de *Awliya-e-Kiraam* kunnen beminnen en hun ook volgen. Amien !!