



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 1-1-2016.

Djoemoe'a 20-ste Rabie-oel-Awwal 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de mens gered van vernietigingen, dus weest dankbaar aan Allah ﷻ.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa-ajjoehannaasoe qade djaaa-akoem boerhaanoem-mier-rabbiekoem wa anzalnaa ielaikoem noeram-moebienaa" (Soerah 4, vers 174)

"O gij mensen! Waarlijk, er is tot u een duidelijk bewijs van Allah (wonder) gekomen en Wij hebben tot u een schitterend licht nedergezonden"

"Noer wala aja hai, noer leker aja hai. Saare aalam pe je dekho, kaisa noer tjhaaja hai.

Assalaatoe wassalaamoe alaika jaa Rasoelallah, Assalatoe wassalamoe alaika jaa Habieballah"

1* "Alhamdoe liellah". Vandaag op 20-ste **Rabie-oel-Awwal** zijn wij weer bij elkaar om op de **Ied-dag** van de week de Djoemoe'a namaaz te lezen, Darse Qoeran en Darse Hadiets te leren en om elkaar liefdevol en vredig te ontmoeten.

* Allah ﷻ heeft op de Djoemoe'a de eerste mens, heilige Profeet Adam ﷺ geschapen en Hij ﷻ blies Zijn Geest op zijn lichaam. Tevens heeft Hij ﷻ de "Noer"-Licht van heilige Profeet Moehammad ﷺ op zijn heilige lichaam geplaatst.

* Allah ﷻ zegt Soerah 62, vers 9: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet"**.

Onze Schepper ﷻ wilt ons gedrag en karakter verbeteren. Hij ﷻ is onze Schepper en Hij ﷻ kent al onze gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze sterke punten en andere emotionele krachten. Hij ﷻ kent ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen. Daarom zegt Allah ﷻ om onze handel, zaken, dierbaren, aantrekkelijkheden, glamour, enz. te laten varen om Hem ﷻ te aanbidden. En het gedenken van Allah ﷻ is voor ons veel beter.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd om op de Djoemoe'a veelvuldig **Doeroedo-Salaam** te lezen, want ik luister rechtstreeks **online** naar uw gestuurde **Doeroedo-Salaam** en ik geef antwoord op de gestuurde **Doeroedo-Salaam**.

Wij zijn gelukkig, dat wij onze belangrijke tijd effectief gebruiken om Allah ﷻ te aanbidden en Hem ﷻ te gehoorzamen, heilige Profeet Moehammad ﷺ te volgen en tevens om veelvuldig **Doeroedo-Salaam** te lezen.

Sommige onnozele zwervers rennen heen en weer op zoek naar feesten om gezellig te eten, te drinken en plezier te maken. Zij vierten openhartig met veel fanfare Nieuwjaars feest, Kerstfeest en andere westerse cultuur feesten. Zij vergeten heel vaak, de ware toedracht van hun leven en zij vergeten, dat iedere minuut, ieder uur of iedere dag en ieder jaar van het leven voorbij raast. Het leven is net als een stevige blokstenen muur, waarvan iedere moment één bloksteen eruit valt. Terwijl het leven voortschrijdt, vallen de blokstenen van de muur steeds af en de muur verzwakt gestadig. Tenslotte stort de gehele muur in elkaar en dit is het einde van het leven. Daarom moeten wij steeds bezinnen, wat wij in de afgelopen periode bereikt hebben, welke aanbiddingen wij gedaan hebben, welke goede daden wij uitgevoerd hebben, welke Masdjeds en Jamia Qoeranschool wij geholpen hebben en wat wij gedaan hebben om andere moesliem broeders en zusters te motiveren voor de aanbiddingen van Allah ﷻ.

Allah ﷻ heeft ons geschapen en naar de wereld gestuurd als een baby, zonder verstand en zonder kracht. Wij konden niet eens goed staan, lopen, praten, horen, zien of nadenken. Onze Schepper ﷻ heeft ons geholpen om gezond, sterk en verstandig te groeien. Sterker nog heeft Allah ﷻ ons Imaan geschonken en ons opgedragen om Hem ﷻ te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

* Allah ﷻ zegt in Soerah 18, vers 107: **"Iennalladziena amanoe wa 'amiloessaalihaatie kaanat lahoem djannatoel fierdauwsie noezoelaa"**. Hetgeen betekent: **"Voorwaar, degenen die geloven en goede werken verrichten, voor hen zijn de Tuinen van het Paradijs tot gastonthaal"**.

* En Allah ﷻ zegt in Soerah 2, vers 156: **"Alladziena iedzaa ashaabathoem moeshiebatoen qaaloe: 'Iennaa liellahie wa iennaa ielaihie raadjie-'oen"**. Hetgeen betekent:

"Welke, als een tegenslag hen treft, zeggen: 'Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren'".

Een momien kent deze Soerachs van de heilige Qoeran heel goed en dus leeft hij standvastig ernaar. Hij weet ook, dat hij nimmer ongehoorzaam zal zijn aan Allah ﷻ, anders zal hij na zijn heengaan, zich vernederd voelen voor zijn Schepper ﷻ. Hij zal ieder moment van zijn tijd effectief besteden en strijden tegen de sjaitaan- de vervloekte duivel. Sjaitaan krijgt daardoor geen kans om de momien te misleiden en hij lost op net als zout, dat in het water oplost. De sjaitaan blijft proberen om de wispelturige mensen te misleiden met geld, rijkdommen, alcohol, jonge schone vrouwen, dure auto's en andere aantrekkelijke wereldse middelen. Deze vervloekte duivel krijgt sommige onnozele mensen mee en voelt zich heel sterk en blijft slachtoffers maken. Als de mens enigszins wankelt en wispelturig is, dan grijpt de duivel zijn kans. Vooral bij ernstige moeilijkheden, ziekten en op het sterfbed zal hij de mens onder druk zetten en motiveren om hem te accepteren als god. Als dit hem lukt, dan heeft hij toch zijn doel bereikt. **Pagina 1**

De naaste familieleden en vrienden moeten vooral erop toezien, dat sjaitaan ook hier geen kans krijgt. Op het sterfbed moeten de dierbaren van de zieke *Soerah Jasien* en *Kalimah Tajjibah* bij hem lezen, waardoor de zieke de kans krijgt om deze woorden te herhalen. Het is uitermate belangrijk om de *Kalimah*: "*Laa ielaha iellallahu Mohammadoer-rasoelallah*" altijd met hart en ziel te blijven lezen en herhalen. Deze zal ons helpen in moeilijke tijden op ons sterfbed.

* Sjaitaan houdt heel veel van een vieze, stinkende omgeving en dus huisvest hij zich ook in de toiletten. Vroeger was het toilet buiten ons huis gebouwd, maar tegenwoordig is het normaal binnen het huis ingericht. Dit is nog moeilijker voor ons geworden, daarom is het nog meer noodzakelijk om de volgende Doe'a vóór het betreden van het toilet te lezen: "*A' oedzoe biellahie mier-riedje-sien-nadjesiel-gaabietsiel-moegabbatsie mienasj-sjaitaanier-radjiem*". Hetgeen betekent: "*Ik neem mijn toevlucht tot Allah tegen de onreinheid van de vervloekte duivel-de sjaitaan*". Deze sjaitaan huisvest zich tijdens het slapen ook in onze onreine neusholten. Daarom is het raadzaam om vóór het slapen zich rein te maken met "goesoel" en "woedzoe" wassingen.

Allah ﷻ heeft heilige Profeet Moehammad ﷺ gestuurd als "*Genade voor alle werelden*" om de mens te helpen, te ondersteunen en te redden van vernietigingen en van ernstige martelingen in het graf en in het hiernamaals.

* En Allah ﷻ openbaart in Soerah 21, vers 107: "*Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-aalamien*". Hetgeen betekent: "*En Wij hebben u (beminde Profeet) niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden*". Allah ﷻ heeft dus Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet Moehammad ﷺ gestuurd als "*Genade voor alle werelden*". Heilige Profeet Moehammad ﷺ zegt zelf ook, dat hij als de *genade* voor alle werelden is gekomen, maar slechts de moesliems waarderen deze *genade*.

* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 33, vers 21 "*Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt*".

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd, dat het geloof Islam *Ahle Soennat wal Djama'at* is het geloof van mij en van mijn *Sahaba-e-Kiraam* ﷺ (volgelingen). Dus om het geloof Islam, de heilige Qoeran en de overleveringen goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om ook het gedrag en karakter van de metgezellen ﷺ na te volgen.

* Onze Lieve Profeet Moehammad ﷺ is als *Rahmatoelliel-aalamien-Genade der werelden* gekomen. Zijn goed gedrag, karakter, manier van praten, zijn helphaftig optreden tegenover de vijanden, zijn zachtaardige verzorging van armen en wezen zijn hoog verheven en reiken de hemelen. De engelen, momiens, vogels, dieren, bergen, enz. respecteren hem ﷺ.

* Onze lieve Profeet ﷺ en de metgezellen ﷺ hebben hun voorbeeld en zegenrijke leven voor ons achtergelaten. Allah ﷻ heeft ons begunstigd met *Imaan* en als moesliem naar de wereld gestuurd. De moesliems zeggen veelal, dat zij van Allah ﷻ houden en Allah ﷻ openbaart in Soerah 3, vers 31: "*O Beminde (Profeet), zeg: 'Indien gij Allah bemint, weest mij dan gehoorzaam, Allah zal u dan beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol'*".

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat u nimmer een momien kunt zijn, indien u mij niet meer lief hebt dan uw huizen, bezittingen, handel, vader, moeder, kinderen, alle mensen en ook uw eigen leven.

Allah ﷻ zegt in Soerah 94, vers 41: "*Wa rafa'e-naa laka dziekrak*"- "*En Wij hebben voor u uw roem verheven*".

En Allah ﷻ zegt in Soerah 93, vers 51: "*Waarlijk Uw Heer zal u weldra zoveel schenken, zodat gij tevreden zult zijn*".

En Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 5, vers 15: "*Qade djaa-akoem minallahie noeroenwa-wa kitaboem-moebien*".

Hetgeen betekent: "*Er is van Allah een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen*".

Ondanks de vele Soerachs in de heilige Qoeran, waarin Allah ﷻ over de verheven eerbied en liefde van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ openbaart, zijn er toch vele domme mensen, die zich moesliems noemen en ongehoorzaam zijn aan Allah ﷻ en de Beminde Profeet Moehammad ﷺ vernederen, waardoor zij ongetwijfeld uit het geloof treden.

* De heilige moeder van de beminde Profeet Moehammad ﷺ heeft overgeleverd, dat toen haar baby geboren werd, schitterde hij en was schoner dan de volle maan en verspreidde een verheven geur, die aangenamer was dan de beste Amber.

* Hazrat Anas ibne Malik ﷺ heeft overgeleverd, dat het voorkomen en gezicht van de heilige Profeet Moehammad ﷺ zo aantrekkelijk schitterde, dat ik mijn gezicht niet van hem kon afwenden. Ik bleef naar hem ﷺ liefdevol staren. Hij ﷺ liep stevig en krachtig en verspreidde een geur, die beter was dan de beste Amber geur. Zijn heilige zweet druppels schitterden als verheven juwelen. Waar hij ook naar toe ging, liet hij een verheven amber geur achter en de metgezellen ﷺ konden hem opsporen door het volgen van de spoor van de amber geur. (Boogarie Sjarief, Moesliem Sjarief).

Zijn minnaren lezen vaak: "*Oenkie mahak ne dielkie ghoehtje khielaa dieje hai. Djies raah tjel gheje hai, koentje basaa dieje hai*". En: "*Ghoesre djies raah se sajjade wala ho ker, ho gheje saarie zamien amberen saare ho ker*".

* In een overlevering zegt heilige Profeet Moehammad ﷺ: "*Toebaa*"- *Gefeliciteerd, gezegend is hij, die door Allah ﷻ begunstigd is met een lang leven en hij verricht met 'taqewa' goede daden, dan is dat voor hem zeer zegenrijk. Hij zal zeer zeker schitteren in deze wereld en in het hiernamaals*. Maar als hij ouder wordt en nonchalant zijn leven leidt en alleen maar achter de wereldse glitters en glamour rent, zijn leven en tijd vernietigt en verricht geen goede daden, dan is dit extra leven voor hem zeer zeker nutteloos en verlieslatend. Zijn balans van goede en slechte daden zal zeer negatief zijn en hij zal later zeer zeker erg veel spijt ervan overhouden. Iedere moment moeten wij nadenken om steeds vromer te leven terwijl wij ouder worden en om het Paradijs te verdienen.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ en zijn metgezellen ﷺ lieten voor ons een schitterend en verheven voorbeeld achter. Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !