



Ahle Sunnat

STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
Kraaieneest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 18-12-2015.

Djoemoe'a 6-de Rabie-oel-Awwal 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb
Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft de mens gered van vernietigingen, dus weest dankbaar aan Allah ﷻ.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Laqade mannallahoe 'alal moemieniena iedz ba'atsa fiehiem rasoelammien anfoesie-hiem jatloe 'alaihiem ajatiehie wa joezakkiehiem wa joe'alliemoehoemoel kietaba wal hiekmah; wa ien kanoe mien qabeloe lafie dhalaliem-mobien"
"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden". (Soerah Ali Imraan 3, vers 164)

"Qoewate Iesq se, her pest ko bala kerde. Deher me Iesme Moehammad se, oedjala kerde.
Kie Moehammad se wafaa toene, to hem tere hai. Je djahaan, tjiez hai kia, Lawho kalam tere hai".

1* "Alhamdoe liallah". Vandaag op 6-de Rabie-oel-Awwal zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a namaaz te lezen, Darse Qoeran en Darse Hadiets te leren en om elkaar liefdevol te groeten en vredig te ontmoeten.

Allah ﷻ heeft in de maand Rabie-oel-Awwal de allergrootste **gunst** aller tijden aan de werelden geschonken.

Onze Schepper ﷻ heeft in deze maand Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet Moehammad ﷺ voor de werelden gestuurd. De maand Rabie-oel-Awwal is door de komst van heilige Profeet ﷺ hoog verheven en de momiens van de gehele wereld viereen feest op de juiste dag de **"Geboorte van heilige Profeet Moehammad ﷺ"**. De Heilige Qoeran zit vol met Soerachs, waarin Allah ﷻ de **Roem** van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ openbaart. Tevens zijn er duizenden Overleveringen, waarin de viering van de geboorte van de heilige Profeet Moehammad ﷺ wordt aangemoedigd. Wij zijn begunstigd door Allah ﷻ, dat wij dienaren en volgelingen van de heilige Profeet ﷺ kunnen zijn en tevens de beste aller volkeren zijn. Daarom moeten wij uit dankbaarheid aan Allah ﷻ onze blijdschap tonen. Wij moeten zeer zeker de **12-de Rabie-oel-Awwal**, de geboortedag van Heilige Profeet ﷺ feestelijk verwelkomen en onze harten, gezinnen, familieleden, djama'at-leden, huizen en Masdjieds laten schitteren met de **"Noer"-Licht** van heilige Profeet Moehammad ﷺ en wij moeten elkaar feliciteren met: **"Ied Meladoennabie Mobarak"**.

Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 3, vers 164: **"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen reinigt en hen het Boek en de Wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden"**.

Dus Allah ﷻ zegt hier uitdrukkelijk, dat Hij ﷻ een grote gunst heeft geschonken aan de moesliems om voor hen een Boodschapper te sturen om hun te **reinigen**, de heilige **Qoeran** te leren en hun **wijsheid** te onderwijzen.

*Allah ﷻ openbaart tevens in Soerah 93, vers 11: **"Wa ammaa bieni'e-matie rabbika fahaddiets"**.

Hetgeen betekent: **"En verkondig de Gunst van uw Heer"**.

En in Soerah 14, vers 7 zegt Allah ﷻ verder: **"En gedenkt toen uw Heer zich deed horen: "Als gij dankbaar zijt, dan zal Ik u meer geven en als gij ondankbaar zijt, dan is Mijn straf hevig"**.

De metgezellen ﷺ hadden deze Soerachs van de heilige Qoeran goed begrepen en zij waren erg dankbaar en blij met de komst van de beminde Profeet Moehammad ﷺ en verkondigden de gunst van Allah ﷻ veelvuldig. Zij toonden openlijk hun **liefde en respect** voor hun leider heilige Profeet Moehammad ﷺ.

Om de de belangrijkheid van de leiding van de heilige Profeet Moehammad ﷺ goed te kunnen begrijpen, moeten wij de tijd van **"Djahaliyah"**-(onwetendheid), de tijd vóór de prediking van Islam door heilige Profeet ﷺ bestuderen. In die tijd leefden de mensen gebukt onder druk van de wrede onderdrukkers, slavendrijvers, moordenaars en uitbuiters. Zij pleegden roofmoorden, aanrandingen, ontuchten met kinderen, mishandelingen en dronken alcohol en leefden als dieren. Zij mishandelden en moorden vrouwen, meisjes en kinderen, zieken, wezen en bejaarden. De cultuur van de Arabieren, maar erger nog van de gehele wereld-bevolking was zeer denigrerend. Velen verkochten zelfs hun eigen moeders op de markt. Zieken en bejaarden werden afgezonderd in afwachting van de dood. Dierlijke gedragsvormen, lusten en begeerten vierden hoogtij. De mensen leefden uitzichtloos zonder leiding en de sterken mishandelden de kinderen, vrouwen, zieken, zwakkeren en de bejaarden. De wereld-bevolking werd moedeloos en konden geen kant op. Als in het gezin een meisje geboren werd, dan werd er gerouwd alsof er een sterfte was. Velen vermoorden hun baby meisje direct na de geboorte. De cultuur en leefgewoonte van de mensen waren zo erg vernederend, dat als een jongen geboren werd, dan werd er groot feest gevierd. Maar als er een meisje geboren werd, dan was dat een zeer grote vernedering, schande en last en het gehele gezin werd vernederd en moest gebukt leven. Dit was het cultuur en gedrag van de volkeren in de wereld. Als wij het leven van het Arabische schiereiland bestuderen, dan zien wij hetzelfde gedragspatroon. Vele baby meisjes werden ook hier na de geboorte **Pagina 1**

onder de grond gestopt en vaak ook levend. Vrouwen werden ook als slavinnen en dieren op de markt verhandeld. Een metgezel ﷺ vertelde later aan de heilige Profeet Moehammad ﷺ wat hij gedaan had. Hij zei, dat hij op handelsreis naar het buitenland voor enkele maanden ging, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. Zoals hun cultuur was, zei hij bij het vertrek, om de baby direct na de geboorte te vermoorden als het een meisje was. En als er een jongen zou komen, dan moest zij hem goed verzorgen. Maar het ongeluk wilde, dat mijn vrouw een meisje kreeg en zij overhandigde de baby aan een buur vrouw. Na een tijd ontdekte ik, dat het meisje bij de buurvrouw mijn eigen kind was. Natuurlijk voelde ik de pijn van schande bij mij opwellen. Ik nam heel vriendelijk het meisje mee naar het bos. Zij liep mee, sprak met mij en herhaalde met eerbied en vriendelijk: "Papa, waar brengt u mij naar toe". Ik gaf haar geen antwoord en begon een kuil te graven. Zij sprak heel lief en veegde mijn jas, terwijl ze zei: "Papa uw jas wordt vies" en zij veegde zachtjes mijn jas schoon. Ik duwde haar daarna in de kuil en begon haar te begraven. Zij sprak angstaanjagend met mij en kreunde met de woorden: "Papa, u doet mij pijn; haalt u mij eruit. Ik houd heel veel van u". Maar ik bleef haar, ondanks dit alles begraven. Nadat ik de laatste hoeveelheid zand op haar gooide, bleef zij steeds kreunen met de woorden: "Papa; ik houd van u. Laat mij niet alleen hier. Ik wil met u naar huis". Heilige Profeet Moehammad ﷺ hilde van verdriet, maar zei: "Weest u niet moedeloos. U hebt Islam nu omhelsd, u bent nu moesliem geworden en u hebt nu taubah gedaan. Allah ﷻ is Barmhartig en zal u zeer zeker vergeven".

Het geloof Islam waarmee heilige Profeet Moehammad ﷺ is gekomen, heeft ervoor gezorgd, dat de werelden en vooral een groot deel van de mensen gered zijn van vernietigingen. Wij moesliems moeten daarom blij zijn en feest vieren.

* Allah ﷻ openbaart in Soerah 21, vers 107: **"Wa maa arsalnaaka iellaa rahmatalliel-'aalamiin"-**

Hetgeen betekent: **"En Wij hebben u (beminde Profeet) niet gezonden dan als een Genade voor alle werelden"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet Moehammad ﷺ gestuurd als **"Genade voor alle werelden"**.

Deze **genade** is dus voor alle schepselen en voor iedereen, dus voor de momiens en ook voor de ongelovigen en andersdenkenden. De atheïsten krijgen ook hun deel van de **genade** van de heilige Profeet ﷺ. Door hun ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ zouden zij direct gestraft worden, maar zij worden nu gespaard om later in het hiernamaals in de hel gebrand te worden. Allah ﷻ heeft alle werelden zoals de planten, dieren, vissen, de zon, de maan, de sterren, de mens en dus ook de ongelovigen en afgodsdienaren, enz. enz. geschapen uit de "Noer"-licht van heilige Profeet Moehammad ﷺ. Dus profiteren de ongelovigen ook mee van de **genade** van de heilige Profeet ﷺ.

Heilige Profeet Moehammad ﷺ zegt zelf ook, dat hij als de **genade** voor alle werelden is gekomen, maar slechts de moesliems waarderen deze **genade**.

*Allah ﷻ zegt verder in Soerah 33, vers 21 **"Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt"**.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd, dat het geloof Islam **Ahle Soennat wal Djama'at** is het geloof van mij en van mijn **Sahaba-e-Kiraam** ﷺ (volgelingen). Dus om het geloof Islam, de heilige Qoeran en de overleveringen goed te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om ook het gedrag en karakter van de metgezellen ﷺ na te volgen.

* Onze Lieve Profeet Moehammad ﷺ is als **Rahmatoelliel-'aalamiin-Genade der werelden** gekomen. Zijn goed gedrag, karakter, manier van praten, zijn helpzaam optreden tegenover de vijanden, zijn zachtvaardige verzorging van armen en wezen zijn hoog verheven en reiken de hemelen. De engelen, momiens, vogels, dieren, bergen, enz. respecteren hem ﷺ.

* Onze lieve Profeet ﷺ en de metgezellen ﷺ hebben hun voorbeeld en zegenrijke leven voor ons achtergelaten.

Allah ﷻ heeft ons begunstigd met **Imaan** en als moesliem naar de wereld gestuurd. De moesliems zeggen veelal, dat zij van Allah ﷻ houden en Allah ﷻ openbaart in Soerah 3, vers 31: **"O Beminde (Profeet), zeg: 'Indien gij Allah bemint, weest mij dan gehoorzaam, Allah zal u dan beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol'"**.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat u nimmer een momien kunt zijn, indien u mij niet meer lief hebt dan uw huizen, bezittingen, handel, vader, moeder, kinderen en alle mensen en tevens uw eigen leven.

Allah ﷻ zegt in Soerah 94, vers 41: **"Wa rafa'e-naa laka dzi Krak"- "En Wij hebben voor u uw roem verheven"**

En Allah ﷻ zegt in Soerah 93, vers 51: **"Waarlijk Uw Heer zal u weldra zoveel schenken, zodat gij tevreden zult zijn"**.

En Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 5, vers 15: **"Qade djaa-akoem minallahie noeroenwa-wa kitaboem-moebien"**.

Hetgeen betekent: **"Er is van Allah een licht en een duidelijk Boek tot u gekomen"**.

Ondanks de vele Soerachs in de heilige Qoeran, waarin Allah ﷻ over de verheven eerbied en liefde van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ openbaart, zijn er toch vele domme mensen, die zich moesliems noemen en ongehoorzaam zijn aan Allah ﷻ en de Beminde Profeet Moehammad ﷺ vernederen, waardoor zij ongetwijfeld uit het geloof treden. Denk aan de sekten Qadianies, Wahabies, Salafies, Deobandies, enz., die de Soennie moesliems verdelen.

Wij moeten niet onder invloed en druk van deze onnozele sekten onze belangrijkste rijkdom, onze **Imaan** verliezen.

Verlaat je **Djama'at Ahle Sunnat** nooit. Ga niet als zwervers heen en weer rennen; houdt u vast aan de missie van Qaide Ahle Sunnat. Hij heeft ons geleerd en hij heeft openlijk gestreden met de afvalligen. Denk er aan, dat in het graf en op de Qayamat onze lieve Profeet **Mohammad** ﷺ ons zal bijstaan, niet onze moeder, collega's of vrienden.

Als wij onze lieve Profeet Moehammad ﷺ volgen en Allah ﷻ liefdevol respecteren, Hem ﷻ vrezen en voor Hem ﷻ buigen, dan zullen wij zeker de zoetheid van het geloof Islam proeven. Onze lieve Profeet Moehammad ﷺ is op de **12-de Rabie-oel-Awwal** geboren. En omdat hij geboren is, zullen wij zeker uit liefde en eerbied de geboortedag van onze lieve Profeet Moehammad ﷺ vieren. **"Taakè tarieghè wiladet ko na bhoelè neslè. Bazme Mielaad joenhi sedjajie rekhjè"**.

Moge Allah ﷻ en Zijn Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen met Imaan, een goed gedrag en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !