



ICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
 Kraaijenest 125
 1104 CH Amsterdam
 Tel 020-6982526
 Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 15-de Safar 1437

Djoemoe'a 27-11-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHIE Saheb.

De verantwoordelijkheden van de gelovigen ten opzichte van hun kinderen.

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Jaa aijoehalladziena amanoe qoe anfoesakoem wa ahliekoem naaranw-wa qoedoe hannasoe walhiedjaratoe 'alaihhaa malaa-ikatoen ghilashoen sjidadoellah ja'e-shoenallaha ma amarahoem wa jaf'aloena majoe'e maroen" .(Soerah 66, vers 6).

Hetgeen betekent: ***"O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hardhandig en verschrikkelijk, die opdrachten van Allah niet weigeren en die voeren de opdrachten uit, die hun bevolen wordt"***

* ***"Alhamdoe liellah"***. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem ﷻ en smeken Hem ﷻ om vergiffenis.

Vandaag op de **15-de Safar** van het jaar **1437** heeft Allah ﷻ ons in **Zijn Hof** in **Djame Masdjied TAIBAH** uitgenodigd om de *Djoemoe'a Namaaz* te lezen en *Darse Qoeran* te leren en elkaar sociaal te ontmoeten.

* Als wij de geschiedenis nagaan dan merken wij op, dat in de vroegere tijden, de tijden van **"Djahaliyah"** (*onwetendheid*) de mensen elkaars wrede vijanden waren en zij stonden door ruzies en onderlinge twisten verdeeld en tevens aan de **rand van het hellevuur**. Zij leefden zeer slecht en vochten onderling als dieren.

* Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ als **"Gatimoen-Nabie-jien"** (**Zegel de Profeten**), als **"Rahmatoel-liel'aalamien"** (**Genade der werelden**) en als Zijn beste Creatie met de **Heilige Qoeran** voor de mensen gestuurd. Zijn manier van leven vol **vrede, onbaatzuchtigheid, liefde, ondersteuning, geduld, volharding, eerlijkheid en gehoorzaamheid aan Allah** ﷻ reikten de hemelen.

* Allah ﷻ heeft aan de moesliems de allerhoogste eer en positie geschonken en tevens hun opdracht gegeven om de mensen en vooral hun eigen kinderen, aanverwanten dringend aan te sporen om goedheid en goede daden te verrichten en tevens hun kwade daden en slechtheid streng te verbieden.

* Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 19: ***"Iennad diena 'iendallaahiel-islam"***.

Hetgeen betekent: ***"Voorwaar, de godsdienst bij Allah is de Islam"***.

Allah ﷻ heeft voor de rechte leiding van de mens en voor een gelukkig leven vol **vrede, liefde, onbaatzuchtigheid, vroomheid en godvrezendheid** voor Zijn dienaren de **Islam** als godsdienst gekozen.

* En Hij ﷻ zegt verder in Soerah 3, vers 85: ***"Wa manj-jabetaghie ghairal islaamie dianan fa lanj-joeqebala mienh", wa hoewa fiel aagieratie mienal – gaasierien"***.

Heigegen betekent: ***"En wie een andere religie zou wensen dan Islam, het zal van hem nooit worden geaccepteerd en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers"***.

En Allah ﷻ geeft de mens opdracht om standvastig verbonden te zijn met het geloof **Islam**, want door Hem ﷻ is geen enkel ander geloof geaccepteerd. En in het Hiernamaals zullen de ongehoorzamen verlies lijden. Wij moeten daarom Allah ﷻ en Zijn Beminde Dienaar en heilige Profeet *Mohammad* ﷺ dankbaar zijn, dat wij begunstigd zijn met het juiste geloof **Islam**.

*Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 66, vers 6: ***"O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hardhandig en verschrikkelijk, die opdrachten van Allah niet weigeren en die voeren de opdrachten uit, die hun bevolen wordt"***

Iedere moesliem heeft de verantwoordelijkheid om zichzelf, zijn gezin en zijn aanverwanten te redden van het hellevuur. Hij moet er voor zorgen, dat hij het geloof eerst goed begrijpt. Allah ﷻ gehoorzaamt, heilige Profeet *Mohammad* ﷺ volgt en zijn levensstijl overneemt en dan zijn kinderen en gezin begeleidt.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 102: ***"O gelovigen, vreest Allah met de vrees die Hem toekomt en sterft nimmer tenzij u moesliem bent"***.

Allah ﷻ zegt dus, dat de momien zijn Schepper ﷻ moet vrezen met de **vrees die Hem ﷻ toekomt**. Niet de gewone vrees, maar overweldigende vrees, waardoor de momien nederig hard zijn best doet om de zoetheid van Imaan te proeven, om het Paradijs te verdienen en deze momien zal zeer zeker succes hebben.

De straf in het laaiend vuur van de hel is hevig en de ongehoorzame mens zal op de Dag des Oordeels schoenen van hevige vuur gedragen worden, waardoor hun hersenen zullen borrelen als kokend water. Wij moeten dus met goed gedrag, goede karakter, met baard, hoofdbedekking, moesliem kleding en heilige voorkomen leven, waardoor de gehele buurt verlicht zal worden met de **Glorie** van Allah ﷻ. De buurt wordt er vrolijk van deze heiligen en de mensen waarderen de aanwezigheid van deze momiens.

* Wij moeten ook goed begrijpen, dat heilige **Profeet Moehammad** ﷺ, de **Sahaba-e-Kiraam** ﷺ, **Paginal**

de Heiligen, *Qaide Ahle Sunnat* en onze voorouders ons op de juiste weg, in de ***Djama'at Ahle Soennat*** hebben achtergelaten. De Zegeningen van *Allah* ﷻ dalen op de ***Djama'at Ahle Sunnat*** neer; dus verlaat nooit deze *Djama'at*. Laten wij gezamenlijk met de hulp van *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ***Moehammad*** ﷺ onze kinderen, aanverwanten, *djama'at*-leden en buurtbewoners door onze goede daden en goed gedrag laten schitteren in de ***Glorie*** van *Allah* ﷻ, waardoor hun gedrag en karakter ook verbeterd kunnen worden.

* Het is overgeleverd, dat hazrat *Oemar Faroeq* ﷺ bij het horen van de bovenvermelde Soerah 6, vers 66 aan heilige Profeet *Moehammad* ﷺ vroeg: ***“Jaa Rasoelallah, ik begrijp hoe ik mezelf kan redden van het hellevuur, maar hoe moet ik mijn kinderen en aanverwanten redden van het vuur van de hel”***. Heilige Profeet *Moehammad* ﷺ zei hierop: ***“Alle handelingen, die Allah ﷻ voor jou verboden heeft, moet jij ver van afblijven en dan deze verboden verordeningen je kinderen en aanverwanten leren en verbieden. Tevens moet jij alle goede daden en goedheid, die Allah ﷻ jou opgedragen heeft, demonstreren aan je kinderen en aanverwanten en aanmoedigen en hun deze laten uitvoeren”***.

Deze regels van *Allah* ﷻ moeten wij ook met veel zorgvuldigheid toepassen op onze kinderen en familie.

* In deze maatschappij moeten wij extra beheerst onze kinderen en aanverwanten opvoeden. Wij kunnen zeker niet hardhandig te werk gaan, maar met liefde en voorbeeldig aanmoedigen. Effectief aanleren is om voorbeeldig te werk te gaan. De ouders moeten heel vroeg en zelfs bij de geboorte van de kinderen reeds zich goed gedragen door Namaaz, heilige *Qoeran*, *Dziekroellah* en *Naat sjarief* te lezen. Tevens moeten de ouders goed gedrag demonstreren door respectvol, eerbiedig en liefdevol op te treden en alle handelingen, die *Allah* ﷻ en onze lieve Profeet *Moehammad* ﷺ behagen, te demonstreren.

Wij moeten ook ervoor zorgen, dat wij ver blijven van ***liegen, stelen, ruzies, vijandigheden en andere handelingen, die Allah ﷻ ontevreden maakt***. Dus de ouders moeten als ***vuurtoren*** voorbeeldig opstellen. Sommige ouders klagen over hun tiener kinderen, die onbehoorlijk gedrag tonen, ruzie stichten, vechten, stelen, casino's bezoeken, dansen, alcohol drinken, heroine snuiven en hun ouders uit het huis zetten. De ouders reageren boos op hun slechte kinderen, maar zij moeten niet vergeten, dat *Allah* ﷻ op deze non chalante ouders zeer ontevreden is. Deze onverantwoordelijke vader en moeder hebben zelf hun kinderen verwaarloosd om van het begin af deze kinderen goed op te voeden. Sommige onverantwoordelijke ouders gedragen zich zeer slecht tegenover hun kleine kinderen en denken, dat zij later zullen inhalen. In deze maatschappij is ***liegen*** gewoon, denk aan ***1 april als grap***. *Allah* ﷻ hekelte liegen en straft de leugenaar. De non chalante ouders liegen en de kinderen nemen deze ***haram*** handelingen over.

* Heilige profeet *Moehammad* ﷺ heeft gezegd: ***“Iedereen is geboren op de Fietrah-geloof van Islam, maar het zijn de ouders, die het kind een Jood, Christen of een Vuuraanbidder maken”***.

Ook moeten wij weten, dat *Allah* ﷻ met alle ***Roehs-zielen*** een belofte van gehoorzaamheid heeft en de mens is met zuivere ***Tawhied*** (Islam) geschapen, het is de duivel (*Sjaitan*), die hun aandacht in beslag neemt.

* Een voorval op de rechtbank van Egypte geeft een duidelijke voorbeeld van nalatigheid van de ouders. Een man had de gewoonte om steeds te stelen en te roven. Hij kwam voor de rechter en de rechter veroordeelde hem om zijn hand af te hakken. De man zei abrupt tegen de rechter om zijn moeder erbij te halen. Zij verscheen en de man zei: ***“O rechter, toen ik nog heel jong was en ik snoepjes, lekkernijen, kleine hoeveelheden geld pakte van mijn tantes, ooms, broers en zusters en ik werd gepakt. En mijn moeder kwam ertussen; omdat zij heel veel van mij hield, ging zij mij heftig beschermen en tegen de anderen ging ze te keer. Als zij toen mij had gestopt, dan was ik niet zo ver gekomen. Zij verdient de straf”***.

* Een filosoof heeft het volgende prachtig gezegd: ***“Graveren in de jeugd is als graveren in steen”***.

Hier wordt bedoeld, dat een kind in zijn jeugd alles wat hij ziet en hoort, ongetwijfeld zal onthouden en zich eigen maken, daar zijn hart als een ***zuiver juweel*** is. Graveer daarom iedere informatie, die jij begeert op zijn hart, omdat het kind leeg is; zijn hart is leeg, zijn hoofd is leeg en zijn verstand is leeg.

* Heilige profeet *Moehammad* ﷺ heeft ook gezegd, dat onder de moesliems zijn de beste, die een andere voordelen bezorgen.

Wij moeten ervoor zorgen, dat wij Namaaz lezen, vasten, zakaat overdragen en salatoes-salam lezen en goed gedrag tonen aan onze kinderen. Deze kinderen zullen dan langzaam ons goed gedrag overnemen. De moesliems, die slecht leven en zich slecht gedragen, maken voor hun eigen lieve kinderen alles kapot. Zij denken om veel rijkdom op te potten voor deze kinderen en vergeten dat geld bijna alles kapot maakt. Zij maken de kinderen blij met dure cadeau's en verwennen hun lieve kinderen met bioscoop bezoeken. Terwijl heilige profeet *Moehammad* ﷺ ons geleerd heeft, dat ***het beste cadeau, dat de ouders aan hun lieve kinderen kunnen geven, is goed gedrag en een perfect karakter***.

In het graf zullen *Allah* ﷻ en onze lieve Profeet *Moehammad* ﷺ ons bijstaan en niet onze ongehoorzame vrienden en aanverwanten, die het geloof Islam ondermijnen en kwade daden en slechtheid verspreiden. Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om ook voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart af te slachten. Amien !!!