

**OPMERKING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND**

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag

Secretariaat;
Kraaienest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbus 486847*Ahle Sunnat*

Djoemoe'a 8-ste Safar 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**De Momiens, die Allah ﷻ vrezen, schitteren met goed gedrag in deze wereld.***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"O gelovigen, vreest Allah met de Vrees die Hem toekomt en sterft nimmer tenzij u moesliem bent. En klampt u vast aan het koord van Allah, allen tezamen, weest niet elkaar verdeeld en gedenkt de Gunst van Allah jegens u, toen jullie elkaars vijanden waren en Hij toen uw harten verenigde, zodat jullie door Zijn weldaad elkaars broeders werden. En jullie waren aan de rand van een vuurput en Hij redde u ervan. Zo deelt Allah u Zijn tekenen mee, opdat gij u wellicht recht laat leiden. En laat er een gemeenschap (djama'at) onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt en deze zijn degenen, die succes zullen hebben. En weest niet zoals degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf". (Soerah 3, vers 102-105).

* ***"Alhamdoe liallah"***. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem ﷻ en smeken Hem ﷻ om vergiffenis.

Vandaag op de 8-ste **Safar** van het jaar **1437** heeft Allah ﷻ ons in **Zijn Hof** in **Djame Masdjied TAIBAH** uitgenodigd om de **Djoemoe'a Namaaz** te lezen en **Darse Qoeran** te leren en elkaar sociaal te ontmoeten.

* Als wij de geschiedenis nagaan dan merken wij op, dat in de vroegere tijden, de tijden van **"Djahaliyah"** (onwetendheid) waren de mensen elkaars wrede vijanden en zij stonden door ruzies en onderlinge twisten verdeeld en stonden aan de **rand van een vuurput**. Zij leefden zeer slecht en vochten onderling als dieren.

* Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet **Mohammad ﷺ** als **"Gatimoen-Nabie-jien"** (Zegel de Profeten), als **"Rahmatoel-liel'aalamien"** (Genade der werelden) en als Zijn beste Creatie met de Heilige Qoeran voor de mensen gestuurd. Zijn manier van leven vol **vrede, onbaatzuchtige liefde, ondersteuning, geduld, volharding, eerlijkheid en gehoorzaamheid** reikte de hemelen.

* Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: ***"Koentoem gaira oemmatien oegrie-djat liennasie ta'e-maroen biel ma'e-roefie wa tanhawna'aniel-moenkarie wa toe'e-mienoena biellahie"***.

Hetgeen betekent: ***"Gij zijt de beste van alle djama'ats (gemeenten), die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah"***.

De momiens zijn dus bij Allah ﷻ de beste van alle gemeenschappen. Zij gehoorzamen en aanbidden hun Schepper ﷻ en volgen de voetsporen van heilige Profeet **Moehammad ﷺ**. Overal en in alle tijden zijn zij zichtbaar met een baard, "topie" (hoofdbedekking), moesliem kledingdracht, goed gedrag en aangenaam voorkomen. Zij schitteren in de gemeenschap en de mensen groeten hun met veel eerbied en respect.

*Allah ﷻ heeft de moesliems de allerhoogste eer en positie geschonken en tevens hun de verantwoordelijkheid gegeven om de mensen en vooral de aanverwanten met innige liefde aan te moedigen voor het goede en tevens hun het kwade en slechtheid streng te verbieden.

*Allah ﷻ zegt tevens in Soerah 66, vers 6: ***"Jaa aijoehalladziena amanoe goe anfoesakoem wa ahliekoem naaranw-wa qoedoe hannasoe walhiedjarat�e 'alaihāa malaa-ikatoen ghilashoen sjidadoellah ja'e-shoenallaha ma amarahoem wa jaf'aloena ma joe'e maroen"***

Hetgeen betekent: ***"O gij die gelooft, redt u zelf en uw aanverwanten van het vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hardhandig en verschrikkelijk, die opdrachten van Allah niet weigeren en die voeren de opdrachten uit, die hun bevolen wordt"***

Iedere moesliem heeft de verantwoordelijkheid om zichzelf, zijn gezin en zijn aanverwanten te redden van het hellevuur. Hij moet er voor zorgen, dat hij het geloof eerst goed begrijpt en Allah ﷻ gehoorzaamt en heilige Profeet **Mohammad ﷺ** volgt en zijn levensstijl overneemt en dan zijn kinderen en gezin begeleidt. En Allah ﷻ zegt in Soerah 33, vers 41: ***"O gij, die gelooft, gedenkt Allah veelvuldig"***. Een momien is dus hij, die in alle tijden en in alle situaties zijn Schepper ﷻ gedenkt. Het gedrag van een **Moettaqien-een vrome** is perfect en hartverwarmend; hij gedenkt Allah ﷻ veelvuldig en zelfs tijdens het rusten.

Het veelvuldig gedenken van Allah ﷻ is zeer zegenrijk en brengt de momien dichter bij Allah ﷻ en hij wordt beladen met de Glorie van Zijn "Noer"- Licht en hij proeft dan de zoetigheid van het geloof.

En Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 3, vers 102: ***"O gelovigen, vreest Allah met de vrees die Hem toekomt en sterft nimmer tenzij u moesliem bent"***.

Allah ﷻ zegt dus, dat de momien zijn Schepper ﷻ moet vrezen met de **vrees die Hem ﷻ toekomt**. Niet gewone vrees, maar overweldigende vrees, waardoor de momien nederig hard zijn best doet om de **Pagina 1**

zoetheid van Imaan te proeven, om het Paradijs te verdienen en deze momien zal zeer zeker succes hebben. De momiens aanbidden *Allah* ﷻ met innige liefde en volgen de voetsporen van heilige Profeet *Moehammad* ﷺ. Zij schitteren in de Noer van *Allah* ﷻ en overal waar zij heengaan, stralen zij het **Licht** van *Allah* ﷻ en het **licht** van de Beminde Profeet van *Allah* ﷻ uit. *Allah* ﷻ waarschuwt de momiens tevens om niet te sterven als een atheïst-ongelovige. De momiens moeten altijd doordacht met innige liefde voor *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ leven. Door hun goed gedrag, karakter, baard, hoofdbedekking, moesliem kleding en heilige voorkomen zullen zij de gehele buurt verlichten met de **Glorie** van *Allah* ﷻ. De omgeving wordt er vrolijk van deze heiligen en waarderen de aanwezigheid van deze momiens. Wij moeten dus begrijpen, dat met de heilige *Qoeran*, die de rechte leiding voor de godvrezenden en de ware essentie van het leven is, zullen de momiens zich verder ontwikkelen. Hoe meer het leven van de moesliems de Woorden van *Allah* ﷻ en van heilige profeet *Moehammad* ﷺ eert en respecteert, deste meer schittert het hart van deze heiligen en is dit leven gelukkig, gezegend en vruchtbaar.

* En *Allah* ﷻ zegt verder in bovenvermelde Soerah 3, vers 103: **“En klampt u vast aan het koord van Allah, allen tezamen, weest niet elkaar verdeeld en gedenkt de Gunst van Allah jegens u, toen jullie elkaars vijanden waren en Hij toen uw harten verenigde, zodat jullie door Zijn weldaad elkaars broeders werden. En jullie waren aan de rand van een vuurput en Hij redde u ervan. Zo deelt Allah u Zijn tekenen mee, opdat gij u wellicht recht laat leiden”**.

Allah ﷻ geeft de moesliems hier opdracht om zich in verbinding te blijven met **het koord** van *Allah* ﷻ, met de heilige *Qoeran* en met de heilige *Profeet Moehammad* ﷺ. Niet met een zwakke verbinding, maar met heel sterke verbinding, die niet zomaar losraakt, zoals de heilige *Qoeran* hier vermeldt **“a’tieshiemoe”**. Tevens geeft *Allah* ﷻ de moesliems opdracht om de *Djama’at* niet te verdelen, zoals de vroegere mensen in de tijd van **“*Djahaliyah*”**- (onwetendheid). De mens was toen op de rand van de vuurput van de hel en *Allah* ﷻ heeft hen door Zijn **Weldaad** gered.

* En *Allah* ﷻ zegt verder in bovenvermelde Soerah 3, vers 104: **“En laat er een gemeenschap (djama’at) onder u zijn, die tot goedheid oproept en tot rechtvaardigheid gebiedt en het kwade verbiedt en deze zijn degenen, die succes zullen hebben”**.

In deze Soerah doet *Allah* ﷻ een dringend beroep op de *djama’at*-gemeenschap van de momiens om continue de mens aan te moedigen in het verrichten van goedheid, goede daden en rechtvaardigheid en daarboven nog hen te verbieden van het verrichten van kwaadheid, kwade daden en alles wat *Allah* ﷻ hekelt en verbiedt. Hoe meer de momien deze opdracht van *Allah* ﷻ uitvoert, deste dichterbij hij bij *Allah* ﷻ komt en deste sterker zijn **taqewa**-vroomheid en godvrezendheid wordt. *Allah* ﷻ beloont deze momien met gelukzaligheid, rust en laat hun harten schitteren met Zijn **“Noer”-Licht** en hij verdient het Paradijs.

* En *Allah* ﷻ zegt tenslotte in bovenvermelde Soerah 3, vers 105: **“En weest niet zoals degenen, die onderling verdeeld waren en onder wie verdeeldheid ontstond, nadat de duidelijke tekenen tot hen gekomen waren. En voor hen is een grote straf”**.

Allah ﷻ heeft altijd goede bedoelingen met de mens en wilt hen met veel liefde redden, hen diep laten bezinnen en zeker niet hen bang maken. Onze Schepper ﷻ kent onze sterke en zwakke emoties van top tot teen en Hij ﷻ heeft kennis van het resultaat van slechtheid en van de martelingen van het hellevuur. Hij ﷻ wilt de mens daarom heel erg alert maken en serieus laten begrijpen dat Zijn **Straf** onvermijdelijk en heftig is. Daarom moet de mens slechtheid en kwade handelingen vervangen met **taqewa**-vroomheid en godvrezendheid, waardoor hij vredig, liefdevol, en gelukkig in deze wereld kan schitteren en het Paradijs kan verdienen. De heilige *Qoeran* leidt dus naar perfectie in gedrag en karakter, waardoor de mens rechtvaardig wordt en leert de mens om zijn negatieve emoties, z.a.* jaloezie-afgunst, * hebzucht, * eerzucht, * wraakname, * angst, * wispelturigheid, * onderdrukking, enz, in bedwang te houden.

* Wij moeten ook goed begrijpen, dat heilige **Profeet Moehammad** ﷺ de **Sahaba-e-Kiraam** ﷺ en onze voorouders ons op de juiste weg, in de ***Djama’at Ahle Soennat*** hebben achtergelaten. Wij moeten deze weg niet negeren en als **zigeuners** of als **zwerfers** en **bedelaars** heen en weer rennen voor party, eer en andere wereldse voordelen. Onze **“Imaan”-geloofsovertuiging** en **taqewa** zijn onze allerhoogste rijkdommen; **de bandiet sjaitaan** is op de loer om onze **“Imaan”** te beroven. Geef hem dus geen kans. De Zegeningen van *Allah* ﷻ dalen op de ***Djama’at Ahle Sunnat*** neer; dus verlaat nooit deze *Djama’at*. Laten wij gezamenlijk met de hulp van *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ onze kinderen, aanverwanten, *djama’at*-leden en buurtbewoners door onze goede daden en goed gedrag laten schitteren in de **Glorie** van *Allah* ﷻ, waardoor hun gedrag en karakter ook verbeterd kunnen worden. Zij zullen hierdoor ver blijven van ruzies, vijandigheden, roofmoorden en terroristische handelingen. In het graf zullen *Allah* ﷻ en onze lieve Profeet *Moehammad* ﷺ ons bijstaan en niet onze ongehoorzame vrienden en aanverwanten, die het geloof *Islam* ondermijnen en kwade daden en slechtheid verspreiden. Moge *Allah* ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met **shabr** en volharding en ons helpen om ook voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart af te slachten. Amien !!!