



Ahle Sunnat

## CHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a, 1-ste Safar 1437

Djoemoe'a 13-11-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana PIERZADA MOEHAMMAD RAZA SHAQIB MOESTAFATIE Saheb.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

**Imaan, Geloofsovertuiging, Geloofsbelijdenis, Karakter en Gedragsvormen van Momiens**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

**"Wal'ashr. Iennal-iensaana lafie goesr. Iellalladziena amanoe wa amieloessaalie-haatie wa tawaashaw biel haqqie wa tawaashaw biesh-shabr". ( Soerah 103, vers 1,2 en 3 )**

**"Bij de dierbare tijd. Voorzeker, de mens is zonder twijfel in verlies. Behalve degenen, die geloven (Imaan) en goede werken verrichten, en elkaar tot de waarheid motiveren en elkaar tot volharding en geduld oproepen".**

\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem ﷻ en smeken Hem ﷻ om vergiffenis.

Vandaag op de 1-ste Safar van het jaar 1437 heeft Allah ﷻ ons in **Zijn Hof** in **Djame Masdjied TAIBAH** bij elkaar gebracht om de Djoemoe'a Namaaz te lezen en **Darse Qoeran** en **Darse Hadiets** te leren.

Wij zullen vandaag over de Soerah **"Wal'ashr"** van de heilige Qoeran nu een korte uitleg geven.

Allereerst moeten wij begrijpen, dat wanneer wij een nieuwe auto aanschaffen en er lang en veilig willen genieten, dan moeten wij het meegekregen **instructie-boek** grondig bestuderen en goed begrijpen over het onderhoud en de bediening en met de handleiding de auto besturen. De fabrikant kent zijn creatie goed en daarmee schrijft het bedrijf zijn instructie-boek. Maar als de koper het instructie-boek niet leest en wegsmyt, dan zal hij ongetwijfeld later auto-pech krijgen en in grote moeilijkheden terechtkomen.

\* Allah ﷻ heeft de mens geschapen en Hij ﷻ kent al onze gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze sterke punten en andere emotionele krachten. Hij ﷻ kent ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen. Onze Schepper ﷻ heeft ook via Zijn Beminde Profeet Moehammade ﷺ **Zijn Instructie-Boek** de heilige Qoeran meegestuurd. Allah ﷻ vraagt de mens om dit Boek grondig te bestuderen en zijn leven ermee te leiden. Hij zal dan schitteren in de Noer-Licht van Allah ﷻ en zal hij in deze wereld rust vinden en in het hiernamaals gelukkig leven. Maar als de mens dit Instructie-boek, de heilige Qoeran in de boekenkast opsluit en niet bestudeert, dan zal hij zeer zeker verdrietig en onrustig leven, pijn lijden en vernederd zijn. In de boven vermelde Soerah 103, vers 1 zegt Allah ﷻ: **"Wal'ashr"- "Bij de dierbare tijd"**.

\* Imam Sjaafie ﷺ heeft overgelverd, dat als de mens deze Soerah omhelst, dan heeft hij het doel van het wereldse leven en het leven van het Hiernamaals beide bereikt.

\* Hazrat Oebaid bin Hafs ﷺ heeft overgeleverd, dat in Makka Sjarief 2 metgezellen ﷺ de gewoonte hadden tijdens hun ontmoeting om de bovenvermelde Soerah **"Wal'ashr"** te reciteren voordat zij afscheid namen.

\* **Imaam Razie** ﷺ heeft gezegd, dat met de Soerah **"Walashr. Iennal-iensaana lafie goesr"**

**vier** belangrijke verliezen bedoeld worden en deze zijn als volgt:

1\* De mens lijdt zware verlies ondanks zijn hoge positie in het wereldse leven. Zij hebben tijdelijk een aantrekkelijke hoge naam, maar al gauw ontdekken wij, dat zij spoedig vergeten worden en niet veel meer hebben overgehouden. Hun naam en faam worden snel vergeten en krijgen zij niets in het graf.

2\* De periode vanaf begin **Ashr namaaz** tot begin van zonsondergang. Deze tijd is zeer kort en als wij niet serieus opletten en de tijd effectief benutten en goede daden verrichten, dan lijden wij groot verlies.

3\* De **Ashr namaaz** zelf. Door de drukte van het sociale leven belandt de mens in grote tijdsdruk en dan lijdt hij door slordigheid groot verlies door het verzaken van de **Ashr namaaz** en andere aanbiddingen.

4\* De periode van de prediking van het geloof Islam door heilige Profeet Moehammade ﷺ. Hij ﷺ ontving de heilige Qoeran en legde uit de praktische uitvoering van de Woorden van Allah ﷻ aan de volgelingen.

\* Allah ﷻ zegt tevens in Soerah **Al Balade** 90, vers 1 en 2: **"Laa oeqesimoe bie haadzal-balade. Wa anta hjielloem bie haadzalbalade"- "Ik zweer bij deze stad. Dat gij, o beminde (Profeet), in deze stad moogt zijn"**.

Omdat deze Soerah in Makka Sjarief nedergedaald is, zweert Allah ﷻ dus op de stad Makka Sjarief.

De vraag rijst waarom zweert Allah ﷻ dan? Deskundigen zeggen, omdat heilige Profeet Moehammade ﷺ in deze stad geleefd heeft en daardoor is de deze stad hoog verheven en de belangrijkste stad.

\* Sjaig Abdoelhaq Moehaddies ﷺ heeft gezegd, dat sommigen beweren, dat Makka Sjarief de verhevendste plaats op de wereld is en anderen zeggen dat Medina Sjarief de verhevendste plaats is. Hij zei, dat beiden groepen gelijk hebben. Toen de Beminde Profeet Moehammade ﷺ in Makka Sjarief leefde, was die stad de heiligste. En daarna verhuisde hij naar Medina Sjarief en daardoor is Medina Sjarief de verhevendste plaats geworden.

Tevens zeggen de deskundigen, dat bij de bomen, waar de Beminde Profeet Moehammed ﷺ een moment zat te rusten, voor altijd de schaduw onder deze bomen een aangename geur verspreidt.

\* Sjaigh Sahaboedien ﷺ werd gevraagd door zijn leerling. **“Welke plaats is de beste plaats op de aarde”**. Hij zei abrupt: **“De verblijfplaats van de Beminde Profeet Moehammed ﷺ in Medina Sjarief”**.

Daarna reageerde de student spontaan en zei: **“Waarom dan wensen de meeste mensen naar het Paradijs te gaan”**. De wijze Sjaigh zei hierop: **“Omdat de Beminde Profeet Moehammed ﷺ nu in Medina Sjarief leeft, dan is Medina Sjarief de beste plaats. Maar als de Beminde Profeet Moehammed ﷺ naar het Paradijs verhuist, dan is het Paradijs de beste plaats om te wensen”**.

\* Hazrat Ali Moertaza ﷺ heeft gezegd, dat de mens door elke ademhaling continu een deel van zijn leven afschrijft en steeds dichterbij zijn dood komt en dus lijdt hij verlies. De mens denkt met een vrolijk gevoel, dat hij ouder wordt, maar vergeet, dat hij iedere seconde dichterbij zijn dood komt en dus lijdt hij verlies.

\* Een heilige liep op de markt van Samarkand en hoorde de ijs-verkoper luid zijn product bekend maken. Hij zei: **“O mensen, koopt u nu mijn product, dat iedere seconde wegteert en wegsmelt en ik lijd groot verlies”**

De heilige haastte zich naar de ijs-verkoper en zei: **“Ik heb vandaag werkelijk inzicht gekregen van de Soerah “Walashr”, waarin Allah ﷻ zegt, dat de mens verlies lijdt”**. En inderdaad tikt iedere seconde een deel van ons leven weg. Wij moeten waarlijk iedere seconde omwille van Allah ﷻ goede daden verdienen.

\* Allah ﷻ heeft iedere schepping één zeer speciale kundigheid geschonken. Een zangvogel kan prachtig zingen, maar is klein en teer. Een tijger is heel sterk, maar kan niet vliegen. De maan geeft prachtig licht, maar verspreidt geen geur. De bloem verspreidt aangename geur, maar geeft geen licht. Zo ook een jong kind huult en wordt geliefkoosd, maar heeft geen kracht; een volwassen persoon heeft veel kracht, maar heeft geen ervaring; een bejaarde persoon heeft heel veel ervaring, maar geen kracht, enz.

\* Allah ﷻ zegt, dat als iemand een persoon wilt zien, die **alle goede kwaliteiten** bezit, dan moet hij naar Medina Sjarief gaan en Mijn Beminde Profeet Moehammed ﷺ, die alle goede kwaliteiten bezit, ontmoeten.

\* Als een persoon ernstig ziek is en de specialist vertelt hem, dat hij kanker heeft, dan is deze informatie niet bedoeld om hem zo erg bang te maken, dat hij niet meer kan leven, maar om hem te redden, voorzichtigheid te laten betrachten en dat hij zijn medicijnen op de juiste manier inneemt en de arts optijd bezoekt.

\* Zo zegt Allah ﷻ, dat de mens groot verlies lijdt, niet om hem bang te maken, maar om hem te redden. Hij moet gelovig worden, hij moet **Imaan** hebben, hij moet dus met hart en ziel geloven in de boodschap, die de Beminde Profeet van Allah ﷻ heeft meegebracht, hij moet verbonden zijn met de heilige Profeet ﷺ. Nadat de **Imaan** van een moesliem in het hart oprecht vastgeankerd is, zal hij ongetwijfeld geneigd zijn om goede daden te verrichten. Hij moet weten, dat goede daden hem in het graf zal redden.

Filosofen zeggen, dat **Imaan** de boom is en goede daden zijn de bloemen en de vruchten van de boom.

Wij moeten onze goede karakter, goed gedrag en goede daden tentoon spreiden. Overal waar wij gaan, moeten wij als mosliem gekleed met baard en “topie” (hoofd bedekking) onszelf presenteren. De

gemeenschap moet ongetwijfeld kunnen zien, zonder hem te vragen, dat een moesliem voorbij gaat.

Tegenwoordig worden vele moesliems door de wereldse glitters misleid en blijven ver van goede daden.

Zij klagen bovendien ontzettend, dat tegenwoordig heel erg moeilijk is om het geloof te belijden. Zij moeten weten, dat **Imam Hoesein** ﷺ en zijn metgezellen in Karbala en hazrat Bilal ﷺ heel veel hebben moeten lijden en nimmer hebben geklaagd en op weg van Allah ﷻ vele onderdrukkingen hebben doorstaan.

Hazrat Bilal ﷺ, die toen een slaaf was en moesliem werd, werd door de eigenaar in de hete zon vastgebonden en met een stok geslagen, terwijl hij “Ahad, Ahad, Ahad” uitschreeuwde, maar klaagde nooit.

Vele onverantwoordelijke moesliems gedragen zich zeer slecht. Zij drinken alcohol, snuiven heroine, dansen, dobbelen, bezoeken casino's, plegen ontucht, stelen, bedriegen, liegen en roven. De atheïsten, vrijzinnigen en afgoden-dienaren kijken met afschuw naar deze slechte mensen.

Een hindoe schrijver Swamie Lachman Persad heeft een prachtig boek over de karakter en het gedrag van heilige Profeet Moehammad ﷺ met de naam **“Arab ka Tjaan”** geschreven. Vele miljoenen mensen lezen het boek en worden moesliems. De schrijver werd eens gevraagd: **“Je hebt dit prachtig boek geschreven, waarom word jij dan geen moesliem”**.

De hindoe reageerde hierop als volgt: **“Als ik naar het slecht gedrag van de moesliems kijk, dan is voor mij beter om hinhoe te blijven”**.

\* Tijdens het dragen van het lijk van de heilige Imam Mohammad ﷺ hebben ook Joden hun schouders onder de kist gezet en meegelopen. Door de **Wil van Allah** ﷻ zijn deze ongelovigen daarna moesliems geworden.

Wij moeten de heilige Qoeran bestuderen om daarmee ons leven beter te leiden. Als een dierbare van ons op het sterfbed ligt dan gebruiken wij de Soerah Jasien van de heilige Qoeran om gemakkelijk zijn laatste adem te laten uitblazen. Het is wel heel erg jammer, dat de moesliems wel hebben geleerd om de heilige Qoeran te gebruiken om te sterven, maar niet hebben geleerd om met de heilige Qoeran te leven.

In het graf en op de Qayamat zal onze lieve Profeet Moehammad ﷺ ons bijstaan en niet onze dierbaren. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om ook voor ons geloof en imaan te strijden en alle negatieve emoties van ons hart af te slachten. Amien !!!