



ICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 23-10-2015.

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 9-de Moharram 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Imaam Hoesein  heeft zichzelf en zijn familie opgeofferd omwille van Islam

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Wa law taqoeloe lie manj-joeqetaloe fie sabie-liellahie amwaat; bal ahjaa-oenw-wa laa kiellaa tasj-'oeroen.

Wa lanabe-loewanna-koem bie sjai-iemmie-nal gawfie wal djoe'ie wa naqeshiem-mienal amwaalie wal

anfoesie wats-tsamarat wa basj-sjie-riesh-shaabierien. Alladziena iedzaa ashaabat-hoem moeshie-batoen

qaaloe iennaa liellaahie wa iennaa ielaihie raadjie-oen". (Soerah 2, vers 154-156). Vertaling: "En degenen die op Weg

van Allah gemarteld worden, zegt van hen niet dat zij gestorven zijn; integendeel, zij leven, maar gij ziet het niet. En wij zullen u zeker

op de proef stellen door een weinig vrees en honger en tekort aan bezittingen en levens en vruchten. En geeft blijde tijding aan de

geduldigen, die volharden. Welke, wanneer een ongeluk hen treft, zeggen: Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren"

Hoesain toemko zamana salam kehta hai. Tjemen ka her Ghoel-o-Ghoentja salam kehta. Djalale Goembade

Gazra salaam kehta hai, djamale Gaane Kaaba salaam kehta hai, Hoesain toemko zamana salaam kehta hai*

"Alhamdoe liellah". Vandaag op de 9-de Moharram van het jaar 1437 zijn wij weer bij elkaar om de

Djoemoe'a Namaaz te lezen. Moge Allah  en Zijn Beminde Profeet Moehammad  ons allen zegenen

met de gunsten en voordelen van de Djoemoe'a en ons op **het rechte pad**, "**het pad van de Ahle Soennat**" leiden.

Moge Allah  ons allen beschermen tegen ziekten, ellenden en verdoemenissen en ons een verheven,

gelukzalig en lang leven schenken; en als wij heengaan, moge Allah  ons dan met **Imaan** en met de

kalma "**Laa ielaha iellallahoe Moehammadoer Rasoeloellah**" op onze tong en hart ons terugroepen.

De "**Asjoera**", de 10-de Moharram is bij Allah  zeer verheven en op deze dag is het volgende gebeurd:

A* heilige profeet Adam  is met de "**Noer**"-licht van Moehammad  in het Paradijs geschapen.

B* de Doe'a van heilige profeet Adam  is ingewilligd en Allah  heeft hem vergeven en gered.

C* het schip van heilige profeet Noeh  is gered en op de top van de Djoedie berg gebracht en vastgezet.

D* heilige profeet lebrahiem  is gered en het vuur van Namroed is veranderd in een bloementuin van Djannat.

E* heilige profeet Ajjoeb  is na vele beproevingen gered en bevrijd van ernstige ziekten en ellenden.

F* heilige profeet Jaqoeb  en zijn vermiste zoon heilige profeet Joesoef  zijn bij elkaar gebracht.

G* heilige profeet Joenoos  is van de maag van de walvis er uit gehaald en gered.

H* heilige profeet Iedries  is opgenomen in de hemelen en hij leeft nu in het Paradijs.

I* heilige profeet Iesa (Jezus)  is opgenomen in de hemelen en hij leeft nu zeer zeker in het Paradijs.

J* En waarlijk zal Allah  de "**Qayamat**"-de Dag des Oordeels op de "**Asjoera dag**" laten ingaan.

K* Tevens is het belangrijk te weten, dat op de "**Asjoera**"-de 10-de Moharram van het Islamitische jaar

61 Hiedjrie de kleinzoon van Heilige Profeet Moehammad  en zoon van Hazrat Ali Moertaza  de heilige

Sayyadoes Shohada Sayyadina IMAM HOESAIN  en zijn heilige gezin, familieleden en vrienden  zijn gemarteld

De "**Asjoera**"- is voor de Moesliems Ahle Soennat wal djama'at zeer verheven, maar bovenal erg verdrietig.

Omdat deze martelingen moesten gebeuren om de **fakkelt** van het geloof Islam "**Diene Hanief**" tot de

Dag des Oordeels brandend te houden. Als Sayyadoes Shohada Sayyadina IMAM HOESAIN  deze stap niet

had gezet, dan zouden wij Moesliems Ahle Soennat wal djama'at het **originele ware geloof** niet kennen.

Wij moeten daarom blij zijn met Sayyadoes Shohada Sayyadina IMAM HOESAIN  en hem hoog respecteren.

* Heilige Profeet Moehammad  heeft keer op keer gezegd, dat HOESAIN van mij is en ik ben van HOESAIN.

En hij  vroeg vaak deze **Doe'a**: "O Allah ik houd van HOESAIN". Deze **Doe'a** vroeg hij  om ons bij te

brengen, dat wij Moesliems Ahle Soennat wal djama'at ook van hem  moeten houden. (Soennate Rasoel).

* Heilige Profeet Moehammad  heeft ook gezegd, dat deze mijn kleinkinderen Hasan en Hoesain zijn

"Leiders" van de jongeren in het Paradijs. En hij  zei vaak, dat deze mijn kleinkinderen zijn bloemen en uit

innige liefde speelde hij  ruitertjes met hen en vertroetelde, knuffelde, kuste en rook hij  deze kinderen.

* Heilige Profeet  vertelde bij de geboorte van HOESAIN  aan hazrat Oemmoel Fadl , dat hazrat **Djibriel**

 bij hem kwam en zei, dat deze jouw kleinkind gemarteld zal worden in **Karbala** en liet tevens een

flesje met aarde vermengd met bloed achter. Deze marteling zal Islam voor altijd redden van ondergang.

* Het is overgeleverd door hazrat **Abdoerrahman Djemie** , dat heilige Profeet Moehammad  op een dag

met samen met zijn heilige zoon **leberahiem** , die hij met zijn heilige echtgenote **Maria Kiebtia**  had

en kleinzoon **Hoesain**  zat te praten. Plotseling verscheen **Djibriel**  en zei, dat Allah  hem met de

boodschap gestuurd heeft om 1 van deze 2 kinderen af te staan. Hij mocht zelf bepalen en hij besloot om

zijn heilige zoon **leberahiem**  op te offeren. Hij  zei daarna, dat als ik Hoesein liet gaan, **Pagina 1**

dan zou Hasan ﷺ, Fatimah ﷺ en Ali ﷺ allen verdrietig zijn, dus heb ik mijn heilige zoon **leberahiem** ﷺ opgeofferd. Tevens zal mijn kleinkind Hoesain in de komende periode grote offers moeten brengen om het geloof te beschermen. Na enkele dagen overleed de kleine **leberahiem** ﷺ en heilige Profeet ﷺ weende, waardoor hazrat **Abdoella ibne Auf** ﷺ reageerde en zei: “**O Heilige Profeet ﷺ, huilt u ook**”. Hierop hij ﷺ: “**Ja het hart is verdrietig en dus tranen de ogen**”. Heilige Profeet ﷺ herhaalde steeds: “**O Hoesain, ik heb mijn zoon leberahiem voor jou opgeofferd**”. Hij ﷺ klaagde nooit en vroeg altijd de volgende Doe'a: “**O Allah schenk mijn Hoesain hoge mate van “Shabr en Adjar”**(geduld, volharding en beloningen).
* **Sayyadina Hazrat IMAM HOESAIN** ﷺ heeft heilige Profeet **Moehammade** ﷺ gezien en wist precies door zijn opvoeding en opleidingen, wat het geloof Islam inhoudt. Deze geestelijke leider ﷺ had vanaf zijn geboorte reeds onder de schaduw van zijn **nana** heilige Profeet **Moehammade** ﷺ, zijn heilige moeder **hazrat Fatimah Zohra** ﷺ en heilige vader **hazrat Ali Moertaza** ﷺ geleefd en daardoor kreeg hij de juiste kennis van Islam.
* Heilige Profeet **Moehammade** ﷺ heeft zijn heilige dochter **hazrat Fatimah Zohra** ﷺ altijd met grote respect en eerbetoon, liefdevol behandeld. Hij ﷺ verwelkomde haar altijd met veel liefde en eerbetoon, stond altijd op om haar te verwelkomen, om haar hand te kussen en liet haar op zijn heilige kleed plaatsnemen. Heilige Profeet **Moehammade** ﷺ deed dit alles omdat hij ﷺ wist dat haar zoon **Sayyadina Hazrat IMAM HOESAIN** ﷺ in **Karbala** gemarteld zou worden om het geloof Islam te redden. De **fakkel** van het geloof Islam zou daarna tot en met de Dag des Oordeels **brandend en schitterend** gehouden blijven. Deze **fakkel** zou daarna niet meer verdwijnen.

Het is heel belangrijk om te weten, dat Jazied ibne Moeawiyah de leiding van Moesliem wereld erfde van zijn overleden vader de kalief hazrat Moeawiyah ﷺ. Hij vernederde systematisch het ware geloof Islam en vertrapte de belijdenis van het geloof. De Momiens konden deze vernederingen niet verdragen en boden veel weerstand, maar Jazied gebruikte militairen om de Moesliems te onderdrukken. Het volk had geen keuze en moest gebukt leven onder het regime van Jazied. Honderden brieven werden gestuurd naar **Sayyadina Hazrat IMAM HOESAIN** ﷺ met het verzoek om hulp te bieden aan de moesliems.

Sayyadina Hazrat IMAM HOESAIN ﷺ kon niet lijdelijk toekijken, dat door de vieze Jazied het geloof Islam “**Diene Hanief**” met de voeten betreden werd en de **Goembade Gazrah, Kaaba Sjarief, de Tekens van Allah** ﷻ en de **Moesliems** vernederd en belachelijk gemaakt werden. Hij besloot dus om naar Koefa te gaan voor Islam
* **Sayyadina Hazrat IMAM HOESAIN** ﷺ reisde naar Makka Sjarief en ontmoette zijn familieleden en vrienden, die hem adviseerden om niet naar Koefa te gaan, want de wrede bezeten Jazied zou hem martelen. Hij zei steeds, dat hij geen andere keuze heeft en hij moest gaan om het geloof Islam te beschermen. Toen hazrat Abdoella ibne Djafar ﷺ hem liet zweren, heeft hij ﷺ het geheim geopenbaard. Hij vertelde, dat heilige Profeet **Moehammade** ﷺ in zijn droom kwam en hem een geheim vertelde en daarom heb ik geen alternatief en zal standvastig blijven in mijn besluit om het geloof Islam van ondergang te redden. Hij vertrok met zijn kinderen, gezin, familieleden en vrienden. De totale delegatie was 72 metgezellen ﷺ. Onderweg naar Koefa werd zijn delegatie omsingeld en geleid naar Karbala door het leger van Jazied. Hij wist nu zeer zeker, dat hij ﷺ en zijn metgezellen ﷺ gemarteld zouden worden om het geloof te redden. In Karbala moesten zij **3** dagen zonder water en eten leven en de druk werd verder opgevoerd. Één voor één werden de metgezellen ﷺ gemarteld, zelfs de baby **Ali Asghar** ﷺ werd bestormd met pijlen.

De wrede Jazied zette **Imam Hoessain** ﷺ en zijn **familieleden** onder nog grotere druk, maar de **Ahle Baits** deinsden niet en met volle overtuiging hebben zij hun levens opgeofferd voor het geloof Islam **Ahle Sunnat**.
* **Imam Hoessain** ﷺ, zijn kinderen, familieleden en metgezellen ﷺ hebben hun levens en hoofden opgeofferd, maar zij hebben hun handen niet aan de vieze wrede Jazied gegeven. Hierdoor zijn wij nu in staat om het juiste geloof Islam **Ahle Sunnat wal djama'at** te belijden. Dus **Imam Hoessain** ﷺ heeft ons geloof gered.

* **Allah** ﷻ zegt tevens in bovenvermelde Soerah: “**En degenen die op Weg van Allah gemarteld worden, zegt van hen niet dat zij gestorven zijn; integendeel, zij leven, maar gij ziet het niet. En geeft blijde tijding aan de geduldigen, die volharden. Welke, wanneer een ongeluk hen treft, zeggen: ‘Wij behoren aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren’** ”. Wij moeten daarom Oers Sjarief, Djalsahs, Darse Qoeran en Darse Hadies over de gebeurtenissen van **Karbala** blijven organiseren, waardoor deze kennis tot en met de **Dag des Oordeels** in leven gehouden wordt.

* Heilige Profeet **Moehammade** ﷺ heeft gezegd, dat als zijn volgelingen op de **10-de** Moharram vasten, dan zal **Allah** ﷻ hun zonden van het afgelopen jaar vergeven. Nog beter is om op de **9-de** ook te vasten. Tevens hebben de Islam geleerden overgeleverd, dat als de momiens op de **10-de** Moharram- (“**Asjoera**”) **4** Raka'ats **Nafli** (vrijwillig) Namaaz lezen en bij iedere Raka'at na Soerah Fatiha **11** keer Soerah leglaas (Qoel hoewallahoe Ahad) lezen en daarna Doe'a vragen, dan zal **Allah** ﷻ hun zonden van 50 jaar vergeven.

* **Allah** ﷻ zegt in Soerah 42, v.23: “**Zeg, (O Beminde Profeet): Ik vraag er geen vergoeding voor, behalve liefde voor mijn verwanten**”. Om onze Imaan te beschermen, moeten wij dus innige liefde tonen aan **Allah** ﷻ, Zijn Beminde Profeet ﷺ en ook alle **Metgezellen** ﷺ en de **Ahle Baits** ﷺ met **hart en ziel beminnen**. (“**mawaddat**”).

Moge **Allah** ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons beschermen tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!