



Ahle Sunnat

ICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Djoemoe'a 16-10-2015.

Djoemoe'a 2-de Moharram 1437

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb

Het Gedrag van de Leider van de Momiens, Amirulmominien Oemar Faroeq ﷺ,

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Moehammadoer Rasoeloellah. Walladziena ma'ahoe asjieddao 'alaa alkoefaarie rahamaa-oe bainahoem tarahoem roekka'an soedjdadan jabetaghoena fadhlan mienAllahie wariedhwana" (Soerah Al Fath 48, vers 29)

Hetgeen betekent: "Moehammed is de Boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkaar. Gij zult hen zich zien buigen en nederwerpen, Allah's Genade en Welbehagen zoekende".

* "Alhamdoe liellah". Vandaag op de 2-de Moharram van het jaar 1437 zijn wij weer bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons allen zegenen met de gunsten en voordelen van de Djoemoe'a en ons op het rechte pad, het "pad van Ahle Soennat" leiden.

Het Islamitische jaar 1436 Hidjrie is nu voorbij en het nieuwe jaar 1437 Hidjrie, dat met de maand

Moharram begint, verwelkomt ons met open armen en vol met zegeningen, liefde en hoop.

Moge Allah ﷻ ons allen beschermen tegen ziekten, ellenden en verdoemenissen en ons een verheven, gelukkig en lang leven schenken; en als wij heengaan, moge Allah ﷻ ons dan met **Imaan** en met de kalma "**Laa ielaha iellallahoe Moehammadoer Rasoeloellah**" op onze tong en hart ons terugroepen.

De maand Moharram is zeer belangrijk; Allah ﷻ zal op de 10-de Moharram-"Asjoera" dag de Qayamat laten beginnen en deze wereld met alles erin zal vernietigd worden. Tevens is deze tijd zeer belangrijk voor ons, omdat op 2-de Moharram door een aanslag op onze zeer geliefde Khalifah-Koning Hazrat Oemar Faroeq ﷺ is heengegaan. Zijn leven is voor ons als "**Noer**"-een **schitterend voorbeeld** achtergelaten.

Allah ﷻ zegt in Soerah 103, vers 1,2 en 3: "**Wal'ashr. Iennal-iensaana lafie goesr. Iellalladziena amanoe wa amielloessalie-haatie wa tawaashaw biel haqqie wa tawaashaw biesh-shabr**". Hetgeen betekent:

"Bij de dierbare tijd. Voorzeker, de mens is zonder twijfel in verlies. Behalve degenen, die geloven en goede werkzaamheden uitvoeren, en elkaar tot de waarheid motiveren en elkaar tot volharding en geduld oproepen".

Allah ﷻ zegt in deze Soerah, dat de mens zeer zeker **verlies** lijdt, behalve de momiens met **taqewa** (vrees voor Allah ﷻ), die nederig hard werken om het Paradijs te verdienen en zij zullen zeer zeker succes hebben.

* Allah ﷻ zegt in Soerah 23, vers 1 en 2: "**Qade aflah al moe'e-mienoen. Alladziena hoem fie shalaatie-hiem gaasje-'oen**". Hetgeen betekent: "Waarlijk succes hebben de gelovigen. Die nederig zijn, in hun gebeden".

* Hazrat Oemar al Khattaab ﷺ was hoog begaafd, zeer gedisciplineerd, streng en bezat een hoge mate van durf en temperament. Hij was een zeer strenge leider van de atheïsten in de Qoerajsch clan.

* Op een avond vroeg Heilige Profeet Moehammed ﷺ **Doe'a** aan Allah ﷻ om Oemar al Khattaab te laten bekeren tot Moesliem, terwijl op een andere plaats de leiders van de Qoerajsch atheïsten een plan beraamden om onze Beminde Profeet Moehammed ﷺ te elimineren. Besloten werd, dat Oemar al Khattaab, die toen nog een wrede atheïst was, deze moeilijke aanslag moest plegen. De naam van de vader en moeder van Oemar is **Al Khattaab** en **Antama** en zij is de zus van de wrede atheïst Aboe Djahal.

* Vroeg in de ochtend pakte Oemar zijn vlijmscherpe zwaard en vertrok op zoek naar de Heilige Profeet ﷺ.

Onderweg ontmoette hij een kennis, die hem vroeg waarom hij zo wreed en haastig liep. Oemar zei, dat hij op weg was naar Moehammed, de Profeet van de Moesliems. Deze kennis reageerde daarop en zei, voordat jij daar naar hem toe gaat, kijk eerst naar je dierbare zus Fatimah ﷺ en schoonbroer Sa'ied ibne Zaied ﷺ, die het geloof Islam reeds hebben omhelsd. Oemar werd heel erg boos en vloog naar de woning van zus Fatimah ﷺ. Zij waren bezig om de Heilige Qoeran te bestuderen. Zij hoorden het geschreeuw en gebonk op de deur en werden bang, maar de wrede Oemar forceerde zich binnen en gaf de zus tot bloedens toe een ernstig pak slaag en vroeg wat zij deden. Deze zei, dat zij de Heilige Qoeran leerden.

Oemar wilde de Soerah aanraken en lezen, maar hij mocht dat niet. Hazrat Fatimah ﷺ zei, dat hij niet rein was en mocht dus de reine Qoeran niet aanraken. Hij moest eerst een bad nemen en mocht daarna de Soerah lezen. Hij las vers 14 van de Soerah Taa Haa: "**Iennanie anallaahoe laa ielaha iellaa ana fa'e-boedenie wa aqiemiesh-shalaata lie dziekrie**". Hetgeen betekent: "Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god behalve Ik, dien dus Mij en onderhoud het gebed tot Mijn gedachtenis".

De "**Noer**" van Allah ﷻ daalde op Oemar neer en de Koefr op zijn hart verdween en hij schitterde. Hazrat Goebab ﷺ kwam te voorschijn en zei: "O Oemar, gisteravond nog op de Djoemoe'a nacht heeft heilige Profeet Moehammed ﷺ Doe'a gevraagd en Allah ﷻ gesmeekt om jou het geloof Islam te laten omhelzen en door jouw enthousiasme en harde aanpak het geloof Islam te laten bloeien". Hazrat Oemar ﷺ haastte zich naar het huis van hazrat Arkam ﷺ om

heilige Profeet Moehammad ﷺ te ontmoeten. Hij belde aan en hazrat Hamza ؓ, die enkele dagen terug ook het geloof Islam had omhelsd, reageerde als volgt: **“Laat hem binnenkomen. Als hij komt om het geloof te accepteren, dan is hij van harte welkom, maar als hij met zijn zwaard komt om u te pijnigen, dan zullen wij hem met zijn eigen zwaard elimineren”**. De deur werd voor Oemar geopend en hij kwam nederig binnen en schitterde van blijdschap. Heilige Profeet Moehammad ﷺ zei: **“O Oemar, is de tijd nog niet aangebroken, dat jij gelovig wordt”**. Hierop reageerde hij als volgt: **“O mijn leider, ik ben juist gekomen om op uw hand te bekeren en Islam te accepteren”**. Hij boog eerbiedig neer en zei: **“Laa ielaha iellallahoe, Moehammoeder-rasoelallah”** en hij werd de Moesliem. Heilige Profeet Moehammad ﷺ en de metgezellen ؓ waren blij en riepen: **“Naare Takkier, naare Riesaalat”**. Hazrat Oemar al Khattaab ؓ zei daarna, dat wij het juiste geloof Islam hebben en wij gaan nu niet in het geheim ons geloof belijden. Wij gaan naar **“Baitoellah”** bij de Kaaba Sjarief om daar Namaaz te lezen. Wij zullen vanaf nu ons geloof in het openbaar belijden. Zij lazen daarna de Namaaz in de **“Masdjiedal Haram”** in 2 **“saft”-rijen** onder de toeziende oog van hazrat Hamza ؓ en hazrat Oemar al Khattaab ؓ.

De Koeffaare Makka zag de opstelling en werd erg verdrietig, maar konden niets zeggen en kropen weg.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ was zeer verheugd met het bereikte doel en maakte bekend dat Oemar Al Khattaab ؓ de ere-positie kreeg van **“Faroeq”**, hetgeen betekent: **hij, die het verschil maakt tussen goed en slecht of tussen rechtvaardig en onrechtvaardig**. Vanaf dat moment kreeg hij deze eretitel en werd zijn naam **Oemar Faroeq ؓ**. Hazrat Oemar Faroeq ؓ ging daarna naar zijn wrede oom Aboe Djahal en vertelde hem, dat hij Moesliem was geworden. Aboe Djahal reageerde heel erg emotioneel en zei: **“Doe dat niet”**. Hazrat Oemar Faroeq ؓ zei heel enthousiast: **“Mamoe, ik ben reeds overgestapt tot Moesliem en niemand zal durven om mij te veranderen”**. Hazrat Oemar Faroeq ؓ heeft daarna met innige liefde en shabr de Missie van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ gesteund en het geloof Islam verspreidde zich over de wereld.

* Hazrat Abdoella ibne Mas'oeed ؓ heeft gezegd, dat door de komst van hazrat Oemar Faroeq ؓ Islam en de Moesliem koninkrijken gezegend zijn met vele grote gunsten en verdiensten.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft over hazrat Oemar Faroeq ؓ gezegd, dat de deur van het Profetschap na mij gesloten is, maar als dat niet het geval zou zijn, dan zou zeer zeker Oemar Faroeq ؓ een Profeet van Allah ﷻ zijn.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd, dat Allah ﷻ voor iedere heilige Profeet een **“Moehaddasoen”** heeft aangesteld en hazrat Oemar Faroeq ؓ is mijn **“Moehaddasoen”**.

De metgezellen ؓ vroegen wat **“Moehaddasoen”** was. Hierop zei Heilige Profeet ﷺ, dat deze heiligen zijn wiens woorden van Allah ﷻ afkomstig zijn en de Engelen inspireren deze woorden.

* De eerste **Khalief** (koning) **hazrat Aboe Bakr Siddique ؓ** werd ernstig ziek en liet zich adviseren door de heiligen en werd besloten, dat hazrat Oemar Faroeq ؓ de tweede Khalifa der Moesliems moest worden.

De **heilige leider der Moesliems Oemar Faroeq ؓ** hield veel van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en hij heeft zijn heilige leven geweid aan het geloof Islam en het vergankelijke wereldse van zijn hart verbannen. In Soerah 57, vers 21 zegt Allah ﷻ: **“Wa mal hayatoed-doenyaa iellaa mataa-'oel ghoeroer”**.

Hetgeen betekent: **“En het leven dezer wereld is niets anders dan een middel van bedriegelijke misleiding”**

Het is overgeleverd, dat tijdens de **“Khilafat”** van hazrat Oemar Faroeq ؓ vele landen werden veroverd en miljoenen mensen werden moesliems. De atheïstische dictatoren roofden hun volkeren en lieten hun in armoede achter. Tijdens de veroveringen werden de rijkdommen van de koningspaleizen leeg gehaald en onder de mensen verdeeld. Hazrat Ali ؓ vertelde, dat de tapijten met dure juwelen en diamanten werden verwerkt. Een stukje van een handbreedte van deze tapijten werden verkocht voor 20.000 Dirhams. Alle rijkdommen werden verdeeld onder de moesliems, maar de **Koning Oemar Faroeq ؓ** voor had zichzelf niets achtergehouden. Hij diende omwille van Allah ﷻ het volk en nam niets van de **Baitoel-mal** voor zichzelf. Deze gedragsvorm van de Moesliem leiders is **“Soennat”-gedragsvorm** van heilige Profeet Moehammad ﷺ.

* Tijdens de overname van Jeruzalem werd de **Khalief Oemar Faroeq ؓ** uitgenodigd door **hazrat Oebaida ibne Jarrah ؓ** om de overeenkomsten te komen tekenen. De koning Oemar Faroeq ؓ reisde met zijn hulp met 1 kameel naar Jeruzalem. Om de beurt werd de teugel vastgehouden, terwijl de andere op de kameel zat. Bij aankomst in **Djabia** dichtbij Jeruzalem zat de bediende op de kameel en de koning hield de teugel vast. Het volk reageerde, dat de koning heel arm eruit zag en de bediende een veel betere uiterlijk vertoonde. Neen zeiden de moesliem delegaties: **“Mijn koning is de persoon, die de teugel van de kameel vasthoudt”**.

* De koning zei daarna tegen hazrat Oebaida ؓ: **“O Oebaida, wij waren gewone volkoren, maar Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ hebben ons eer geschonken omdat wij “Laa ielaha iellallahoe Moehammoeder-Rasoelallah”** lezen. Dus kijkt niet naar onze uiterlijk en wie de teugel van de kameel vasthoudt.

Deze koning en alle Metgezellen ؓ lazen de **heilige Qoeran** en volgden heilige Profeet ﷺ en zijn levensstijl. Zij hielden van de lieve Profeet Moehammad ﷺ en zijn **“Ahle Bait”-huisgenoten ؓ**, zoals Allah ﷻ heeft vermeld in Soerah 42, vers 23: **“Qoel laa as-aloekoem 'alaihie adjeran iellal-mawaddata fiel qoerbaa”**.

Hetgeen betekent: **“Zeg, (O Beminde Profeet): Ik vraag er geen vergoeding voor, behalve liefde voor mijn verwanten”**.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons genadig zijn, een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!