



Ahle Sunnat

## ICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Djoemoe'a 9-10-2015.

Djoemoe'a 25-ste Dzul Hiedj-dja 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb**

**Eerbied en zegenen van MASDJIED en het gedrag en gunsten van de DJAMA'AT**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Iennamaa ja'emaroena masaadjied-allahie man aamana biellaahie wal jawmiel-aagierie". (Soerah 9-18).

Hetgeen betekent: "Slechts zij zullen de masdjieds van Allah onderhouden, die in Allah en in de Opstanding geloven".

Vandaag op de 25-ste **Dzul Hiedj-dja** zijn wij bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. Deze Djoemoe'a is de laatste van dit jaar. Over enkele dagen begint het nieuwe Islamitische jaar 1437 met de maand Moharram. Het jaar 1436 is zeer snel voor onze neus voorbij geraasd en velen van ons hebben heel veel goede doelen bereikt. De onwijze Moesliems hebben niets verricht om het Paradijs te verdienen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons zegenen, onze goede daden accepteren en ons belonen met gelukzaligheid in het graf. Wij zullen in het komende jaar met Allah's Wil nog harder ons best doen en Allah ﷻ smeken om onze goede intenties te vergemakkelijken en ons leiding te schenken.

\* Belangrijk om te weten, dat het geloof Islam, "**Diene Hanief**" geen cultuur of oude leefgewoonte is, maar slechts het aanbidden van Allah ﷻ. De rituelen zijn gebaseerd op de wetten en regels van Allah ﷻ zoals beschreven in de **Heilige Qoeran** en in de **Ahadiets**-overleveringen van heilige Profeet Moehammad ﷺ.

\* Allah ﷻ zegt in Soerah 51, vers 56: "**En ik heb de djien en de mensen slechts tot mijn aanbedding geschapen**".

Onze Schepper Allah ﷻ heeft alle werelden, de sterren, de zon, de maan, de aarde, de bergen, de bomen, de oceanen, de bloemen, de vruchten, de dieren, de vissen, enz. ten dienste van de mens geschapen. En Allah ﷻ heeft de djien en de mens voor zichzelf geschapen om Hem ﷻ aanbidden. Allah ﷻ heeft tevens de mens liefdevol geschapen en heeft hem **verstand** en een **wil** geschonken. Hierdoor kan hij keuzes maken. Hij kan kiezen tussen de rechte weg, die naar het Paradijs leidt of de slechte weg, die naar de Hel leidt. In de Namaaz b.v. lezen wij tientallen keren de **Soerah Fatiha** en hierin smeken wij Allah ﷻ en zeggen: "**Iehdienash-shieratal-moestaqiem**".

Hetgeen betekent: "**Leidt ons op het rechte pad**". En tevens lezen wij: "**Ghairiel magh-dhoebie alaihiem, waladh-dhaaallien**".

Hetgeen betekent: "**Niet dat van hen over wie toorn is uitgestort, noch der dwalenden**".

\* Allah ﷻ zegt verder in Soerah 33, vers 21: "**Laqade kaana lakoem fie Rasoelallahie oeswatoen hasana-toellie man kaana jardjoellaha wal jawmal agierah wa dzakarallaha katsierah**".

Hetgeen betekent: "**Voorwaar, er is voor u beter in het volgen van de Boodschapper van Allah voor hem die hoopt op Allah en de Laatste Dag en Allah vaak gedenkt**".

En Allah ﷻ zegt verder in Soerah 59, vers 7: "**Wa maa ataakoemoer-rasoeloe fagoedzoehoe wa maa nahaakoem 'anhoe fantahoe, wattaqoellah. Iennallaha sjadiedoel'ieqaabe**".

Hetgeen betekent: "**En wat de Boodschapper u moge geven, neemt het en wat hij u verbiedt, onthoudt daarvan. En vreest Allah. Voorwaar, de straf van Allah is hevig**".

Tevens lezen wij Soerah 2, vers 110: "**Wa aqiemoesj-shalaata wa aatoez-zakaah; wa maa toeqad-dimoe lie anfoesikoem mien gairien tadjiedoehoe 'iendallah; iennallaha biemaa ta'emaloena bashier**".

Hetgeen betekent: "**En verricht het gebed en geeft de zakaat en het goede dat gij vooruit zult zenden voor uw zielen, gij zult het bij Allah vinden; voorzeker, Allah ziet uw werken**". Wij merken hier op, dat Allah ﷻ ons bemint en wilt redden en geeft opdracht om goede daden te verrichten en die vooruit te sturen als genade in het Graf.

In Soerah 73, vers 20 wordt nog duidelijker: "**Wa aqiemoesj-shalaata wa atoez-zakaata wa aqeriedh-oellaha qardhan hasanaa; wa maa toeqaddiemoe lie anfoesiekoem mien gairien tadjie-doe hoe 'iendallaahie hoewa gairanw-wa a'e-zhama adjeraa; wastaghfier-oellaah, iennallaaha ghafoer-rahiem**".

Hetgeen betekent: "**En onderhoudt het gebed en betaalt de zakaat en leent aan Allah een schone lening. En wat gij voor uzelf van het goede vooruit zendt, gij zult daarvoor betere en grotere beloning bij Allah vinden. En vraagt Allah om vergeving; Allah is waarlijk Vergevingsgezind, Genadevol**"

Allah ﷻ zegt tevens in Soerah Al-Ashr 103, vers 1, 2 en 3: "**Wal'ashr. Iennal-iensaana lafie goesr. Iellalla-dziena amanoe wa amieloessaalie- haatie wa tawaashaw biel haqqie wa tawaashaw biesh-shabr**". Hetgeen betekent: "**Bij de dierbare tijd. Voorzeker, de mens is zonder twijfel in verlies. Behalve degenen, die geloven en goede werkzaamheden uitvoeren, en elkaar tot de waarheid motiveren en elkaar tot volharding en geduld oproepen**".

In de bovenvermelde Soerah zegt Allah ﷻ: "**Slechts zij zullen de Masdjieds van Allah onderhouden, die in Allah en in de Opstanding geloven**". ( Soerah 9, vers 18 )

\* De Masdjied wordt ook wel aangeduid als **“Baitoellah”**, hetgeen betekent **“Huis van Allah”**.

In het westen wordt de Masdjied ook aangeduid als Moskee. In de Moskee aanbidden de Moesliems Allah ﷻ

\* Als wij de geschiedenis nagaan, dan merken wij op, dat de Masdjied als centrum van het Moesliem gemeenschap werd gebouwd en tevens de spil van het leven der momiens is geweest. De Masdjied werd eerst gebouwd en pas daarna werd er omheen de stad gebouwd. Alle belangrijke wetenschappelijke bijeenkomsten, conferenties, communicaties, kennis en wijsheid overdrachten werden in de Masdjied georganiseerd. Dus alle belangrijke kennis en wijsheid werden in de Masdjied onderwezen, onderhandelingen werden uitgevoerd en beslissingen werden in de Masdjieds genomen. De juiste communicaties en leiding werden via de Masdjied doorgevoerd. Door de jaren heen werden de steden groter en het aantal Masdjieds groeide, waardoor deze specifiek voor Namaaz en Islamitische kennis overdracht werd gebruikt

Voor de Moesliems is de Masdjied dus onmisbaar en zelfs ondenkbaar. Waar zij zich ook gaan vestigen, bouwen zij allereerst een Masdjied of een gebouw met de functies van een Masdjied. Zij komen daarna bij elkaar om de gezamenlijke Namaaz te lezen en andere religieuze functies te vervullen. Zo lang dit doel niet bereikt werd, konden zij in hun leven geen rust vinden.

Het verrichten van de gezamenlijke Salaats in de Masdjied geeft niet alleen **27 maal** meer verdiensten, maar het bevordert broederschap en het verstevigt de eenheid en het familieband onder de gelovigen.

\* Heilige Profeet ﷺ heeft over de bouw, onderhoud en rein houden van de Masdjieds het volgende gezegd:

**A\* Voor degene, die een Masdjied bouwt omwille van Allah ﷻ, zal voor hem een Paleis in het Paradijs door Allah ﷻ gebouwd worden.**

**B\* Een moomien wiens hart geneigd is naar de Masdjied en bij het verlaten van het Gebedshuis denkt om straks terug te komen voor het volgende gebed, zal een plaats onder de Schaduw van de Troon van Allah ﷻ krijgen.**

**C\* Bij Allah ﷻ zijn van alle bebouwingen de Masdjieds de beste en zegenrijkste plaatsen en de marktplaatsen zijn de slechtste plaatsen.**

Wij moeten dus de Masdjied in eere hooghouden en als wij deze betreden, dan moeten wij eerst rein in “Ghoesl” en “Woedzoe” zijn. Wij betreden het Huis van Allah ﷻ met veel eerbetoon en liefde en zetten eerst de rechtervoet in de Masdjied en lezen het volgende: **“Allahoemma-maftah. Lie abewaaba Rahmatieka”**. Hetgeen betekent: **“O Allah ﷻ. Open voor mij de deuren van uw Barmhartigheid”**.

\* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd, **dat wanneer één van u een Masdjied betreedt, zal hij niet gaan zitten, voordat hij 2 Raka'ats Nafli Salaat heeft verricht.**

Men moet daarna Soennat Namaaz lezen, Dzikroellah lezen, Tasbieh, Tahliel en andere aanbeddingen lezen, terwijl men wacht op de gezamenlijke verplichte Salaat. Wij moeten erop toezien, dat wij in de Masdjied niet in het verval geraken om allerlei wereldse en onbenullige zaken te bespreken.

Na het Gebed kan men de Masdjied weer verlaten om later terug te komen. Uit eerbied stapt men met de **linkervoet uit de Masdjied**, terwijl men de volgende Doe'a leest: **“Allahoemma iennie as'aloeka mien fadelieka wa Rahmatieka”**. Hetgeen betekent: **“O Allah ! Ik smeed U om Uw Milddadigheid en Barmhartigheid”**.

\* Het is overgeleverd, dat heilige Profeet Moehammad ﷺ in zijn laatste ernstige zieke dagen niet goed kon lopen. De metgezellen ﷺ droegen hem naar de Masdjied om de gezamenlijke Namaaz te lezen. Maar later toen zijn ziekte erger werd, vroeg hij ﷺ aan hazrat **Aboe Bakr Siddique** ﷺ om de Namaaz in de Masdjied te leiden. Hij ﷺ keek naar de Djama'at en zag hoe nederig de Metgezellen ﷺ de verplichte Namaaz onder leiding van hazrat **Aboe Bakr Siddique** ﷺ lazen en hij ﷺ was zeer blij, opgelucht en op zijn heilige gezicht kon men de gloed van zijn blijdschap zien. Hij bedankte Allah ﷻ en wist dat de Missie en de Opdracht, die hij van Allah ﷻ had gekregen om het geloof Islam **“Diene Hanief”** te laten vestigen, tot de Opstanding zal stand houden. Het is erg jammer, dat vele Moesliems tegenwoordig zich ver van de Masdjied hebben geplaatst en het belangrijkste **Islamitische erfgoed** hebben verwaarloosd. Deze onnozele mensen ontwijken en vermijden eerst de Masdjieds, daarna verzaken zij de **dagelijkse verplichte Namaaz** en uiteindelijk bezoeken zij liever de bioscopen, casino, café, theater, coffie shop. De kinderen groeien op in deze westerse cultuur en drinken later bier, wijn, rum en snuiven vaak heroine en cocaine. Deze verwaarloosde jongeren komen in aanraking met criminelen en belanden meestal in een criminele clan. Nog erger is dat zij in de groep van drugs-verslaafden terecht komen. Veelal eindigen deze criminelen in grote problemen en verdoemenissen. De momiens moeten gezamenlijk de Masdjieds met liefde, respect, netheid en rein onderhouden. Deze **Huizen van Allah** ﷻ moeten niet alleen voor de Namaaz gebruikt worden, maar ook als leszalen voor de Qoeran opleidingen, Darse Qoeran, Darse Hadiets, kennis en wijsheid van het geloof Islam.

\* Als wij heengaan, kunnen wij zelf niet meer handelen, maar onze Imaan, onze goede daden, onze liefde voor de Masdjied, Namaaz met de Djama'at, onze lebadat en goed gedrag zullen ons beschermen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons genadig zijn, een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!