



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 18-de Dzul Hiedj-dja 1436

Djoemoe'a 2-10-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

**Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb****De Gunsten van het Bezoeken van de Mausoleum van Profeet Moehammad** ﷺ

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Wa law annahoem iedz-zhalamoe anfoesahoem djaa-oeka fastagh-faroellaha wastagh-farala hoemoer-Rasoeloe lawadja-doellaaha Tawwaabar-Rahiemaa"**. (Soerah 4, vers 64)

Hetgeen betekent: **"En zo zij dan, als zij hun zielen onrecht aandoen, tot u O Beminde (Rasoel) komen, en daarna Allah om vergiffenis vragen en de Boodschapper voor hen om Vergiffenis vraagt, dan waarlijk zullen zij bevinden dat Allah zeer Berouwaanvaardend en Genadevol is"**.

- **"MOEHAMMAD KIE MOHABBAT DIENE HAQ KIE SERTE AWWAL HAING. IESIE MENG HO AGHER GAAMIE,**
- **TO SEB KOETJ NAMOEKAMMAL HAI"**.

A\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de 18-de **Dzul Hiedj-dja** zijn wij bij elkaar om de Djoemoe'a Namaaz te lezen. Wij vragen tevens Doe'a aan Allah ﷻ met de **"Wasiela"**-bemiddeling van heilige Profeet Moehammad ﷺ om de verongelukte Hadjies, die in **Mina** heengegaan zijn een verheven plaats in het Paradijs te schenken. En moge Allah ﷻ de Hadjies, die na de Hadj rituelen naar de Mausoleum van heilige Profeet Moehammad ﷺ in Medina Sjarief gaan, zegenen met een gelukkig leven.

\* Allereerst moeten wij weten, dat het geloof Islam **"Diene Hanief"** **geen cultuur** of **oude leefgewoonte** is, maar het is aanbidding van Allah ﷻ. De rituelen zijn gebaseerd op de wetten en regels van Allah ﷻ zoals beschreven in de **Heilige Qoeran** en in de **Hadiets**-overleveringen van heilige Profeet Moehammad ﷺ.

Vele miljoenen uitgeputte Hadjies reizen na de Hadj rituelen naar Medina Sjarief om de heilige Profeet Moehammad ﷺ met eerbetoon en liefdevol te ontmoeten, hem in Masdjied Nabawie te begroeten, om daar tevens Doeroed Sjarief te presenteren en Salatoes-salam te lezen.

Deze reis is niets anders dan dat de **minnaar** reist naar zijn **beminde** Profeet Moehammad ﷺ. Deze extra moeite en volharding wordt gedreven door het hart. Om deze liefde en eerbied te begrijpen moeten wij teruggaan naar de tijd van het leven van de heilige Profeet Moehammad ﷺ en de Sahaba-e-Kiiraam ﷺ.

1\* Het is overgeleverd, dat op een zeer warme namiddag hazrat Aboe Bakr Siddique ﷺ uit zijn koele woning naar buiten trad en op straat liep in de zeer hete zon. Op het zelfde moment verliet heilige Profeet Moehammad ﷺ ook zijn woning en kwam hem tegen. De lieve Profeet ﷺ zei met een glimlach: "O Aboe Bakr, waarom loop je op straat in de hete zon". Deze heilige zei: "Jaa Rasoelallah, ik dacht aan u en kon niet meer mijn gevoelens in bedwang houden en ik werd onrustig en wilde u zien en u ontmoeten. Heilige Profeet ﷺ zei hierop: "O Aboe Bakr, ik kon ook niet rustig in mijn woning blijven en wilde jou ook zien".

Terwijl deze heiligen op straat in de hete zon stonden te praten, kwam hazrat Oemar Faroeq ﷺ vrolijk aanlopen. Heilige Profeet Moehammad ﷺ keek met een glimlach naar hem en vroeg hem liefdevol:

"O Oemar, het is zo heet, waarom loop je op straat". Hazrat Oemar Faroeq ﷺ reageerde op de zelfde wijze en zei: "Jaa Rasoelallah, ik kon niet rustig thuis zitten en dacht aan jullie en wilde jullie zien". Deze ware liefde kan alleen de ware minnaar en de beminde goed begrijpen. De verheven wederzijdse liefde van heilige Profeet Moehammad ﷺ en de metgezellen ﷺ was zeer groot en reikte de hamelen.

2\* In een andere overlevering wordt verteld, dat hazrat Bilal ﷺ in zijn droom de heilige **Profeet Moehammad** ﷺ zag, die hem vroeg, waarom hij zo lang niet bij hem in Medina Sjarief bij zijn Mausoleum op bezoek kwam. Zonder enige aarzeling vertrok hij spontaan huilend van zijn huis in Ethopie naar Medina Sjarief.

3\* Het is ook overgeleverd, dat hazrat **Bilal** ﷺ ernstig ziek werd en zijn gezin bij zijn ziekbed weende. Hij reageerde hierop en zei met een glimlach: **"Waaom huilen jullie, terwijl ik erg blij vol verwachtingen ben."**

**Mijn "Aqa" heilige Profeet Moehammad** ﷺ **en mijn dierbare vrienden, de Sahaba-e-Kiiraam, die heengegaan zijn en in het Hiernamaals op mij wachten, zal ontmoeten"**. Deze innige liefde moeten wij proberen te begrijpen.

B\* Wij lezen en getuigen met hart en ziel: **"Laa ielaha iellallahoe, Moehammadoer-Rasoeloellah"**, waarvan het eerste deel **"Laa ielaha"** betekent: "Er is geen god om aanbeden te worden, ook geen afgodsbeelden, zon, maan en andere scheppingen". Daarna lezen wij **"iellallah"**, hetgeen betekent: "behalve Allah"; slechts Allah ﷻ moeten wij aanbidden en nimmer een andere of iets anders, ook geen Euro's en rijkdommen.

Daarna lezen wij verder met hart en ziel **"Moehammadoer-Rasoelallah"**, hetgeen betekent dat Moehammad **"is"** (dus niet was) Profeet van Allah. De Heilige Qoeran heeft Allah ﷻ voor ons voor altijd gestuurd en dus tot en met de Qayamat en Heilige Profeet ﷺ is zeer zeker ook Profeet van Allah ﷻ tot en met de "Qajamat".

\* Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 31: **"O beminde (Profeet) zeg: 'Indien gij Allah bemint, weest mij** **Pagina 1**

**dan gehoorzaam, Allah zal dan u beminnen en uw zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol”.**

\* Heilige Profeet Moehammad ﷺ accepteren als Profeet ﷺ en hem ﷺ gehoorzamen is een voorwaarde van ons geloof Islam **“Diene Hanief”**. Hij ﷺ heeft ons verteld over de Heilige Qoeran en alle Opdrachten, Verboden, Geboden en Regels, die Allah ﷻ ons opgelegd heeft. Zijn woorden en handelingen zijn in het geheel afkomstig van Allah ﷻ en dus hem ﷺ gehoorzamen is het zelfde als Allah ﷻ gehoorzamen.

Allah ﷻ heeft allereerst de **Noer** van Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ geschapen en pas daarna het gehele universum en ons allen. Als hij ﷺ er niet zou zijn, zouden wij en het gehele universum niet zijn.

**C\*** Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft het volgende over zijn Mausoleum en Medina Sjarief gezegd:

**a\*** Wie mij bij mijn Mausoleum bezoekt, voor die zal ik zeer zeker bij Allah ﷻ “sjafaát” vragen of bemiddelen.

**b\*** Voor degene die Hadj gedaan heeft en mijn Mausoleum-“Goembade Gazra” bezoekt, is hetzelfde alsof hij mij tijdens mijn leven gezien heeft.

**c\*** Aan degene die oprecht mijn Mausoleum-“Goembade Gazra” bezoekt, zal ik op de Dag des Oordeels bescherming bieden. Deze mijn lieve momien zal tevens mijn buurman in het Paradijs zijn.

**d\*** Degene, die Hadj gedaan heeft, maar mijn Mausoleum “Goembade Gazra” in Mediena Sjarief **niet** bezoekt, blijft mij ontrouw, heeft mij onheus behandeld, heeft mij beledigd en niet liefdevol gerespecteerd.

**D\*** Wij weten dat de zegeningen en gunsten van iedere goede daad in “Baitoellah” in Makka Sjarief 100.000 maal beloond wordt en in Madina Sjarief is deze beloning 50.000 maal zo groot.

Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ heeft in zijn Doe’a aan Allah ﷻ gevraagd om de zegeningen en gunsten van de goede daden in Madina Sjarief **2** maal zo groot als die van Baitoellah (**Haram Sjarief**) te schenken. Deze Doe’a van heilige Profeet **Moehammad** ﷺ zal zeker geaccepteerd worden en de zegeningen van iedere **“lebadat”**-aanbidding in de stralende stad Madiena Sharief zal zeker 200.000 maal beloond worden.

**E\*** Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet **Moehammad** ﷺ sturen momiens en in het bijzonder de Hadjies om de Mausoleum van Zijn Beminde Profeet te bezoeken en daardoor de “Wasiela”-bemiddeling, vrijspraak, toenadering en bescherming te krijgen in deze wereld en op de Dag des Oordeels.

**F\*** Wij moeten wel realiseren, dat zonder “Taziem” (respect, eerbetuiging en liefde) voor onze lieve Profeet Moehammad ﷺ, wij onze Imaan, Zegeningen, Gunsten en alles kunnen verliezen. Wij kunnen dus ook de zegeningen en gunsten van onze Hadj niet krijgen en alle moeite kunnen wij verliezen. Wij danken Allah ﷻ, dat Hij ﷻ ons een kans heeft geschonken om de Hadj te doen en tegelijkertijd vraagt Hij ﷻ ons om Zijn Beminde Profeet **Moehammad** ﷺ met innige liefde en eerbetoon te bezoeken.

\* Het is overgeleverd, dat enkele gasten met hoge stem in Masdjiede Nabawie spraken en de Galiefah hazrat Oemar Faroeq ﷺ reageerde hierop als volgt. Hij gooide van de preekstoel eerst enkele kleine steentjes naar de bezoekers om hun stil te krijgen. Daarna kwam hij bij de groep en vroeg hun vanwaar zij waren. De gasten zeiden hierop, dat zij van het dorp **Taief** zijn gekomen. De Galiefah vroeg hun of zij niet wisten dat hier het hof van heilige Profeet **Moehammad** ﷺ is en dat zij hier altijd met innige liefde en respect moeten vertoeven. Hij zei, dat zij gewaarschuwd zijn en de volgende keer zal mijn straf hevig zijn. Uit de Heilige Qoeran en de Overleveringen van Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ kunnen wij begrijpen, dat het aannemen van Heilige Profeet **Mohammad** ﷺ als bemiddelaar en tussenpersoon een deel van onze geloofsovertuiging is. De Hadjies gaan daarom naar de heilige Profeet **Moehammad** ﷺ bij de **“Goembade-Gazra”** in Medina Sjarief en tonen daar veel respect, eerbied en liefde aan hun “Aqaa”-Leider en lezen daar Doeroed Sjarief en Salatoes-Salam en verwerven veel zegeningen en gunsten.

\* In de bovenvermelde Soerah 4, vers 64 zegt Allah ﷻ dat de Momiens en Hadjies naar Zijn Beminde Profeet **Moehammad** ﷺ moeten gaan en Allah ﷻ daar ter plekke **vergiffenis vragen** voor hun zonden en heilige Profeet **Moehammad** ﷺ **vraagt ook voor hun mee**, dan zal Allah ﷻ zeer zeker hun vergeven.

De Sahaba-e-Kiram ﷺ, de Tabe-Taba’ien, de Tabe taba’ien, Awlijah-e-Kiram ﷺ, alle vroegere Moesliem leiders, Hadjies en Momiens zijn naar de Mausoleum van de Heilige Profeet **Moehammad** ﷺ geweest en hebben zij daar ter plekke met veel eerbied en liefde “Salatoes-Salam” gelezen en “Sjafaát” gevraagd.

Iedere Momien, die naar Hadj gaat en de Hadj rituelen uitvoert, zal hetzelfde met veel liefde en eerbied doen en zeer zeker bij zijn Heilige Profeet ﷺ gaan en daar **Salatoes-Salam** lezen en vergiffenis vragen.

In een overlevering vertelt hazrat Imam Koertoebie ﷺ, dat een dorpeling ver van Medina Sjarief naar heilige Profeet Moehammad ﷺ kwam en zei: “Jaa Rasoelallah, Allah ﷻ zegt in de Heilige Qoeran, dat ik bij u moet komen en Sjafa’at moet vragen en dan zal mijn Schepper ﷻ mij vergeven. Jaa Rasoelallah, ik ben nu bij U en ik vraag U beleefd om voor mij Sjafa’at te vragen”. Heilige Profeet Moehammad ﷺ gaf hierop antwoord en zei: “O Mijn Dienaar, je vraagt mij om voor jou “Sjafaát”-vrijspraak te vragen en ik geef jou nu het blijde nieuws, dat Allah ﷻ jouw verzoek heeft geaccepteerd en jou vergiffenis heeft gegeven.

\* Als wij heengaan, kunnen wij zelf niet meer handelen, maar onze daden, z.a. Liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ, onze Imaan, onze lebadat en goed gedrag zullen ons zeer zeker beschermen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons genadig zijn, een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!