



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 19-de Dzoel Qada 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Djoemoe'a 4-09-2015.

Zijne Eminentie **Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Sahab****De gezegende 5-de zuil of pilaar van Islam, de Hadj kent geen andere beloning dan het Paradijs.***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.***"Wa liellahie 'alan-naasie hied-djoel- baitie manies-tathaa'a ielaihie sabielaa; wa man kafara fa-iennallaaha ghani-joen 'aniel-'aalamien".** (Soerah 3, vers 97).**Hetgeen betekent: "En terwille van Allah is de hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn daarheen op weg te gaan; en wie niet gelooft, dan, Allah is Onafhankelijk van alle werelden".**

A* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de Djoemoe'a, de 19-de Dzoel Qada zijn wij weer bij elkaar om de verplichte Namaaz-het gebed te lezen. Wij gedenken Allah ﷻ, aanbidden Hem ﷻ, sturen **Doeroed Sjarief** naar Allah en lezen **Salatoes-salaam** uit liefde voor onze lieve Profeet Moehammad ﷺ. Moge Allah ﷻ ons zegenen met een gelukkig leven in deze wereld en ons beschermen in het graf en op de Dag des Oordeels.

Allah ﷻ zegt in Soerah 62, vers 9: **"Jaa aijoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie mienj-jawmiel Djoemoe'atie fas'aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba'i; dzaalikoem gairoellakoem ien koentoem ta'elamoen".** Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet".** Allah ﷻ geeft ons hier opdracht om alle wereldse zaken, handel, rijkdom, gezin, schitteringen en glamours te laten varen voor de Djoemoe'a Namaaz. Het verzaken van de Djoemoe'a Namaaz is een zeer grote zonde en leidt naar dwaling en zelfvernietiging.

En het onderhouden van de Djoemoe'a Namaaz is een schild tegen zonden, ziekten, ellenden en rampen. Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammade ﷺ hebben ons de Djoemoe'a-dag geschonken om bij elkaar te komen voor om Namaaz, elkaar sociaal te ontmoeten en samen Doe'a aan Allah ﷻ te vragen. Deze aanbiddingen en de andere dagelijkse Namaaz (aanbiddingen) zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren en om ons een gelukkig leven te kunnen schenken. De zegeningen en gunsten van de Djoemoe'a dag zijn zeer groot. Enkele gunsten zijn als volgt:

A* Bij het lezen van Djoemoe'a vergeeft Allah ﷻ onze zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a.

B* De periode vanaf de Azaan oproep van de Djoemoe'a tot de Azaan van Ashr salaam verspreiden de engelen zich in alle uithoeken van de wereld om te noteren welke mensen Namaaz, Doeroedo-Salaam en Diekroellah lezen, "Reizq"-onderhoud en gunsten van Allah ﷻ ontvangen en de Masdjieds bezoeken.

C* De gepresenteerde Doeroedo-salam worden normaal door de engelen naar de heilige Profeet Mohammade ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a-dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet Mohammade ﷺ gehoord. Hij ﷺ geeft direct antwoord op de gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoes-salam. Wij zijn spiritueel dus verbonden met onze beminde Profeet Moehammad ﷺ. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is ook op de hoogte van onze aanbiddingen, smeekbeden en andere handelingen en hij ﷺ **reinigt** ons ("**joezakkiehiem**") en onderwijst ons **wijsheid** ("**hiekmah**"). Zie Soerah 3, vers 164.

Het lezen van Doeroed Sjarief is zeer zegenrijk en slechts **één** keer lezen van Doeroed Sjarief zal Allah ﷻ voor ons **10** goede daden laten opschrijven, **10** zonden verwijderen, **10** problemen wegnemen, **10** ziekten verwijderen, **10** Doe'as verhoren en heilige Profeet ﷺ zal ook Doe'a aan Allah ﷻ vragen voor onze welzijn. Allah ﷻ heeft de Djoemoe'a verheven tot een **led-dag** en een **rustdag** en dus niet z.a. anderen beweren, dat zondag de rustdag van de week is. Wij moesliems moeten daarom ervoor zorgen, dat vrijdag de Djoemoe'a zeer hoog gewaardeerd wordt en alles doen om het aanzien van Djoemoe'a te verhogen.

* In deze maand Dzoel Qada beginnende met de maand Sjawaal bereiden de Hadjies zich voor om de verplichte Hadj uit te voeren. Reeds vanaf de maand Radjab, Sjabaan en Ramadaan worden de momiens voorbereid om "**Tagewa**"-Godvrezigheid en liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ op te bouwen.

* Ons geloof Islam, "**Diene Hanief**" is op **5 zuilen** of **pilaren** gegrondvest en deze zijn als volgt:

1* "Imaan" of geloofsgetuigenis. Dit houdt in, dat de Moesliems met **hart en ziel** "**Laa ilaha iellallahoe Moehammadoe-rasoelallah**"-moeten uitspreken en accepteren. Het slechts uitspreken van de **geloofsgetuigenis** is niet goed genoeg. Wij moeten met innige liefde en respect geloven, dat Allah ﷻ de Enige is om aanbeden te worden en geen deelgenoten heeft en hazrat Moehammad ﷺ de Profeet van Allah ﷻ is.

2* Salaat-Gebed. Het gebed is een verplichte aanbidding van Allah ﷻ en moet **5** keer per dag uitgevoerd worden. Men krijgt hierdoor toenadering, ondersteuning en ontwikkeling van Allah ﷻ.

3* Zakaat-verplichte armenbijdrage. Deze is ook een verplichte aanbidding van Allah ﷻ en heeft invloed op het economische welzijn en spirituele ervaring van de gemeenschap. Het resterende of overgebleven spaargelden en rijkdommen van een momien zijn niet alleen voor zijn eigen gezin en familie, maar ook voor de behoeftigen, armen en sociaal zwakkeren. De zakaat zuivert en reinigt ons vermogen.

4* Saum of vasten in de heilige maand Ramadaan. Het vasten in de gehele maand Ramadaan zorgt ervoor, dat de moesliem "Taqewa" opbouwt en geestelijk, spiritueel en lichamelijk rein zijn leven leidt.

5* Hadj-Bedevaart van "Baitoellah-de heilige Ka'aba Sjarief in de 12-de heilige maand Dzoel Hiedjdja. Nadat de momien zich goed voorbereid heeft met de eerste **4 pilaren** van het geloof, zijn "Taqewa"-Godvrezendheid heeft opgebouwd, dan zal hij zelf ervaren, dat hij erg dichtbij Allah ﷻ is genaderd. Zijn hart, gehele lichaam en leven zullen alle schitteren in de "Noer"-Licht van Allah ﷻ. Hij zal onder hoede en bescherming van zijn Schepper Allah ﷻ zijn en daardoor zal hij zich sterk en gezond voelen. Hij zal zich sterk maken voor de belangrijkste zaken van zijn leven, n.l. aanbidden van Allah ﷻ, uitvoeren van het gebed, zakaat, vasten, goed gedrag, taubah en vergiffenis vragen aan anderen en is hij klaar voor de hadj. Allah ﷻ heeft op de **9-de Hiedjrie de Hadj verplicht gesteld en Hij ﷻ zegt in Soera 3, vers 97:**

"En terwille van Allah is de hadj naar het Huis opgelegd aan de mensen, die in staat zijn daarheen op weg te gaan; en wie niet gelooft, dan, Allah is Onafhankelijk van alle werelden"

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft op de **10-de Hiedjrie** met zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ, de Hadj uitgevoerd. Duizenden Metgezellen ﷺ hebben samen met heilige Profeet Moehammad ﷺ de Hadj rituelen uitgevoerd. De Goelfa-e-Rasjidien ﷺ hazrat Aboe Bakr ﷺ, hazrat Oemar Faroek ﷺ, hazrat Oetsman ﷺ, hazrat Ali ﷺ en vele miljoenen volgelingen van heilige Profeet Moehammad ﷺ hebben de Hadj gedaan. De Hadj is dus de **laatste pilaar** van Islam en is verplicht voor iedere moesliem, die verstandig, gezond en krachtig is. De momien moet ook financieel in staat zijn om de kosten te kunnen betalen.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft ook gezegd: **"Man hadjdja wa lam jazoernie faqade djafaanie"**. Hetgeen betekent: **Degene die hadj uitvoert maar mijn Mausoleum niet bezoekt, blijft mij ontrouw"**. De Hadjie, die oprechte liefde heeft voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zal zeer zeker de rituelen van Hadj uitvoeren en dan **"Goembade Gazrah" Mausoleum** van heilige Profeet ﷺ bezoeken om trouw, lief en dankbaar te zijn aan Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ.

* Heel lang geleden heeft Heilige Profeet **lebrahiem Alaihiessalam** met zijn zoon heilige Profeet **Isma'iel Alaihiessalam** de vervallen heilige Kaaba Sjarief opnieuw gebouwd. Na de bouw heeft Allah ﷻ heilige Profeet **lebrahiem Alaihiessalam** gevraagd om de mensen uit te nodigen voor de Hadj. De heilige Profeten **Alaihiessalam** hebben ook de Hadj rituelen uitgevoerd en Doe'a gevraagd voor de bescherming van de Kaaba Sjarief. Vele laaghartige mensen wilden de Ka'aba Sjarief vernietigen; de wrede Abraha kwam zelfs met een groot leger en met honderden olifanten om de Kaaba Sjarief te vernietigen, maar Allah ﷻ heeft Zijn **Heiligdom** beschermd en Hij ﷻ zal voor ons Zijn Hof, de **Baitoellah Sjarief** tot de Qayamat goed beschermen.

* Als de momiens uit innige liefde voor en omwille van Allah ﷻ de Hadj willen doen, dan betekent deze **roep**, dat zij uitgenodigd zijn door Allah ﷻ. De Gastheer Allah ﷻ zal dan alle voorbereidingen treffen om Zijn gasten, de Hadjies met alle respect en eerbetoon te ontvangen en hen uitstekend te begeleiden. De gezegende Hadjies zullen met hartverwarmende stem en met innige liefde voor Allah ﷻ bij aankomst in Makka sjarief luid het volgende herhalen: **"Labbaik, Allahoemma Labbaik. Labbaik laa sjarieka laka labbaik. Iennal-hamda wan-ni'emata laka walmoelk. Laa sjarieka lak"**-

Hetgeen betekent: **"Hier ben ik, o Allah, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, aan u de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoten"**.

De Hadjies zullen de Tawwaaf (*rondgangen om de Kaaba Sjarief*) uitvoeren, de Sa'ie (heen en weer lopen tussen de 2 heuvels Safa en Marwa), verblijven op de Arafat heuvel, in Moedzdaiefia en in Mina, de 3 Djamraats (muren) stenigen. De 3 Djamraats symboliseren de 3 heiligen, heilige Profeet **lebrahiem Alaihiessalam**, zoon heilige Profeet **Isma'iel Alaihiessalam** en zijn heilige moeder hazrat **Hadjra** ﷺ, die de satan-de vervloekt duivel probeerde te verleiden bij het uitvoeren van de opdracht van Allah ﷻ.

De Hadjies zullen dan in navolging van heilige Profeet **lebrahiem Alaihiessalam** en Profeet Moehammad ﷺ op **10-de Dzoel Hiedjdja** Qoerbanie-offers van kamelen, rammen of andere dieren uitbrengen. Indien de Hadjies geslaagd zijn in hun missie, dan hebben zij **Hadje Mabroer** of **Hadje Makboel**-een perfecte Hadj zonder tekortkomingen en zonden uitgevoerd. En heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft hierover gezegd, dat deze Hadjies vrij zijn van zonden, net alsof zij pas geboren zijn en zij zullen beloond worden met het Paradijs. Deze heiligen zullen zichtbaar een revolutie in hun leven brengen, waardoor zij in hun verdere leven vol "Taqewa" als een perfecte momien zullen schitteren. Zij zullen namaaz lezen, zakaat afdragen, vasten, hadj en qoerbanie-offers uitbrengen slechts omwille van Allah ﷻ en uit liefde voor heilige Profeet Moehammad ﷺ. Zij zullen altijd Naat sjarief en Doeroedo-Salaam lezen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ons genadig zijn, een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!