



Ahle Sunnat

Djoemoe'a 12-de Dzoel Qada 1436

Djoemoe'a 28-08-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (lezing) van

## **Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb** **De zegenrijke Hadj en Oemrah zijn aanbiddingen van Allah ﷻ en geen vakantie.**

*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

\* Allah ﷻ openbaart in Soerah 2, vers 196: **"Wa atiem-moelHadj-dja wal-'Oemrata liellaah"** .

Hetgeen betekent: **"En volbrengt de Hadj en Oemrah terwille van Allah"**. ( Soerah 2, vers 196 )

1\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ . Vandaag op de Djoemoe'a, de 12-de Dzoel Qada zijn wij weer bij elkaar om "Dziekroellah"-Allah ﷻ te gedenken en Hem ﷻ te aanbidden.

Op de Djoemoe'a dag sturen wij ook **Doeroed Sjarief en Salatoes-salaam** naar onze Lieve Profeet Moehammad ﷺ. Wij zijn ervan overtuigd, dat hij ﷺ naar onze **Doeroedo-Salaam** luistert en die ook beantwoordt. Heilige Profeet Moehammad ﷺ is ook op de hoogte van onze aanbiddingen, smeekbeden en andere handelingen en hij ﷺ **reinigt** ons ("joezakkiehiem") en onderwijst ons **wijsheid** ("hiekmah"). Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 164 : **"Waarlijk, het is een grote gunst van Allah jegens de moesliems geweest, dat Hij onder hen een Boodschapper uit hun midden van henzelf zond, die aan hen Zijn Tekenen voordraagt en hen Reinigt (joezakkiehiem) en hen het Boek en de Wijsheid ( hiekmah ) onderwijst, hoewel zij voordien zeker in duidelijke dwaling verkeerden"**.

In deze periode vanaf de heilige maand **Sjawwaal** maken de Hadjies voorbereidingen voor de verplichte Hadj. Hadj is een verplichte aanbedding van Allah ﷻ en de laatste pilaar van ons geloof **"Diene Hanief"**. De Hadjies werken heel hard om alle schulden af te lossen en familieleden en kennissen vergiffenis te vragen voor de eventuele problemen, die tussen hen ontstaan zou zijn. De gemiste gebeden, zakaat - (armen-bijdragen), vasten en andere verplichtingen worden ingehaald of Allah ﷻ smeken en beloven om de gemiste verplichtingen later in te halen. Reisorganisaties worden ingeschakeld voor tickets en visum. Tevens worden informaties ingewonnen, boeken bestudeerd en smeekbeden geleerd.

Deze voorbereidingen worden genomen om spiritueel en geestelijk zo rein mogelijk, liefdevol en respectvol naar het Hof van Allah ﷻ, de Baitoellah de Kaaba Sjarief te reizen.

\* Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 2, vers 196: **"En volbrengt de Hadj en Oemrah terwille van Allah"**

De Hadj en Oemrah zijn beide aanbiddingen van Allah ﷻ en moeten dus respectvol behandeld worden. De Hadjies reizen naar de Kaaba Sjarief, omdat Allah ﷻ hun uitgenodigd heeft. Hun Gastheer is dus Allah ﷻ en de Hadjies zullen alle rituele handelingen met veel liefde en respect voor Allah ﷻ uitvoeren.

\* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat Hadje Mabroer ( oprechte Hadj), die de Hadjies uitvoeren, zonder dat zij onbehoorlijke gedrag tonen en slechte daden uitvoeren, zal resulteren dat zij bevrijd zullen worden van alle zonden. Zij zullen precies zo rein terugkeren alsof zij net geboren zijn.

\* De Kaaba Sjarief, het Hof van Allah ﷻ werd in opdracht van Allah ﷻ door Hazrat **Adam Alaihiessalam** gebouwd. De **"Hadjre-Aswad"**-de Zwarte Steen aan de muur van Kaaba Sjarief is een **agaat** van het Paradijs, die meegekomen was van het Paradijs. Deze was melkweit, maar is zwart geworden doordat de zondaren en ongelovigen deze hebben aangeraakt. Deze **agaat** zuigt namelijk de zonden op van de zondaren en wordt daardoor steeds donkerder.

\* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat Allah ﷻ de **Hadjre-Aswad** op de Dag des Oordeels zal laten opstaan in een speciale staat. Hij zal **ogen** hebben, waarmee hij zal kunnen zien en tong hebben waarmee hij zal kunnen praten. Wie met oprechtheid hem heeft gekust, voor die zal hij getuigen. Het kussen kan op verschillende methoden uitgevoerd worden. Direct kussen met de lippen, met de hand aanraken en die kussen, met een stok aanraken en deze stok kussen of bij grote drukte van een afstand beide handen richten naar de **Hadjre-Aswad** en de handen kussen.

De Heilige Profeten **Alaihiessalam** bezochten eerbiedig en met liefde regelmatig deze Heiligdom.

Tijdens het tijdperk van heilige Profeet **Noeh Alaihiessalam** werd door de grote watervloed de Kaaba Sjarief beschadigd en deze werd onder de grond bedolven en dus was hij niet meer zichtbaar.

Allah ﷻ heeft heel later heilige Profeet **leberahiem Alaihiessalam** gevraagd om de Kaaba Sjarief weer op te graven en op te bouwen. Nadat hij dit verheven werk afgerond had, heeft Allah ﷻ hem gevraagd om de **oproep** te doen om de Kaaba Sjarief te bezoeken. Heilige Profeet **leberahiem Alaihiessalam** Zei:

**"O Allah, ik ben hier in de Sahara slechts met mijn zoon en niemand anders. Hoe bereik ik dan de mensen"**. Allah ﷻ antwoordde hieop: **"O Khaliel, jouw werk is om op te roepen en** Pagina 1

**mijn werk is om de roep over te brengen naar alle mensen en naar alle roehs-geesten tot de Qayamat".** Het kan zijn, dat Allah ﷻ zelf deze oproep naar alle mensen en naar alle roehs heeft overgebracht om de verplichte Hady uit te voeren. Maar het kan ook zijn door de herhaaldelijk luide roep van de Hady's bij aankomst in Makka Sjarief, n.l.: **"Labbaik. Allahoemma Labbaik. Labbaik laa sjarieka laka labbaik. lennai-hamda wan nie'emata laka wal moelk. Laa sjarieka lak"**. Hetgeen betekent:

**"Hier ben ik, o Allah, hier ben ik. Waarlijk aan U de Glorie, de Rijkdom en de Heerschappij over de werelden. U heeft geen deelgenoten"**. Deze woorden kunnen door de **Wil van Allah** ﷻ bij de andere mensen en andere roehs terecht komen. Zij kunnen hierdoor dan besluiten om de Hady ook uit te voeren.

\* Op een dag zat hazrat **Aboe Bakr Siddique** ؓ in de Masdjiede Nabawie en de Azaan werd opgeroepen. Toen de regel **Moehammadar-Rasoelallah** werd opgeroepen, kuste hij zijn beide duim-nagels en wreef zijn oog met de nagels in navolging van heilige Profeet **Adam** Alaihiessalam. Heilige Profeet **Adam** Alaihiessalam was in het Paradijs en hij zag de hartverwarmende schitteringen van "Noere Moehammad" op zijn duim-nagels, voelde zich aangenaam en kuste zijn nagels en wreef zijn ogen ermee.

\* Heilige Profeet Moehammad ﷺ zag de actie van hazrat **Aboe Bakr Siddique** ؓ en zei, dat door deze daad hij als leider naar het Paradijs zal gaan en alle anderen, die deze actie doen bij het horen van mijn naam zullen achter hem ook het Paradijs betreden en deze ogen zullen nimmer ziek worden.

\* **Allah** ﷻ zegt in Soerah 2, vers 196: **"En volbrengt de Hady en Oemrah terwille van Allah"**.

Maar sommige onnozele mensen zijn zeer onverantwoordelijk bezig. Zij willen met vakantie gaan en reizen naar Kaaba Sjarief voor de heilige Oemrah. Bij aankomst terplekke handelen zij meestal alsof zij inderdaad met vakantie zijn. Zij slapen, rusten, doen zaken, winkelen en maken plezier en komen uitgerust terug. Andere respectvolle Hady's kijken naar de onbehoorlijke gedragsvormen van deze vakantie-gangers. Zij zien hoe het doel van de verplichte Hady en Oemrah neergehaald wordt. Deze vakantie-gangers beseffen niet, dat Hady en Oemrah verplichte aanbiddingen van Allah ﷻ zijn. Alle handelingen daar terplekke moeten met veel eerbied, respect en liefde voor en omwille van Allah ﷻ gedaan worden netals het gebed, zakaat, het vasten, hadj, enz.

Wij moeten zeker daar ons behoorlijk goed gedragen en alle handelingen moeten respectvol zijn.

\* De **Maqaame lebrahiem** is de steen, die heilige **Profeet lebrahiem** Alaihiessalam gebruikte als opstap bij de bouw van de Kaaba Sjarief. Zijn heilige voetafdruk is daarop zichtbaar. De Hady's moeten na de Tawwaaf op deze plek uit respect, liefde en omwille van Allah ﷻ **2 Raka'ats** namaaz lezen.

\* Wij bouwen en onderhouden Masjdjeds, Islamitische scholen, Jamia om Darse Qoeran, Darse Hadiets-overleveringen van Heilige Profeet Moehammad ﷺ en andere wetenschappelijke Islam kennis te leren. Wij leren ook wijsheden, kundigheden, gedrag, liefde en respect voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ. Velen blijven ver weg van deze instituten en kruipen gemakshalve achter de computer internet, face book en Google. Zij verwerven langzaam vele goede kennis, maar leren daarnaast ook kennis van de satanische sekten z.a. Wahabies, Qadianies, Lahories, Salafies en vele andere domme mensen. Vooral de jongeren worden door de kennis van internet begiftigd, waardoor zij door anderen misleid worden. Zij zeggen vaak: "Waarom moeten wij Doeroed, Salatoessalam. Ziekroellah, Naat sjarief lezen". Meestal zijn deze jongeren ongeschoold, onervaren en denken, dat zij veel kennis van het internet hebben verworven om hun leven zegenrijk te leiden. Zij weten niet, dat hun gedrag naar de Hel leidt. Zij zien het verschil niet tussen "**Maloemaat**"-(kennis in de boeken en in internet) en "**lelm**"- praktische kundigheden, wijsheden, ervaringen en hoe Islam uitgeoefend moet worden om **Imaan** te beschermen.

\* Als deze personen een hevige buikpijn hebben, dan rennen zij naar hun specialisten voor de ziekte. Vele onderzoeken worden door de specialisten uitgevoerd en de juiste medicijnen worden gebruikt om hun weer gezond te krijgen. Zij zijn bang voor hun leven en willen niet sterven. Daarom zoeken zij de juiste wegen om hun leven te redden. Dus ervaren specialisten en doktoren worden geraadpleegd. Allah ﷻ heeft de Moesliem begunstigd met de **allerhoogste rijkdom**, de "**Imaan**"-**geloofsovertuiging**, liefde voor hun Schepper ﷻ en heilige **Profeet Moehammad** ﷺ. Met deze leefwijze kunnen zij een gelukkig leven in deze wereld leiden, maar ook schitteren in het graf en op de Dag des Oordeels. Om de **Imaan** goed te onderhouden en te beschermen tegen de influisteringen van de vervloekte duivel en vijanden van de mens, moeten zij **geestelijke leiding** zoeken van de Masdjied, Jamia, Islamitische opleidings-instituut en in contact blijven van hun Geestelijke Leider, hun Imaam, Maulana en Moeftie. De juiste kennis en praktische methoden om hun **Imaan** te beschermen, zullen zij niet van de Internet krijgen, ook niet op straat of van vrienden en zeker niet van Qadianies en Wahabie familieleden. Deze kunnen hen niets goeds bieden; zij zijn geen geestelijke leiders om de **Imaan, de liefde voor Allah** ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ te kunnen beschermen. Zij kunnen alleen hun op het dwaalspoor zetten. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons leiden op het rechte pad en ons bevrijden van de wereldse glamour, wereldse glitter en ons beschermen tegen de vervloekte sekten. Amien.