



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 27-ste Sjawwaal 1436

Djoemoe'a 14-08-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana MOHAMMED MOESJTAAKALIE NOERANIE Saheb
Het leven en bezittingen van de moesliems zijn door Allah ﷻ reeds afgekocht.*Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.***"Iennallaahasj-taraa mienal-moemieniena anfoesahoem wa amwaalahoem bie-anna lahoemoel djannah"** (Soerah 9, vers 111). Hetgeen betekent: **" Voorwaar, Allah heeft van de moesliems hun levens en hun bezittingen gekocht, omdat voor hen de Tuin is bestemd" ..**1* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ . Vandaag op deze Djoemoe'a-dag zijn wij weer bij elkaar in het Hof van Allah ﷻ, Djame Masdjied TAIBAH om Allah ﷻ te aanbidden .Wij hebben in de maand Ramadaan hard ons best gedaan om zoveel mogelijk **"taqewa"**-vroomheid te verwerven en om ons gedrag te laten schitteren. De **Hoeffaaz-e-Goeran** hebben de Heilige Goeran in zijn geheel gereciteerd en wij hebben aandachtig meegeluisterd en de zegeningen ervan verworven.De Heilige Goeran is geopenbaard door Allah ﷻ aan Zijn Beminde Profeet **Moehammad ﷺ**.En Allah ﷻ zegt Soerah 33, vers 40:**"Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem-mierriedjaa-liekoem wa laa kier-rasoelallaahie wa gaataman-nabie-jien; wa kaanallahoe bie koellie sjai-ien-'aliemaa"**.Hetgeen betekent: **"Moehammad is niet de vader van één uwer mannen; jazerker, hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van alle Profeten. En Allah heeft kennis van alles" .**En Allah ﷻ zegt verder in Soerah 2, vers 2:**"Dat hoog verheven Boek (de heilige Goeran) daarin is geen ruimte voor enige twijfel, is een rechte leiding voor de godvrezenden"**.De heilige Goeran is dus zeer verheven en het laatste goddelijke Boek, dat door Allah ﷻ geopenbaard is op Zijn *laatste Profeet Moehammad ﷺ*. Dit heilige Boek zal tot de Dag des Oordeels als rechte leiding en levenscode voor de mens moeten worden gebruikt en Allah ﷻ zal dit heilige Boek zelf beschermen.Daarom zegt Allah ﷻ in Soerah 15, vers 9: **"Ienna nahnoe nazzalnadz-dziekra wa iennaa lahoe laa hafiezhoen"**. Hetgeen betekent: **"Voorzeker, Wij hebben deze Goeran nedergezonden en waarlijk Wij zullen er de Beschermers over zijn"**.

Alle voorgaande goddelijke Boeken waren onder verantwoordelijkheid van de vroegere volkeren zelf en deze Boeken werden veranderd en vernietigd. De vroegere volgelingen waren niet in staat om de goddelijke Boeken te beschermen tegen de wrede onderdrukkers en door de duivel gedreven volkeren.

* Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 33, vers 40, dat Zijn Beminde Profeet **Profeet Moehammad ﷺ** de **"Gaataman-nabie-jien"- de zegel der heilige Profeten en de laatste der heilige Profeten"**, is.Omdat de heilige Goeran reeds **volmaakt** is en als laatste goddelijke Boek tot de Dag des Oordeels als rechte leiding voor de mens zal dienen, heeft Allah ﷻ Zijn Beminde Profeet **Moehammad ﷺ** als Zijn **"Gaataman-nabie-jien"** allerlaatste Profeet ﷺ gestuurd en **Hij ﷻ** zal dus nimmer een andere Profeet sturen.

De heilige Goeran zal dus als laatste Goddelijke Boek tot de Dag des Oordeels moeten dienen als een levenscode voor de mensen om effectief, veilig, gezond, vredig, ondersteunend, gelukkig met een hoge moraal en om met elkaar te kunnen leven. En Allah ﷻ heeft zelf de bescherming ervan op zich genomen.

Dus de heilige Goeran is de allergrootste rijkdom en redding voor de mens tot de Dag des Oordeels en dus zal deze door de allerhoogste gezag Allah ﷻ, Die alle capaciteiten bezit, zelf beschermd worden.

* Allah ﷻ heeft tevens het leven en de bezittingen van de **vrome momiens** afgekocht in ruil voor het Paradijs en zegt in bovenvermelde Soerah 9, vers 111: **"Voorwaar, Allah heeft van de moesliems hun levens en hun bezittingen gekocht, omdat voor hen de Tuin is bestemd" ..**

Wij zijn dus "Abd"-dienaren van Allah ﷻ en daarom moeten wij als dienaren van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons leven leiden, om Hem ﷻ ten alle tijden te aanbidden en om Hem ﷻ te gehoorzamen.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 4, vers 59: **"O gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper van Allah en de gezagdrager onder u"**.Allah ﷻ heeft eerder 124000 heilige Profeten ﷺ gestuurd om de mens te leiden, hun te laten gehoorzamen, tenslotte heeft **Hij ﷻ** Zijn Laatste Profeet **Moehammad ﷺ** als **Leider der heilige Profeten ﷺ** gestuurd.Heilige Profeet **Moehammad ﷺ** heeft gezegd: **"De beste generatie onder de mensen is mijn generatie"**. Dus de Sahaba-e-kiraam-metgezellen ﷺ vertegenwoordigen de beste mensen na de heilige Profeten ﷺ.* Heilige Profeet **Moehammad ﷺ** heeft zijn metgezellen ﷺ aangewezen om na hem het beste geloof Islam verder te verkondigen aan de wereld-bevolking. Dus wij moeten de metgezellen ﷺ ook gehoorzamen.

* De grote Imaams hebben de heilige Goeran en de overleveringen grondig bestudeerd.

En zij hebben de gegevens uitgewerkt en gemakkelijk leesbaar gemaakt en deze voor ons achtergelaten. Spijtig genoeg leven er laaghartige mensen tussen ons, die ongehoorzaam zijn en vanaf het begin vele methoden hebben aangewend om het geloof Islam *Ahle Sunnat wal Djama'at* te veranderen. Maar Allah ﷻ heeft de momiens geholpen om het beste geloof Islam te beschermen tegen deze wrede mensen. Duizenden metgezellen ﷺ hebben hun rijkdommen, bezittingen, vrijheden en zelfs hun levens opgeofferd om ons geloof Diene Islam, *Djama'at Ahle Soennat* in zijn **authentieke staat** tot ons te brengen. Wij hebben daarom ook grote verantwoordelijkheden om zelf als vrome Moesliem *Ahle Soennat wal djama'at* ons leven te leiden en andere momiens te begeleiden om standvastig te blijven in de ***Djama'at Ahle Sunnat***. Allah ﷻ zegt in Soerah 3, vers 110: **“Gij zijt de beste van de alle gemeenschappen, die onder de mensen zijn voortgebracht; gij beveelt het goede en verbiedt het kwade en gelooft in Allah”**. Allah ﷻ zegt verder in Soerah 6, vers 162: **“Qoel ienna shalaatie wa noesoekie wa mahjaaja wa mamaatie liellaahie rabbiel-'aalamien”**. Hetgeen betekent: **“Zeg, waarlijk mijn gebed en mijn offer en mijn leven en mijn sterven zijn alle voor Allah, de Heer van alle werelden”**. Tevens zegt Allah ﷻ in Soerah 47, vers 7: **“Jaa ajjoehalladziena aamanoe ien tanshoeroellaaha janshoer-koem wa joetsab-biet aqedaa-makoem”**. Hetgeen betekent: **“O gij die gelooft, indien gij de godsdienst van Allah helpt, zal Allah u helpen en uw schreden versterken”**. De heilige Qoeran is het wonderbaarlijke Woord van Allah ﷻ, dat opgeschreven is en door vele op één volgende generaties naar ons is overgebracht; wij moeten daarom dit hoog verheven Boek blijven reciteren om zegeningen, genezing, gelukzaligheden, heil en toenadering van Allah ﷻ te verwerven. Wij moeten dus Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ gehoorzamen en volgen. Tevens moeten wij de *Sahaba-e-kiraam* ﷺ, *Moettaqien*-godvrezenden, de grote imaams en onze vrome ouders gehoorzamen. Indien wij gehoorzaam zijn, dan zal Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Moehammad* ﷺ ons zeer zeker in deze wereld beschermen, maar ook in het graf en op de Dag des Oordeels helpen. De gehoorzame momiens zullen altijd op het rechte pad leven. Zij zullen Namaaz onderhouden, Zakaat overdragen, Vasten in de maand Ramadaan, Hadj rituelen uitvoeren, maar ook offers brengen. Deze offers zullen onherroepelijk zijn, niet alleen offers van tijd, maar ook van je dierbare rijkdommen, bezittingen, de helpende hand bieden aan het geloof en behoeftige broeders en zusters helpen, enz. Sommige laaghartige mensen lezen wel de Namaaz, maar zijn verder zeer ongehoorzaam. Zij dragen de Zakaat niet af, vasten niet en zijn ongehoorzaam en hebben geen eerbied en respect voor de heilige Profeet *Moehammad* ﷺ, de *Sahaba-e-kiraam* ﷺ, de *Awliya-e-kiraam*, de *Moettaqien*, de Grote Imaams, andere heiligen en laten hun eigen vrome ouders stikken. Deze ongehoorzamen zijn de grote zondaren en denken, dat zij zonder de leiding van Allah ﷻ een prachtig leven kunnen verwerven. Zij begrijpen niet hoe groot de straf van Allah ﷻ in deze wereld is, maar nog meer in het graf en op de Dag des Oordeels. Op de Dag des Oordeels zal de hete zon heel dichtbij zijn, de zweet zal hoog stijgen en de mens zal erin baden. Eén dag van de Dag des Oordeels zal meer dan 50.000 jaren lang zijn en er zal geen andere helpers zijn dan Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ. In het graf zal onze lieve Profeet *Moehammad* ﷺ ook ons bijstaan, niet onze dierbare echtgenoten, moeder, vader, dochter en andere lieve familieleden. Ongehoorzaam zijn aan Allah ﷻ is een grote zonde en de straf kan overweldigend en hevig zijn, zoals Hij ﷻ in Soerah 85, vers 12 zegt: **“Ienna bathe-sja rabbika la sjadied”**-“**Voorwaar, de greep van uw Heer is hevig**”

* Ter illustratie zullen wij de geschiedenis van de heilige Profeet Saleh ﷺ en zijn ongehoorzame volk Thamoed bespreken. Deze mensen leefden in het westen van Arabië in huizen, die zij in de bergen hadden uitgehold. Zij waren rijke landbouwers en veeboeren en waren door Allah ﷻ begunstigd met veel bezittingen en zij waren tevens ongehoorzaam aan Allah ﷻ en aanbaden afgodsbeelden (moesjrieks). Allah ﷻ zond Zijn Boodschapper heilige Profeet Saleh ﷺ voor hen om hun uit hun oude traditie te halen.

* Heilige Profeet Saleh ﷺ nodigde deze moesjrieks uit om hun Schepper, de enige Allah ﷻ te aanbid-den en de oude gewoontes van hun voorouders te laten varen, maar zij weigerden en waren ongehoorzaam. Zij zeiden tegen heilige Profeet Saleh ﷺ, als jouw Heer Allah ﷻ werkelijk alles kan, laat Hem ﷻ dan uit deze grote berg een vrouwtjes-kameel te voorschijn halen. Daarna zullen wij in Hem ﷻ geloven. Heilige Profeet Saleh ﷺ vroeg Doe'a-smeekbede aan Allah ﷻ en waarlijk spleet de kolossale berg in tweeën en een vrouwtjes-kameel kwam te voorschijn en het dier liep rustig naar hen toe. Heilige Profeet Saleh ﷺ waarschuwde zijn volk om dit heilige dier niet te martelen of te doden, maar zij waren erg ongehoorzaam en slachten het dier af. Door hun hoogmoed, ongehoorzaamheid en onrecht moesten zij kwellen. Zij hoorden een vernietigend geluid, dat eerst heel zacht was, maar later heftig en dodelijk werd, waardoor zij binnen enkele dagen vernietigd werden, zoals Allah ﷻ in Soerah 11, vers 67 zegt: **“En de kreet overviel de onrechtvaardigen en zo lagen zij in de morgen roerloos in hun woningen”**. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons helpen om in de gehoorzame *Djama'at Ahle Sunnat* een gelukkig leven te laten leiden, ons helpen in het duistere graf en op de Dag des Oordeels. Amien !!