



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;

Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 13-de Sjawwaal 1436

Djoemoe'a 31-07-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah ( Tekrier ) van

**Eerwaarde Maulana Muti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.***"Maa kaana Moehammadoen abaa ahadiem-mierrie-djaaliekoeem wa laa-kier-rasoelallahie wa gaataman-nabie-jien; wa kaanallahoe bie koellie sjai-ien 'aliemaa".** ( Soerah 33, vers 40)*Hetgeen betekent: "Moehammad is niet de vader van één uwer mannen; jazerker, hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van alle Profeten. En Allah heeft kennis van alles".* (Soera 33, vers 40).

1\* "Alhamdoe liellah". Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de 2-de Djoemoe'a-dag van de maand Sjawwaal zijn wij weer bij elkaar om "Dziekroellah"-Allah ﷻ te gedenken en Hem ﷻ te aanbidden.

*Allah ﷻ zegt in Soerah 62, vers 9: "O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet".*

Onze Schepper ﷻ heeft ons in de heilige maand Ramadaan getraind om ons gedrag en karakter te verbeteren. Hij ﷻ is onze Schepper en Hij ﷻ kent al onze gebreken, te punten, zwakheden en ook onze sterke punten en andere emotionele krachten. Hij ﷻ kent ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen. Daarom zegt Allah ﷻ om onze handel, zaken, glamour, enz. te laten varen om Hem ﷻ te gedenken. En tegelijkertijd zegt onze Schepper ﷻ, dat het gedenken van Hem ﷻ voor ons veel beter is.

Het resultaat van veelvuldig gedenken van Allah ﷻ is zeer zegenrijk en brengt de momien erg dichtbij Allah ﷻ en hij wordt beladen met de Schitteringen van Zijn "Noer"- Licht en de zoetigheid van het geloof. En Allah ﷻ zegt Soerah 33, vers 41: "O gij, die gelooft, gedenkt Allah veelvuldig". Een momien is dus hij, die in alle tijden en in alle situaties zijn Schepper ﷻ gedenkt. Het gedrag en karakter van een Moettaqien-(een vrome) zijn erg zegenrijk en hartverwarmend; zij gedenken Allah ﷻ veelvuldig, zelfs tijdens het slapen.

Daarom zegt Allah ﷻ in Soerah 62, vers 9: "O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet".

2\* Onze Lieve Profeet Moehammad ﷺ is als **Rahmatoelliel'-aalamiën-Genade der werelden** tot alle werelden gekomen. Zijn goed gedrag, karakter, manier van praten, zijn helfhaftig optreden tegenover onderdrukkers, zijn zachtaardige verzorging van armen en wezen zijn perfect. De engelen, mensen, vogels, dieren, bergen, planten en alle andere schepsels van Allah ﷻ kennen hem, respecteren en begroeten hem.

\* Onze lieve Profeet ﷺ heeft zijn voorbeeld en zijn zegenrijke aanbeddingen voor ons achtergelaten. Allah ﷻ zegt Soerah 2, vers 15: "Gedenkt Mij dan, Ik zal u gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar". In deze Soerah zegt Allah ﷻ gedenkt Mij en Ik zal dan u gedenken. Dit is een overweldigende gebaar, dat Allah ﷻ aan ons denkt en over ons praat in Zijn Djama'at van engelen. De momien zal zeker baden in de "Noer" van Allah ﷻ. Hij zal dan rust, vrede en gelukzaligheid ervaren. Voor hem zal er geen problemen meer zijn en zal hij de zoetigheid van het geloof proeven. Tevens zal hij schitteren en gelukkig voelen.

Allah ﷻ zegt tevens Soerah 13, vers 28: "Luistert ! In het Gedenken van Allah alleen is er rust voor de harten".

Wij moeten hier opmerken, dat Namaaz de beste vorm van het gedenken van Allah ﷻ is, maar de andere verplichtingen z.a. zakaat-armenbijdragen, vasten in Ramadaan, Hadj rituelen zijn ook Dziekr van Allah ﷻ. Wij moeten ook liefde en respect hebben voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en ook de Ahle Bait, de metgezellen en andere heiligen beminnen en respecteren. Het Djoemoe'a gebed, op Vrijdag is dus zeer belangrijk om dichtbij Allah ﷻ te komen en is tevens zeer leerrijk. Het is nog belangrijker, dat wij verbonden zijn in een Djama'at als een grote familie van de "Moesliems Ahle Sunnat wal Djama'at".

Allah ﷻ zegt Soerah 2, vers 2-3: "Het hoog verheven Boek (Qoeran), daarin is geen twijfel. Het is een rechte leiding voor de moettaqien-godvrezenden. En die geloven zonder te hebben gezien en het gebed naleven en van het onderhoud, dat Wij hun hebben gegeven op Onze weg besteden".

En wij smeken Allah ﷻ dag en nacht met de Soerah Fatiha, vers 5-7: "Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen, aan wie U gunsten hebt geschonken. Niet dat van hen, over wie toorn is uitgestort, noch dat der dwalenden".

3\* Het is overgeleverd dat de heilige Foedzail ibne 'lyad ﷺ een grote "Walie"-Vriend van Allah ﷻ was en de heilige Koning Haroen ar Rasjied ﷺ kwam vaak bij hem op bezoek voor smeekbeden.

Op een dag bezocht hij weer de heilige Foedzail ﷺ, die als volgt reageerde: "O Koning Haroen, wat wil je van mij". Koning Haroen ar Rasjied ﷺ snikte van verdriet en was stil. De heilige Foedzail ﷺ kreeg medelijden met hem en zei opnieuw: "O Haroen, je bent nu éénmaal gekomen; laten wij het licht uitmaken". In het donker wordt Haroen zachtaardig gemotiveerd. De heilige Foedzail hield zijn zachte hand vast en zei: "O Haroen, denk even na wat er zal gebeuren op de Dag des Oordeels als deze zachte hand door het vuur van de Hel verteerd zal worden". Koning Haroen ar Rasjied ﷺ weende, deed Taubah en **Pagina 1**

vroeg vergiffenis aan Allah ﷻ en de Walie Foedzail ؒ vroeg Doe'a voor de heilige koning. Deze Walie is een Vriend van Allah ﷻ, maar hij was vroeger een zeer grote bandiet, die zich in huizen van anderen forceerde en de mensen beroofde. Op een avond betrad hij het huis van een heilige, die de heilige Qoeran reciteerde. De bandiet Foedzail zag de vrome man en zijn zegenrijke houding en hij bleef gluren en aandachtig luisteren. De heilige reciteerde de Soerah 57, vers 16, waarin Allah ﷻ zegt:

*“Is de tijd voor de gelovigen nog niet aangebroken, dat hun harten voor de gedachtenis van Allah en voor de Waarheid die nedergedaald is, nederig zijn en dat zij niet als degenen zijn, wie het Boek vóórdien werd gegeven, maar voor dezen werd de tijd te lang, waardoor hun harten hard werden en onder hen zijn veel kwaadbedrijvers”.*

Foedzail begon te wenen en benaderde huilend de heilige en smeekte om hem te vergeven voor zijn slechte intentie om te roven. Hij deed *Taubah* en smeekte Allah ﷻ om hem te vergeven. Hazrat Foedzail ؒ beloofde Allah ﷻ, dat hij nooit terug zal vallen in de zonden. De “Noer” van Allah ﷻ daalde op hem neer, zijn hart schitterde en hij werd zeer vroom en een zeer grote Walie-Vriend van Allah ﷻ. Wij moeten daarom altijd blijven motiveren; wie weet wanneer de dalende zegeningen van de heilige woorden van Allah ﷻ en van onze beminde Profeet Moehammad ؐ op iemand effectief zal inwerken en zijn hart niet meer zal slingeren van goed naar slecht, maar standvastig op de goede en rechte weg zal blijven.

\* Heilige Profeet Moehammad ؐ heeft gezegd, dat onze harten rondslingeren net als droge bladeren, die door de wind geslingerd worden en hij ؐ verrichte een Doe'a-smeekbede en zei: **“O Allah onze harten slingeren heen en weer. O Allah, laat onze harten niet meer slingeren en standvastig zijn op Uw Weg”.**

4\* Wij moeten ook goed begrijpen, dat de **Sahaba-e-Kiraam** en onze voorouders ons op de juiste weg, in de **Djama'at Ahle Soennat** hebben achtergelaten. Wij moeten deze weg niet negeren en als **zigeuners** of als **zwerfers** en **bedelaars** heen en weer rennen. Onze **“Imaan”- geloofsovertuiging** is onze allerhoogste rijkdom; **de bandiet sjaitaan** is op de loer om uw **“Imaan”** te beroven en u tot **“kafier”-ongelovige** te maken. Weet dat de geitenhoeder zijn kudde standvastig bij elkaar houdt, omdat de wolven achter het struikgewas op de loer staan. Zij durven niet om de sterke kudde aan te vallen, maar wachten rustig af voor een geit, die zich afzondert van de kudde om dan aan te vallen en deze tot prooi te maken.

Allah ﷻ zegt Soerah 9, vers 119: **“O gij die gelooft, vreest Allah en weest mer de waarachtigen”.**

De Zegeningen van Allah ﷻ dalen op de **Djama'at Ahle Sunnat** neer; dus verlaat nooit deze Djama'at.

Allah ﷻ zegt verder in de bovenvermelde Soerah 33, vers 40: **“Moehammad is niet de vader van één uwer mannen; jazer, hij is de Boodschapper van Allah en de laatste van alle Profeten. En Allah heeft alle kennis”**

De relatie van heilige Profeet Moehammad ؐ met zijn **volgelingen** is niet van een vader, maar hij is de Boodschapper van Allah ﷻ en hij ؐ is beter dan onze vader, moeder en familieleden. De hulp in echte nood zullen wij slechts van Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ؐ krijgen. In het graf en op de Qayamat zal onze lieve Profeet Moehammad ؐ ons bijstaan, niet onze innig geliefde moeder of familieleden.

Het is overgeleverd, dat op de Dag des Oordeels een persoon, die te veel zonden bezat en weinig goede daden op de weegschaal had. Voor hem werd besloten om hem naar de Hel te leiden. Onze lieve Profeet ؐ kwam erbij en zette een stuk papier op de weegschaal, waardoor zijn goede daden heel groot werd. Heilige Profeet ؐ zei, dat hij hem gered heeft, omdat hij de gewoonte had om veel Doeroed Sjarief te lezen. Maak dus de Beminde Profeet van Allah ﷻ blij en als hij blij is, dan is Allah ﷻ ook blij met je.

Ala Hazrat ؒ heeft gezegd: **“Aadj lè oensè panah, aadj meded mangh oensè. Phier na manenghè Qayamat mè djo agher man gheja”**- Hetgeen betekent: **Vraag hulp in deze wereld aan de Beminde Profeet van Allah ﷻ; als je nu niet vraagt, dan is het te laat, want in het Hiernamaals zal je dan genegeerd worden.**

Heilige Profeet Moehammad ؐ is ook de **“laatste van alle Profeten”**. (Soerah 33, vers 40). Hij ؐ heeft gezegd, dat hij ؐ **“Gaatamoen-nabie-jien”- de laatste van alle Profeten en de zegel der Profeten** is. Daarom moeten wij begrijpen, dat als iemand dan zegt, dat hij een Profeet is, dan is dat een **dwaling** en **koefr-ongeloof**.

In het begin tijdens de Kalief Aboe Bakr Siddique ؒ kwam de leugenaar Moesailma Kazzaab naar voren en zei, dat hij ook een Profeet was. Hazrat Aboe Bakr Siddique ؒ heeft hem en zijn volgelingen tot de grond gelijk gemaakt. Maar jaren daarna in het jaar 1835 tijdens de Engelse overheersing maakte in Qadian, Hindoestan de Kafier Mirza Ahmad Goelam Qadianie bekend, dat hij een Profeet was. Maar Ala Hazrat Ahmad Raza Khan ؒ en andere geleerden hebben hem op zijn plaats gezet. Maar deze onkruid in het geloof, de Qadianie's, Mierzai's en Lahorie's groeiden rustig verder en een afstammeling van Hazrat Aboe Bakr Siddique ؒ, de wel bekende Qaide Ahle Sunnat Maulana Hafiez SHAH AHMAD NOORANI SIDDIQUE ؒ heeft samen andere geleerden deze onkruid Qadianie's, Mierzai's en Lahorie's sekten in het Pakistaanse Parlement voor eeuwig tot **Non Moesliem** laten verklaren. De Lahorie sekte smeekte om deze te vrijwaren en bracht een koffer vol geld, maar Qaide Ahle Sunnat ؒ weigerde en zei: **“Ik ben reeds verkocht aan Allah ﷻ en op de markt van mijn Leider Heilige Profeet Moehammad ؐ”.**

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ons helpen om in de **Djama'at Ahle Sunnat** een gelukkig leven te leiden en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!