



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
Kraaijenest 125
1104 CH Amsterdam
Tel 020-6982526
Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 29-ste Ramadaan 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQUR REHMAN MISBAHI Sahab**De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten, Lailatoel Qadr en Alwiedda-Vaarwel 6***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.***"Wa lietoe-kabbier-oellaaha 'alaa maa hadaakoem wa la'allakoem tasjkoeroen"** (Soerah 2, vers 185)Hetgeen betekent: **"En betuigt de grootheid van Allah, omdat Hij u rechtgeleid heeft en opdat gij wellicht dankbaar moogt worden"**. (Soera 2, Baqarah, vers 185).

1 * **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Vandaag op de 5-de Djoemoe'a-dag en tevens de laatste Djoemoe'a, ook wel **"Djoemoe'atoel-Wieda"** genoemd in de vastenmaand Ramadaan, zijn wij bij elkaar om Namaaz te lezen en Doe'a te vragen. Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ onze goede wensen in vervulling brengen. De zegenrijke vastenmaand Ramadaan zit vol genade, gelukzaligheden, gunsten en zegeningen. Wij hebben hiervan zeker veel profijt, genade en zegeningen gekregen. Wij hebben gevast, leftaarie maaltijd gegeten, Tarawie Namaaz gelezen, heilige Qoeran gereciteerd, lettekaaf, Lailatoel Qadr meegemaakt. Deze gehele maand Ramadaan was vol gunsten, genade en zegeningen. Wij lieten onze fouten en zonden los, deden taubah en vroegen vergiffenis aan Allah ﷻ. Ondanks de 20-urige vasten, de lange tarawie namaaz en de vroege fadjr namaaz, voelden wij ons zeer vereerd, sterk en gelukkig. Wij werden overladen met de Barmhartigheid, de Vergeving en Verlossing van Allah ﷻ. Deze tijd was zeer aangenaam, verfrissend en gelukkig. Wij hebben genoten. Onze Schepper ﷻ heeft ons getraind om ons gedrag en karakter te verbeteren. Hij ﷻ is onze Schepper en heeft ons geschapen. Hij ﷻ kent al onze gebreken, tere punten, zwakheden en ook onze sterke punten en andere emotionele krachten. Hij ﷻ kent ons van top tot teen en veel beter dan wij onszelf kennen. Daarom heeft Hij ﷻ de **Heilige Qoeraan** in de maand Ramadaan als een instructieboek voor ons gestuurd.

a* Allah ﷻ heeft nooit eerder de mens de Ramadaan met vele zegeningen, genade en gunsten gegeven.

b* Allah ﷻ heeft nooit eerder de mens de tarawie namaaz vol met genade en gunsten geschonken.

c* En Hij ﷻ heeft nooit eerder de mens de **"Lailatoel Qadr"** gegeven, die beter is dan 1000 maanden.

Onze Lieve Profeet ﷺ heeft zijn voorbeeld en deze zegenrijke aanbiddingen voor ons achtergelaten.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat iedere momien, die uit liefde voor en omwille van Allah ﷻ in de maand Ramadaan één dag vast, zal gelukkig schitteren; deze ene dag vasten is voor hem veel beter en verhevender dan wanneer hij zijn gehele leven zou vasten in andere tijden. Allah ﷻ heeft de maand Ramadaan beter, zegenrijker en verhevender gemaakt dan andere maanden van het jaar.

* **Hazrat Aiesja Siddiqua** ﷺ heeft overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammad ﷺ in de maand Ramadaan erg enthousiast en actief Allah ﷻ aanbad, maar in de laatste 10 dagen waren hij en zijn gezin uitermate actief bezig met aanbiddingen zoals **lettekaaf, Lailat oel Qadr gebeden, Doe'a vragen** voor zijn volgelingen.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft tevens gezegd, dat alle deuren van het Paradijs opengegooid worden bij het aanbreken van de maand Ramadaan. De engel Riedwan, die het Paradijs beheert, laat extra zalige winden met de naam **"Masiera"** waaien, waardoor de deuren van het Paradijs sissen met betoverende geluiden. De andere engelen vroegen aan de heilige Riedwan, wat dit alles betekent, waarop hij als antwoord gaf, dat de heilige maand Ramadaan begonnen is en de volgelingen van de Beminde Profeet van Allah ﷻ vandaag begonnen zijn met het vasten, tarawie namaaz te lezen, Heilige Qoeran te reciteren en vergiffenis te vragen voor hun fouten en zonden. Tegelijkertijd beloven zij, dat zij niet meer zullen terugvallen in dezelfde zonden en daardoor bouwen zij **"taqewa"-vroomheid** en **"shabr"-volharding** en **geduld** op. Allah ﷻ laat voor deze momiens het Paradijs voorbereiden.

Tevens zei Heilige Profeet Moehammad ﷺ, dat de deuren van de Hel worden gesloten en de grote sjaitan-de grote duivel en slechte djien worden vastgeketend, waardoor de momiens ongestoord kunnen vasten vanaf het begin van de dageraad tot na de zonsondergang en 's avonds de tarawie salaas kunnen lezen om zoveel mogelijk zegeningen te verwerven en om **"taqewa"-vroomheid** op te bouwen.

In de heilige maand Ramadaan is elke seconde zegenrijk en vol genade. Vóór Fadjr namaaz beginnen wij met de **"Sehrie"**-de ochtend maaltijd, vragen Doe'a-smeekbede en beginnen wij met het 20-urige vasten. Voorbereidingen worden gemaakt voor de **leftaarie**-verbreken van het vasten. Na de zonsondergang wordt Doe'a gevraagd, aan Allah ﷻ dankbaarheid getoond en het vasten verbroken. Wij eten de leftaarie gezellig samen en lezen daarna de Maghrieb Namaaz. Na een korte gezellig samen eten, beginnen wij met de Isha Namaaz en Tarawie namaaz. Na de Tarawie namaaz haastten wij voor de Sehrie. **Pagina 1**

Dus de gehele dag en de nacht worden besteed aan aanbiddingen van Allah ﷻ en deze routine wordt de gehele maand Ramadaan aangehouden. De opgebouwde zegeningen, gunsten en genade zijn zeer hoog en reiken tot de hemelen.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft tevens gezegd, dat Allah ﷻ tijdens de leftaarie 1000.000 zeer slechte zondaren, die de djahannam-de hel zouden moeten bewonen, vergeeft.

Vele mensen denken dat de straf van de Hel niet veel voorstelt, waardoor zij weinig moeite doen om zichzelf te beschermen tegen de straf van de Hel. Maar de heilige Soeraan zegt in Soerah 20, vers 74:

“Voorwaar, wie tot zijn Heer komt als een schuldige wacht de Hel, hij zal daarin niet sterven noch leven”. En in Soerah 66, vers 6: **“O gelovigen, red jullie je zelf en je familie van een vuur waarvan mensen en stenen de brandstof zijn. Daarover waken zeer strenge engelen, die Allah gehoorzamen en voeren uit wat hun opgedragen wordt”.**

Dus de Hel is een zee met intens hete laaiende vuur. De hitte van het vuur is zo intens, dat als één druppel ervan op de aarde valt, dan verschroeit alle groen van de gehele wereld. Boven het laaiende vuur van de Hel is een brug met de naam **“Poel Siraat”**, die vlijmscherp en dunner dan een haar is. Hierover zullen de mensen lopen om het Paradijs te bereiken. De ongelovigen en de afgodendienaren zullen direct in de Hel vallen en daarin eeuwig branden en martelen. De momiens zullen als de bliksem erover gaan en het Paradijs bereiken. Maar de mosliems, die hun leven in zonde doorbrengen, die nonchalant zijn in het vasten, het gebed en andere aanbiddingen negeren, enz. zullen op de vlijmscherpe brug wankelen en hun voeten, benen, handen zullen geamputeerd worden en in het vuur als brandstof vallen. Halverwege zullen zij ook in het laaiende vuur schreeuwend neerkomen.

* Heilige Profeet ﷺ is altijd zeer bezorgd geweest over de toekomst van zijn “Oemmat”-volgelingen en hij peinsde, dat zijn volgelingen een kort leven van ongeveer 60 tot 70 jaar hebben, terwijl de vroegere gelovigen 700 tot meer dan 1000 jaren leefden en hun aanbiddingen en goede daden waren zeer groot. En hij ﷺ wenste dat Allah ﷻ zijn volgelingen ook genadig kon zijn, opdat hij dan kan schitteren, bij het zien van de hoge verdiensten van zijn volgelingen op de Dag de Oordeels.

Allah ﷻ heeft de innige wens van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ ingewilligd en stuurde hazrat Djibriel ﷺ met de Soerah Al Qadr 97, vers 1-5: **“Waarlijk, Wij hebben Hem (de Heilige Soeraan) nedergezonden in de waardevolle nacht. En wat doet u kennen, wat de waardevolle nacht is? De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en Djibriel neder door het gebod van hun Heer voor iedere zaak. Vredig is hij (nacht) tot het schitteren van de morgen”** Soera Al Qadr- 97, vers 1-5.

Dus deze nacht van Lailat oel Qadr is zeer zegenrijk met vele gunsten en genade; deze nacht is beter en zegenrijker dan 1000 maanden aanbiddingen van Allah ﷻ in andere tijden van het jaar.

Op de nacht van Lailat oel Qadr dalen er overal op de aarde zegeningen, genade en gelukzaligheden neer en overal heerst er glorie, vrede en rust. De gehele nacht tot de ochtendschemering zal Allah ﷻ zijn Barmhartigheid, Vergeving en Verlossing van de Hel schenken aan de Momiens.

* Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft tevens gezegd, dat als een moomie de tarawie namaaz met volle overgave leest, dan vergeeft Allah ﷻ al zijn voorgaande zonden. Wij weten ook, dat grote zonden slechts vergeven kunnen worden, als men taubah doet en Allah ﷻ belooft om nooit terug te vallen in dezelfde zonde. Iedere moomie, die de tarawie namaaz met volle overgave leest, moet zeer zeker eerst taubah hebben gedaan om vergeving te kunnen krijgen van zijn grote zonden.

* Hazrat A'iesja Siddiqua رضي الله عنها zei: “O Boodschapper van Allah, als ik de nacht van Lailat oel Qadr vind, wat zou ik dan moeten zeggen”. Heilige Profeet Mohammad ﷺ zei hierop: “Zeg de volgende smeekbede: **“Allahoemma iennaka ‘afwoen toe hiebboel-‘afwa faa’e-foe annie”.** Hetgeen betekent: **“O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij”.** (Tirmizie, Ahmad en Ibne Madjah)

Nu wij afscheid moeten nemen van deze zegenrijke maand Ramadaan en “Alwieda” moeten zeggen tegen deze genadevolle maand, die ons zoveel heeft geschonken en heeft geholpen om de weg naar genade van Allah ﷻ te vinden, dan krijgen wij “heimwee”, het gevoel van gemis. Wij kunnen onze tranen hierdoor niet in bedwang houden en huilen. Snikkend verzoeken wij Allah ﷻ en Zijn Heilige Profeet Moehammad ﷺ om ons recht te leiden tot de volgende Ramadaan om weer te kunnen vasten.

Wij hebben nu deze kans gekregen om de heilige maand Ramadan te omhelzen en te vasten en taqewa te verwerven. Wij zeggen nu weer **Vaarwel** of **“Alwieda”**. O heilige maand Ramadaan, vergeet ons niet.

Wie weet of wij volgend jaar deze maand weer mogen verwelkomen. Honderden Momiens van onze Djama'at liggen nu in hun graven. Wij zullen ook op een dag deze wereld moeten verlaten en onze graven bereiken. Laten wij dus taubah doen en afstand nemen van onze zonden, z.a. **liegen, bedriegen, stelen, alcohol drinken, haram eten, vrije seks bedrijven, namaaz, zakaat, vasten en ouders en ook de bejaarde ouders verwaarlozen.** Als wij als momiens leven, dan zullen wij ook in dit land schitteren.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ons de genade van Ramadaan en een gelukkig leven schenken en ons beschermen tegen het Hellevuur en tegen de bestraffing in het Graf. Amien !!