



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125  
1104 CH Amsterdam  
Tel 020-6982526  
Postbank 486847

Djoemoe'a 3-07-2015.

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 16-de Ramadaan 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah ( Tekrier ) van

**Eerwaarde Maulana Mufti MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb****De zegenrijke maand Ramadaan, het vasten, Ghazwa-e-Badr, Jawmoel Forqaan 4***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.****"Wa laqade nashara-koemoellahoe bie-baderienw-wa antoem adziellah; fattaqoellaha la'allakoem tasj-koeroen"***- (Soerah 3, vers 123)Hetgeen betekent : *"En Allah heeft u zeker geholpen in Badr, toen gij onbetekenend waart. Vreest dus Allah, opdat gij wellicht dankbaar moogt worden"*. (Soerah 3, vers 123).**1\* Alhamdoeliellah**, alle Lof en Dank aan Allah ﷻ, de Heer en Meester der werelden. Moge Vrede en Zegeningen rusten op de *Beminde Dienaaren* Profheet van Allah ﷻ, zijn *Metgezellen* ﷺ en zijn *Ahle Bait* ﷺ.\* Vandaag is de **16-de** dag van de heilige maand **Ramadaan** en dus is het eerste gedeelte van de maand voorbij; in het tweede deel zullen wij nog meer zegeningen en gunsten van Allah ﷻ ontvangen.De belangrijke dagen en nachten, zoals op de 17-de **Ramadaan** de "**Ghazwa-e- Badr**", de dagen van **Verlossing**, de dagen van **Bevrijding van de Hel**, de dagen van **Ietekaaf-Retraite**, de nacht van **Lailatoel Qadr**, die zegenrijker en beter is dan **1000 maanden** van het jaar, zullen onze harten laten schitteren.**2\* De "Ghazwa-e-Badr"- de strijd tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen**, vond plaats op de **17-de Ramadaan** van de **2-de Hiedjrie (Islamitisch jaar)**. Deze dag wordt door Allah ﷻ "**Jawmoel Foerqaan**"- "**de dag van onderscheiding**" genoemd.In de heilige **Qoeraan** wordt in verschillende **Soerahs** en zelfs in een complete **Soerah**, de **Soerah Al Foerqaan** geweid aan "**Foerqaan**" om het onderscheid aan te geven tussen:**A\* Rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid.****B\* Eerlijkheid en oneerlijkheid.****C\* Onderdrukking en ondersteuning.****D\* De rechte weg en dwalingen.****E\* Gelovigen en ongelovigen.****F\* Zichzelf beheersen en losbandigheid**

Het is een vaststaande feit, dat Allah ﷻ de momiens werkelijk ontzettend lief heeft en Hij ﷻ is erg dichtbij de gelovigen en laat Zijn oneindige Barmhartigheid en Gunsten neerdalen op de gelovigen en Hij ﷻ vraagt ons om dankbaar te zijn. Allah ﷻ wilt ons waarlijk redden van vernietigingen en martelingen.

En Allah ﷻ zegt in Soerah 25, vers 1: **"Zeer gezegend is Hij, Die de 'Foerqaan'-Qoeraan op Zijn dienaar heeft nedergezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle werelden"**.Allah ﷻ zegt tevens in de bovenvermelde Soerah 3, vers 123: **"En Allah heeft u zeker geholpen in Badr, toen gij onbetekenend waart. Vreest dus Allah, opdat gij wellicht dankbaar moogt worden"**.Onze **Schepper** ﷻ heeft in het tweede Islamitische jaar ( **Hiedjrie** ) het vasten in de zegenrijke maand **Ramadaan** verplicht gesteld voor de moesliems.\* Vermeldingswaard is, dat heilige Profheet **Mohammad** ﷺ en zijn volgelingen ﷺ uit hun geboorte stad **Makkah Sjarief** moesten vluchten om in **Medina Sjarief** te immigreren. Hun bezittingen, landerijen en huizen werden afgepakt door de wrede ongelovigen. De moesliems wilden daarom een deel van hun rijkdommen terugvorderen door de karavaan met handelswaar, geleid door **Aboe Soefiyan** te bemachtigen.\* Toen heilige Profheet **Mohammad** ﷺ het bericht kreeg, dat de grote karavaan op komst was, heeft hij overleg gevoerd met zijn metgezellen. Hij vroeg de metgezellen ﷺ om advies, waarna **Hazrat Aboe Bakr** ﷺ en **Hazrat Oemar Faroek** ﷺ met elkaar overlegden en zij zeiden, dat een confrontatie onvermijdelijk was. Daarna reageerde **Hazrat Almiqdaad** ﷺ en zei: " O gezant van Allah ﷻ, wij zullen niet hetzelfde zeggen, wat het volk van Isra'el tegen heilige Profheet **Moesa (Mozes)** *Alaihiessalam* zei: **"O Moesa wij zullen er nooit binnengaan, zolang zij daarin zijn. Ga dan, gij en uw Heer en strijdt gij beiden; wij blijven hier zitten"**. (Soerah 5, vers 24)

Integendeel zei hij verder, wij zullen vechten aan uw rechterkant en linkerkant, van voren en van achteren.

\* Heilige Profheet **Mohammad** ﷺ was zeer verheugd en vroeg opnieuw om advies.**Hazrat Sa'd ibne Moe'ath** ﷺ, die de leiding van de Ansaars had, zei: **"O heilige Profheet ﷺ, Gezant van Allah ﷻ, als u wenst met ons over de zee te steken en u dat ook daadwerkelijk doet, dan zullen wij zeer zeker u volgen zonder dat één man van ons achterblijft. Wij hebben het liever vandaag dan morgen, dat u met ons de vijand bestrijdt en hen te lijf gaat. Wij volharden en verzaken onze beloften nooit. Wij hopen, dat Allah ﷻ ons in staat stelt om u blij te maken, zelfs al moeten wij met onze kamelen over de hoge bergen gaan"**.\* Heilige Profheet **Mohammad** ﷺ reageerde zeer vrolijk en hij was zeer tevreden over zijn metgezellen ﷺ en hij ﷺ rukte verder met zijn 313 volgelingen naar de vallei van **Badr**. Deze standvastige metgezellen ﷺ waren arm en hadden weinig oorlogsuitrusting. Zij hadden slechts 2 paarden en 70 kamelen **Pagina 1**

om door de lange, hete Sahara weg te reizen. Deze gelovigen moesten zwoegend onder de hete zon en brandend op de Sahara zandweg lopen. Vier a vijf personen moesten beurtelings op één kameel reizen en de meesten liepen. Heilige Profeet ﷺ liep ook mee om het geloof Islam en de moesliems te redden.

\* Aboe Soefiyan kreeg bericht, dat de gelovigen uit Medina Sjarief vertrokken waren naar de vallei van Badr. Het leger van de ongelovigen in Makka Sjarief werd gevraagd om hulp te bieden aan de karavaan, die geleid werd door Aboe Soefiyan. Door een andere weg te kiezen, kwam Aboe Soefiyan veilig in Makka Sjarief aan en het leger moest terugkeren. Maar Aboe Djahal besloot om verder te gaan met 1000 militairen voor een confrontatie met de moesliems. Zij kwamen dansend met vrouwen op het slagveld aan.

\* Heilige Profeet Mohammad ﷺ bleef in zijn tent en vroeg Doe'a tot diep in de nacht en zei: **“O Allah, zoals U ons beloofd heeft, smee ik U om ons te helpen. Als de ongelovigen ons hier verslaan en ons vernietigen, dan zal er niemand overblijven om Uw Naam aan te roepen. Wij hebben geen enkel ander doel dan Uw Missie over te brengen. Wij leven voor U en wij vertrouwen op U. U alleen kan ons laten zegevieren”**.

Hazrat Aboe Bakr ؓ kwam dichtbij de Heilige Profeet ﷺ en zei: **“Jaa Rasoelallah. Het is genoeg. Allah ﷻ zal ons zeer zeker beschermen en ons redden”**.

\* Allah ﷻ openbaarde aan Heilige Profeet Mohammad ﷺ, dat hij niet hoeft te vrezen. Hij ﷺ zou deze strijd zeer zeker winnen met de hulp en interventie van Allah ﷻ, zoals

in bovenvermelde Soerah 3, vers 123 wordt vermeld: **“En Allah heeft u zeker geholpen in Badr, toen gij onbetekenend waart. Vreest dus Allah, opdat gij wellicht dankbaar moogt worden”**.

Tevens wist heilige Profeet Mohammad ﷺ, waar zijn vijanden zouden sneuvelen en neervallen.

Hij wees met zijn wandelstok aan, waar Aboe Djahal, Oemajja bin Khalaf, Oetbah, Sjaibah en vele anderen zouden sneuvelen en neervallen. Na de strijd konden de aanwezige metgezellen ؓ precies zien, dat wat de heilige Profeet Mohammad ﷺ zei en aangaf, exact uitkwam. Dit is ook een bewijs, dat onze leider heilige Profeet Mohammad ﷺ kennis heeft van de verborgenheid (**“Ielme Ghaib”**).

Tevens moeten wij opmerken, dat de leider van de ongelovigen van Makka Sjarief, Oemayya ibne Khalaf aanvankelijk niet wilde meereizen met het leger, omdat hij gehoord had van zijn vriend Sa'd bin Moe'adh, dat heilige Profeet Mohammad ﷺ gezegd heeft, dat hij ook gedood zal worden door de moesliems. Oemayya vertelde bevend dit bericht aan zijn echtgenote Oemm Safwan en hij wist zeer zeker, dat wat heilige Profeet Mohammad ﷺ gezegd heeft, onherroepelijk uitkwam. Inderdaad was hij ook gesneuveld in Badr. Opgemerkt moet worden, dat zelfs een wrede kafier wist, dat wat heilige Profeet Mohammad ﷺ gezegd heeft, zeer zeker uitkwam. Dus zelfs de ongelovigen wisten, dat heilige Profeet Mohammad ﷺ kennis van de verborgenheid (**“ielme ghaib”**) bezat.

\* In de ochtend van de Djoemoe'a-Vrijdag de 17-de Ramadaan stonden de gelovigen oog in oog tegenover de wrede ongelovigen op het slagveld van Badr. Allereerst heeft heilige Profeet Mohammad ﷺ de metgezellen ؓ gevraagd om de “saft”-rijen, recht en strak naast elkaar te vormen om de duivel te belemmeren tussen de moesliems te komen. Tijdens de Namaaz moeten wij ook de rijen recht en strak naast elkaar vormen, omdat anders sjaitan-de duivel in onze namaaz storend opstelt.

Heilige Profeet Mohammad ﷺ vroeg daarna Doe'a en zei om rustig af te wachten totdat de vijand begint. Drie wrede ongelovigen Oetbah, Sjaibah en Alwalied kwamen naar voren en daagden de gelovigen uit. **Hazrat Hamza ؓ, Hazrat Ali ؓ en Hazrat Oebaidah ibne Alharith ؓ** kwamen naar voren. Hazrat Hamza ؓ heeft Sjaibah vermoord, Ali ؓ vermoordde Alwalied, terwijl Oebaidah en Oetbah zwaar gewond raakten. Daarna hebben **Hazrat Hamza en Hazrat Ali** Oetbah vermoord en droegen de gehavende **Oebaidah ؓ** weg. Het gevecht laaide op en de moesliems hadden de overhand. Allah ﷻ hielp de gelovigen en stuurde engelen om de moesliems bij te staan. Zij zagen slechts de zwaarden de ongelovigen onthoofden.

\* Tijdens het gevecht kwamen de twee jongens van de Ansaars **Moe'ath ؓ** en **Ma'oeth ؓ** bij hazrat Abdoerrahman ibne Auwf ؓ, die hem vroegen waar Aboe Djahal was en zeiden, dat zij van hun ouders gehoord hadden, dat Aboe Djahal onze Profeet uitschold en beledigde. Zij zeiden ook nog, dat als zij hem zien, dan zullen wij hem niet verlaten totdat hij of wij sneuvelden. Hazrat Abdoerrahman ؓ wees de twee jongens Aboe Djahal aan. Zonder enige aarzeling renden de twee met hun zwaarden als hongerige arends op hem af en knalden de aartsvijand van de moesliems neer. Aboe Djahal was zwaar gehavend en lag op de grond. Hazrat Abdoellah ibne Mas'oed ؓ zag hem en wilde hem onthoofden. Maar Aboe Djahal verzocht hem om hem niet bij zijn hals te snijden, maar hem vanaf zijn borst te snijden, waardoor hij nog steeds heel strak en erg groot zou lijken tijdens zijn begrafenis. Maar Hazrat Abdoellah ؓ sneed toch vanaf zijn hals zijn hoofd af en bracht het voor de heilige Profeet Mohammad ﷺ, die dan Allah ﷻ bedankte en zei, dat Aboe Djahal netals Fierawn-Farao van onze natie was.

Deze houding van de metgezellen ؓ is voor ons achtergelaten. Laten wij dit **licht (noer)** brandend houden. **“Wo andhera hie bhela tha, kie kedem rah pe the. Roosjnie laajie hai manziel se behoet doer hemme”**.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met het vasten in de maand Ramadaan en met de Djoemoe'a, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de straf in het Graf. Amien!