

**Ahle Sunnat**

Djoemoe'a 24-ste Sjabaan 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Djoemoe'a 12-06-2015.

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Sahab**De zegenrijke maand Ramadaan, aanbidding van Allah ﷻ en het vasten.***Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.*

"Jaa ajjoehalladziena aamanoe koetieba 'alaikoemoesh-shiejaamoe kamaa koetieba 'alalladziena mien qabeliekoem la'allakoem tattaqoen"- (Soerah 2, vers 183)

Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht godvruchtig (vroom) moogt worden"**.

1* *Alhamdoeliellah*, alle lof en dank aan Allah ﷻ, de Heer en Meester der werelden. Hij ﷻ heeft de Momiens werkelijk *lief* en dus heeft Hij ﷻ ons vandaag in *Djame Masdjied TAIBAH* verzameld voor de Djoemoe'a Namaaz, Heilige Qoeran recitatie, Darse Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoessalam en Doe'a-smeebeden. Moge Allah ﷻ ons allen zegenen met *Imaan, Liefde. Eerlijkheid en Vrijgevigheid*. Amien ! Deze Djoemoe'a is de laatste van van de heilige maand *Sjabaan* en heilige Profeet *Moehammad* ﷺ sprak de Sahaba-e-Kiraam ﷺ ongeveer 1436 jaren terug toe en zei: "O mijn metgezellen, er is een zegenrijke maand op komst met *Barmhartigheid, Vergeving en Verlossing*. In deze maand is de heilige Qoeran neergedaald en deze maand heeft een nacht, de "Lailatoel Qadr", die zegenrijker is dan 1000 maanden. Dit **verborgen bericht** werd door de **Bemide Dienaar en Profeet van Allah** ﷻ aan de Sahaba-e-Kiraam ﷺ doorgegeven.

Allah ﷻ zegt tevens in Soeran 81, vers 24: **"Wa maa hoewa 'alal ghaibie bie-dhanien"**.

Hetgeen betekent; **"En deze Profeet is niet terughoudend in het verkondigen van de verborgenheid"**.

Allah ﷻ heeft Zijn Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ alle kennis van de verborgenheid geschonken.

* Het is tevens overgeleverd, dat Heilige Profeet Moehammad ﷺ langs twee graven liep en zei, dat de bewoners van deze graven worden gemarteld voor twee grote zonden; één reinigde zichzelf niet van de urine en de andere belasterde andere mensen, (*Boogarie Sjarief en Moesliem Sjarief*). Dus hij zag de martelingen onder de grond in het graf en ook nog waarvoor de bewoners van de graven gemarteld werden. Sommige mensen noemen zichzelf moesliems en zeggen, dat Heilige Profeet Moehammad ﷺ geen kennis heeft van de verborgenheid of zelfs niet weet wat achter de muur is. Deze ondeskundige mensen moeten wel begrijpen, dat alle kennis van de verborgenheid bij Allah ﷻ is en Hij ﷻ heeft Zijn Dienaar en Profeet Moehammad ﷺ de kennis van de verborgenheid geschonken, daardoor heeft hij ﷺ kennis van alle zaken. **Hij ﷻ heeft kennis van wat gebeurd is, wat nu gebeurt en wat in de toekomst zal gebeuren.**

2* De mens is de beste Schepping van Allah ﷻ en de Schepper ﷻ heeft de mens zeer liefdevol geschapen om Hem ﷻ te aanbidden. Daarom heeft Allah ﷻ de mens vele speciale eigenschappen geschonken, waardoor deze kan uitblinken boven alle andere schepsels, zelfs hoger dan dieren, vissen en vogels.

* Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft gezegd, dat in het lichaam van de mens een stuk hangende vlees aanwezig is, dat de naam draagt van **"het hart"**. Als **het hart** gezond is dan is het gehele lichaam goed en veilig, maar als dat stuk vlees ziek is, dan is het het gehele lichaam ziek, slecht en verdorven.

Allah ﷻ heeft in de maand Ramadaan ons de Heilige Qoeran en "Lailatoel Qadr" gegeven en heeft ons opgedragen om te vasten, opdat wij vroom worden en daardoor vrij van zonden kunnen leven.

In de bovenvermelde Soerah 2 vers 183 zegt Allah ﷻ: **"O gij die gelooft, het vasten is u verplicht gesteld zoals het voor degenen, die vóór u waren, was voorgeschreven, opdat gij wellicht vroom moogt worden"**.

Allah ﷻ heeft ons erg *lief* en zegt zeer liefdevol: **"O lieve gelovigen u moet vasten, opdat gij vroom wordt"**.

* Het Arabische woord **"Shiejaamoe" of "Saum"** betekent onthouden, het stoppen, niet doen of vasten voor een periode. Dus wij zijn verplicht om vanaf het begin van de dageraad tot en met de zonsondergang geen enkele voedsel te eten of te drinken en ver blijven van intieme relatie met je "nikaah"-getrouwde partner. Wij moeten wel begrijpen, dat onze Schepper Allah ﷻ, die ons erg lief heeft, ons niet wilt kwetsen, Integendeel Zijn oneindige Barmhartigheid stort Hij op ons uit. Allah ﷻ wilt ons beschermen tegen vernietigingen en verdoemenissen en leert ons om zelfs halal voedsels, dranken en seks met je echte te vermijden voor een periode in de gehele maand Ramadaan om **"taqewa"-vroomheid** te verwerven en leert ons om onze emotionele krachten in bedwang te houden en de slechte satanische eigenschappen uit ons hart en lichaam te verdrijven. De psychologie en het leerproces van deze verplichte aanbidding van Allah ﷻ heeft een geweldig effect op ons gedrag en karakter. Door de gehele maand Ramadaan streng te vasten zullen wij onze innerlijke krachten ontdekken, waarden en begrijpen,

dat als wij het werkelijk willen, kunnen wij de gehele dag zonder eten, drinken en seks even sterk, gezond en gelukkig blijven en daardoor vroom worden. Het effect van deze gedragsverbetering maakt ons sterk; onze **gemoedstoestand en emotionele gedragsvormen van hebzucht, gierigheid, eerzucht, jaloezie, hoogmoed, leedvermaak, bedriegerij, roof en misleidingen** kunnen nu onder controle gehouden worden. Wij zullen dan in staat zijn om **niet te liegen, stelen, bedriegen, dobbelen en ver te blijven van haram voedsel, alcohol, vrije seks, pesten, onderdrukken, etc.** Dus het **vasten** helpt ons om alle slechte gedragsvormen uit ons hart te verdrijven en daardoor **vroom** te worden.

* Toen Heilige Profeet Moehammad ﷺ zijn Metgezellen ﷺ over de bovenvermelde Soerah vertelde, dat Allah ﷻ ons opgedragen heeft om in de maand Ramadaan te vasten, hebben de trouwe Sahaba-e-Kiram ﷺ, ondanks hun harde werkzaamheden op de akkers in de hete zon, met veel enthousiasme het vasten omhelsd en de voordelen ervan ervaren.

Deze maand Ramadaan ook wel vasten-maand genoemd is zeer verheven.

A* In de eerste 10 dagen van Ramadaan ontvangen wij **Barmhartigheid en Genade** van Allah ﷻ.

Door de regen van **Barmhartigheid en Genade** van Allah ﷻ worden onze fouten en zonden weggewassen en wij ervaren innerlijke zoete gelukzaligheid van het Paradijs.

In een Hadiese-Goedsie zegt Allah ﷻ: **“Iedere daad van de zoon van Adam is voor hem, behalve het vasten. Het vasten is voor Mij en Ik zal hem ervoor zelf belonen”.** (Sahie Boogarie, Sahie Moesliem).

B* Dan in de tweede 10 dagen van de maand Ramadaan worden wij **vergeven van onze zonden**.

Allah ﷻ stort nog meer regen van **Zijn Genade** op de vastenden en wij krijgen daarna een getuigschrift of “Visum” om naar het Paradijs te gaan.

C* Tenslotte worden wij in de laatste 10 dagen van de Ramadaan gevrijwaard van het **intense Hellevuur**. Heilige Profeet Moehammad ﷺ heeft over de maand Ramadaan ook het volgende gezegd:

a* “Wanneer de eerste nacht van Ramadaan aanbreekt, worden de **grote Sjaitaan en de kwade Djien** vastgeketend. De poorten van de **Hel (Djahannam)** worden afgesloten, terwijl de poorten van het **Paradijs worden opengegoid, niet slechts één, maar allemaal**.

b* Als een persoon een **vrijwillige daad** in de maand Ramadaan uitvoert, dan zal hij gezegend worden met de verdienste gelijk aan een **verplichte aanbidding van Allah ﷻ**.

Wij zullen dus in de maand Ramadaan naast de verplichte aanbiddingen extra veel vrijwillige daden verrichten, zoals het lezen van **Tarawie Salaat, Nafl Namaaz, de Heilige Qoeran, Doeroedo-Salaam/Naat sjarief, behoeftigen helpen en andere vrijwillige daden** uitvoeren.

c* “Er is een nacht in de maand Ramadaan, die “**Lailatoel Qadr**” heet en deze is groter in zegeningen en verhevenheid dan **duizend andere maanden van het jaar**”.

d* “Aan degene die het **Tarawie Namaaz** in de nacht gedurende de maand Ramadaan met volledige overgave aan Allah ﷻ uitvoert en met zuiver hart slechts Allah ﷻ aanbidt, zullen al zijn voorgaande zonden vergeven worden”.

e* “Een van de **8 poorten van het Paradijs** wordt “**AR-RAJJAN**” genoemd en slechts de vastenden zullen met hun “Visum” erdoor naar het Paradijs kunnen gaan”.

f* Het vasten moet zonder onderbreking uitgevoerd worden. Als een persoon zonder geldige reden één dag van de maand Ramadaan het vasten verzaakt, dan is hij verplicht om 60 dagen achtereenvolgens te vasten om de schade in te halen.

g* De adem van de vastenden is bij Allah ﷻ **aangenamer dan “Musjk en Amber”**.

Het vasten is een **geheime en vertrouwelijke aanbidding van Allah ﷻ**; slechts de vastenden en Allah ﷻ weten precies of werkelijk gevast wordt. Als een persoon b.v. tijdens het vasten stiekem achter gesloten deur toch eet, drinkt, seks bedrijft, liegt, steelt, alcohol drinkt en andere zonden begaat, dan is dit geen geheim voor Allah ﷻ en op de Dag des Oordeels zal het geheim van de ware vastenden geopenbaard worden; de ware vastenden zullen zichtbaar herkend worden door de **geur van “Musjk en Amber”**, die zij zullen verspreiden en iedereen zal hen hierdoor herkennen en respecteren.

Allah ﷻ heeft ons opgedragen om de gehele maand Ramadaan te vasten om “Taqewa”- vroomheid te verwerven. “Taqewa” of vroom betekent niets anders dan, dat alle opdrachten van Allah ﷻ met hart en ziel uitvoeren en ver blijven van verboden handelingen.

Wij moeten dus met hart en ziel vasten, niet alleen door niet te eten, drinken en roken, maar ook moeten wij met onze hart, ogen, oren, voeten en handen vasten door niet te kijken, luisteren, lopen naar slechte ongeoorloofde zonden, zoals stelen, liegen, slecht praten, bedriegen, ophitsen, roddelen, ondermijnen, onbeschoft en ruw gedragen, etc. Tevens moeten wij ons gedrag en karakter verder oppoetsen door nog beter, beleefder en aangenamer tegenover je medemens te zijn. Wij moeten dus vriendelijk voor elkaar zijn en voor onze broeders en zusters Doe’a vragen en hun het beste toewensen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met het vasten in de maand Ramadaan en met de Djoemoe’a, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de straf in het Graf. Amien!