



STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;
 Kraaijenest 125
 1104 CH Amsterdam
 Tel 020-6982526
 Postbank 486847

Ahle Sunnat

Djoemoe'a 1-ste Sjabaan 1436

Djoemoe'a 22-05-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah (Tekrier) van

Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb **De zegeningen en voortreffelijkheden van Doeroed Sjarief en Salatoessalam.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

"Iennallaaha wa malaa-iekatoe jashalloena 'alannabiej. Jaa-ajjoehalladziena amanoe shalloe 'alaihie wa salliemoes tasliemaa". (Soerah 33, vers 56)

Hetgeen betekent: **"Voorzeker, Allah en Zijn Engelen zenden zegeningen over de Verkondiger van de verborgenheid (Profeet Mohammade). O gij die gelooft, zendt zegeningen over hem en wenst hem veelvuldig vrede toe".** (Soerah 33, vers 56)

1* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem ﷻ en smeken Hem ﷻ om vergiffenis en rechte leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn **"Ahle Bayt"**-Afstammelingen ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ en moge er zegeningen dalen op alle Momiens en moge er een succesvolle einde zijn voor alle heiligen ﷺ. Wij bidden en smeken Allah ﷻ door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ om ons een verheven leven te schenken en ons beschermen tegen ziekten, ellende, onderdrukkingen en andere duivelse daden. Moge onze harten gevuld worden met innige liefde voor Allah ﷻ Zijn Beminde Profeet Moehammad ﷺ en zijn Ahle Bait en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ. Allah ﷻ heeft alle Moesliems Ahle Sunnat wal Djama'at tot één grote familie gemaakt en wij feliciteren elkaar van harte, dat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammade ﷺ ons deze Djoemoe 'a-dag geschonken hebben om bij elkaar te komen om elkaar sociaal te ontmoeten. Wij kunnen elkaar dan Vrede toewensen met Assalamoe Alaikoem en voor elkaat Doe'a vragen. Nog belangrijker is, dat wij **Namaaz** kunnen lezen, **Heilige Qoeran** reciteren, **Doeroed Sjarief en Salatoessalam** presenteren aan onze Profeet Mohammade ﷺ. Deze aanbiddingen en de andere dagelijkse Namaaz (aanbiddingen) zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren en gelukkig te kunnen leven.

De zegeningen en gunsten van de Vrijdag, de Djoemoe'a dag zijn zeer groot. Enkele gunsten zijn als volgt:

- A* Allah ﷻ heeft op de Djoemoe'a de wereld geschapen en zal deze ook op de Djoemoe'a-dag beëindigen.
- B* Als wij de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ lezen, dan zal Allah ﷻ onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.
- C* Er is een periode op de Djoemoe'a waarin Allah ﷻ ons vergeeft en onze Doe'a verhoort, onze gezondheid verbetert, onze problemen wegwerkt, ons een gelukkig leven schenkt en onze harten laat schitteren.
- D* De gepresenteerde **Doeroed Sjarief en Salatoessalam** worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet Mohammade ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet Mohammade ﷺ gehoord. Hij ﷺ geeft antwoord op de gepresenteerde **Doeroed Sjarief en Salatoessalam**.

Allah ﷻ zegt in Soerah 62, vers 9: **"Jaa ajjoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie mienj-jawmiel Djoemoe'atie fas'aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba'i; dzaalikoem gairoellakoem ien koentoem ta'elamoen"**. Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet"**.

Uit deze Soerah kunnen wij afleiden, hoe belangrijk Djoemoe'a Namaaz is. Allah ﷻ geeft ons opdracht om alle wereldse zaken, schitteringen en glamours te laten varen voor de Djoemoe'a Namaaz. Het verzaken van de Djoemoe'a Namaaz is een zeer grote zonde en leidt naar dwaling en zelf vernietiging.

2* Zoals wij weten, is vandaag is de 3-de dag van de heilige maand "Sjabaan", de maand van de Beminde Profeet Mohammade ﷺ.

In deze maand heeft onze Lieve Profeet ﷺ extra "iebadat"-aanbiddingen uitgevoerd en vele dagen gevast. Op de nacht van 15-de Shabaan is de "Shabe-Bara'at" en wij zullen de nacht vanaf de Maghrieb Namaaz in Iebadat- aanbidding doorbrengen.

Het is overgeleverd door Hazrat Abdoella ibne Abbaas ﷺ, dat Beminde Profeet Mohammade ﷺ gezegd heeft, dat: a* De heilige maand Radjab de Maand van Allah ﷻ is.

b* De heilige maand Sjabaan mijn maand is. Dus is Sjabaan de maand van Heilige Profeet Mohammade ﷺ.

c* De vastenmaand Ramadaan de maand van mijn "Oemmat"-volgelingen, maand van de moesliems is

Deze heilige maand Sjabaan is de maand van Lieve Profeet Mohammade ﷺ en

wij zullen zeer zeker in deze maand nog meer **Doeroed Sjarief en Salatoes-salam** presenteren. Op de nacht van de 15-de Sjabaan, de "**Shabe Bara'at**" zullen wij na de Maghrieb salaas tot de Fadjr salaas in Iebadat-aanbidding doorbrengen. Wij zullen vergiffenis vragen en Taubah doen, Dzikk-oellah, Nafl Namaaz lezen, Doe'a vragen, Doeroed Sjarief en Salatoes-salam presenteren aan onze Lieve Profeet ﷺ. Op deze nacht wordt iedere wijze zaak uitgereikt; het lot van alles voor het komende jaar wordt bepaald. Enkele voorbeelden zijn als volgt:

A* Wie in het komende jaar zal overlijden en/of grote ongelukken krijgen.

B* Welke kinderen zullen in het gezin geboren worden.

C* Wie naar Hadj zal gaan en Heilige Kaaba Sjarief en Mazaar Sjarief van heilige Profeet ﷺ zal bezoeken.

D* Welke personen zullen extra rizq-onderhoud, ziekte, gezondheid, voorspoed, tegenspoed, enz. ontvangen.

Allah ﷻ roept op de Shabe Bara'at nacht vanaf de 1-ste hemel naar Zijn Dienaren en vraagt:

a* "Is er iemand, die vergiffenis voor zijn zonden aan mij smeekt, zodat Ik hem zijn zonden kan vergeven".

b* Is er iemand, die Mij "rizq"-onderhoud, gezondheid, lang leven, enz. vraagt, zodat Ik hem kan schenken.

In deze maand Sjabaan, de heilige maand van de Beminde Profeet *Mohammade* ﷺ zullen wij veel meer Doeroed Sjarief lezen. De zegeningen en genade zijn oneindig groot. Op de Djoemoe'a dag luistert onze lieve Profeet *Mohammade* ﷺ persoonlijk naar onze gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoes-salam.

Als wij één keer Doeroed Sjarief naar Heilige profeet *Mohammade* ﷺ sturen, dan brengt dit het verheven voordeel mee, dat 10 zonden van ons worden uitgewist, de beloningen van 10 goede daden worden opgetekend.

Wij lezen in de bovenvermelde Soerah: "**Allah en Zijn Engelen zenden zegeningen over de Verkondiger van de verborgenheid (Profeet Mohammade)**". Als iemand weet, dat Allah ﷻ en Zijn Engelen zoveel eer en lof verkondigen aan Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ en de persoon verzaakt desondanks Doeroed Sjarief te presenteren, dan is dit erg betreuenswaardig en triest.

* Als een persoon b.v. iets niet meer herinnert en hij reciteert met hart en ziel Doeroed Sjarief, dan zal hij onherroepelijk zich herinneren wat hij vergeten is. Daarom moeten wij Doeroed Sjarief niet verwaarlozen.

* Het is overgeleverd, dat de Doe'a-de Smeekbede tussen de aarde en de hemel blijft zweven als vóór en na de Doe'a geen Daroed Sjarief wordt gelezen. Indien men dus de Daroed Sjarief heeft opgezegd, dan rechtvaardigt deze een snellere verhoor van de Doe'a bij Allah ﷻ. Zeer zeker is Doeroed Sjarief een weg van Genade, die ons vrijwaart van misleiding, leed, pijn, verdriet en onheil.

* Het is overgeleverd, dat de bekende **Sjaigh Moehammad Soelaiman al Djazoelie** ﷺ eens in de Sahara verdwaald was. De hete zon en de droge woestijn zand en bergrotsen maakten hem erg dorstig en zwak. Hij moest ook Zohr Namaaz lezen en moest Woedzoe- kleine Wassing maken, maar kon geen water vinden. Na een tijd zag hij een klein meisje in de Sahara en hij haastte zich om haar water te vragen. Dit meisje pakte de hand van de bejaarde **Sjaigh** en liep naar een bekende waterput. Deze put was heel diep en op de bodem zagen zij een kleine hoeveelheid water, maar zeer zeker onbereikbaar.

Het meisje keek samen met de vermoeide **Sjaigh** naar de bodem en liet haar speeksel erin vallen; na een moment borrelde stormachtig de lege put vol met zoet water. De **Sjaigh** was erg blij en dronk het water blijmoedig op, maakte Woedzoe en las Namaaz. Na de Zohr Namaaz en Doe'a vroeg de **Sjaigh** aan het klein meisje wat zij gedaan en gelezen heeft om het water stormachtig tot de rand van de put te krijgen.

Het kleine meisje zei bedeesd en nederig: "O Baba, ik heb Doeroed Sjarief gelezen en daarna mijn speeksel in de put laten vallen. Het effect van de Doeroed Sjarief heeft ervoor gezorgd, dat u deze Karamat –Mirakel heeft kunnen waarnemen".

* Na deze wonder van Doeroed Sjarief heeft **Sjaigh Moehammad Soelaiman al Djazoelie** ﷺ een complete verzameling van Doeroed Sjarief bij elkaar gebracht en het boek "**Dala'iel-al- Gairaat**" geschreven. "**Dala'iel-al- Gairaat**" is overal in de wereld te vinden en Moesliems *Ahle Sunnat wal Djama'at* maken gretig gebruik van dit heilig boek om vele zegeningen en gunsten te verwerven.

Sjaigh Moehammad Soelaiman al Djazoelie ﷺ was in het jaar 1465 heengegaan en begraven in Soez-Djaiba. Na 250 jaren droomde een koning, dat de Mazaar van de **Sjaigh** onder water liep, maar hij reageerde niet. Zijn minister droomde ook en bracht de boodschap aan de koning over, die dan spontaan opdracht gaf om de Mazaar op te graven. Inderdaad zagen zij veel water, maar het heilige lichaam van de **Sjaigh** was heel erg fris en vers. Het vertoonde een beeld alsof hij net overleden was en in de Mazaar gelegd was.

De Mazaar van de **Sjaigh** werd door het water probleem verhuisd naar een hogere plaats in Fez.

Het effect van Doeroed Sjarief en Salatoes-salam is zeer zegenrijk en als het met innige liefde voor de Beminde Profeet van Allah ﷻ gelezen wordt, dan zullen wij schitteren in de Noer van Allah ﷻ.

Wij zullen hierdoor genieten van de zegeningen en gunsten, die Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ voor ons voorbereid heeft. Wij zullen zeer zeker gelukkig leven in deze wereld en in het Hiernamaals.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet *Mohammad* ﷺ ons zegenen met veel shabr en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjied te lezen en veel Doeroed Sjarief te presenteren. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar