



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
 Kraaieneest 125  
 1104 CH Amsterdam  
 Tel 020-6982526  
 Postbank 4863847

Djoemoe'a 1-05-2015.

### Ahle Sunnat

Djoemoe'a 14-de Radjab1436

Korte Nederlandse versie van Djoema Goetbah (lezing) van

*EERWAARDE HAZRAT MAULANA MUFTIE MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN MISBAHI SAHEB*

### HET DOEL VAN DE SCHEPPING IS OM ALLAH ﷻ TE AANBIDDEN.

*Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.*

**"Wa maa galaqetoel djienna wal iensa iellaa lieja'e-boedoen"** ( Soerah 51, vers 56 )

Hetgeen betekent: **'En Ik heb de djienn en de mensen slechts tot Mijn aanbedding geschapen'**

1\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij feliciteren elkaar, dat wij in Djame Masdjied TAIBAH verzameld zijn voor de Djoemoe'a Namaaz, Heilige Qoeran recitatie, Darse Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoessalam en Doe'a- smeebeden. Moge Allah ﷻ ons allen zegenen. Amien !

2\* Vandaag zullen wij **"het doel van de schepping van Allah ﷻ"** onder de loupe nemen.

Allah ﷻ heeft alle werelden, de aarde, de bergen, de rivieren, de mens, de dieren, de planten en alle andere creaties geschapen om Hem ﷻ te aanbidden. Dus alle scheppingen aanbidden Allah ﷻ om in stand te blijven. Dus alle creaties doen "Dziekr-oellah"- het gedenken van Allah ﷻ.

Maar de djienn en de mensen zijn specifiek geschapen om Allah ﷻ te aanbidden.

Om het verschil de djienn en mens en de andere creaties van Allah ﷻ beter te begrijpen, is het het volgende praktische voorbeeld van toepassing.

Een werknemer van een bedrijf of van een persoon komt in dienst voor een bepaalde taak van het bedrijf. B.v.; Hij is slechts lasser of monteur of boekhouder of timmerman, enz., enz. Hij oefent zijn specifieke vak en krijgt daardoor een salaris voor zijn werk.

Terwijl een bediende of dienaar van een persoon of bedrijf moet alle werkzaamheden, die hem gevraagd wordt, uitvoeren. Hij heeft geen specifiek taak. Hij moet in die hoedanigheid vele soorten werkzaamheden uitvoeren. Hij is het ene moment een schoonmaker, dan wel een wachter, of wel een postbode, of een chauffeur, enz. Hij is dus het mannetje van alles.

\* Alle creaties van Allah ﷻ hebben specifieke taken z.a. de engel Malakoel Mawt, de engel des doods, bomen, planten, bergen, rivieren, enz. Dus deze creaties hebben slechts één bepaalde taak.

Maar de djienn en de mens zijn geschapen als Dienaren (Bedienden) van Allah ﷻ. Zij zijn dus de creaties om alle opdrachten van Allah ﷻ uit te voeren en om ver te blijven alle verboden handelingen. Dus Namaaz lezen, Zakaat afdragen, Vasten, Hadj rituelen uitvoeren, Qoerbanie doen, kinderen verzorgen, zieken helpen, ouderen helpen, armen voeden, slapen, beleefd zijn, eerlijk zijn, maar ook nooit bedriegen, vechten, ruzie stichten, anderen nooit ondermijnen, enz.

Als deze handelingen omwille van Allah ﷻ en uit liefde voor Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ zijn, dan worden al deze handelingen als aanbeddingen van Allah ﷻ genoteerd.

\*Allah ﷻ heeft voor de mens ongeveer 124.000 heilige Profeten ﷺ gestuurd om hun te begeleiden.

Tenslotte heeft Allah ﷻ Zijn Beminde Dienaar en Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ gestuurd als **"Rahmatoel-liel 'aalamien"- Genade der werelden** om de mens te leiden.

Allah ﷻ heeft tevens Zijn laatste Boek, de Heilige Qoeran met Zijn Beminde Profeet **Mohammade** ﷺ gestuurd. In dit heilige Boek staan alle regels en wetten om de mens te begeleiden, maar de regels en wetten zijn ingewikkeld en kunnen niet door de gewone mens te begrepen worden.

Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ heeft daarom de wetten en regels van de **Heilige Qoeran** voorgeleefd. Hij heeft tevens zijn ongeveer **140.000 Sahaba-e-Kiraam-metgezellen** ﷺ opgeleid en uitgelegd hoe deze wetten en regels toegepast moesten worden. Dus de metgezellen ﷺ konden rechtstreeks aan de Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ uitleg vragen over alle ingewikkelde regels en wetten van de Heilige Qoeran.

\* Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ vroeg aan de metgezellen ﷺ om de Boodschap van Allah ﷻ en zijn Ahadiets-overleveringen door te vertellen aan de totale mens.

\* Om de complete Boodschap te registreren werden de overleveringen verzameld door de Moehaddiets- verzamelaars van hadiets, z.a. Imam Boogaarie, Imam Tiemizie, enz.

De geschreven hadiets en de verzen van de Heilige Qoeran zijn best wel ingewikkeld om goed te begrijpen en exact in de praktijk te brengen. Vooral de ongeletterden konden de regels niet goed begrijpen. Daarom hebben de Islam deskundigen, filosofen en Imaams de verzamelde Ahadiets en de verzen van Heilige Qoeran bestudeerd en hun gemeenschappen begeleid. De **vier** bekende Imaams zijn: **Imaam Abu Haniefah, Imam Maaliek, Imaam Sjafi'ie, Imaam Hambal** ﷺ.

**Imaam Abu Haniefah** ﷺ was zeer hoog begaafd, leider der Imaams en een **stralende lamp** voor de Moesliems van de gehele wereld.

Hij zei op een dag, dat het voor hem beter is, dat zijn eten Namaaz wordt dan zijn Namaaz eten wordt. Hij bedoelde hiermee, dat als een Moesliem aan tafel zit te eten en een afwachtende houding heeft aan de komende Namaaz, dan is zijn eten ook Namaaz geworden. Maar als hij Namaaz leest en konstant denkt aan zijn eten en drinken, dan is zijn Namaaz niet veel waard.

\* In een overlevering heeft Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ nadrukkelijk gezegd, dat als je slaapt, eet of andere handeling uitvoert, terwijl je enthousiast op de komende Namaaz wacht, dan wordt al deze handelingen in de Namaaz toegevoegd als Namaaz.

\* De heilige **Hadjie Iemdaadoellah** ﷺ zegt, dat het beter is om in India te vertoeven en aandacht te schenken aan Makka Sjarief en Madina Sjarief dan in Makka Sjarief en Medina Sjarief te verblijven en je aandacht te vestigen aan India voor allerlei wereldse zaken.

\* Om het geloof juist te belijden, is het noodzakelijk om de juiste kennis en wijsheid te bezitten en goede communicatie te onderhouden met de Imaam van de Djama'at.

\* Heilige Profeet ﷺ stuurde op een dag **Hazrat Gaalied Sjaifoellah** ﷺ met een leger naar een dorp van ongelovigen om deze mensen Islam te laten omhelzen. Na zijn Tabliegh werk zeiden de dorpingen in hun dialect "Sabana" en bedoelde hiermee, dat zij hun oude geloof hebben verlaten en Islam hebben geaccepteerd, maar **Hazrat Gaalied Sjaifoellah** ﷺ, dacht abusievelijk, dat zij weigerden om Islam te accepteren omdat zij niet het juiste woord "Aslamna" hadden gebruikt.

Hij heeft door het gebrek aan wijsheid een aantal dorpingen laten martelen.

Heilige Profeet ﷺ werd heel erg droevig van de foute beslissing van **Hazrat Gaalied Sjaifoellah** ﷺ en zei in zijn doe'a: O Allah, ik ben niet eens met wat **Gaalied Sjaifoellah** gedaan heeft en dat was ook niet mijn opdracht. Ik smeed U daarom om hem voor deze foute beslissing te vergeven.

\* Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ heeft gezegd, dat **Allah** ﷻ de **Ahle Hadiets-vertellers van hadiets - overleveringen** frisheid en gezondheid zal schenken, omdat zij dit moeilijke werk eerst hebben opgevangen, dan bestudeerd en onderzocht en daarna aan anderen doorverteld. Zij moeten dit werk blijven uitvoeren omdat het mogelijk is, dat de luisteraars wijser en slimmer kunnen zijn.

De Moehadiets Amoesj vroeg eens aan Imaam Abu Haniefah, wat hij over bepaald geval dacht.

Hij gaf antwoord en uitleg en las 100 verschillende hadiets voor, die hij van Amoesj gehoord had.

\* Moehadiets Amoesj ﷺ reageerde erg verbaasd en zei, dat wij alleen de hadiets uit het hoofd hebben geleerd en kunnen daardoor doorvertellen. Wij zijn net als de apotheker of medicijn-man, maar jij bent net als de geneesheer of de huisarts en de specialist. Jij geeft het juiste antwoord of oplossing voor de vraagstukken van de Moesliems. **Hazrat Aboe Isa Tirmizie** ﷺ zei, dat de "**Foekaha**"-wijsgeren zeer wijs zijn om de achtergronden van de hadiets te doorgronden en uitleg te geven.

\* Toen Heilige Profeet ﷺ in zijn toespraak zei, dat **Allah** ﷻ een dienaar de mogelijkheid heeft gegeven om hier te blijven of bij Hem ﷻ te zijn, heeft de dienaar besloten om bij Hem ﷻ te zijn.

**Hazrat Aboe Bakr** ﷺ begon hierdoor te huilen, de andere duizenden metgezellen begrepen niet, dat hier bedoeld werd, dat Heilige Profeet binnenkort ons zal verlaten.

Tevens toen de vers van de Heilige Qoeran geopenbaard werd: "**Aljauwma akmaltoe dienakoem.....**" begon **Hazrat Aboe Bakr** ﷺ te jammeren en te wenen. De meer dan 100.000 metgezellen vroegen zich af waarom deze oude geestelijke nu moet huilen, terwijl vandaag de heilige Qoeran compleet is.

Op een dag verscheen een persoon bij Imaam Aboe Hanifa en zei, dat hij hulp nodig heeft, want hij heeft al zijn gouden en diamanten sieraden ergens begraven, maar weet niet waar hij deze begraven heeft.

De Imaam adviseerde hem om na Isha Namaaz steeds 2 raka'ats Nafil Namaaz te lezen tot de Fadjr Namaaz. Insha Allah hierdoor zal jij al de sieraden vinden. Hij begon te lezen en na enkele raka'ats wist hij waar de sieraden begraven lagen. De volgende ochtend vertelde hij de Imaam, dat alles gevonden was. De andere geleerden en grote Islam deskundigen kwamen verbaasd aan de Imaam vragen, waarom hij geadviseerd had, dat een persoon zijn verloren sieraden kon terugvinden bij het lezen van Nafil Namaaz. Imaam Abu Hanifa zei, dat Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ gezegd heeft, dat Sjaitan bij het oproepen van de Azaan wegvlucht, maar komt direct daarna terug. Tijdens het lezen van Iqamat ( 2-de oproep ) vlucht hij weer weg, maar komt terug en stoort de Namazie in zijn Namaaz door steeds te zeggen, denk aan dit, denk aan dat, denk aan je winkel, denk aan je mooie auto, enz., enz.

De honderden deskundigen hadden veel kennis, maar zij moesten van **Imaam Aboe Hanifa** ﷺ leren.

De wereld Moesliems **Ahle Sunnat wal Djama'at** volgen ook de uitleg van **Imaam Aboe Hanifa** ﷺ, omdat hij de **Heilige Qoeran en Ahadiets** op een perfecte manier heeft uitgewerkt en voor ons begrijpbaar gemaakt. Moge **Allah** ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met geloof, shabr en volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjied te kunnen lezen. Amien!

Namens het Bestuur:

**Mohamed Junus Abdul-Gaffar**