



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands  
 Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
 Kraaienest 125  
 1104 CH Amsterdam  
 Tel 020-6982526  
 Postbank 4863847

**Ahle Sunnat**

Djoemoe'a 5-de Radjab 1436

Djoemoe'a 24-04-2015.

Korte Nederlandse versie van Djoema Goetbah (lezing) van

**EERWAARDE HAZRAT MAULANA MUFTIE MOHAMMAD SHAFIQR RAHMAN MISBAHI SAHEB**  
**Hazrat Khwadja Garib Nawaz Moeienoeddien Hasan Chisty Rahmatoellahi Alaih**

Allah's naam zij het begin, de uiterste Barmhartige, de Genadevolle.

**"Alaa ienna Awliya Allahie laa gawfoen 'alaihiem wa laa hoem jahzanoen. Alladziena amanoe wa kanoe jattaqoen. Lahoemoel boesjra fiel hajatied-doenjaa wa fiel-aagierah; laa tabediela lie kalimatie-Allah. Dzalika hoewal fawzoel 'azhiem."** (Soerah Joenoes 10, vers 62,63,64)

Hetgeen betekent: **"Luistert! Voorzeker, er is voor de Vrienden van Allah geen vrees, noch enig verdriet. Zij, die geloven en vroomheid betrachten. Er is voor hen blijde tijdingen in het leven van deze wereld en in het Hiernamaals. Allah's woorden kunnen niet veranderen. Dit is het grote succes"**.

1\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij feliciteren elkaar, dat wij in Djame Masdjied TAIBAH verzameld zijn voor de Djoemoe'a Namaaz, Heilige Qoeran recitatie, Darse Qoeran, Doeroed Sjarief, Salatoessalam en Doe'a- smeekbeden. Moge Allah ﷻ ons allen zegenen. Amien !

2\* Vandaag is de 5-de Radjab en in deze heilige maand Radjab herdenken wij Moesliems **Ahle Sunnat wal Djama'at**, de leider en beschermheilige van de armen **Hazrat Khwadja Garib Nawaz** ﷺ. Hij was geboren in Chisht, een plaats in Afganistan en is heengegaan in 1236 in Ajmer, India. Zijn heilige vader **Hazrat Khwadja Ghiyasoeddien** ﷺ is een afstammeling van Hazrat Imam Hoessain ﷺ en zijn heilige moeder **Sajjidah Oemmoel Warah** ﷺ, ook wel Heilige Bibi Mahe-Noer ﷺ genaamd, stamt af van Hazrat Imam Hasan ﷺ, dus is Hazrat Khwadja Garieb Nawaz ﷺ een nakomeling van Heilige Profeet Mohammade ﷺ. Zijn juiste naam is Moe-inoeddien Hasan ﷺ.

2\* Allah ﷻ heeft de **mens** en **dijen** slechts geschapen om Hem ﷻ te kennen, te aanbidden, Zijn Opdrachten uit te voeren, ver te blijven van verboden handelingen en dichtbij Hem ﷻ te vertoeven.

\* En Allah ﷻ zegt in Soerah 103, vers 1,2,3: **"Wal'ashr. Iennal-iensaana lafie goesr. Iellalladziena amanoe wa amieloessaalie- haatie wa tawaashaw biel haqqie wa tawaashaw biesh-shabr"**.

Hetgeen betekent: **"Bij de dierbare tijd. Voorzeker, de mens is zonder twijfel in verlies. Behalve degenen, die geloven en goede werkzaamheden uitvoeren, en elkaar tot de waarheid motiveren en elkaar tot volharding en geduld oproepen"**.

\* In een overlevering zegt Heilige Profeet Mohammade ﷺ: "Toebaa"- Gefeliciteerd, gezegend is hij, die door Allah ﷻ begunstigd is met een lang leven en hij verricht met "taqewa" goede daden, dan is dat voor hem zeer zegenrijk. Hij zal zeer zeker schitteren in deze wereld en in het hiernamaals. Maar als hij ouder wordt en non chalant zijn leven leidt en alleen maar achter de wereldse **glitter** en **glamour** rent, zijn leven en tijd vernietigt en verricht geen goede daden, dan is dit extra leven voor hem zeer zeker nutteloos en verlieslatend. Zijn balans van goede en slechte daden zal zeer negatief zijn en hij zal later zeer zeker erg veel spijt ervan overhouden. Iedere moment moeten wij nadenken om steeds vromer te leven terwijl wij ouder worden en om het Paradijs te verdienen.

\* Allah ﷻ zegt in bovenvermelde Soerah 10, vers 62,63: **"er is voor de Vrienden van Allah geen vrees, noch enig verdriet"**. Hier wordt met **"vrees"** bedoeld vrees voor straf in het graf en in de hel.

Er is ook een andere soort vrees en dat is bezorgd zijn dat de liefde voor Allah ﷻ niet vermindert, Heilige Profeet Mohammade ﷺ is de Beminde Dienaar en Profeet van Allah ﷻ, maar zijn liefde en vrees voor Allah ﷻ was de allergrootste. Deze "vrees" is dus geen vrees voor straf in het graf of straf in de hel, maar deze "vrees" is op basis van liefde voor Allah ﷻ, want deze Heiligen zijn Vrienden van Allah ﷻ en zij streven om deze vriendschap niet te verstoren. De basis van deze vrees is dus liefdes-relatie tussen de Beminde Heilige en Zijn Schepper Allah ﷻ. De Beminde Heilige streeft dus om zo dicht mogelijk bij zijn lieve Schepper Allah ﷻ te vertoeven.

Tevens zegt Allah ﷻ over de **Awliya's** – de Vrienden van Allah het volgende: **"Alladziena amanoe wa kanoe jattaqoen"**. Hetgeen betekent, dat de Vrienden van Allah ﷻ minimum twee basis

eigenschappen moeten bezitten, n.l. A\* Zij moeten Imaan hebben, dus zij moeten gelovig zijn en B\* Zij moeten "taqewa" hebben, hetgeen inhoudt dat zij alle verplichtingen, die Allah ﷻ bepaald heeft, uitvoeren en ver blijven van alle haram-verboden handelingen. Deze Vrienden van Allah ﷻ zijn voor de mens en vooral de moesliems een schitterend voorbeeld.

\* Sommige onnozele mensen noemen deze Waliyullahs bewust of onbewust “Mien doeniellah”, omdat zij niet weten, dat “Mien doeniellahs” gewone mensen zijn, die bepaalde trucjes geleerd hebben en tover-trucjes en gogel trucjes demonsteren. Deze mensen zijn meestal atheïsten, moesjrieks-afgodendienaren en staan onder leiding van Sjaitaan- de vervloekte duivel.

\* Hazrat Khwadja Garieb Nawaz ؒ was zeer beleefd en vroom en las altijd namaaz. Hij was zeer scherp en hoog begaafd. Als kind leerde hij uitstekend en werd op zijn 9-de jaar “Hafizoel-Goeran”. Hij kreeg goede begeleiding van zijn ouders en zij stuurden hem naar de Jamia voor zijn studie. Toen de jonge Moienoeddien Hasan ؒ 15 jaar werd, verloor hij zijn heilige vader; hij werd verder begeleid door zijn lieve moeder. Maar na een jaar is zij ook heengegaan. Hij erfde daarna een boomgaard met een windmolen van zijn vader. Daardoor moest hij naast zijn studies ook heel hard werken op zijn boomgaard. Terwijl hij bezig was met het onderhoud van zijn boomgaard, verscheen de heilige “Madjzoeb” Soefie Sjaigh Ibrahiem Kunduzi ؒ. Een “Madjzoeb” is een Awliya, die zich afgezonderd leeft van aardse zaken en zijn tijd besteedt om *Allah* ﷻ te aanbidden. Toen de jonge *Hasan* ؒ de heilige Soefie Sjaigh Ibrahiem Kunduzi ؒ zag, bediende hij zijn heilige gast met koud water en fruit. De heilige Soefie Sjaigh Ibrahiem Kunduzi ؒ kauwde daarna wat brood en gaf het aan de jongeman om te eten. Nadat de jonge *Hasan* ؒ het gekauwde brood gegeten had, begon hij te schitteren uit liefde voor *Allah* ﷻ en Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ. Hij werd daarna heel onrustig en kon niet meer op zijn boomgaard blijven werken; hij kreeg slechts vrede en rust in het aanbidden van *Allah* ﷻ. Na een tijd verkocht hij al zijn eigendommen. De opbrengst van zijn gehele erfenis heeft hij verdeeld onder de armen en de weeskinderen. Hij nam afscheid van het zoeken naar wereldse rijkdommen en vertrok naar Samarkand en Boegaara op zoek naar kennis van het geloof Islam. Na een lange periode van zoeken naar kennis en leefgewoonten, bezocht hij daarna vele andere opleidingscentra. Vervolgens werd hij Moeried van de Soefie Oesman Haroenie ؒ en bleef onder zijn begeleiding verder studeren. Op een dag liet zijn Pier Saheb hem Nafl Namaaz lezen en daarna Soerah Bakarrah en Soerah leglaas reciteren. Zijn Pier Saheb vroeg daarna Doe’a en zei vervolgens tegen zijn Moeried *Hasan Moienoeddien* ؒ: “Kijk omhoog naar al de schitteringen; ik heb jou bij *Allah* ﷻ gebracht en lees nu nog meer Nafl Namaaz. Zijn Pier zei daarna, dat hij verheven is tot “Mahboebe Goda”-Bemide van *Allah* ﷻ. Hazrat Khwadja Garieb Nawaz ؒ reisde verder om andere heiligen te ontmoeten. Hij kwam in Sandjar aan en ontmoette daar Sjaikh Qoetboeddien Koebra ؒ en in Djilan ontmoette zijn heilige oom van moederszijde Hazrat Ghausul Azam Sjaikh Abdoelkadier Djilani ؒ en kreeg belangrijke informatie. Hij bleef zich ontwikkelen en deed daarna Hady rituelen in Makka Sjarief. Hij kreeg van zijn Pier Saheb te horen, dat hij verheven is tot een Vriend van *Allah* ﷻ en zijn *Schepper* ﷻ is erg blij en tevreden met hem. Na Hady te hebben voltooid, reisde hij verder naar Medina Sjarief om Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ te ontmoeten. Hij zag Heilige Profeet *Mohammade* ﷺ in zijn droom, die hem zegende om naar Hindoestan (India) te gaan. Hij moest daar gaan om de honderden miljoenen “moesjrieks”- beeld-aanbidders, Hindoes, Sikhs, Boedhisten en atheïsten te leiden en te richten tot het aanbidden van slechts *Allah* ﷻ. Hazrat Hazrat Khwadja Garieb Nawaz ؒ kreeg de opdracht om naar Ajmer, Hindoestan te gaan, maar hij wist niet eens waar Ajmer Sjarief was en hoe deze stad eruit zag. Hij dacht diep na en viel in slaap. Hij droomde daarna en in zijn droom zag hij de inrichting van de gehele stad; de bergen, heuvels en de dalen lagen verspreid. Hazrat raakte enthousiast en vertrok naar Ajmer Sjarief. Hij begon aldaar zijn Heilige missie werk en heel snel begonnen de stedelingen hem te omringen. Hij begon met de prediking en zijn Soefie praktijk van “Sulhe-Koel” (Vrede voor iedereen) kreeg bekendheid. Wederzijdse begrip tussen Moesliems en Non-Moesliems kregen veel enthousiasme en zijn volgelingen groeiden snel. Honderden miljoenen moesjrieks-afgodendienaren, hindoes, pandiets, sadhoes, shikhs en andere atheïsten bekeerden zich tot het geloof Islam. De Chistie begrip was gesticht door *Hazrat Aboe Ishaq Sjamie* ؒ. Hazrat Moienoeddien Chistie ؒ legde de basis van Chistie Sielsiela in Ajmer in Noord India. Hij gebruikte het geloof Islam als een redmiddel om arme mensen, hulpelozen en onderdrukten te helpen. Afgodendienaren, atheïsten en onderdrukkers werden door het geloof aangetrokken en miljoenen hindoes, sadhoes, shikhs en pandiets konden hun gevoelens niet in bedwang houden en werden bekeerd tot de Islam. Door het lessen van dorst, het voeden van hongerigen en te hulp schieten aan hulpelozen en onderdrukten werd Hazrat Moienoeddien Chistie ؒ bekend als ***Khwadja Garib Nawaaz*** ؒ. Moge *Allah* ﷻ en Zijn Bemide Profeet ﷺ ons zegenen met geloof, shabr en volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjied te kunnen lezen. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar

Pagina 2