



## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam

Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven

Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere

Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam

"JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
Kraaijenest 125

1104 CH Amsterdam

Tel 020-6982526

Postbank 4863847

Djoemoe'a 17-04-2015.

### Ahle Sunnat

Djoemoe'a 27-ste Jamadoel Agier 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah ( Tekrier ) van

**Eerwaarde Maulana SHAH MOHAMMAD ANAS NOORANI SIDDIQUI Saheb Namaaz (Salaat) is de redding van de mens en bescherming tegen kwade daden en zedeloosheid.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"Iennass-shalata tanhaa 'aniel fahsjaa-ie wal moenkar".**

Hetgeen betekent: **"Voorzeker het gebed weerhoudt van zedeloosheid en kwaad"**. (Soerah 29, vers 45)

1\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen Hem ﷻ en smeken Hem ﷻ om vergiffenis en rechte leiding. Moge zegeningen en vrede rusten op onze Beminde Profeet Moehammad ﷺ, zijn **"Ahle Bayt"**-Afstammelingen ﷺ en zijn Metgezellen ﷺ en moge er zegeningen dalen op alle Momiens en moge er een succesvolle einde zijn voor alle heiligen ﷺ. Wij bidden en smeken Allah ﷻ door bemiddeling van Zijn Beminde Profeet **Mohammad** ﷺ om ons een verheven leven te schenken en ons beschermen tegen ziekten, ellenden, onderdrukkingen en andere duivelse daden. Moge onze harten gevuld worden met innige liefde voor Allah ﷻ Zijn Beminde Profeet **Moehammad** ﷺ, zijn Ahle Bait en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ

Allah ﷻ heeft alle Moesliems **Ahle Sunnat wal Djama'at** tot één grote familie gemaakt en wij feliciteren elkaar van harte, dat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet **Mohammade** ﷺ ons deze Djoemoe 'a-dag geschonken hebben om bij elkaar te komen om elkaar sociaal te ontmoeten. Wij kunnen elkaar dan Vrede toewensen met Assalamoe Alaikoem en voor elkaat Doe'a vragen. Nog belangrijker is, dat wij **Namaaz** kunnen lezen, **Heilige Qoeran** reciteren, **Doeroed Sjarief** en **Salatoessalam** presenteren aan onze Profeet **Mohammade** ﷺ. Deze aanbiddingen en de andere dagelijkse Namaaz ( aanbiddingen ) zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren en gelukzalig te kunnen leven.

De zegeningen en gunsten van de Vrijdag, de Djoemoe'a dag zijn zeer groot. Enkele gunsten zijn als volgt:

A\* Als wij de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ lezen, dan zal Allah ﷻ onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.

B\* Er is een periode op de Djoemoe'a waarin Allah ﷻ onze Doe'a verhoort en ons leven laat schitteren.

C\* De gepresenteerde **Doeroed Sjarief** en **Salatoessalam** worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet ﷺ gehoord. Hij ﷺ geeft antwoord op de geluisterde **Doeroed Sjarief** en **Salatoessalam**.

Daarom zegt Allah ﷻ in Soerah 62, vers 9: **"Jaa aijoehalladziena amanoe iedzaa noedieja liesh-shalaatie mienj-jawmiel Djoemoe'atie fas'aw ielaa dziekriellahie wa dzaroel ba'i; dzaalikoem gairoellakoem ien koentoem ta'elamoen"**. Hetgeen betekent: **"O gij die gelooft, wanneer de Azaan van Djoemoe'a Namaaz opgeroepen wordt, haast u dan tot de aanbidding van Allah en verlaat de handel. Dit is beter voor u als u het weet"**.

2\* Zo als wij weten, is vandaag is de 27-ste "Jamadoel Agier" en over enkele dagen begint de heilige maand "Radjab", de maand van **Meradj-djoennabie** ﷻ-Hemelvaart van de Beminde Profeet van Allah ﷻ

Op uitnodiging van Allah ﷻ heeft Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ zijn Schepper ﷻ boven in de hemelen bezocht. Hij ﷻ ontmoette Allah ﷻ op Zijn Troon en in de hemelen heeft hij ook het Paradijs, de Hel en vele andere Creaties van Allah ﷻ bezocht. Bij zijn terugreis moest hij van Allah ﷻ de zegenrijke kado voor zijn volgelingen meenemen. Dit verheven geschenk, dat de naam "Salaat" of "Namaaz" draagt, is zo belangrijk voor de welzijn van de mens, dat Allah ﷻ persoonlijk Zijn Beminde Dienaar en Profeet **Mohammade** ﷺ bij Zijn Troon liet komen en ter plekke het geschenk, de Namaaz overhandigde. Daarom is de Namaaz uitermate belangrijk en zeer zegenrijk.

Allah ﷻ heeft de meeste Soerahs van de Heilige Qoeran geopenbaard op de aarde in Makka Sjarief en in Medina Sjarief, maar de Namaaz ( Salaat ) heeft Hij ﷻ als kado op Zijn Troon in de hemelen aan de Heilige Profeet **Mohammade** ﷺ geschonken.

De Namaaz en de smeekbeden worden het beste uitgevoerd in "Baitoellah"- het Huis van Allah, ook wel Masdjied genoemd. Baitoellah of Masdjieds zijn bidplaatsen, die aan Allah ﷻ toebehoren en deze ereplaatsen zijn dus niet van personen. Niemand kan daarom zeggen dat een Masdjied zijn eigendom is.

\* Ook moeten wij weten, dat Allah ﷻ op de Dag des Oordeels over onze goede daden en slechte daden zal beslissen of wij een goede plaats in het Paradijs zullen krijgen of in de Hel moeten branden. Maar voordat Allah ﷻ over deze daden zal beslissen, zal Hij ﷻ eerst vragen of wij Namaaz hebben onderhouden. De allerbelangrijkste en de eerste vraag zal over Namaaz zijn. Als deze goed bevonden wordt,

dan zal er over andere aanbiddingen gesproken worden.

Sommige onnozele mensen en vooral de hypocrieten vinden Namaaz lezen onbelangrijk, maar zij vergeten, dat het niet onderhouden van de Namaaz grote negatieve gevolgen met zich meebrengt.

Allah ﷻ zegt, dat als wij Moesliems normaal ons leven leiden, dan zullen wij nimmer door Hem ﷻ vernederd worden zolang wij standvastig als een Momien blijven leven en de Namaaz onderhouden.

De Metgezellen ﷺ leefden gelukkig en op een hoog niveau en zij werden zeer hoog gerespecteerd.

Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ heeft de Sahaba-e-Kiram ﷺ opgevoed, onderwezen en de gunsten en zegeningen voor hun zichtbaar gemaakt als zij als Momiens leefden. Zij hadden de smaak van goed gedrag en respect voor elkaar te pakken. De Momiens waren dus altijd behulpzaam, eerbiedig, zorgzaam, ondersteunend en behandelden anderen liefdevol zoals zij zichzelf behandelden. Er was geen ruimte voor onderlinge jaloezie, haat, hebzucht, gierigheid, liefde voor wereldse glamour en glitter, verdriet, beroving en onderdrukking.

Allah ﷻ zegt in Soerah 29, vers 45: **“Voorzeker het gebed (Namaaz) weerhoudt van zedeloosheid en kwaad”**.

En dus lazen onze lieve heiligen altijd Namaaz uit liefde, respect voor en omwille van Allah ﷻ. De Namaaz werd met volle concentratie en met innige liefde, onderdanigheid en respect voor Allah ﷻ gelezen.

Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ heeft uitgelegd, dat “Ihsan” niets anders is dan dat gij met innige liefde voor Allah ﷻ Namaaz leest alsof gij Hem ﷻ ziet en als gij Hem ﷻ niet kan zien, dan moet jij je realiseren dat Hij ﷻ jou zeer zeker waarneemt. Als Namaaz op deze manier gelezen wordt, dan zal de “Noer”-Licht van Allah ﷻ op het hart huisvesten, waardoor zedeloosheid en zonden vanzelf uit het hart wegvlugten.

De Sahaba-e-Kiraam ﷺ wisten, dat zij zich niet stand konden houden als zij de Namaaz niet zouden lezen.

Iedere Metgezel ﷺ zonder uitzondering las Namaaz. Zelfs de “moenafieq”-afvalligen moesten in de Masdjed opstaan om samen met de Momiens te buigen. Zij waren bang om verstoten te worden van de gemeenschap.

\* Tegenwoordig zijn zedeloosheid, kwade daden en zonden in alle hoeken van de wereld zichtbaar verspreid.

Op de markten, winkels, bedrijven, kantoren en zelfs in de huizen kunnen deze waargenomen worden.

Het is zelfs zo erg, dat de mensen niet eens weten, dat deze kwade daden en zedeloosheid grote zonden zijn.

Erger nog vele zonden en zedeloosheden worden als kunst, cultuur en wetenschap op de scholen onderwezen.

Als wij b.v. de grote satanische handelingen zoals dansen en muziek bekijken, dan weten wij uit de geschiedenis, dat deze zedeloosheid en kwade daden zeer laag gezien werden. Uit schaamte werden deze zonden in het geheim achter gesloten deuren uitgeoefend. In deze tijd worden dans en muziek in de westerse cultuur heel hoog gewaardeerd. Niemand durft erop te wijzen, dat deze kwade daden en zedeloosheden zijn en dat zij naar vernietiging en verdoemenis kunnen leiden.

\* Om het gedrag en karakter van de mens te verbeteren en zedeloosheid en zonden te verbannen zijn er geen betere medicijnen of systemen op de wereld te vinden dan de Namaaz en andere aanbiddingen van Allah ﷻ.

\* Allah ﷻ zegt Soerah 20, vers 14: **“En verricht het gebed tot Mijn gedachtenis”**.

En zoals bovenvermeld in Soerah 29, vers 45: **“Voorzeker het gebed ( Namaaz ) weerhoudt van zedeloosheid en kwaad”**.

\* Heilige Profeet *Mohammad* ﷺ heeft gezegd, dat een Momien altijd Namaaz leest en een kafier-atheïst niet. Namaaz lezen is de rode lijn tussen een Momien en een atheïst. Dus het niet verrichten van de Namaaz leidt tot dwaling en ongeloof. Een persoon, die opzettelijk de Namaaz verzaakt, verricht een “kafier” handeling.

Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ hebben daarom de Moesliems het beste redmiddel geschonken en dat is het met hart en ziel en gecontreerd met liefde en respect voor Allah ﷻ Namaaz te onderhouden.

De zedeloosheid, kwade daden en zonden zullen dan vanzelf uit onze Djama’at-gemeenschap verdwijnen.

\* De mens heeft naast de biologische, **zichtbare** lichaamsdelen tevens de **onzichtbare** “Roeh”- ziel of geest en het hart. De zichtbare en de onzichtbare lichaamsdelen hebben beiden voeding nodig om goed en stabiel te kunnen functioneren. De zichtbare lichaamsdelen zoals handen, voeten, spieren hebben voedsels,

vitaminen, water, groenten, fruit, enz. nodig terwijl de voeding van de onzichtbare delen z.a. het hart, de ziel “Dziekr” van Allah ﷻ nodig hebben om te kunnen schitteren. De beste Dziekr-Allah is de Namaaz en als wij

Namaaz lezen, dan zal de Noer van Allah ﷻ in ons hart huisvesten en dan zal ons gehele lichaam schitteren. Het niet lezen van Namaaz maakt ons suf, labiel, wispelturig en angstig, waardoor wij ernstig ziek kunnen worden en kunnen lijden aan frustratie, trauma, depressie, hoge bloeddruk, maagzweer, hersenbloeding.

Als wij moesliems met “Ihsan” Namaaz lezen zoals onze Heilige Profeet ﷺ ons geleerd heeft en wij lezen met routine de 5 dagelijkse Namaaz gebeden, dan zal de “Noer”- Licht van Allah ﷻ in onze harten huisvesten.

Iedere keer als wij dan voor kwade daden en zonden staan, dan zullen wij abrupt realiseren, dat Allah ﷻ naar ons kijkt en Zijn woede is heftig; onze Noerie-harten zullen reageren en wij zullen niet meer zondigen.

Wij zullen zelf dan voor altijd van de zonden en kwade daden afstand nemen en zelfs andere Moesliems helpen om kwade daden en zonden te herkennen en niet meer te zondigen.

Wij zullen zelf dan voor altijd van de zonden en kwade daden afstand nemen en zelfs andere Moesliems helpen om kwade daden en zonden te herkennen en niet meer te zondigen.

Moge Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met shabr en volharding en ons helpen om wijsheid te verwerven en om Namaaz in de Masdjed te kunnen lezen. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar