



Ahle Sunnat

## STICHTING WELZIJN VOOR MOSLIMS IN NEDERLAND

Muslim Welfare Association of the Netherlands

Grand Mosque "TAIBAH" and Islamic Cultural Centre Amsterdam  
 Grand Mosque "ANWAR-e-MADINA" Eindhoven  
 Culturele Centrum "ZIAL-OEL-ISLAAM" te Almere  
 Islamic Training Centre "TOOBA" Amsterdam  
 "JAMIA MEDINATUL ISLAM" Den Haag



Secretariaat;  
 Kraaijenest 125  
 1104 CH Amsterdam  
 Tel 020-6982526  
 Postbank 4863847

Djoemoe'a 3-04-2015.

Djoemoe'a 13-de Jamadoel Agier 1436

Korte Nederlandse versie van Djoemoe'a Goetbah ( Tekrier ) van

**Eerwaarde Maulana Muftie MOHAMMAD SHAFIQR REHMAN MISBAHI Saheb Allah ﷺ heeft Heilige Profeet Iesa (Jezus) ﷺ tot Zich opgenomen in het Paradijs.**

Allah's naam zij het begin, de uiterst Barmhartige, de Genadevolle.

**"En wegens hun zeggen: 'Wij hebben de Messias, Jezus zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood'. En het is zo, dat zij hem niet doodden, noch kruisigden zij hem, doch voor hen werd een schijnbeeld van hem gemaakt. En zij die hierover van mening verschillen, zijn waarlijk in twijfel over hem. Zij hebben er helemaal geen kennis van, doch volgen slechts een vermoeden; en waarlijk zij hebben hem niet gedood. Integendeel, Allah heeft hem tot Zich opgenomen en Allah is Almachtig, Alwijs. En er is niemand onder de mensen van het boek, die niet in hem zal geloven vóór zijn heengaan. En op de Dag der Opstanding zal hij tegen hen getuigen zijn"** (Soera 4, Vers 157-159)

1\* **"Alhamdoe liellah"**. Alle lof en dank aan Allah ﷻ. Wij prijzen en smeken Hem ﷻ om hulp en vergeving.

Wij feliciteren tevens elkaar van harte, dat Allah ﷻ en Zijn Beminde Profeet Mohammed ﷺ ons deze Ied-dag van de week geschonken hebben om bij elkaar te komen en om **Namaaz** te lezen, **Heilige Qoeran** te reciteren, **Doeroed Sjarief en Salatoessalam** te presenteren aan onze lieve Profeet Mohammed ﷺ.

Deze aanbiddingen en de andere dagelijkse Namaaz zullen ons helpen om ons leven, gedrag, karakter en gezondheid te laten schitteren.

De zegeningen en gunsten van de Vrijdag, de Djoemoe'a dag zijn zeer groot.

\* Als wij de Djoemoe'a Namaaz met alle oprechtheid voor Allah ﷻ lezen, dan zal Allah ﷻ onze fouten en zonden vanaf de voorgaande tot deze Djoemoe'a vergeven.

\* Er is periode op de Djoemoe'a waarin Allah ﷻ onze Doe'a verhoort en ons leven laat schitteren.

\* De gepresenteerde Doeroed Sjarief en Salatoessalam worden normaal door de Engelen naar de Heilige Profeet Mohammed ﷺ overgebracht, maar op de Djoemoe'a dag worden deze rechtstreeks door onze lieve Profeet ﷺ gehoord. Hij ﷺ geeft antwoord op de geluisterde Doeroed Sjarief en Salatoessalam.

\* Als wij onze broeders groeten en zeggen: **"Assalamoe alaikoem wa Rahmatoellahie wa Barakatoeh"**.

Dan krijgen wij hierop antwoord: **"Wa alaikoem assalamoe wa Rahmatoellahie wa Barakatoeh"**.

Als wij dan in Salatoes-salam zeggen: "Jaa Nabie salaam Alaika, jaa Rasoel salaam Alaika, jaa Habieb salaam Alaika, Salawa toellaahie Alaika"; en daarna groet onze Beminde Profeet Mohammed ﷺ met "Wa alaikoem assalamoe wa Rahmatoellahie wa Barakatoeh", dan is deze een verheven gelukzalig voor ons.

Wij moeten daarom streven om zoveel mogelijk Doeroed Sjarief en Salatoes-salam met hart en ziel te lezen.

2\* Allah ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet Mohammad ﷺ met de Heilige Qoeran voor ons gestuurd.

\* Op Hadj-djatoel Wada (Afscheids-Hadj) van Heilige Profeet Mohammad ﷺ heeft Hij ﷺ in zijn toespraak aan de Sahaba-e-Kiraam ﷺ verteld, dat Allah ﷻ het geloof **Islam** compleet voor ons heeft gemaakt en Hij ﷻ zegt in Soerah 5 Al Maa-idah, vers 3: **"Aljawma akmaltoe lakoem dienokoem wa atmantoe 'alaikoem ni'ematie radhietoe lakoemoel Islama diena"**-Hetgeen betekent: **"Heden heb ik voor u uw Godsdienst volmaakt en Mijn Gunst jegens u voltooid en de Islam voor u als Godsdienst gekozen"**

Heilige Profeet Mohammad ﷺ zegt verder, dat hij ﷺ de Missie, die hij van Allah ﷻ heeft ontvangen, heeft doorgegeven. De Sahaba-e-Kiram ﷺ hebben allen bevestigd, dat zij de totale Boodschap van Allah ﷻ, diene **Islam** hebben ontvangen.

\* Het woord **Islam** betekent letterlijk: a\* Vrede stichten.

b\* Onderwerping aan de Wil van Allah ﷻ. Voor Allah ﷻ buigen.

Vóór de schepping van mens heeft Allah ﷻ de "Roeh"-zielen van de mens uitgenodigd en hun gevraagd: "Ben ik niet jullie **"Rab"- Heer**. En alle zielen hebben met "Ja" beantwoord, dat Allah ﷻ hun Heer is.

Allah ﷻ heeft de "Roehs" van alle ongeveer 124000 Heilige Profeten ﷺ opdracht gegeven, dat zij het geloof van Allah ﷻ **Islam** zullen verspreiden aan hun volkeren. En tegelijkertijd heeft Allah ﷻ aan hun gezegd, dat Hij ﷻ Zijn Beminde Profeet Mohammed ﷺ als het **Zegel der Profeten** zal sturen; jullie moeten tevens in zijn Missie geloven en hem helpen en steunen. De heilige Profeten ﷺ hebben deze Boodschap van Allah ﷻ standvastig aan hun volkeren overgebracht. Heilige Profeet **Moesa** en **Iesa** ﷺ, zoon van Heilige **Mariam** hebben ook de Boodschap van Allah ﷻ aan hun volkeren overgebracht.

In Soerah 61, vers 6 zegt Allah ﷻ: **"En gedenkt, toen Jezus, zoon van Marjam, zeide: 'O zonen van Iesra'el, ik ben Allah's Boodschapper tot u, bevestigend het Boek dat vóór mij was van de Thora, en een blijde tijding gevende van een Boodschapper, die na mij komen zal, zijn is Ahmad"**. Pagina 1

Ook moeten wij weten, dat de mens in het Arabisch **“Insaan”** genoemd wordt. En **“Insaan”** is afgeleid van het woord **“Uns”**, dat de betekenis heeft van hartgrondige liefde hebben voor zijn Schepper **Allah** ﷻ.

Deze liefde is zo sterk dat alle andere emotionele kwaliteiten van de mens ondergeschikt worden.

De sterke affiniteit van hartgrondige liefde voor **Allah** ﷻ resulteert dat de mens **vergeetachtig** is.

Ieder kind wordt van nature (Fietrah) als moesliem geboren en dus is het menselijke aard om met **Allah** ﷻ verbonden te zijn en Hem ﷻ te gehoorzamen en te aanbidden, waardoor alle mensen reeds bij de geboorte moesliems zijn. Het zijn de ouders of de gemeenschap, die voor hun anders beslissen, waardoor zij ongelovig worden. Iedere persoon, die zich afkeert van het geloof Islam, is dus niet in lijn met zijn natuurlijke schepping. Afstand doen van het geloof Islam betekent je natuurlijke afkomst ondermijnen.

\* **Allah** ﷻ heeft tevens de mens met veel liefde en eerbied geschapen. Hij ﷻ is **“Ar-Razzaaq”**- verstrekker van alle onderhoud. Onze Schepper ﷻ heeft Zijn Beminde Profeet **Mohammade** ﷺ alle onderhoud, gunsten en zegeningen geschonken om te verdelen.

En **Allah** ﷻ zegt in Soerah 108, vers1-3: **“O Beminde (Profeet), Wij hebben u waarlijk eindeloze gaven geschonken. Bid daarom tot uw Heer en breng offers. Voorzeker, hij die uw vijand is, hij is degene die van al het goede is verstoken”**.

\* **Allah** ﷻ geeft ons tevens opdracht om Hem ﷻ liefdevol te gehoorzamen en Hem ﷻ te aanbidden.

De vijf basis fundamenteën van ons geloof Islam is: 1\* Met hart en ziel accepteren en volmondig uitspreken van **“Laa ilaha iellallahoe Mohammadoer-rasoelallah”**, 2\* Salaat (Namaaz), 3\* Zakaat (Offer-Sadaqa Bijdrage), 4\* Saum-(onthouden van eten en drinken) en 5\* Hadj- (Bezoek van Kaaba Sjarief).

\* Ook weten wij, dat in tijden van rampen de Beminde Profeet **Mohammade** ﷺ zich haastte om met de Sahaba-e-Kiaam ﷺ zo snel mogelijk Salaat (Namaa) te lezen en **Allah** ﷻ te smeken voor redding en bescherming.

Tegenwoordig zijn er vele onnozele, luie mensen, die zich moesliems noemen en deze basis-fundering van ons geloof Islam, de Salaat (Namaaz) verwaarlozen en zelfs helemaal niet er aan denken, dat het verplicht is om Namaaz te lezen. Zij weten niet eens, dat Namaaz niet lezen een handeling van kafiers-ongelovigen is. Namaaz lezen is een aanbedding van **Allah** ﷻ, die ons erg dichtbij **Allah** ﷻ brengt en een redding vormt voor onze welzijn en tevens een redding en bescherming van onze kinderen, gezin, familie en de gehele djama'at.

\* Salaat-Namaaz, die dagelijks 5 keren gelezen wordt, is één van de belangrijkste aanbedding van **Allah** ﷻ.

In deze aanbedding zijn de andere 4 aanbeddingen door **Allah** ﷻ als volgt verwerkt:

**A\*** In de zittende houding lezen wij: **“Laa ielaha iellallahoe Moehammadoer-rasoelallah”**.

**B\*** Bij het voorbereiden om Namaaz te lezen, moeten wij vele offers brengen, z.a. schone kleren, ghoesoel-bad nemen, woedzoe maken, tijd geven aan de Namaaz. Deze offers doen ons denken aan **“Zakaat”**-Sadaqa.

**C\*** In de staande houding bij het lezen van Takbiere Tehriema, n.l. **Allahoe Akbar** kan niets meer gegeten of gedronken worden, zoals in het Vasten. Deze handeling doet ons denken aan Roza-vasten.

**D\*** **Namaaz** wordt gelezen met het gezicht gericht naar **“Kaaba Sjarief”** en dit doet ons denken aan Hadj.

\* Alle Heilige Profeten ﷺ hebben hun best gedaan om de Boodschap van **Allah** ﷻ aan hun volkeren over te brengen. Maar de volkeren boden vele weerstanden en de Heilige Profeten ﷺ werden vaak ook bedreigd. Zo ook werd Heilige Profeet Iesa - Jezus ﷺ met de dood bedreigd, maar **Allah** ﷻ heeft hem ﷺ gered en teruggeroepen. Maar de mensen zeggen, dat hij ﷺ gedood en gekruisigd is.

De Heilige Qoeran, die de authentieke Boodschap van **Allah** ﷻ is, openbaart in bovenvermelde Soerah 4, vers 157-159, dat Heilige Profeet Iesa-Jezus ﷺ **niet** gedood of gekruisigd is. De mensen hebben geen kennis, maar zij volgen hun vermoedens. Allah is Alwijs, Almachtig en Hij ﷻ heeft de beste kennis van alle zaken. **Allah** ﷻ zal Zijn gestuurde Heilige Profeet Iesa - Jezus ﷺ nimmer in de steek laten en hem altijd redden. De andersdenkenden geloven ook in de **“Heilige Drie-eenheid”**. Zij zeggen dat God, de Vader is, Jezus, de zoon van God is en De Heilige Geest ook God is ; dus drie in één God.

Deze onnozele mensen zeggen ook, dat heilige Profeet Iesa-Jezus ﷺ zoon van Heilige Marjam alle zonden van heilige Profeten ﷺ en andere mensen op zich heeft genomen en hij ﷺ is daarna gedood en gekruisigd.

Wij moesliems geloven, dat **Allah** ﷻ onze Schepper is en de Enige is en **Allah** ﷻ was altijd aanwezig en zal altijd blijven bestaan en is boven alles. Heilige Profeet Iesa-Jezus ﷺ is netals alle andere heilige Profeten ﷺ door **Allah** ﷻ geschapen en dus kan hij nimmer **Allah** ﷻ zijn. De Heilige Geest kan ook nooit **Allah** ﷻ zijn.

Wij geloven ook, dat heilige Profeten ﷺ speciaal door **Allah** ﷻ gestuurd zijn om de mensen te leiden en de Boodschap van **Allah** ﷻ over te brengen en deze Heiligen ﷺ zijn **“Masoem”**- zondeloos.

Heilige Profeet Iesa-Jezus ﷺ is ook **“Masoem”**- zondeloos en leeft dus in de Hemel in het Paradijs en zal vóór de Dag des Oordeels als een volgeling van Heilige Profeet Moehammad ﷺ op de aarde terukeren.

Ook weten wij, dat iedere mens zelf voor zijn zonden verantwoordelijk is en zal voor **Allah** ﷻ terechtstaan.

Moge **Allah** ﷻ en Zijn Beminde Profeet ﷺ ons zegenen met innige liefde voor **Allah** ﷻ, Zijn Beminde Profeet ﷺ en zijn Sahaba-e-Kiraam ﷺ en ons een momien leven schenken en beschermen tegen **“haram”** duivelse handelingen, ons vergeven en ons beschermen tegen de Hel en tegen de bestraffing in het Graf. Amien!

Namens het Bestuur:

Mohamed Junus Abdul-Gaffar